

Η' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

326. Γεώργιος Γεννάδιος, (Σηλυβρία 1786 - Αθήνα 1854)

Εκπαιδευτικός και λόγιος με εθνική δράση.
Πρώτος διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης.
Φωτογραφία: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Σπούδασε στα Δολιανά, στα Γιάννενα και αργότερα κοντά στο Λάμπρο Φωπιάδη στη Δακία και τελειοποίησε τις σπουδές του στη Λειψία. Το 1820 μετήχτηκε στη Φιλική Εταιρεία. Το 1821 αγωνίστηκε μαζί με τον Άλ. Υψηλάντη στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Μετά την καταστροφή στο Δραγασάνι έφυγε στη Γερμανία, από όπου επέστρεψε το 1824. Στα χρόνια του Καποδίστρια ο Γεννάδιος οργάνωσε το Ορφανοτροφείο και το Κεντρικό Σχολείο στην Αίγινα. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Εθνικού Τυπογραφείου και της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Το συγγραφικό έργο του, οι λόγοι, η φιλελεύθερη και αγωνιστική δράση του, ο θερμός πατριωτισμός του και οι ανυπολόγιστες υπηρεσίες του στο έθνος των τοποθετούν ανάμεσα στις κορυφαίες ελληνικές φυσιογνωμίες.

327. Γεώργιος Βιζηνός, (Βιζύη 1849 - Αθήνα 1896)

Συγγραφέας, παιδαγωγός και λαογράφος.
Φωτογραφική αναπαραγωγή από το Ημερολόγιο του Κ. Φ. Σκόκου, 1894.

Ποιητής και πεζογράφος, ο σημαντικότερος της γενιάς του 1880. Τα πρώτα γράμματα τα διδάχτηκε στη Βιζύη και στη συνέχεια σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Παρακολούθησε μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία, στη Γαλλία και τέλος στο Λονδίνο. Το 1884 εγκαταστάθηκε οριστικά στην Αθήνα. Ένας αποχος έρωτάς συγκλόνιος την ίδη εποφαλή υγεία του με αποτέλεσμα τον εγκλεισμό του στο "Δρομοκαΐτειο". Η δραματική και μυθιστορηματική ζωή του αποτυπώνεται στο έργο του που χαρακτηρίζεται από τρία βασικά στοιχεία: α) ένα λαϊκό - λαογραφικό, β) ένα λόγιο-φαναριώτικο και γ) τέλος, ένα ευρωπαϊκό στοιχείο. Από τα σπουδαιότερα έργα του είναι: "Το αμάρτημα της μητρός μου" (1883), "Ποίος ήτο ο φονεύς του αδελφού μου" (1883), "Το μόνον ταξείδιον της ζωής μου" (1884), "Ο Μοσκώβ Σελήμ" (1886). Το ποιητικό του έργο συγκεντρώνεται στη συλλογή Αιθίδες αιρατ (1883).

328. Στέφανος Κουμανούδης, (Αδριανούπολη 1818 - Αθήνα 1899)

Αρχαιολόγος, επιγραφικός φιλόλογος, λεξικογρά-



327

φος και ιστορικός, καθηγητής Πανεπιστημίου.

Φωτογραφία: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Φιλόλογος και αρχαιολόγος. Μετά τις σπουδές του στη Γερμανία και στη Γαλλία, το 1845 διορίστηκε υφηγητής της Λατινικής Φιλολογίας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ένα χρόνο αργότερα, έγινε έκτακτος καθηγητής και το 1854, ορίστηκε τακτικός καθηγητής στο ίδιο μάθημα. Μετάφρασε και πλούτισε το λεξικό της λατινικής γλώσσας του Ερρίκου Ουλέριχου. Ενώ δίδαξε επί σαράντα χρόνια Λατινική Φιλολογία και Ρωμαϊκή Αρχαιολογία, κατείχε σε βάθος και την Ελληνική Φιλολογία. Ιδιαίτερα ασχολήθηκε με τις αρχαίες επιγραφές των Αθηνών. Από τη θέση του γραμματέα της Αρχαιολογικής Εταιρείας (1859-1894), δημιούργησε το πρώτο επιστημονικά σχεδιασμένο μουσείο στο Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Πρωτοστάτησε στην επανέδοση της Αρχαιολογικής Εφημερίδας (1883) και εξέδωσε το περιοδικό Φιλίσπωρ (1861-1863). Δημοσίευσε εργασίες του σε πολλά περιοδικά της εποχής του και εξέδωσε αυτοτελείς μελέτες του. Είναι γνωστός για το δίπομο έργο του Συναγωγή νέων λέξεων υπό των λογίων πλαυθέντων (1899), όπου προσάθησε να αποδείξει ότι η ελληνική γλώσσα δεν έχασε ποτέ τη ζωντάνια και τη γονιμότητά της.



329

329. Άγιος Νεκτάριος, Κεφαλάς (Σηλυβρία 1846 - Αθήνα 1920)

Επίσκοπος Πενταπόλεως, ιδρυτής της Μονής Αγίας Τριάδος Αιγαίνης. Το 1961 αγιοποιήθηκε.

Φωτογραφία: Μονή Αγίας Τριάδος Αιγαίνης

Το κοσμικό του όνομα ήταν Αναστάσιος Κεφαλάς. Έλαβε το όνομα Νεκτάριος κατά τη χειροτονία του σε διάκονο στις 15 Ιανουαρίου 1877. Το 1886 πήρε το παχί της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Τον Ιανουάριο του 1889 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Πενταπόλεως του ίδιου Πατριαρχείου. Τον ίδιο χρόνο ήρθε στην Ελλάδα. Διετέλεσε διευθυντής της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής στην Αθήνα (1894-1908). Ιδρυσε στην Αίγινα τη μονή της Αγίας Τριάδος όπου και έζησε από το 1908 ως το θάνατό του στις 9 Νοεμβρίου 1920. Στις 20 Απριλίου του 1961 με πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου αγιοποιήθηκε, λόγω των πολλών θαυμάτων που επιτέλεσε. Ο Άγιος Νεκτάριος άφησε ένα αξιόλογο και φυχωφελές έργο.

330. Στίλπων Κυριακίδης, (Κομοτηνή 1887 - Θεσσαλονίκη 1964)

Ιστορικός και λαογράφος, εισηγητής της «Ιστορικής

μεθόδου» στην ελληνική λαογραφία, καθηγητής Πανεπιστημίου.

Φωτογραφία: Εκδοτική Αθηνών

Φοίτης στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου πήρε και τον τίτλο του διδάκτορος. Δίδαξε στη Ζωομαία Σχολή και στο Παγκέπριο Γυμνάσιο (1912-1914). Εργάστηκε ως ουνιάκιτης στο *Istoriiko Leziko tis Ellinikis Glavasou* (1914) και υπήρξε διευθυντής του Λαογραφικού Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών (1918). Διετέλεσε διευθυντής στο περιοδικό *Laoγrafiia* από το 1921 έως το 1951 και συγχρόνως διηγήθηκε τα *Makedonika kai ta Ellinika*, μαζί με το Λίνο Πολίτη. Έγραψε πλήθώρα μελετών και άρθρων και ήταν ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

331. Χρήστος Τσούντας, (Σιενήμαχος 1857 - Αθήνα 1934)

Αρχαιολόγος, καθηγητής Πανεπιστημίου, ακαδημαϊκός, θεμελιωτής της ελληνικής προϊστορικής αρχαιολογίας.

Φωτογραφία: Εκδοτική Αθηνών

Φοίτης στα σχολεία της ιδιαίτερης πατρίδας του, στη Φιλιππούπολη και ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στην Αθήνα. Σπούδασε στη Γερμανία και δίδαξε στη Φιλιππούπολη. Το 1883 διορίστηκε έφορος αρχαιοτήτων. Κατά τη διάρκεια της εφορείας του (1883-1901), έκανε ανασκαφές στις Μυκήνες, στη Λακωνία, στις Κυκλαδες και στη Θεσσαλία. Το 1901 διορίστηκε καθηγητής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου δίδαξε για είκοσι πέντε χρόνια, το μάθημα της Ιστορίας της Αρχαίας Τέχνης. Το 1927 δίδαξε, για λίγους μήνες, και στο νεοσύστατο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Έγραψε βιβλία και δημοσίευσε πολλές εργασίες του σε περιοδικά. Το τελευταίο και σημαντικό βιβλίό του, που τυπώθηκε στην Αθήνα το 1928, είχε τον τίτλο *Istoria tis Archaia Elliniki Téchnis*.

332. Γεώργιος Γουναρόπουλος, (Σωζόπολη 1889 - Αθήνα 1977)

Ζωγράφος από τους σημαντικότερους της νεοελληνικής τέχνης

Φωτογραφία: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Σπούδασε ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Το 1919 με υποτροφία του Αβερωφείου Διαγωνισμού πήγε στο Παρίσι, όπου έκανε και την πρώτη στοιχηρή του έκθεση το 1926. Ενώ βρισκόταν στη Γαλλία, ο Γουναρόπουλος εξέθεσε δύο φορές έργα του στην Ελλάδα, το 1925 και το 1929. Το 1958 απέσπασε το βραβείο Guggenheim για την Ελλάδα και παράλληλα η γκαλερί "Ζυγός" παρουσίασε το έργο του. Μνημειακή



332



333

οε μέγεθος και εκτέλεση παραμένει η σύνθεσή του για την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου της Αθήνας το 1936. Μετά το θάνατό του το σπίτι του μετατράπηκε σε "Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου".

Ο Γουναρόπουλος υπήρξε επιδέξιος σχεδιαστής και ακολούθησε σε όλη του τη ζωή ένα συγκεκριμένο ποιητικό συρρεαλιστικό ζωγραφικό όραμα.

333. Γεώργιος Μέγας, (Μεσημβρία 1893 - Αθήνα 1976)

Λαογράφος, καθηγητής Πανεπιστημίου και ακαδημαϊκός.

Φωτογραφία: Εκδοτική Αθηνών

Σπουδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός επί πολλά έτη. Το 1925 αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής. Ο Μέγας υπήρξε πρόεδρος της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, από το 1960. Υπήρξε ακάμπτος ερευνητής. Οι δημοσιευμένες εργασίες του υπερβαίνουν τις 200. Κύρια έμφαση έδωσε στη μελέτη του ελληνικού λαϊκού παραμυθιού και της λαϊκής αρχιτεκτονικής. Και στους δύο αυτούς μείζονες τομείς της λαογραφικής έρευνας, ο Μέγας θεωρήθηκε αυθεντικά με διεθνή προβολή και αναγνώριση.



334

334. Μέλην Μερλιέ, (Ξάνθη 1890 - Αθήνα 1979)

Μουσικολόγος - Εθνογράφος, ιδρύτρια του Μουσικού και Λαογραφικού Αρχείου και του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.

Φωτογραφία: Εκδοτική Αθηνών

Σπούδασε στο Νεοελληνικό Ινστιτούτο της Σορβόνης με τον καθηγητή της νεοελληνικής γλώσσας και φιλολογίας Ουμπέρ Περνό. Το ενδιαφέρον των ερευνών της στράφηκε κυρίως, προς τη μελέτη των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών. Το 1930 οντίστησε το Μουσικό και Λαογραφικό Αρχείο και, ένα χρόνο αργότερα, το 1931, πρωτοστάτησε στη θεμελίωση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, που διηγήθηκε μέχρι το τέλος της ζωής της. Δημοσίευσε μελέτες και μια σειρά άρθρων που αναφέρονται στην ελληνική λαϊκή και βυζαντινή μουσική. Ήταν παντρεμένη με το Γάλλο νεοελληνιστή και διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, Οκτάβ Μερλιέ.

335. Κώστας Βάρναλης, (Πύργος Βουλγαρίας 1883 - Αθήνα 1974)

Ποιητής, συγγραφέας, κριτικός, μεταφραστής.

Φωτογραφία: Εκδοτική Αθηνών

Σπούδασε στα Ζαρίφεια Διδασκαλεία της Φιλιπούπολης και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ασχολήθηκε με τη διδασκαλία σε ελληνικά σχολεία της Βουλγαρίας και στη συνέχεια της Ελλάδας αλλά και με τη δημοσιογραφία, ποίηση, κριτική. Μεταξύ των έργων του ξεχωρίζουν *Κηρήθρες* (1905), *To φως που καίει* (1922), *Ο Σολωμός* χωρίς μεταφυσική (1925), *Σκλάβοι πολιορκημένοι* (1927), *H Αληθινή Απολογία των Σωκράτη* (1931) κά. Τα χαρακτηριστικά του έργων του είναι η πλαστικότητα ύφους, η σαπιρική διάθεση, ο λυρισμός και η άφογη δημοτική γλώσσα. Το 1957 βραβεύτηκε με το βραβείο Λένιν για την Ειρήνη.

336. Μάνος Χατζιδάκις, (Ξάνθη 1925 - Αθήνα 1996)

Μουσικούνθετης.

Φωτογραφία: Εκδοτική Αθηνών

Ένας από τους σημαντικότερους νεοελλήνες συνθέτες, ο οποίος επηρέασε έντονα το μεταπολεμικό μουσικό μας πολιτισμό. Η επιλογή του να εσπιάσει το ενδιαφέρον του στο λαϊκό τραγούδι της πρώτης μεταπολεμικής δεκαετίας μέχρι τις σύγχρονες δραστηριότητές του στο ραδιόφωνο, το Σείριο, την Ορχήστρα των Χρωμάτων καθρεφτίζει την ανήσυχη διάθεσή του. Η αισθητική του συγκίνηση είναι το βασικό όπλο κάθε καλλιτεχνικού έργου του και η διάρκειά του στο χρόνο, η επιβεβαίωσή του. Πέρα από το τραγούδι, η δραστηριότητα του συνθέτη επεκτείνεται και σε πολλά ακόμη



335

είδη μουσικής, αλλά και μόνον η δουλειά του σ' αυτό αρκεί να του δώσει κορυφαία θέση στα μουσικά μας δρώμενα.

337. Σοφία Βέρμπο, (Καλλίπολη 1910 - Αθήνα 1978)

Ερμηνεύτρια του ελαφρού ελληνικού τραγουδιού.

Φωτογραφία: Εκδοτική Αθηνών

Το επώνυμο Βέρμπο ήταν το καλλιτεχνικό της ψευδώνυμο. Το αληθινό της ήταν Μπέμπου. Τραγουδώντας, εμψύχωνε τον ελληνικό στρατό κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου.

Ήδη από τις πρώτες μέρες της Κατοχής φυλακίστηκε αλλά, το 1943 φυγαδεύτηκε στη Μέση Ανατολή. Το 1945 επέστρεψε στην Ελλάδα και συνέχισε την καλλιτεχνική της σταδιοδρομία. Από το 1957 ήταν παντρεμένη με τον Δ. Τραϊφόρο.

338. Κωνσταντίνος Δοξιάδης, (Στενήμαχος 1913 - Αθήνα 1975)

Αρχιτέκτων - πολεοδόμος, μηχανικός διεθνούς εμβέλειας και υφυπουργός.

Φωτογραφία: Εκδοτική Αθηνών

Φοίτης στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και στη συνέχεια, κατέκτησε τον τίτλο του διδάκτορος μηχανικού από Πολυτεχνείο του Βερολίνου. Κατείχε διάφορες θέσεις στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων, δίδαξε ως επιμελητής στο Πολυτεχνείο (1939-1944). Ήταν πρόεδρος κατασκευαστικών εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και σύμβουλος διεθνών επιτροπών που ασχολούνταν με οικιστικά ζητήματα. Στις μελέτες του συγκαταλέγονται τα εθνικά σχέδια καποκίας για το Ιράκ, το Λίβανο, το Πακιστάν και οικιστικές και πολεοδομικές μελέτες για τη Γκάνα, την Ισπανία, τη Βραζιλία, την Ελλάδα, το Ήπιον Φιλαδέλφειας των ΗΠΑ και την ανάπτυξη της Ουάσινγκτον. Έγραψε μελέτες με θέμα τους οικισμούς και πολλές εργασίες και άρθρα του δημοσιεύτηκαν σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά. Τιμήθηκε με ξένα βραβεία και παράσημα.

339. Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής, (Βερολίνο 1873 - Μόναχο 1950)

Διαπρεπής μαθηματικός και ακαδημαϊκός θρακικής καταγωγής.

Φωτογραφία: Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Από το 1913 μέχρι το 1924 διατέλεσε καθηγητής σε πολλά Πανεπιστήμια όπως στο Ανόβερο, το Μπρεσλάου και την Αθήνα. Δίδαξε ακόμα στα Πανεπιστήμια του Χάρβαρντ και της Καλιφόρνιας και διατέλεσε μέλος στις ακαδημίες του Μονάχου, του Γκέτιγκεν και της Αθήνας. Το 1920, ύστερα από πρόσκληση του Ελ. Βενιζέλου, πήγε στη Σμύρνη για να οργανώσει ελληνικό Πανεπιστήμιο, προσπάθεια, που διακόπηκε από τη Μικρασιατική Καταστροφή, που ακολούθησε. Τα αντικείμενα που τον απασχόλησαν ήταν μεταξύ άλλων η θερμοδυναμική, η ειδική σχετικότητα, η οπική και η μηχανική στη φυσική, ο λογισμός των μεταβολών, η θεωρία των πραγματικών και μιγαδικών συναρτήσεων και η διαφορική γεωμετρία στα μαθηματικά. Ακόμα, μελετήσει τα μνημεία της αρχαιότητας από μαθηματική σκοπιά (οι καμπύλες του Παρθενώνα). Υπήρξε στενός φίλος και συνεργάτης του Αλμπερτ Λίνσταν.



336



330



Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης



Θ' Η ΘΡΑΚΗ ΣΗΜΕΡΑ

HΘράκη είναι σήμερα μία από τις πλέον ευνοημένες περιοχές της ελληνικής περιφέρειας. Κι αυτό, γιατί η ελληνική πολιτεία έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια ξεχωριστό ενδιαφέρον για την περιοχή, επειδή η γεωγραφική της θέση την καθιστά "πόλη" των χεροαίων οδών της Ευρώπης προς την Εγγύς και τη Μέση Ανατολή, ενώ ταυτόχρονα αυτή αποτελεί -μαζί με την ελληνική Μακεδονία- τη φυσική έξοδο της Κεντρικής Βαλκανικής προς το Αιγαίο Πέλαγος και κατ' επέκταση προς τη Μεσόγειο.

Έτοι, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και του Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν σε υψηλά ποσοστά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγματοποιούνται στη Θράκη μετά το 1990 μεγάλα και σημαντικά έργα, όπως η Εγνατία οδός, οι κάθετοι οδικοί άξονες, που θα συνδέσουν την Κεντρική Βαλκανική με τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας, η επέκταση και η βελτίωση των σιδηροδρομικού δικτύου, η επέκταση του αεροδρομίου και του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης κ.ά. Τα έργα αυτά έχουν αλλάξει άρδην την εικόνα της Θράκης, η οποία ως το πρόσφατο παρελθόν ήταν μια από τις παραμελημένες περιοχές της χώρας.

Πέραν όμως απ' όλα αυτά, η ελληνική πολιτεία, στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για την ανάπτυξη της περιφέρειας, αφενός πραγματοποίησε στην περιοχή μια σειρά από σημαντικά έργα υποδομής, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν το υδροηλεκτρικό φράγμα του Νέστου, το εργοστάσιο φωταερίου της ΔΕΗ στην Κομοτηνή και η κατασκευή του νέου εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου και, αφετέρου, έδωσε σημαντικά κίνητρα με στόχο την οικονομική της ανάπτυξη και, ιδιαίτερα, της βιομηχανίας/βιοτεχνίας. Στην ίδια περίοδο κατασκευάστηκαν στη Θράκη δεκάδες νέες σχολικές μονάδες, καινούργια και σύγχρονα νοοκομεία, νέα δημόσια καταστήματα, κέντρα αθλητισμού, γυμναστήρια και κολυμβητήρια, καθώς και εκαποντάδες νέες κατοικίες για τη στέγαση των οικονομικά ασθενέστερων κατοίκων. Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξε το κράτος για το Δημοκράτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης, το οποίο εξελίσσεται σε ένα από τα καλύτερα εξοπλισμένα πανεπιστήμια της χώρας.

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής διαδραματίζει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Απαλλαγμένη, χάρη στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, από τις αγκυλώσεις που προκαλούσε ο συγκεντρωτισμός του παρελθόντος και εκμεταλλευόμενη τις μεγάλες δυνατότητες που παρέχει στους τοπικούς φορείς η Ευρωπαϊκή Ένωση, η τοπική αυτοδιοίκηση πήρε σημαντικές πρωτοβουλίες σε πολλούς τομείς, όπως ο εκουνγχρονισμός των πόλεων και των οικισμών, η κατασκευή νέων δικτύων υδρευσης και αποχέτευσης, η ανάδειξη και αξιοποίηση των φυσικών και αρχαιολογικών μνημείων, ο τουρισμός, ο πολιτισμός κ.ά., συμβάλλοντας έτοι στη μεγάλη αλλαγή που συντελείται σήμερα στη Θράκη.

Αν ο' όλα τα παραπάνω, προστεθεί και η ανάπτυξη που παρατηρείται χάριν της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε όλους τους τομείς, ανοικοδόμηση των αστικών και ημιαστικών κέντρων, κατασκευή νέων βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων, δημιουργία μεγάλων μονάδων αγροτικής και κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, εισαγωγή νέων καλλιεργειών, κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων κ.ά., γίνεται φανερό ότι οι προοπτικές που διανούνται για τη Θράκη είναι πραγματικά λαμπρές.

341. Πολυτεχνείο Ξάνθης.

Φωτογραφία: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

342. Φοιτικές Εστίες της Ξάνθης.

Φωτογραφία: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

343. Πολυτεχνείο Ξάνθης.

Φωτογραφία: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

344. Πανεπιστημιακή αίθουσα Τελετών Ξάνθης

Φωτογραφία: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

345. Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη στη Ξάνθη.

Φωτογραφία: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

346. Νέο Περιφερειακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Φωτογραφία: Νομαρχία Έβρου

347. Φοιτητικές Εστίες της Κομοτηνής.

Φωτογραφία: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

348. Ιο Τ.Ε.Ε. Κομοτηνής.

Φωτογραφία: Νομαρχία Ροδόπης

349. Πανεπιστημιακό Κολυμβητήριο στην Κομοτηνή.

Φωτογραφία: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

350. Ιο Νηπιαγωγείο Φερρών.

Φωτογραφία: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Έβρου

351. 3ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής.

Φωτογραφία: Νομαρχία Ροδόπης

352. Μειονοτικό Σχολείο Κομοτηνής.

Φωτογραφία: Νομαρχία Ροδόπης

353. 3ο Γυμνάσιο Κομοτηνής.

Φωτογραφία: Νομαρχία Ροδόπης

354. Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών.

Φωτογραφία: Νομαρχία Ροδόπης

355. Δημοτικό Σχολείο Λαβάρων Έβρου.

Φωτογραφία: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Έβρου





Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης





349



365



361

356. Παιδαγωγικό Τμήμα της Αλεξανδρούπολης.
Φωτογραφία: Δημοκράτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

357. Ιατρική Σχολή Αλεξανδρούπολης.
Φωτογραφία: Δημοκράτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

358. Νέα κτήρια Γυμνασίων Αλεξανδρούπολης.
Φωτογραφία: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/οης
Έβρου

359. Εγνατία Οδός.
Φωτογραφία: Κωνσταντίνος Χατζόπουλος

360. Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης.
Φωτογραφία

361. ΔΕΗ - Πόρτο Λάγος.
Φωτογραφία

362. Φράγμα Γρατινής.
Φωτογραφία

363. Βιομηχανική Ζώνη Αλεξανδρούπολης.
Φωτογραφία: Μ. Μπολιάκης

364. Μύλοι Ξάνθης.
Φωτογραφία

365. Χαρτοβιομηχανία Ξάνθης.
Φωτογραφία: Χαρτοβιομηχανία Ξάνθης Diana

366. Βιομηχανία κρέατος και αλλαντικών Θράκης.
Φωτογραφία: Βιομηχανία κρέατος και αλλαντικών "Θράκη"

367. Βιομηχανική Ζώνη Αλεξανδρούπολης.
Φωτογραφία: Μ. Μπολιάκης



366

Ο Τύπος

Σύγχρονες Θρακιώτικες Εφημερίδες και Περιοδικά

Αδέσμευτη, Ακρίτας, Εμπρός, Η Εφημερίδα των Πολιτών, Θράκη, Μαχητής, Φωνή της Ξάνθης, Αγώνας, Ενδοχώρα (π.), Αντιποίησις Ειδήσεων, Αγροτική Φωνή, Αντιφωνητής, Ελεύθερη Αποψη, Ελεύθερο Βίγμα, Θρακική Αγορά, Η Κερασούντα και το Καρς, Θρακική Γη, Ξυλαγανή, Παραπηλής, Η Πατρίδα, Περιοκόπι, Ο Χρόνος, Ζαγάλια, Mihenk, Balkan, Baris, Birlik, Gönülden Gönüle, Bütlen, Gündem, İleri, Olay, Hakka Davet, Trakya'nın Sesi, Αντίλαλοι, Τα εξ Αμάξης, Το Βίγμα της Άνθειας, Η Βήρα, Γήπεδο, Η Γνώμη, Δημοκρατικός Έβρος, Διδυμότειχο, Εβρο-Οικολογικά, Εβρο-Sport, Ελεύθερη Θράκη, Επαρχιακός Τύπος, Θάρρος, Θρακικός Εξώστης, Εξώπολις (π.), Κραυγή της Σαμοθράκης, Μαχητής

του Έβρου, Μεθόριος, Τα Νέα της Τραϊανούπολης, Ορφικός Παλμός, Πανθρακική, Πανθρακικόν Βίγμα, Η Πρώτη, Η Φωνή της Σαμοθράκης, Icona (π.), Το Ψάρεμα στο Θρακικό Πέλαγος (π.), Παλμός, Καρυδιά, Γνωριμία της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως και Σαμοθράκης (π.), Θρακικός Οιωνός (π.), Θρηίκιος Άνεμος (π.), ArkadaI Coçuk (π.), Gündem Boncuk, Safak, Öğretmenin Sesi, Rodop rüzgari και Genc Kalemler.

Καθώς και τα επιστημονικά περιοδικά:

Θρακική Εστία (Αθήνα), Θρακικά Χρονικά (Ξάνθη), Θρακολογία (Θεσσαλονίκη), και Θρακική Επετηρίς (Κομοτηνή).

Οπτικοακουστικό Υλικό

Στο πλαίσιο της Έκθεσης "Θράκη 2000: 80 Χρόνια από την Ενσωμάτωση στην Ελλάδα" προβάλλεται η ταινία "Εικόνες καθημερινότητας στη Θράκη του 2000". Η ταινία επιχειρεί ένα σύντομο οδοιπορικό στη σημερινή Θράκη, προσφέροντας μια θεώρηση του χώρου και των ανθρώπων της. Από τις εικόνες της φύσης περνά στις δραστηριότητες της υπαίθρου και τους ρυθμούς της πόλης: από την πανεπιστημιακή ζωή στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, από τους παραδοσιακούς οικισμούς της υπαίθρου στα σύγχρονα αστικά κέντρα. Όλα αυτά συνθέτουν το πορτρέτο της σημερινής Θράκης.

Σκηνοθεσία: Πάνος Παπαδόπουλος, Άκης Κεροανίδης
Παραγωγή: Prosenghisi, για τη Βουλή των Ελλήνων