

V

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

1. ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΣΚΙΠΙΩΝΟΣ

μεταφρασμένο από τὸ λατινικόν*

Αὐτὸ τὸ ὄνειρο ὁ Σκιπίωνας τὸ διαγρᾶται εἰς διαφόρους ἀκροατάς.

Ὅταν ἦτον ὕπατος ὁ Μκνίλιος, ἐγὼ ἐπῆγα εἰς τὴν Ἀφρική δῆμαρχος, ὡς ἠξέερετε, εἰς τὸ πέταρτο τάγμα τοῦ στρατεύματος, καὶ δὲν εἶχα ἄλλη προθυμία, παρὰ νὰ σμίξω τὸν βασιλέα Μασινίσσαν, ὁ ὁποῖος διὰ δίκαιες κίτιες ἦτον ἀκριβὸς φίλος τῆς φαιμελιάς μου. Καὶ ὡς τὸν εἶδα καὶ με εἶδε, μ' ἀγκάλιασε ὁ γέρος καὶ ἐδάκρυσε καὶ ἔπειτα, κοιτάζοντας τὰ οὐράνια, «Σ' εὐχαριστῶ», εἶπε, «μέγα καὶ ὕψιστε Ἰλιε, εὐχαριστῶ ὅλους τοὺς ἄλλους οὐράνιους θεούς, ἐπειδὴ πρὶν νὰ χωρίσω ἀπὸ τὴν ζωὴν, θεωρῶ εἰς τὸ βασίλειόν μου καὶ εἰς τὴν ἰδίαν μου κατοικίαν τὸν Π(όπλιον) Κορνῆλιον Σκιπίωνα, με τοῦ ὁποῖου τὸ ὄνομα ἔλος ἀναγαλλιᾶζω καὶ ξαναγιάνω· γιατί ποτὲ δὲν βγαίνει ἀπὸ τοῦ μου ἢ ἐνθούμησι τοῦ ἀγαθοῦ καὶ ἀνδρειωμένου Σκιπίωνος, τοῦ θεοῦ σου». Ἐπειτα, ἐγὼ διὰ τὸ βασίλειόν του, αὐτὸς διὰ τὴν πολιτείαν μας, ἐρωτηθήκαμε καὶ με τὰ συχνομιλήματα πέρασε ἐκείνη ἡ ἡμέρα.

Ἐπειτα ἀπὸ ἓνα βασιλικὸ δεῖπνο, διὰ πολλὴ νύχτα ἀκόμη ἀκολουθήσαμε τὴν συναναστροφὴν ὁ γέροντας δὲν μοῦ ἐμίλιε διὰ ἄλλο, παρὰ διὰ τὸν Ἀφρικανόν, τοῦ ὁποῖου ἐνθουμῶτον ὄχι μόνο ὄλα του τὰ ἔργα, ἀλλὰ καὶ τὰ λόγια του. Τέλος πάντων, ἀφοῦ ἐπλαγιάσαμε, εὐθὺς δυνατὸς ὕπνος μοῦ ἐβάρυνε τὰ μάτια, ἐπειδὴ κουρασμένος ἤμουν ἀπὸ τὸν δρόμο καὶ ἀπὸ τὴν πολλὴν κακονύχτια. Στὸν ὕπνο μου μοῦ ἐφάνη (ἴσως ἀπὸ τὰ μιλημένα, ἐπειδὴ οἱ λογισμοὶ τῆς ἡμέρας ξαναπροβαίνουν στὸν ὕπνο τοῦ ἀνθρώπου, καθὼς ὁ Ἐννιος ἀκοίμητα μελετώντας τὸν Ὅμηρον τὸν ὄνειριαζόταν καὶ τὴν νύχτα), λαίπρον ὁ Ἀφρικανός, λέγω, μοῦ ἐφάνη με ἐκείνη τὴν μορφὴν, ἡ ὁποία μοῦ ἦτον γνωστὴ πολὺτερον ἀπὸ τὴν εἰκόνα του, παρὰ ἀπὸ τὴν ἐνθούμησι τοῦ ἑαυτοῦ του. Καί, ὡς τὸν εἶδα, ἔφριξεν ἄλλ' αὐτός,

— «Ψύχασε, μοῦ εἶπε, διώξε τὸν φόβο καὶ ὅ,τι θέλει σοῦ φανερώσω φύλαξε στήν ἐνθούμησίν σου».

Θωρεῖς αὐτὴν τὴν πολιτείαν, ἡ ὁποία στενοχωρημένη ἀπὸ ἐμὲ νὰ ὑποταχτεῖ εἰς τοὺς Ρωμαίους ξανακαινουργῶναι τὴν παλαιὴν πολέμου, καὶ δὲν ἔμπορεῖ νὰ ἡσυχάσει; Καὶ μοῦ ἐδειχεν τὴν Καρχηδόνα, καὶ ἦτον καθισμένος εἰς ἓναν ὑψηλὸν τόπον, ὁ ὁποῖος ἦτον ὀλοῦθε χυμένος λαμπράδα¹ καὶ ἀστέρια. Αὐτὴν τὴν Καρχηδόνα ἐσοῦ ἔρχεσαι τώρα νὰ πολεμήσεις σχεδὸν ἀπλὸς στρατιώτης, ἀλλὰ σὲ δύο χρόνους ὕπατος θέλεις γένεαι καὶ θέλει ἀπὸ τὰ θεμέλια τὴν ἀφανίσεις, καὶ με τὴν ἐδική σου παλληκαριὰ θέλει λάβεις τὸ ἐπώνυμο ὅπου ἔχεις κληρονομικὸ ἀπὸ τὴν φαιμελιάν σου. Ἀφοῦ καταφανίσεις τὴν Καρχηδόνα καὶ λάβεις τὸν Θρίαμβο καὶ γένεαι τιμητής, θέλει ὑπάγεις πρεσβευτὴς εἰς τὴν Αἴγυπτον, εἰς τὴν Ἀσίαν, εἰς τὴν Συρίαν, καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ ὄντας ἀκόμη στὰ ξένα ὕπατος θέλει ἐκλεχθεῖς καὶ θέλει τελειώσαι ἡ μεγάλη ἀμάχη συντρέβοντας τὴν Νουμαντίαν. Ἄλλ' ἔπειτα, ἀφοῦ ἀνεβεῖς με τὸ Θριαμβικὸ ἀμάξι στὸ Καπιτώλιο, θέλει εὑρεῖς τὴν πολιτείαν συγχυσμένη ἀπὸ τὲς γνώμας τοῦ ἀναψιῶ μου.

Εἰς αὐτὴν τὴν περίστασι κάνει χρεια, ὁ Ἀφρικανέ, νὰ δείξεις τὸ φῶς τῆς ψυχῆς σου καὶ τὴν φρονιμάδα σου. Ἄλλ' εἰς αὐτοὺς τοὺς καιροὺς βλέπω σχεδὸν εἰς δύο νὰ λυγίεται τὸ ριζικόν. Ἐπειδὴ, ἀφοῦ ἡ ἡλικία σου ἰδεῖ ἑπτὰ φορές ὄχτῶ χρονῶν νὰ ἔβγουν τὰ γυρίσματα τοῦ ἡλίου, καὶ αὐτοὶ οἱ δύο ἀριθμοί, οἱ ὁποῖοι διὰ διάφορες αἰτίαι νομίζονται τέλειοι, φέρουν εἰς ἐσὲ τὴν ὀλότητα τοῦ διορισμένου καιροῦ. Ἐτότες εἰς ἐσὲ καὶ εἰς τὸ ὄνομά σου ὄλη ἡ χώρα θέλει γυρίσει τὰ μάτια· ἐσὲ ἢ Γερουσία, ἐσὲ οἱ ἀγαθοὶ πολῖτες, ἐσὲ οἱ σύμμαχοι, ἐσὲ οἱ Λατίνοι θέλει ζητοῦν. Μόνος ἐσοῦ θέλει εἶσαι, ἀπὸ τὸν ὁποῖον θέλει θεμελιώνεται ἡ σωτηρία τῆς ἐπικρατείας καὶ, διὰ νὰ κοντολογάω, διχτάχτορας ἀφοῦ γένεαι, με ἄκρα ἀρετὴ θέλει ξαναστήσεις τὴν Διοίκησι, ἂν τύχει καὶ ξεφύγεις τὰ ἀσεβῆ χέρια τῶν συγγενῶν σου.

Εἰς αὐτὰ τὰ ὕστερα λόγια οἱ ἀκροαταὶ τοῦ Σκιπίωνος, καὶ ὁ Λαίλιος μάλιστα, ἐβρισσαναστενάξαν· ἀλλ' ὁ Σκιπίωνας χαμογελώντας: Περικαλῶ, εἶπε, μὴ με πάρτε τὸν ὕπνο, ὅς εἶναι εἰρήνη στὰ πράγματα, καὶ ἀκούσετε τὰ λοιπά.

* Μετάφρασι ἀπὸ τὰ λατινικά τοῦ γνωστοῦ ἔργου τοῦ Κικέρωνα (M.T. Ciceronis «Stionium Scipionis»). Στὸ αὐτόγραφο τοῦ Τερτσέτη, ποὺ σώζεται στὸ ἀρχεῖο μαρ.φφ. 17 | 3 λευκά, ἡμίγλαστα καὶ γραμμῆνα δίπλευρα, δὲν ἀναφέρεται ἡ χρονολογία τῆς μετάφρασις. Σὲ ἄλλο αὐτόγραφο τοῦ ἴδιου ἔργου, ἀπὸ τὸ ὁποῖο διασώθηκαν μόνο δύο φύλλα (32 x 20) εἶναι γραμμῆνος ὁ τίτλος ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν Τερτσέτη. Τὸ κείμενο προτοδημοσιεύτηκε ἀπὸ μᾶς. Βλ. «Γεώργιος Τερτσέτης. Ἀνεκδότα κείμενα», ἔ.π., σσ. 127 - 135.

1. Ἀρχικά εἶχε γράψει: φωτοχυσία.

Ἄλλὰ διὰ τὴν ἐξουσίαν, ἢ τὴν Ἀφρικανέ, προθυμότερος εἰς τὸ καλὸ τῆς πολιτείας, ἤξευρε ἅτι ἔλαυν ἐκεῖνοι, οἱ ὅποιοι εὐεργετήσουσιν τὴν πατρίδα, ἐδῶ εἰς τὰ οὐράνια τοὺς εἶναι ἀφιερωμένους τόπος, εἰς τὸν ὅποιον μακαρία ζωὴ παντοτινὰ θέλει χαίρονται. Δὲν εἶναι γλυκύτερον πράγμα εἰς τὸν Παντοκράτορα Θεὸν, παρὰ οἱ ἑνώσεις καὶ οἱ ἀδελφότητες πολλῶν ἀνθρώπων ὑποκάτω σὲ νόμους, ὅπου ἐσεῖς καλεῖτε πολιτείας, οἱ σωτῆρες καὶ οἱ διοικητῆς τῶν ὁποίων ἀπ' ἐδῶ στελεμένοι, ἐδῶ θέλει ματανέθουνε.

Ἄγκαλὰ καὶ τὰ λόγια τοῦ νὰ μὲ εἶχαν συγχίσει, ἅχι διὰ τὸν φόβον τοῦ θανάτου, ἀλλὰ διὰ τὴν προδοσίαν τῶν συγγενῶν μου, μ' ἔλον τοῦτο, ἀκολούθησα τὴν μιλίαν καὶ τὸν ἐρώτησα, ἂν αὐτὸς ἀληθινὰ ἐξοῦσε καὶ οἱ ἄλλοι τοὺς ὁποίους νομίζουμε σκόνη τῆς γῆς. Ζῶνε, μάλιστα, μοῦ ἀπεκρίθη, καὶ ἀπὸ τὴν σάρκα, ὡς ἀπὸ μίαν φυλακὴν ἐπετάχτηκαν. Αὐτὴ τὴν ὁποίαν ἐσεῖς λέγετε ζωὴ εἶναι θάνατος. Νά, κοίτα τὸν πατέρα σου, ὅπου ἔρχεται πρὸς ἐσέ ! Καὶ ὡς τὸν εἶδα, μυριαέχυσα τὰ δάκρυα· ἀλλ' ὁ καλὸς μου πατέρας ἀγκαλιάζοντάς με καὶ φιλώντας με μὲ ἐστενοχωροῦσε νὰ μὴ κλαίω.

Κι ἐγὼ εὐθὺς ὅπου ἔπαισα τὰ δάκρυα καὶ ἤμπόρεσα νὰ ξαναλάβω τὴν μιλίαν μου : «Παρακαλῶ, εἶπα, ἀγιότατε καὶ καλέ μου πατέρα, ἂν ἐδῶ μὲ ἐσεῖς εἶναι ἡ ζωὴ, ὡς λέγει ὁ Ἀφρικανός, τί ἄλλο βραδιάζομαι εἰς τὴν γῆν ; Διὰ τὴν νὰ μὴν ἀναγκάσω τ' ὀγληγορότερον νὰ γένω ἕνας τῆς συντραφιᾶς σας ; » «Ὁχι, ὄχι, ποτὲ διὰ ἐσέ δὲν θέλει ἀνοικτοῦν οἱ θύρες τοῦ οὐρανοῦ, ἂν πρῶτος ὁ Θεὸς δὲν σὲ λύσει ἀπὸ τὸ κορμί, αὐτὸς ὁ Θεὸς ποὺ ἔχει τὴν φεγγυβουλισμένην ἐκκλησίαν ὅπου τῶρα βλέπεις ὀμπρὸς σου. Οἱ ἄνθρωποι εἶναι γεννημένοι μὲ τοιοῦτον νόμον, νὰ εἶναι πιστοὶ φυλακότες αὐτῆς τῆς σφίρας, ἡ ὁποία εἶναι στὴν μέση αὐτοῦ τοῦ μεγάλου ναοῦ, καὶ ἡ ὁποία λέγεται γῆς. Εἰς τοὺς ἀνθρώπους εἶναι δοσμένη ψυχὴ ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ αἰώνια φωτερὰ τὰ ὅποια στρογγυλὰ εἶναι καὶ ἀπὸ θεῶν πνεύματα ἐμψυχωμένα, κυκλοφοροῦν καὶ περιφέρονται μὲ τόση ταχύτητα, ὅπου μελετώντας τα, τόσο βαθύνεται ὁ νοῦς μας, ὅπου ἡ μνήμη χάνει τὴν δύνάμειν τῆς. Λοιπὸν ἐσύ καὶ οἱ ἄλλοι φοβέθεοι ἄνθρωποι πρέπει νὰ κρατεῖτε μὲ εὐλάβειαν τὴν ψυχὴν εἰς τὸ σῶμα καὶ νὰ μὴν ἀπεθυμήσετε ποτὲ νὰ χωρίσετε ἀπὸ τὴν ζωὴν χωρὶς τὴν γνώμην τοῦ Κυρίου· μὴ φανεῖ πῶς θέλετε νὰ παρακούσετε τὰ χρέη ὅπου ὁ Θεὸς ἐδιόρισε στὴν ἀνθρωπότητα.

Ἄλλ' ἐσύ, ὡς καθὼς ὁ πάππος σου, ὡς καθὼς ἐγὼ ποὺ σ' ἐγέννησα, νὰ ἐπιμελεῖσαι πάντα τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν εὐσπλαχνίαν, ἀρετὰς ποὺ πρέπει νὰ ἔχομε διὰ τοὺς γονεῖς καὶ διὰ τοὺς δικούς, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον διὰ τὴν γλυκυτάτην πατρίδα. Ἔτσι πράττοντας θέλει χαρεῖς τοῦ οὐρανοῦ τὴν ζωὴν, καὶ θέλει ἐνωθεῖς μὲ ἐκεῖνους ὅπου ἦτον μιὰ φορὰ εἰς τὴν γῆν καὶ ὅπου τῶρα λυμένοι ἀπὸ τὸ κορμί κατοικοῦν ἐκεῖνον τὸν εὐτυχισμένον τόπον ποὺ βλέπεις». Καὶ εἶδα ἕναν κύκλον καὶ ἐφεγγυβόλακε περιστολισμένος ἀνάμεσα σὲ ἄπειρα φῶτα, τὸν ὅποιον κύκλον, ὡς ἐμάθετε ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας, τὸν ὀνομάζετε ἡ ὁδὸς τῆς γαλαξίας, ἤγουν δρόμος γαλαχτερός. Καὶ ἐγὼ τότες ἐλαῦθε ἐκοίταζα καὶ ἤβλεπα ἀνήκουστα καὶ θαυμαστά πράγματα. Ἦσαν ἐκεῖ ἄστρα ποὺ ποτὲ δὲν ἐθεωρήσαμε ἀπὸ τὴν γῆν, καὶ τόσο μεγάλα, ποὺ μῆτε ποτὲ τὰ ἐναιριαστήκαμε. Τὸ μικρότερον ἀπ' ἅλα ἦταν ἐκεῖνο ποὺ εἶναι τὸ στερνὸ τοῦ οὐρανοῦ, τὸ πλέον σιμοτινὸ εἰς τὴν γῆν καὶ ὅπου φέγγει ἀπὸ ζένη φωτιά. Ἡ γῆς ἦτον πολὺ εὐκολονίκητη στὴν μεγαλότητα ἀπ' ἅλα τὰ ἄλλα ἀστέρια, τόσο ποὺ ἐντραπιᾶσθηκα καὶ ἐδείλιασα διὰ τὸ βασιλείον μας, ξανοίγοντάς το ἔτσι στενὸ στὴν ἴδιαν ἐπιφάνειαν τῆς γῆς.

Καὶ ὅσο ἐγὼ πολύτερον τὸ ἐκοίταζα, «Ὡς τότε, μοῦ λέγει ὁ Ἀφρικανός, θέλει εἶσαι στὸ χῶμα σκυμμένος ; Δὲν θωραῖς εἰς τοίους φωτεινοὺς ναοὺς ἐσὺ ἀνέβηκες ; Ἀπὸ ἐννιά κύκλους ἢ σφαῖρας εἶναι συνθεμένος ὁ κόσμος. Ἐνας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς κύκλους καὶ σφαῖρας εἶναι ὁ γυρτὸς οὐρανός, ποὺ σὺ βλέπεις, ὁ ὑψηλότερος, ὁ πλέον μακρυσμένος ἀπὸ ἐμᾶς, καὶ ὅπου ἀγκαλιάζει ἅλα τὰ ἐπίλοιπα· αὐτὸς εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός, κοσμοκράτορας καὶ κυβερνήτης ὅλης τῆς πλάσης. Εἰς τοῦτον τὸν οὐρανὸν εἶναι κολλημένα ἀστέρια ὅπου κυλοῦνται, παντοτινὰ ὁμοιοκίνητα μὲ αὐτόν. Κατώτερα εἶναι ἄλλα ἐφτά ἀστέρια, ὅπου σέρνονται τὸ ἐναντίον τοῦ οὐρανοῦ. Πρῶτον προβαίνει τὸ ἄστρο τοῦ Κρόνου. Ἐπειτα ἔρχεται ἡ λάμψη τοῦ Διός, γλυκυφεγγὸ ἀστὲρ στὸ ἀνθρώπινο γένος. Ὑστερα ὁ φοβερός κοκκινισμένος Ἄρης· τέταρτος ἔρχεται ὁ Ἥλιος, βασιλέας καὶ κυβερνήτης εἰς ἅλα τ' ἄστρα, νοῦς καὶ τάξη τοῦ κόσμου, καὶ τόσης φωτεινάδας γεμάτος, ὅπου ἅλα τὰ πάντα στυλίζει. Τὸν ἀκολουθεῖ ἡ Ἀφροδίτη, ταχυνὴ συντροφισσά σου εἰς τὴν Ἀνατολὴν καὶ βραδυνὴ εἰς τὴν Δύση. Τὸν ἀκολουθεῖ ὁ Ἑρμῆς, καὶ τέλος στερνότερον εἶναι τὸ Φεγγάρι, ἀπὸ τοῦ ἡλίου τὲς ἀκτίνες φλογισμένο. Ἀποκάτω τῆς Σελήνης ἅλα εἶναι ὑποκείμενα εἰς τὸν θάνατον καὶ εἰς τὴν φθορά. Ξεχωρίζοντας τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς διὰ θεῖαν χάριν δοσμένην στοὺς ἀνθρώπους, ὅσα εἶναι ἀπάνου

ἀπὸ τὴν Σελήνη εἶναι αἰώνια. Ἡ γῆς εἶναι εἰς τὸ κέντρο τῶν ἀστέρων καὶ δὲν κουνιέται, καὶ ὅλα τὰ σώματα φέρνουνται εἰς αὐτὴν συρμένα ἀπὸ τὸ φυσικὸν τους βάρος.

Ἐγὼ ἐκοίταζα σαστισμένος. Ἄλλ' ἀφοῦ ἐξανάλθα στὸν ἑαυτό μου: Ἦ εἶναι, τ' εἶναι, εἶπα, ἐτούτῃ ἡ ἀρμονία, τόσο μεγάλη καὶ γλυκεῖα, ὅπου χτυπάει τὴν ἀκοὴν μου: Αὐτὴ ἡ ἀρμονία, μοῦ εἶπε, προέρχεται ἀπὸ τ' ἀστέρια, ἐπειδὴ εἶναι τεχνικὰ διαμοιρασμένα τὸ ἓνα ἀπὸ τὸ ἄλλο στὰ διαστήματά τους, καὶ στὸ κίνημα ποῦ ἔχουν καὶ σμίγοντας τὰ ὀξύτονα μὲ τὰ βαρύτενα προξενοῦν ταχτικά διάφορες μελωδίες. Δὲν ἔμποροῦν τόσο μεγάλα κινήματα νὰ γενοῦν μὲ σιγὴ καὶ ἡ φύσις θέλει ὅτι, ἂν ἀπὸ τὴν μίαν ἄκρη βγαίνουν ὀξύτονα, ἀπὸ τὴν ἄλλη ἄκρη πρέπει νὰ σημαίνουσε τὰ βαρύτενα· καὶ αὐτὲς οἱ ἀνομοιότητες προξενοῦν τὴν συμφωνία τῆς μουσικῆς. Ὁ ἀστροχυμένος οὐρανὸς ὅπου εἶναι στὰ ὕψη κορυφὴ τοῦ παντός κουνιέται ὀγληγορότερα καὶ ἔχει ἓναν ἦχον ὀξύτονον, καὶ τὸ χαμηλότατο φεγγάρι βαρύτερα ἀντιλαλεῖ. Ἡ γῆς στέκει ἀκοίνιστη, ζωσμένη ἀπὸ τὸν ἐπίλοιπον κόσμον. Εἰς τοιοῦτον τρόπον ὅλα αὐτὰ τὰ κινήματα δίνουν ἑπτὰ φωνὰς ἢ ρυθμοὺς διαφορετικοὺς (ἑπτὰ λέγω, ἐπειδὴ τὸ ἴδιον βαρεῖ ὁ Ἑρμῆς καὶ ἡ Ἀφροδίτη). Σωστά οἱ σοφοὶ τὸν ἀριθμὸν ἑπτὰ, ἀρμολογῆσαν πολλῶν πραγμάτων νομίζοντες. Ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ γενναῖοι, οἱ ὅποιοι ἦ μὲ τὰ τραγούδια ἢ μὲ τὰ λαλούμενα ἐμιμήθησαν τὴν ἀρμονία τοῦ οὐρανοῦ, ἐδῶ θέλει ἔλθουν, ὡς καθὼς καὶ ὅσοι ἄλλοι ἄνθρωποι ἐπιμελήθησαν μὲ τὴν ἐξυπνάδα τοῦ νοῦ θεῖας ἐπιστῆμες.

Ἀπὸ αὐτὸ τὸ μεγάλο ἀλαλήτῳ τοῦ οὐρανοῦ τὰ αὐτὰ σας ἐκουφάθησαν καὶ ἀληθινὰ εἰς τοὺς ἀνθρώπους δὲν εἶναι ἄλλη αἴσθησις πλέον ἀνήμπορη ἀπὸ τὴν ἀκοή. Ἔτσι ἐκεῖ ποῦ ὁ Νεῖλος, εἰς τὸν τόπον ὀνομαζόμενον Κατάδουπα, ρίχνει τὰ νερά του ἀπὸ τὰ ψηλὰ βουνὰ στὰ λαγκαθία, τὸ ἔθνος ὅπου εἶναι τριγύρου, ἀπὸ τὴν μεγαλότητα τοῦ ἀντίλαλου, ἔχει χαϊμένη τὴν ἀκοή. Λοιπὸν δὲν εἶναι παράξενο πράγμα, ἂν οἱ ἄνθρωποι εἶναι καταπληκωμένοι ἀπὸ τὸ φοβερὸ κίνημα τοῦ κόσμου, καὶ δὲν αἰσθάνονται τὴν μουσικὴν του, καθὼς τὰ μάτια σας θαμπωμένα δὲν ἔμποροῦν νὰ βαστάξουν τὴν ἀκτινοβολία τοῦ ἡλίου.—Ἀγκαλὰ καὶ νὰ ἔμουν ἐκστατικὸς εἰς ὅτι, ἔβλεπα καὶ εἰς ὅτι μοῦ ἔλεγε ὁ Ἀφρικανός, ὅμως κάπου κάπου ἔρριχνα τὰ μάτια μου εἰς τὴν γῆν.

Καταλαβαίνω, μοῦ εἶπε, ὅτι πάντα κοιτᾷς τὰ καλύβια τῶν ἀνθρώπων, τὰ ὅποια, ἂν σοῦ φανοῦν ἔτσι οὐτιδανά, ὡς καθὼς εἶναι, στοὺς οὐρανοὺς πάντα ζάμωνε καὶ τὰ ἀνθρώπινα πράγματα καταφρόνα. Τί φήμη ἢ δόξα ἔμπορεῖς νὰ ἐλπῖσεις ἀπὸ τὰ χεῖλη τῶν ἀνθρώπων; Ἡ γῆς εἶναι ἐδῶ καὶ ἐκεῖ κατοικημένη, καὶ ἀνάμεσα σ' αὐτὰ τὰ κατοικημένα στενεύματα, πελάγη ξανοίγεις καὶ πλατεῖες ἐρημιές. Πολλὰ ἀπὸ τὰ ἔθνη εἶναι ἔτσι διαμοιρασμένα εἰς τὴν σφαῖρα τῆς γῆς, ποῦ τὸ ἓνα δὲν ἀκοῦει διὰ τὸ ἄλλο καὶ δὲν τυχαίνει ποτὲ μεταξύ τους συναλλαγὴ ἐπαίνου καὶ δόξας.

Νά, ἡ Γῆς εἶναι περιτριγυρισμένη σὺν ἀπὸ πέντε ζωνάρια, δύο ἀπὸ τὰ ὅποια τὰ ἐναντιώτατα, καὶ τὰ μακρύτερα ἀνάμεσά τους, καὶ ποῦ καθένα ἀκουμπάει στὸν οὐρανὸ, ἔχουν ἀπάνου τους παντοτινὸ ἀπόγειο καὶ χιόνι· τὸ ἄλλο μεγάλο ζωνάρι ποῦ δένει τὴν μέση τῆς σφαίρας εἶναι καταφλογισμένο ἀπὸ τοῦ ἡλίου τὴν λάυρα. Δύο μοναχὰ ζῶνες εἶναι κατοικημένες, ἐκεῖνες τοῦ Νότου καὶ τοῦ Βοριᾶ. Οἱ ἄνδρες τῆς πρώτης εἶναι ἀντιπῶδι εἰς ἐσᾶς, καὶ δὲν ἔχετε μ' αὐτοὺς συναναστροφή. Ἐσεῖς γεωργεῖτε τὸν Βοριά, καὶ πόσο εἶναι στενοχωρισμένα τὰ ὄριά σας ξανοίγεις, ἐπειδὴς ὅλη αὐτὴ ἡ γῆς ὅπου κατοικεῖτε, στενὴ εἰς τὰς κορυφάς, πλατύτερη εἰς τὴν κοιλιὰ, εἶναι ἓνα μικρὸ νησί περιγκυλισμένο ἀπὸ τὸ πέλας ποῦ Ἀτλαντικὸ, ποῦ Ὠκεανὸς, ποῦ μεγάλο Πέλαγος σεῖς καλεῖτε, τὸ ὅποιο ὄνομα πόσο δὲν τοῦ ἀρμόζει τώρα κατάλαβε.

Εἰς αὐτὰς τὰς καλογνωρισμένες γέας, ποικνοῦ τὸ ὄνομα μελετιέται στὸν Καύκασο, ἢ ἐπέρασσε τὸν ποταμὸ τοῦ Γάγγη; Λοιπὸν, ἂν τὸ ὄνομά σας μένει ἄγνωστο στὴν ἴδια γειτονιά, πῶς θέλει εἰσάσσει στὴν Ἀνατολή καὶ στὴν Δύση καὶ στὰ σύνορα τοῦ Νότου καὶ τοῦ Βοριᾶ; Αὐτὰ καλομελέτησε καὶ ἰδὲς εἰς πόσο μικρὴ σκηνὴ λημεριάζει ἡ δόξα τῶν ἀνθρώπων. Καὶ αὐτοὶ ποῦ σὲ ἐγνώρισαν, ὡς πότε θέλει σ' ἐνθυμοῦνται καὶ ὡς πότε θέλει λαλοῦν τ' ὄνομά σου; Καὶ ἂν ἀκόμη τὰ ἐγγόνια ἐπαράδιδαν εἰς τὰ ἐγγόνια μὲ ἱερολατρεῖα τοὺς ἐπαίνους μας καὶ τὸ ὄνομά μας, ὅμως, διὰ τὰς νεροσυρμές καὶ τὰς γλῶσσας τῆς φωτιᾶς ποῦ πετιοῦνται ἀπὸ τὰ θυμωμένα σπλάγχνα τῆς γῆς καὶ διὰ τοὺς σεισμοὺς ποῦ ἀπαράλλαχτα συμβαίνουν στὸν κόσμον, ὅχι αἰώνια, ἀλλὰ μῆτε πολυκαιρινὴ δόξα ἤθελε λάβουμε ποτέ. Καὶ τίνας δὲν μακραίνεται ἡ καρδιὰ νὰ ἠξεύρει πῶς ἔμπορεῖ νὰ εἶναι γνωρισμένος ἀπὸ τὴν ἐρχόμενες γενιές, ἀλλὰ ἀγνώριστος μένει πλέον στοὺς ἀνθρώπους καὶ φυλὰς ποῦ ἀπέρασαν, φυλὰς ἀναρίφνητες καὶ βεβαιότερα καλύτερες ἀπὸ ἐμᾶς;

Σοῦ λέγω ἀκόμα, ὅτι ὅλοι ἐκεῖνοι ὅπου θέλουν γνωρίσει τ' ὄνομά σου, κανεὶς ἀπὸ αὐτοὺς

δὲν ἔμπορεῖ νὰ περιέχει στὴν ἐνθύμησή του μῆτε τὰ γενναίμενα ἐνὸς χρόνου, ἐπειδὴ χρόνος ἀληθινὰ νομίζεται ὄχι ἐκεῖνος ὅπου μετρίεται μὲ τὸ κίνημα μονάχα ἐνὸς ἄστρου, τοῦ ἡλίου, ἀλλ' ἔταν ὅλα τ' ἄστρα μαζί, ἔπειτα ἀπὸ πολλὰ καὶ μακρινὰ γυρίσματα ζυγαλοῦν μὲ ὅλον τὸν οὐρανὸν εἰς τὸν τόπον ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἐπρωτοβγήκαν· καὶ πόσες μυριάδες αἰῶνες χρειάζονται διὰ τοῦτου, γίνονται ὁ νοῦς μου νὰ σοῦ τὸ λέγει. Καθὼς ἔταν ἡ ψυχὴ τοῦ Ρωμύλου ἀνέβη στὰ οὐράνια, ἐφάνη ὁ ἥλιος νὰ λείπει καὶ νὰ σβένεται ἀπὸ τὸν κόσμον, ἔτσι ἔταν ξαναγένει ἐκλειψίς ἡλίου στὴν ἴδια στιγμή, καὶ στὴν ἴδια μεριά τοῦ οὐρανοῦ, θέλει εἶναι σημάδι ὅτι ἡ μεγάλη χρονιά ἐτελείωσε καὶ ὅλα τ' ἄστρα ἐξανάλθην στὸν τόπον τους· ἀλλὰ ἤξευρε ὅτι μῆτε τὸ εἰκοστὸ μέρος τῆς χρονιάς ἐτούτης εἶναι ἀκόμη παρασμένο.

Ὡστε, ἂν ἀπελπισταῖς ν' ἀνέβεις εἰς τὰ οὐράνια, ὅθεν εἶναι ἐτοιμασμένη κάθε ἡδονὴ διὰ τοὺς γενναίους ἀνθρώπους, τί σοῦ ἀπομένει εἰς τὴν γῆν; Μιὰ δόξα ποὺ δὲν πιάνει μῆτε ἓνα μικρὸ μερίδιον ἐνὸς χρόνου. Λοιπὸν, ἂν θέλεις ψηλὰ νὰ ξαμῶνει ὁ λογισμὸς σου καὶ παντοπινὴ σου κατοικία νὰ στοχάζεσαι τὰ οὐράνια, καταφρόνα τὴς φλυαρίας τῆς ἀμάθειας, καὶ μὴν προσμένεις ἀνταμοιβὴν στὴν ἀρετῇ σου ἀπὸ τὰ χρίσματα τῶν ἀνθρώπων. Ἡ παρθενία καὶ ἡ εὐμορφία τῆς ἀρετῆς νὰ σὲ σέρνει εἰς τὰ ἀγαθὰ ἔργα, ὄχι ὁ πόθος τοῦ προικιοῦ. Τὸ πῶς οἱ ἄλλοι θέλει ὁμιλήσουνε διὰ σένα αὐτόν, ὡς τὸ στοχαστοῦνε θέλει ὁμιλήσουνε. Βέβαια, ἀλλὰ ἡ φωνὴ τους δὲν ἀκούεται παρὰ στὰ στενὰ ποῦ σοῦ ἔδειξα. Κανενὸς τὸ ὄνομα δὲν θὰ μείνει σβένεται μὲ τὴς γενεάς ποῦ ἀδιάκοπα πέφτουν στὸν Ἄδη καὶ τὸ ἀλησημονοῦν παντελῶς οἱ μετχγενέστεροι.

Ἔτσι μοῦ ἐμίλησε, κι ἐγὼ (εἶπα) : « Ἀγκαλὰ κι ἐγὼ πάντα ν' ἀκολούθησα τὰ τιμημένα πατήματα ἐσὲ καὶ τοῦ πατέρα μου, τώρα ὅμως ποὺ ἀκούω πόσο καθαρὴ χαρὰ ἀκαρτερεῖ στοὺς οὐρανοὺς τοὺς εὐεργέτες τῆς πατρίδας, τόσο πολῦτερο χαίρουμαι κι ἐγκαρδιώνομαι εἰς τὸν δρόμον ποῦ ἐπάτησα. — Καὶ ἐκεῖνος : « Ἀνδραειῦ, λοιπὸν, κι ἔχε στὸν νοῦν, ἔτι ἐσὺ δὲν εἶσαι ὑποκείμενος εἰς τὸν χάρον, ἀλλὰ τὸ κορμὶ σου. Ἐπειδὴ ἐπὶ δὲν εἶσαι ὅ,τι δείχνει ἡ ἐξωτερικὴ σου μορφή· τὸ εἶναι τοῦ καθενὸς δὲν στέκει εἰς αὐτὸ τὸ σχῆμα ὅπου δείχνομε μὲ τὸ δάχτυλο, ἀλλὰ στέκει εἰς τὴν ψυχὴν του. Ἦξευρε ὅτι εἶσαι θεός, ἐπειδὴ θεὸς εἶναι ἐκεῖνο ποὺ μέσα στὰ σπλάγχνα τοῦ ἀνθρώπου μιλεῖ καὶ ἀκούει, ἐνθυμᾶται καὶ προβλέπει καὶ κυβερνάει ὅλο τὸ σῶμα, ὡς ὁ Παντοκράτορας κυβερνάει ὅλην τὴν οἰκουμένην· καὶ ὡς καθὼς ὁ Θεὸς εἶναι ἐπιστάτης ἀπάνου σ' ἓναν κόσμον ὑποκείμενον σὲ κάποια του μέρη εἰς φθορά, ἔτσι κι ὁ ἄνθρωπος φῶς αἰῶνιο ἀθανασίας ἀπάνου σ' ἓνα φθαρτὸ σῶμα βασιλεύει.

Ἐκεῖνο τὸ πράγμα ποὺ πάντα κινιέται εἶναι αἰῶνιο· ἀλλὰ τὸ σῶμα ποὺ δέχεται ἀλλοῦθε τὴν κίνηση καὶ τὴν κοινωνεῖ ἀκόμη εἰς ἄλλα σώματα, εὐθὺς ὅπου τοῦ πάψει ἡ κίνηση, ἀνάγκη εἶναι νὰ σαθεῖ καὶ ἡ ζωὴ του. Ἐκεῖνο μοναχὰ ποὺ εἶναι αὐτοκίνητο ποτὲ δὲν παύει. Καὶ πῶς νὰ πάψει, ἐνῶ ἡ φύσις του θεμελιώνεται στὸ κίνημα; Μάλιστα τὰ αὐτοκίνητα εἶναι ἡ πηγὴ καὶ ἡ ἀρχὴ σ' ὅλα τ' ἄλλα ποὺ κινοῦνται. Ἡ ἀρχὴ ὅμως δὲν ἔχει ρίζα, δὲν γνωρίζει γονεῖς ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀρχὴν ὅλα τὰ πράγματα ἐγεννήθησαν κι ἂν ἡ ἀρχὴ ἤθελε λάβει ἀλλοῦθε τὴν γέννα, δὲν ἤθελε εἶναι πλέον ἀρχή· λοιπὸν ἂν ποτὲ δὲν ἐγεννήθη, μῆτε ποτὲ ἀποθνήσκει. Ἐπειδὴ πῶς, ἀφοῦ ἤθελε σβηθεῖ μία ἀρχή, ἔμπορεῖσε νὰ ξαναγεννηθεῖ ἀπὸ μιὰν ἄλλη, ἡ αὐτὴ ἡ ἴδια νὰ ξανανοιώσει ἄλλην ἀρχή; Ὅταν λέμε ἀρχή, πρέπει νὰ ἐννοοῦμε τὴν πρώτην κορυφὴν τῶν πραγμάτων. Ἔτσι ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως στέκει εἰς τὰ ὄντα ὅπου εἶναι αὐτοκίνητα· καὶ αὐτὴ μῆτε ἐγεννήθη, μῆτε ἀποθαίνει. Ἀλλιῶτικα, ὅλος ὁ οὐρανὸς ἤθελε σεισθεῖ καὶ ἤθελε πέσει· ἡ φύσις ἕλη ἤθελε μείνει σταματισμένη καὶ δὲν ἤθελε βρῖσκει καμμιά δύναμη ποὺ νὰ τῆς δώσει τὸ πρῶτον τῆς κίνημα.

Λοιπὸν, ἂν εἶναι φανερὸ ὅτι ἐκεῖνο τὸ πράγμα εἶναι αἰῶνιο, ὅπου εἶναι αὐτοκίνητο, ποῦς ἔμπορεῖ νὰ ἀρνηθεῖ αὐτὴν τὴν φύσιν εἰς τὴς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων; Εἶναι ἀψυχο κάθε πράγμα ὅπου κινιέται ἀπὸ ἐξωτερικὴ ἀφορμή, ἀλλὰ τὸ ἐμψυχωμένο πράγμα ἔχει στὸν ἑαυτόν του τὴν αἰτία τῆς ζωῆς καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ ἀληθινὴ ἀρετὴ καὶ ἡ φύσις τῆς ψυχῆς. Λοιπὸν, ἂν αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἀνάμεσα σὲ τόσα ἄλλα ὄντα ἔχει ἀπ' ἑαυτοῦ τῆς τὸ κίνημα, ποτὲ δὲν ἐγεννήθη, κι εἶναι παντοπινή.

Αὐτὴν τὴν ψυχὴ γύμναζε στὴν γενναϊότητα ἀγριότατες εἶναι οἱ προθυμίαι καὶ οἱ φροντίδες διὰ τὸ καλὸ τῆς πατρίδας. Ἀπὸ ἀνδραγαθήματα στολισμέναις πολὺ, ἐλεύθερα θέλει ἀνεβεῖς εἰς τὰ οὐράνια. Πολὺ θέλει σὲ ὠφελήσει, ἂν, ὄντας ἀκόμη εἰς τὴν καταχνιὰ τῆς γῆς, μελετᾷς πάντα τὰ θεῖα καὶ τὰ οὐράνια πράγματα καὶ λύεσαι, ὅσο εἶναι δυνατόν, ἀπὸ τὴν φθαρμένην ὕλην τοῦ κορμιοῦ. Ἐκείνων οἱ ψυχὰς ποὺ ἀπολύθησαν σὲς ἡδονὰς τοῦ κορμιοῦ κι ἔζησαν ὡς δούλοι τους, καὶ συνε-

