

13. Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1858 *

Κωμωδία εἰς τρεῖς πράξεις.

«Ὅπου πνεῦμα Θεοῦ ἐκεῖ καὶ ἡ νίκη».
(Κρίγνα Βαγαβεδγίτα)

Ἦ σκηνὴ εἰς Ἀθήνας.

Τὸ μέτρον ἐνδεκαοὔλλαβον.

ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ

Σκηνὴ πρώτη-Οἰκία
(Μαρία Βασίλω)

- Μαρ. Εἰς φυλακῆς σκοτάδ κι' ἄν μὲ θάψουν
εἰς ἔρημες σπηλιές, εἰς μοναστήρι,
ποτέ τὸ Ναὶ τὰ χεῖλη μου δὲν λέγουν.
Ἦ παρτίς τῆς παρτίδος μ' ἀηδιάζει.
Ἦταν παίζει κοντσίνα, ἦ τὸ κουϊντίλο,
τὸ δῆθεν του, ὁ πῖλος του, τὸ τέως,
καθὼς τὰ συχνολέγα εἰς ἡμιλία,
καὶ τὸ ν ρὸ ν τ ρ ὸ ν μᾶς τὸ βαπτίζει,
ἦ μύτη του, νουνὸς στὰ βαφτιστικά,
σαίιοθήκη ἀπὸ νί ἡμοιάζει.
Στὰ νιάτα προτιμῶ χάρου στεφάνι,
παρὰ ποτέ συμβία του νὰ ζήσω!
Ἀύγη, τὸ βράδυ, μεσημέρι, νύκτα
πονόκαρδο νὰ ἔχω τὴν φωνὴν του.
- Βασ. Κόρη μου αὐτὰ οἱ προκομμένοι λέγουν
καλὰ πὼς εἶναι τὸ γένος διορθώνουν·
ἐγάσασμε τὴν γλώσσα τῶν προγόνων,
ψωμίον, νηρὸν τὴν ξαναφέρνουν πάλι,
θὰ μιλοῦσαν μὲ τὴν μύτην κι οἱ ἀρχαῖοι.
Ὅσο κι' ἄν μὲ παιδεύε ὁ Φιλοδῆμος,
ἐγὼ πού δούλα καὶ γερόντισσα εἶμαι,
δὲν ἤμπορῶ ν' ἀλλάξω τὴν φωνὴν μου.
Σπές νιές, στοὺς νιοὺς ἡ νέα φράσις πιάνει,
πράγμ' ἀχαμνὸ δὲν θέλει ὁ ἐραστής σου.
Ἄλλὰ κι ἄν πεῖς πὼς τοῦτα δὲν σ' ἀρέσουν,
λογάρισσε τές ἄλλες του τές χάρες,
πλούσιος, ξανθός, ἀπὸ κλοῦς γονέους,
μαῦρα μάτια, ψηλός, γλυκὺς τοὺς τρόπους.
- Μαρ. Ἐγὼ ὡς μάνα καλὴ σ' ἔχω γνωρίσει.
διπλορφανὴν μ' ἀνάστησες ὡς τώρα
καὶ σοῦ μιλῶ μὲ τὴν καρδιάν στὰ χεῖλη.

* Πρωτοδημοσιεύθηκε ἀπὸ μᾶς στὸ ἀθηναϊκὸ περιοδικὸ «Ἑλληνικὴ Δημιουργία» 65 (1950), σσ. 575-588. Ἦ ἐκδοσὴ μας ἐγίνε ἀπὸ ἀντίγραφο ἄγνωστου σύγγραφου τοῦ Γεωργίου Τερτσέτη. Βλ. καὶ «Ἐργογραφικὰ Ἰ. Τερτσέτη», «Ἑπτανησιακὰ Φύλλα» Β' (1952) ἀρ. φ. 1, σ. 11.

Τοῦ παλαιοῦ κειροῦ καλοτυχίζω
τὲς καρσιές ποῦ γράμματα δὲν ξεύρω,
τὸν ἄνδρα ποῦ τὲς μοίραρεν ἢ τύχη
τὴν νύκτα στὸ σταφάνωμα τὸν βλέπαν
μέσα στὰ φοιτερά, μέσα στὸν κόσμον·
καλός, κακός, τί θάλεγαν οἱ δόλιες ;
Δὲν σ' ἀρνοῦμαι πὼς κλίση ἐγὼ δὲν ἔχω
στὸν Φιλοδῆμον καὶ μεγάλην κλίσην,
τῶν ἀδελφῶν μου φίλος ἀνεστράφη·
ἂν δὲν τὸν διῶ σὰν μαραμένη μένω·
ἀλλὰ καθὼς τὴν ὀμιλίαν ἀρχίζει,
ρόδο θαρρῶ καὶ κισρινίζει ὀμπρὸς μου.
Ὁ ἀφυσικός του λόγος μὲ σκοτώνει·
τί ἄλλο νὰ σὲ εἶπῶ, μάνα, δὲν ξεύρω.

Βασ. Πίστευσέ με, μικρά, ὅσα κι ἂν λέγεις,
εἶναι εἰς τὴν ἀγάπη τὴν περίσσια
ὅπου διὰ σὲ μέσα στὰ σπλάγγνα τρέφει.
Τοῦτο τὸ ἔτος ἦτον νὰ σὲ πάρει,
νέες ἐσὺ γεννᾷς ἀντιλογίες.
Ἐμίσησε καὶ πάει νὰ ταξιθεύσει
στὰ Μέγαρα, στὴν Κόρινθο, εἰς Βοστίτζα,
ἀλάφρωση τοῦ πόνου του νὰ πάρει.
Ἰδὲς μὴν εὔρει νὰ τῆς ἀρεσκείᾳς του,
ὅπου τὰ νι νὰ μὴ τὴν σκανδαλίζου,
καὶ σένα ἀφήσει στοῦ λουτροῦ τὰ κρύα·
μ' εὐμορφη Πατριτιά ἢ Βοστιτζάνα
τὲς ἡδονές θὰ χαίρεται τοῦ κόσμου,
τὴν ζωὴν του μὲ τέκνα θὰ εὐτυχήσει·
ἐγὼ καὶ σύ θ' ἀκοῦμε καὶ θὰ κλαῖμε.

Μαρ. Τοῦ ἀδελφοῦ μου τὲς παραγγελίες
θύμου, εἰς τοῦ θανάτου του τὴν κλίση
ἀπὸ τὸ χέρι μ' ἐπίασε καὶ μοῦπε :
Εἰς τὴν ἀλήθειαν πίστην νὰ φυλάξεις,
γυναίκα ἂν εἶσαι, ἀπὸ τὲς γυναῖκες
γεννιοῦνται οἱ ἄνδρες, μέτρα μὲ τὸ νουὶν σου.
Αὐτὸς τὸν πόθον μοῦ ἔβαλε τῆς γλώσσας,
καὶ ἀπιστιά, προδοσιὰ νὰ λογαριάζω
τὴν πλημμύρα τοῦ νι στὴν ὀμιλίαν.
Ἐχθροὺς εἰς τὴν πατρίδα θ' ἀναστήσεις,
ἂν ὁ κόρφος σου θρέψει λογιωτάτους,
μοῦλεγε καὶ τιμῶ τὴν διαταγὴν του.
Τοῦ Σολωμοῦ στὴν Κέρκυρα ἔχει ζήσει
φίλος στενός, καὶ γράμματά τους ἔχω.

Βασ. ὦ ποθητὴ μου, φῶς τῶν ὀμματιῶν μου,
γέλιο μοῦ προξενοῦν αὐτοὶ σου οἱ λόγοι·
τέτοια ν' ἀφήσεις μοίρα εὐτυχισμένη.
περιβόλια, χαρές, νιὸν πλουμισμένον,
καὶ τοῦ λαοῦ τὴν γλώσσα νὰ λατρεύεις ;
Τοῦ καλοῦ σου ἀδελφοῦ ὅσα κι ἂν σοῦπε
ὅλα τὰ ξεύρω· ὁ ἀδελφός σου ὁ ἄλλος,

πού τώρα ζεῖ κι οἱ συγγενεῖς σου ὅλοι
δὲν πεθυμοῦν γαμβρὸ τὸν Φιλοδῆμο ;
Καὶ σὲ παρακινοῦν μ' ὀργή, καὶ ἀγάπη ;
Μῆνες πολλοὶ δὲν ἴναι ἀπερασμένοι
ἀφοῦ ἡ φωτιά μᾶς ἔκαψε τοῦ χάρου
στὸν ἀδελφόν σου, μέτρα τώρα, γράψε,
πόσες φωνές ἐπῆρε νέες τὸ ἔθνος.
Ἄλλοτε ποιὸς προουργέτερα ἐλαλοῦσε ;
Τώρα τὸ λέν καὶ τὰ παιδιὰ στοὺς δρόμους.
Φυτρώνει μὲ τὰ δέντρα ἡ νέα ἡ γλώσσα,
τὰ μωρὰ τὲς βυζάστρες ὀρμηνεύουν.
Στὴν Κηφισιά καὶ τὰ τραπέζια ἀκόμα
τὴν γλώσσα ὁμιλοῦν τῶν διδασκάλων !
Προσπαθῶ μ' ἴσα ξέρω καὶ δὲν ξέρω
εἰς τοὺς γάμους τὴν γνώμην της νὰ κλίνω

Μαρ. Ἄκριβή μου νταντά, τὰ παραμύθια,
τῆς Κηφισιάς, τὰ μιλητὰ τραπέζια,
κι ἡ νέα γλώσσα ἓνα μοῦ σημαίνουν.

Σ κ η ν ἡ δ ε ὑ τ ε ρ η

(Αἰ ἀνωτέρω καὶ ὁ Βασιλάκης)

Βασιλ. Τί ἔπαθε καὶ τρέχει ὁ ἀδελφός σου,
καὶ σὲ ζητᾷ μὲ γέλια μύρια τόσα ;
Τέτοια νὰ κάμει ἄλλη φορὰ δὲν εἶδα.

Μαρ. Νὰ, πού 'φθασε, θὰ μάθουμε τὰ νέα.

Βασιλ. Ὦ ἀδελφή μου, νύμφη ἀπόψε θᾶσαι,
χείρου φίλῃ στά χεῖλη σου νὰ δώσω.
Ὦ, τί χαρά ! ἀνέλπιστη, τί ἡμέρα !

Μαρ. Σέβομαι τὸ φίλῃ τοῦ ἀδελφοῦ μου,
ἐλπίζω ὅμως πρὶν νὰ μὲ πανθρεῦστε
ν' ἀκούσετε καὶ ἐμὲ τὸ θέλημά μου.

Βασιλ. Τί θέλημα λαλεῖς, τί φλυαρίες ;
Ἄπόψε, θὲς δὲν θέλεις, θὰ τὸν πάρεις.
Ὦ τί χαρά ! ἀνέλπιστη ἡμέρα !
Λίγο νερό, Βασίλω μου, νὰ πῶ
τί ἐστέγνωσε ὁ ἔρμος μου ὁ οὐρανίσκος.
Σύρε ἐσύ, (πρὸς τὴν Μαρία) στολίσου, μορ-
[φονδύσου,
σ' ἄλιγο θάλλθαι ἡ συνοδεία τοῦ γάμου.

Μαρ. Πέ; μου, ἀδελφέ, εἰς τὰ σωστά σου εἶσαι ;

Βασιλ. Ἐσύ, θαρρῶ, παραλαλεῖς, κυρά μου.
Τὸ φυσικό σου, πεισματάρικα εἶσαι
καὶ δὲν ἀκοῦς παρ' ἕτι σοῦ κατέβει.
Ἀποστροφὴν στὸν Φιλοδῆμον εἶχες,
τώρα, θαρρῶ, θὰ μᾶς παρακαλέσεις,
μὴ μὲ θυμώνεις διατί δὲν στὸν δίνω.

Μαρ. Μὴ μοῦ τὸν δώσεις, δὲν σοῦ τὸν γυρεύω.

- Βασιλ. Μὴ μοῦ τὸν δώσεις, δὲν σοῦ τὸν γυρεύω !
 Ἄλλὰ μάθε πῶς ἦλθε ἀπὸ Βοστίτζα,
 ἀπὸ Μέγαρχ κι ἀπὸ τὴν Πέρα Χώρα.
 Ἔξῃ ἄλογα ἔσκασε στὸν δρόμο.
- Μαρ. Ἄλλὰ ἡ τόση διατὶ ἡ βία μεγάλη ;
- Βασιλ. Διὰ νὰ σὲ πάρει, κόρη μου, σοῦ λέγω.
- Μαρ. Διὰ νὰ μὲ πάρει ! Τί μιλεῖς δὲν νοιώθω.
 Κρίμας, ὁ σκοτωμὸς τόσων ἀλόγων !
- Βασιλ. Ἄλλ' ἀφοῦ ἦλθε, ρώτα με τί νὰ κάνει ;
 Κι τοῦ θυμοῦ μου μὴ κεντᾶς τὴν φλέβα.
- Μαρ. Τί κάνει ; σ' ἐρωτῶ, φῶς νὰ ξανοίξω.
- Βασιλ. Πρῶτα κι ἀρχῆς τὸ ποίημά του σχίζει:
 πού εἰς τὸν διαγωνισμὸν εἶχε νὰ στείλει,
 εἰς χρυσόχαρτο τῶχε τυλιγμένο,
 καὶ εἰς γαλάζιο χαρτὶ ἀντιγραμμένο,
 καὶ μὲ χρυσὲς κλωστὲς καλοραμμένο,
 (χωρὶς νὰ θέλω οἱ ρίμνες μοῦ φυτρώνουν).
 Φωτιὰ μεγάλη ἀνάφτει καὶ τὸ καίει.
- Μαρ. Καλὰ ἔκαμε... Διατὶ τοῦτο νὰ πράξει :
 Διαγωνισμὸς δὲν γίνεται ἐφέτος ;
- Βασιλ. ὦ χριστιανή, μὲ τὰ πολλὰ διατὶ σου !
 Ὅλοένα τί κάνει, ἐρώτησέ με.
- Μαρ. Νά, πάλι σ' ἐρωτῶ, νὰ ἰδῶ λιμένα.
- Βασιλ. Ποιήματά του καὶ φιλοσοφίες,
 τὸν Ἴτιο Λίβιον πού εἶχε μεταφράσει,
 τὰ μαθήματα τῶν καθηγητῶν του,
 ἀρχιχροινῆς τραγούδια, μοιρολόγια,
 εἰς τὴ φωτιὰ ἀλύπητα τὰ καίει,
 τὴν γλώσσα τοῦ λαοῦ θέλει νὰ γράφει.
- Μαρ. Εἴθε του ! Τώρα εἰς ἀρμονίαν θὰ εἶναι
 ἡ ψυχὴ του, ἡ φωνή, τὸ πρόσωπόν του.
- Βασιλ. Νὰ πού ἔρχεται καὶ μίλα μὲ τὸν ἴδιον.
 π' ἐγὼ θὰ πιῶ νηρὸν νὰ μὲ δροσίσει.

Σ κ η ν ἡ Τ ρ ί τ η

(Οἱ αὐτοὶ καὶ ὁ Φιλοδῆμος καὶ ὁ Στέφανος).

- Φιλ. Ἄλλος ἔφυγα καὶ ἄλλος ἐπιστρέφω,
 διδάσκαλος καλοῦ ἔρωτας εἶναι.

(Π ρ ὶ ε τ ἡ ν Μ α ρ ί α ν)

καὶ εἰς ἔσένα χρεωστῶ τὴν χάρη.

- Μαρ. Εἰς τί καλὸ σ' ἐφώτισε ἡ ἀγάπη ;
 Ν' ἀκούσω, πές μου. Μισόλογα μοῦ εἶπε
 ὁ ἀδελφός μου καὶ χαρὰ μοῦ ἔδωσαν.

- Φιλ. Μ' ἐλόγγευσσε βαθιά στὰ φύλλοκάρδια
ἢ ἄρνησίς σου ἢ φετεινή, Μαρία.
Παίρνω πεζὸς τὸ δρόμο τῶν Μεγάρων,
τὰ Ξαμίλια προσπέρασα, πηγαίνω,
γιαλὸ γιαλὸ τὸν κόρφο περπατάω,
νυχτώνομαι εἰς χωριὰ κι εἰς πολιτεῖας,
ὅπου γάμους θωρῶ, θανὲς ἀνθρώπων,
κοράσια νὰ χορεύουν εἰς τ' ἀλώνια,
γυναῖκες κι ἄνδρες νὰ λογομαχοῦνε·
στέκομαι κι ἀγρυπνῶ καὶ συντυχαίνω,
τὸ ζήτημα τῆς γλώσσας διὰ νὰ λύσω.
Ἄνοιξη μοῦ μυρίζει εὐωδιασμένη,
τὰ ρόδα τοῦ Μαγιοῦ μὲ περιχύνουν,
ὡς ἀκουα τὰ κοράσια στὸ τραγούδι
τὲς μητέρες τῶν ν' ἀποχαιρετοῦνε
καὶ τὲς εὐχὲς τῶν τρυφερῶν γονέων.
Γέρντες, τοῦ πολέμου ἀπομεινάρια,
εἶδα πολλοὺς, τὲς μάχες τους μοῦ ἐλέγαν,
καὶ θαύμαζα στὸ κάλλος τῆς φωνῆς των.
Χωρὶς ἐσὺ νὰ ταξιδεύσεις εἶδες
τὴν εὐμορφὴ τοῦ γένους μας τὴν γλώσσαν,
τὴν ἰσχυρίαν της καὶ τὴν τῶσπιν χάριν.
- Μαρ. Ἰῆς γυναικὸς εἶναι ἔμφυτο στὴν πλάση
τὰ παλαιὰ νὰ μὴν φιλολογάει,
οὔτε τὸ μέλλον καὶ τῆς ὥρας τὸ ἄνθος
νὰ χαίρεται κι αὐτὸ νὰ ἐπιμελεῖται.
- Φιλ. Μὰ τὴν ἀλήθειαν ἢ πολλὴ λατρεῖα
τῶν λέξεων καὶ ἄγνοια τοῦ καιροῦ μας,
τὲς εὐμορφες ἡμέρες τῆς ζωῆς μας,
πηδῆματα τυφλοῦ εἰς κούφιο μέλλον,
εἰς κρεβάτι θανάτου ἀλυσσομένους
κρατοῦν τοὺς προκομμένους τῆς φυλῆς μας.
Ἢ ἀγάπη σου μοῦ ἔδωσε τὸ φῶς μου.
- Μαρ. Ἢ πρὶς ἐμένα ἀγάπη, Στέφανέ μου,
τὸ Φιλοδῆμος πλὴν νὰ μὴν τὸ ἀκούσω,
δὲν εἶναι αὐτὴ ποῦ σοῦ ἄνοιξε τὰ μάτια·
εἰς τὰ στήθη σου ἀκοίμητη λαμπάδα
πάντοτε ἦτον ἔρωτας πατρίδος,
τὸ σκοτάδι κι οἱ ἄνεμοι ἐφύγαν
ποῦ τὴ θολώναν, χωρὶς νέφη τῶρα
ξανοίγεις καθαρὰ τὰ πάντα ἐμπρὸς σου.
- Βασιλ. Ἢ ἀδελφούλα μου μιλεῖ μὲ στάφνος,
καὶ ἔχω δίκια ἂν πολὺ τὴν ἀγαπῶ,
μοῦ ἐνθυμίζει τὸν ἄχαρο ἀδελφὸ μου.
- Στέφ. Ὁ ἔρωτας ἂν θέλεις τῆς πατρίδος,
ἢ ὁ δικός σου μ' ἔχουν κατηχήσει·
μάθε ποῖα ἀλήθεια ἐφώτισε τὸν νοῦν μου.
Εἶναι εἰς ὥραν νεότητος τὸ ἔθνος,
γεροντικὸ δὲν εἶναι, μήτε νήπιον,

κάστρα ἐπῆρε, πολέμους κκτηρθεῖνοι.
Κρατεῖ ἢ χούφτα τὴν χούφτα τοῦ σπαθιοῦ του,
χαίρεται, τραγουδάει καὶ γάμους κάνει,
μὲ τὴν ζωὴν ζωὴν διὰ ν' ἀναστήσει,
πλέον σέβεται Θεὸν παρὰ παπᾶδες,
τοὺς λογιστάτους δὲν παρξήφαι,
ἔχει γλώσσαν τὸ μέλι ζυμωμένη,
θαρρῶ τῆς πλαιῖας πλιὸ χάρες ἔχει.
"Ὅποιος θέλει τὸ γένος του νὰ ὁμοιάσει,
δόξα θάχει, τιμὲς καὶ ἀθυνασίην.

Μαρ. Τοὺς στοχασμοὺς σου χαίρομαι ν' ἀκούω.
ἢ μοῖρα μου γραφτὸ ἴσως μοῦ τόχει
μὲ σὲ νὰ ζήσω ταίρι ἀγαπημένο.

Βασιλ. Ἴσως ! τί λές ; Ξαναδευτέρωσέ το.
Παραλογιές καινούργιες θὰ γενήσεις ;
Τὰ προσκλητήρια εἶναι ἔτοιμα τοῦ γάμου.

Μαρ. Ὁ ἥλιος στὸ βασίλειμα, ἀδελφέ μου,
βλέπεις πῶς εἶναι, οἱ στερνές του ἀχτίνες
τῶν βουνῶν τὲς κορφές νυχτοφωτίζουν.
Ἀποφασίζομεν αὐριον τὴν ἡμέρα,
τί θὰ γενεῖ χάρη ζητῶ ἀπ' τοὺς δύο,
νὰ κάμει ὁ λογισμὸς μου ὀλίγη σκέψη.
Μὲ τὴν νταντά μου νὰ περιδιαβάσω
θὰ πάω στὸ Μακρυγιάννη ἀπὸ τὸ μέρος.
Ἔρχομαι εὐθὺς (πρὸς τὴ Βασίλω) τὸ
φόρεμα ν' ἀλλάξω.

Σ κ η ν ῆ Τ ε τ ἄ ρ τ η

Βασίλης Σὺρε ἀδελφέ (πρὸς τὸν Στέφανον)
ἔτοιμασε τὰ πάντα.
αὐγή, αὐγή σου τάζω θὰ τὴν πάρεις,
χαράματα θὰ πάω νὰ τὴν ξυπνήσω.

Στεφ. Χωρὶς λαχτάρα, ἰδρωτα καὶ κόπο,
δὲν γίνεται στὴν γῆν καλὸ κανένα,
ἂν ὅμως καὶ τὰ κάλλη σου, Μαρία,
τὰ ὑστερηθῶ, τὸν πόνον θὰ ὑποφέρω,
ἔχω ἄλλα τώρα κάλλη : ἀ λατρεύσω
αὐτὴν ποὺ εἶδα Ἑλλάδα τοῦ καιροῦ μου.

(φεύγει)

Σ κ η ν ῆ Π έ μ π τ η

(Βασιλάκης καὶ Βασίλω)

Βασίλης Ἀγαθὴ τοῦ σπιτιοῦ μας κυβερνήτρα
θέλω ἀπὸ σὲ νὰ μάθω ἓνα μυστήριον,
ἀλήθεια, μίλησέ μου, μὴν φοβᾶσαι.
Κατέχει μιὰ ὑπόψια τὴν ψυχὴν μου,
ἔρωτοπληγωμένη ἢ ἀδελφὴ μου
μήπως καὶ εἶναι, εἰς ἄλλον τρέφει ἀγάπη

καὶ σὺ θὰ εἶσαι εἰς τὸ μυστήριον μέσα,
καθαρὰ τὸ τί ξεύρεις ἀνοιξέ μου.

Βασίλω Πόσο ἀπ' τὸ ἴσιο ὁ λογισμὸς σου φεύγει!
Κοράσιο πλέον εὐμορφο καὶ ἀθῶο
πλιὸ τίμιο δὲν ἐφάνη εἰς τὴν Ἀθήνα,
θαρρῶ ἀπὸ τὸν κειρὸν τῆς Ἀρετούσας
καὶ μέρωσε, κελύτυχε, τὸν νοῦν σου.

Βασίλης Νὰ μὴν πιστεύσω, ἢ νὰ σοῦ πιστεύσω;
Κάταχε ὡστόσο τὴν ἀπόφασίν μου·
Ἄν κι αὖριο θὰ γεννήσει δυσκολία,
νὰ πές τὸ εἰπεῖς, νὰ τὸ γνωρίσει κάμε,
μὲ τὰ χέρια μου βέβαια τὴν φονεύω.
Θὰ παίξει ἢ κερμανόλα στὸν λαϊκὸν μου,
ὁ νταῖ Γεώργης θὰ πάρει τὴν ζωὴν μου.
Δὲν θέλει τὸν Φιλόδημον νὰ πάρει;
Τὸν Στέφανον (μὴν τάχα μᾶς ἀκούσει).
Μὲ τὸν Μηνᾶ Μινωῖδη τὴν πανδρεύω
κι ἂν χηρεύσει ἄλλον δαίμονα τῆς δίδου.
(ἀ ν α χ ω ρ ε ῖ)

Σ κ η ν ῆ ἑ κ τ η

(Β α σ ῖ λ ω κ α ῖ Μ α ρ ῖ α)

Βασίλω Τέκνο μου, πόσο κάλλιον μας θὰ ἦτον
ἀντὶς νὰ πᾶμε στὰς ἐρμιές, στὰ βᾶτα,
τοῦ γάμου σου ν' ἀλλάζαμε στεράνια
καὶ νὰ χαροῦνε συγγενεῖς καὶ φίλοι...
Πάμετε τώρα στὸ νοσοκομεῖο,
τοῦ Μακρυγιάννη τὴ σπηλιὰ νὰ ἰδοῦμεν!

Μαρ. Ἄκουσε ἀπονήρευτη νταντά μου,
τὸ ἀνδρῖκιο γένος πολλές τέχνες ξεύρει,
καὶ ἔρωτας πονηρὸς δάσκαλος εἶναι.
Τάχα... στὸ λέγω... δὲν τὸ βεβαιώνω,
τοῦ καλοῦ μου ἀδελφοῦ μήπως παιγνίδι
εἶναι, καὶ τὸ ἐσυμφώνησαν οἱ δύο τους·
σόφισμα τὸ ταξίδι τῶν Μεγάρων,
κι οἱ κορασιές στ' ἀλώνια ποὺ χορεύουν
καὶ τοῦ Διαγωνισμοῦ ἡ ἱστορία,
τὸ ποιήμα του καταξεσχισμένο...
Τοῦ ἀδελφοῦ ποὺ ἐγνώρισα ὡς πατέρα
θέλω νὰ ἰδῶ τὴν γνώμην του νὰ πάρω,
μὲ τὴν γλυκειάν του σκόνη νὰ μιλήσω.
Ἔλα, νταντά, στὸ κοιμητήρια πᾶμε.

Βασίλω Βόηθα, Θεέ, λωλές μὴ μᾶς γυρίσουν.

Σ κ η ν ῆ ἑ β δ ό μ η

Ν ε κ ρ ο τ α φ ε ῖ ο

(Μ α ρ ῖ α κ α ῖ Β α σ ῖ λ ω)

Μαρ. Ἐδῶ κοιμοῦνται οἱ πολυβαρεμένοι
ἄνδρες τοῦ γένους! Μὲ κίνδυνον καὶ κόπο

τὸ τιμὸν τοῦ κράτους κυβερνοῦσαν.
 Νά, τοῦ Ζαΐμη ὁ τάφος, νά τοῦ Γέρου,
 τοῦ Κωλέτη, Πετρόμπεη καὶ Νικήτα !
 Μὲ αὐτοὺς καὶ ὁ Κώστα-Μπότσαρης πλαγιάζει.
 Τὸν ἀδελφόν μου αὐτοὶ τὸν ἀγαποῦσαν,
 τώρα κι αὐτὸς στὸ πλάγι τους κοιμᾶται,
 κείτεται εἰς τὸ μνήμα ἀπὸ δεξιά μας
 στὴν ἀγκαλιὰ τὸ βρέφος τῆς κρατώντας
 τοῦ Ρώμα ἢ κόρη καὶ τοῦ Ἀνέστη ἢ νόμφη·
 πάσα δάκρυα στὸν τάφο τῆς χυθίζαν !
 Ἄλλὰ ἰδοὺ ἐφθάσαμε στὸ μνήμα
 τοῦ ἀδελφοῦ μου, συμβουλὴ νὰ λάβω·
 τὰ κυπαρίσσια ποὺ ἔχω ρυτευμένα
 κοίτα πόσο ἀνθηροὺς ἔχουν τοὺς κλώνους.
 Γὰ στήθη μου εὐφραίνει ἡ γλωρασιά τους.
 (Θέτει τὴν παλάμη εἰς τὴν πλά-
 κα τοῦ τάφου καὶ λέγει) :
 Ἄν μούχες εἰς τὰ ζῶντα σου, ἀδελφέ μου,
 τόση ἀγάπη καὶ τόση ἀδελφουσύνη,
 παρακαλῶ στὸ ἀμφίβολο τῆς γνώμης
 τώρα νὰ μὴ μ' ἀφήσεις, βοήθησέ με.
 Τὸν Στέφανον νὰ πάρω ἢ νὰ μὴ πάρω ;
 Ἄληθινὰ τὸ νέυ φρόνημα ἔχει
 τάχα ἢ πλαστὰ, κι ἂν ἔχει μὲ ἀλήθεια
 στὸ φρόνημά του στερεὸς θὰ μένει ;
 Ἐχω ἀπὸ σὲ τόσες φορές ἀκούσει
 πὼς ἀπὸ τὲς λησταῖες τοῦ Νταβέλη,
 ἀπὸ κατακλυσμοὺς καὶ ἀπὸ χολέρα,
 ἀπὸ τὴν κατοχὴν τῶν στρατευμάτων,
 κι ἀπὸ τ' ἀμπέλια τὰ ἀρρωστημένα,
 ἀπ' ἔλ' αὐτὰ χειρότερος περίσσια
 ὁ λογιωτατισμὸς, μοῦλεγες, εἶναι.
 Ὅλα ἐκεῖνα περνοῦν, τὰ πολεμάει
 ὁ κόσμος ὅλος· τὰ ἐξορκίζει ἢ πίστις·
 ἀλλὰ τῶν λογιωτάτων ἡ μανία
 τὲς ρίζες τῆς ζωῆς καταμαραίνει,
 βρίσκει βοηθοὺς τὸ μόλυσμα ἐκεῖνο,
 ξένο ἔθνος στὸ ἔθνος λημεριάζει,
 φλύαρο κι ἐχθρικό, ἀψυχο, κούφιο,
 εἰς περιβόλι χαρᾶς ἴσκιος θανάτου.
 Βοήθησέ με, ἀδελφέ, στὴν στενοχώρια.
 (Ἀκούει τὰ φωνὴ μέσα ἀπὸ τὸν τάφον).
 Ὅ,τι σοῦ εἶπει τὸ ὄνειρό σου κάμε.

- Μαρ. Νταντά, τὸ μνήμα δαίλησε, ἀκούεις ;
 Βασ. Εὐὲρω κι ἐγώ... νὰ φύγομε, παιδί μου,
 τί ὁ φόβος μοῦ σκλεῦει τὸ μυαλό μου·
 ἡ νύχτα, τὸ σκοτάδι μᾶς πλακώνουν.
 Μαρ. Λάβε θάρρος, νταντά μου, μὴν φοβᾶσαι,
 τὸ πνεῦμα ζεῖ αἰώνιο τοῦ ἀνθρώπου
 καὶ ἀφοῦ μᾶς θάψουν στὸ ἀνήλιο χῶμα.

Ξαναπές μου, ἀδελφέ, τὸ μῆλημά σου.
(Φωνὴ ἐκ νέου ἔσωθεν τοῦ τάφου)
ὦ ἀδελφή, ἀγάπη τῆς ψυχῆς μου,
ἄναιρο ποῦ θὰ ἴδεις τὴν νύκτα ἀπόψε
τὸ πῶς θὰ περευθεῖς θὰ σὲ φωτίσει.
Σύρε, παρηγοριὰ θὰ βρεῖς στὸν ὕπνο.

Μαρ. Χαῖρε, ψυχὴ, καλὴ τοῦ ἀδελφοῦ μου.
Ἦμα νταντά, κι ἐνύκτωσε, κι ὁ ὕπνος
τὰ βλέφαρα καλεῖ. Μὴ μ' ἐξυπνήσεις
πρωί, κι ἂν ἄλλος τὸ θελήσει, κάμ:
τὴν θύραν, εὔρε ἀφορμές, νὰ μὴν ἀνοίξεις.

Βασίλω Πῶς φεύγομε ἀπὸ ἐδῶ χαρὰ μεγάλη
τόχω κι εὐχαριστῶ Θεὸν καὶ ἀγίους.

Τέλος τῆς πρώτης πράξεως.

ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Σκηνὴ πρώτη· οἰκία

(Βασίλω μόνη)

Βασ. ὦ, οἱ παραξενιές τῆς ποθητῆς μου!
Στὸν ὕπνον της μιλοῦσε ἕλη τῆ νύκτα!
ΠΑίρνω κερὶ, τ' ἀνάφτω, τὴν πλησιάζω.
Θέαμα ποῦ εἶδα ἄλλη φορά δὲν τὸ εἶδα.
Διατὶ ἐκεῖ ζωγράφος νὰ μὴν τύχει;
Ἔχυνε εὐμορφιές τὸ πρόσωπό της
δρυσάτες, ροδινές, τὰ ξεπλεμένα
στὸν κόρφο της μαλλιὰ ἐλαμποκυποῦσαν.
Μ' ἓνα γλυκὸ χαμόγελο στὰ χεῖλη
σὴν ἀπόκριση ἐφαίνετο νὰ δίδει.
Διαγωνισμὸς... Μαρτίου εἰκο-
[σιπέντε...
Θὰ εἶμαι σταθερὴ, λόγος σοῦ δι-
[δω...

Αὐτὰ καὶ ἄλλα ἔπαιρνε τ' αὐτί μου.
Σβηῶ τὸ κερὶ κι ἀγάλια-ἀγάλια φεύγω,
στὸν ὕπνο της μὴν τάχα τὴν ξαφνίσω.
Μοῦ φαίνεται κι ἐνδύνεται, τὴν βλέπω
ἔρχεται ἐδῶ, πλὴν ἀλλαγμένην ἕψιν
ἔχει, κι ἐφύγαν τῆς νυκτὸς τὰ κάλλη.

Σκηνὴ δευτέρη

(Μαρία καὶ Βασίλω)

Μαρ. Φρόνιμα τὸ μιλοῦν ὅσοι κι ἂν εἶπαν.
πῶς ὅταν εἰς τὸν ὕπνο βυθισμένο
τὸ σῶμα μας κοιμᾶται, ὕπνος δὲν πιάνει
τὴν χάριν τῆς ψυχῆς. Δὲν ἀμφιβάλλω,
ὄραματα ψυχῆς ὅσα κι ἂν εἶδα
ἦτον, στὴν περασμένη μου τὴν νύκτα.

- Βασ. Πές μου τί είδες, κόρη μου, να μάθω
και να χαρῶ κι ἐγώ.
- Μαρ. Πήγαυε Βασίλω·
κάλεσ' ἐδῶ τὸν ἀδελφό μου να ἔλθει,
καὶ ὁ Στέφανος μαζί του καὶ θ' ἀκούσεις,
ὅσα κι ὁ ὕπνος μου ἔχει φανερώσει.
- Βασ. Δυὸ τρεῖς φορές ὁ ἀδελφός σου ἦλθε,
πῶς πολὺ ἐκακοπέρασες τὴν νύκτα
τοῦ λέγω· φεύγει κακοσυνευμένος,
μὲ τὸν Στέφανον, πᾶνε συνοδεία
να περπατήσουν.
- Μαρ. Πιθανὸν να ἐπῆγαν
τοῦ Ὀλύμπιου Διὸς εἰς τὰς κολόνας.
Μὴν χάνεις τὸν καιρόν.
- Βασ. Τρέχω, κυρά μου.
(Ἄναχωρεῖ)
- Μαρ. Πόση εὐτυχία διὰ μίαν νέα εἶναι
τοῦ γάμου τῆς ἡ ὥρα! Ποιὸ βασίλειο
ποτὲ τὸν νέον ποὺ ἐρωτεύθη ἀξίζει!
Πλὴν εὐτυχισμένη, ὅταν μὲ τοὺς μῆνες
εἰς τὸν κόρπον τῆς βρέφους θ' ἀναστήσει
τοῦ ἀνδρός τῆς νᾶχει τὰ γλυκὰ τὰ κάλλη!
Δὲν πιστεύω ποτὲ μιὰ τέτοια χάρη
ἐγὼ να λάβω· τῆναιρο μου βάνει
τόσον σκληροὺς τοὺς ἔρους τῆς πανδρείας!
Ποιὸς ἤμπορεῖ να φαντασθεῖ ποτὲ του
πῶς ἡ Ἐπιτροπὴ θὲ να βραβεύσει
ποίημα στὴν γλώσσαν τοῦ λαοῦ γραμμένο·
Ὡστόσο μιὰ στιγμὴ ἄς πάω να πάρω
τὴν ἀλληλογραφίαν τοῦ ἀδελφοῦ μου,
φῶς καὶ σκοτάδι μάχονται στὸν νοῦν μου.
(Φεύγει, κι ἐνῶ φεύγει ἔρχε-
ται ὁ Στέφανος μὲ τὸν Βασιλάκη,
ἡ Μαρία δὲν τοὺς εἶδε. Θέλει ὁ
Βασιλάκης να τρέξει να τὴν φθά-
σει τὸν βασιτᾶ ὁ ἄλλος).
- Βασίλης Ἄφησέ με, ἀδελφέ, φεύγει, τὴν βλέπεις;
Τὴν ἄρρωστη μᾶς κάνει ὅλη τὴ νύκτα,
φανερὸ ὅτι ἀποστρέφεται τοὺς γάμους.
- Στέφ. Ἄφοῦ καὶ τέτοια ἡ θέλησή της εἶναι,
μάταιο τὸ θεωρῶ βασανιστήριον
δικό της καὶ δικό μας, μὲ τὸ πείσμα
στὴν ὑπόθεσιν αὐτὴ να πορευθοῦμε.
Ὁ γάμος ἄς χαλάσει καὶ ὁ Θεὸς ἔχει!
Ἄλλ' ἡ Μαρία ἰδοὺ ποὺ ἐπιστρέφει,
τὸ πῶς θὰ τῆς μιλήσω ἀκροάσου.
- Βασίλης Να τῆς τὰ πεῖς καλά, παρακαλῶ σε.

(Έρχεται ἡ Μαρία κρατώντας χαρτιά εἰς τὸ χέρι της· τὰ θέτει κατὰ μέρος εἰς τὸ τραπέζι. Ὁ Βασιλάκης παραμερίζει χολιασμένος).

- Στέφ. Πλέον ἀπὸ ἡμᾶς, Μαρία, βεβαιώσιν ἐνόχληση δὲν θάχεις· τὸν σκοπὸ σου καλὰ ἐννοοῦμεν· ξάστερα τὸν δείχνεις· στέφανα γάμου μισητὰ σοῦ εἶναι. Στὴν πατρικὴ σου κατοικία νὰ ζήσεις ὀρέγεται ἡ ψυχὴ σου· οἱ ἀρραβῶνες ποῦχομε δώσει ἄκυρε νὰ εἶναι.
- Βασίλης Ὅχι, ἀδελφέ, τὰ παραλές, δὲν πρέπει τὸ κέφι της νὰ γίνεῖ. Ὡ δυστυχιά μου! (Μόνος του. Περιπατεῖ, ἡ Μαρία λυπημένη).
(Ὅτε κι ἐγὼ νὰ παντρευτῶ ποτέ μιν θὰ δυνηθῶ, ἂν πρώτα ἀπὸ τὸ σπίτι δὲν φύγει ἐκείνη. Νὰ πάρω θέλεις νέα πού ἂν γλασθεῖ, πεῖ τὸ πηγάδι φρέαρ, καρφώνει πολλὰ νὶ στὴν ὀμιλία, θάχει ποτέ ζωὴν μὲ τὴν Μαρία;
Ἐμφύλιον θάχω πόλεμον ἔλ' ἡμέρα.
Προίκα τῆς δίδω ἕσα κι ἂν θελήσει, καὶ τὴν εὐχὴ μου στὸ καλὸ νὰ πάει.
- Στέφ. Ἄφοῦ τὸ θέλεις, ζῆσε εὐτυχισμένη, ἀκαρπὴ κι ἀσυντρόφιαστη στὸν κόσμον, χωρὶς τὴν πρόνοια ἀνδρός, χωρὶς ἀγάπη, ἢ ζωὴ τῆς ζωῆς πού εἶναι τοῦ ἀνθρώπου!
- Μαρ. Πολύ μὲ ἀδικεῖς, ἂν καὶ πιστεύεις, ὅτι ἀγνοῶ πὼς γυναικὸς ἀράδα ἔχω στὸν κόσμον, οὔτε κι ἀποφεύγω τὴν τάξην πού μοῦ ἐχάραξε ἡ τύχη.
"Ὡς ἀφίσομε αὐτὰ καὶ ἀκροασθῆτε ἄνθρωποι ποῦδα στῆς νυκτὸς τὸ σκότος.
Προσέχετε καλὰ, συμμορφωθῆτε· βῆμα δὲν φεύγω ἀπὸ τὰ διορισμένα.
- Βασίλης Λέγε κι αὐτιὰ γινόμεθα κι οἱ δύο. Βάσω, καὶ σὺ πλησίον μας ν' ἀκούσεις.
(Ἡ Βασίλω φέρνει καρέκλες)
- Μαρία Ἀγρύπνησα πολὺ πρὶν νὰ μοῦ ἐλθεῖ ποθητὸς καὶ γλυκὺς ὕπνος· στὰ μάτια. Στὸν ὕπνον μου θεωρῶ χαριτωμένου ἀνδρὸς τὴν ἕψη· χεῖλη καὶ μάτια εἶχε· τὴν χάρην τους νὰ εἰπῶ ἀδυνατίζω.
Ὅμοιαζε νέος, πλὴν τὰ λευκὰ μαλλιά του καὶ τοῦ καιροῦ ὁμολογοῦν τὴν βλάβην, μὲ σπλάχνος πρὸς ἐμὲ ἀκούω νὰ λέγει,
(Ἡ φωνὴ τοῦ ἀηδανιοῦ φωνὴν ὁμοιάζει).

Ἔχε θάρρος, Μαρία, καὶ ὁ ἔραστής σου
τὸ σιῆπτρο ἀναγνώρισε τῆς γλώσσας
στά χέρια τοῦ λαοῦ· δὲν μετανοιῶνει.
Κτύχισμένη εἰς συντροφίαν ἀγάπης
ζῆσε μ' αὐτόν· ἂν ὅμως κατορθώσει
ποίημα· ἂ γράψῃ, λάβει τὸ βραβεῖο
εἰς τὸν διαγωνισμὸν φέτος τοῦ Πάλλη
τὴν μεγάλην ἑορτὴν μηνὸς Μαρτίου,
στὴ γλώσσα τοῦ λαοῦ τεχνουργημένο.
Ἢ εἰ μὴν τὸ στεργθεῖς συμβία του νᾶσαι
ἂν δὲν θὰ δοξασθεῖ στὸ πρόσωπό του
ἢ νέα φωνή, τῆς παλαιᾶς Ἑλλάδος.
Τοῦ ἔρωτος ἢ φλόγα πού χυμένη
καίει τὰς ψυχάς, τὴν πλάση ἀναγεννάει,
ἔλη ἄς φλογοβολήσῃ εἰς τὴν καρδιά του.
Ἄν ἀγαπᾷ ἐσὲ καὶ τὴν πατρίδα·
τοῦ ἔργου του τὸ κάλλος θὰ τὸ δείξει.

Στεφ.

ὦ ἀγαπητή μου, οἱ κόποι μας χαίμενοι
βεβαίως νὰ εἶναι. Ἢ ἐπιτροπὴ ποτέ της
καὶ ὁ πρόεδρος ποτέ δὲ θὰ βραβεύσουν
ποίημα στὴ γλώσσα τοῦ λαοῦ γραμμένο·
τὸν νόμο πού ἔχουν κάμει τὸν γνωρίζεις.
Ἄν μυρισθοῦν πῶς τοῦ λαοῦ εἶναι γλώσσα
οὔτε μνεῖαν, οὔτε ἀνάγνωση θὰ κάμουν.
Ἐπειτα καὶ οἱ ὥρες εἶναι μετρημέναι·
αὔριο ταχὺ στὴν αὐτὴν ἴσως ὥρα
τὴν κρίση του, θὰ εἰποῦν στὸ πανελλήμιον.
Τί εἰς ὀλίγες στιγμὲς νὰ σιχουργήσω :

Βασίλης

Ἄλλο δὲν λές, πού νᾶχουν κακὴ μοῖρα,
ὅσο πλιὰ ὄραϊο θᾶναι τὸ τραγούδι
περιπλέον αὐτοὶ θὰ τὸ ἀηδιάζουν.
Ἢ γλώσσα τῶν Ἑλλήνων νὰ προκόψῃ
ἐμπόδιο, εἶπαν, ὁ Ὅμηρος ἐστάθη.
Ὅλες αἱ πολιτεῖες τῆς Ἑλλάδος
αὐτὸν ἀκούουν· τίς πλάνευεν ὁ πλάνος
καὶ νεκρὴ ἢ καθαρεύουσα ἀπομνήσκῃ.
Μὴ γένοιτο ποτέ, τυχουνε γράψῃ,
τέτοιο σ' ἐμᾶς δυστύχημα νὰ τύχει,
τὸ κακό μας οἱ πρόγονοι τὸ ἐπῆραν.
Ἄλλὰ, κυρὰ Μαρία, μὰ τὴν ἀλήθεια,
τὸ νοῦ μου δὲν μοῦ κλέφτεται, δὲν πιστεύω
ὄνειρατα στὴ νύκτα σου νὰ εἶδες.
Νέα μηχανὴ πολεμικῆς σκαρώνει
τοὺς γάμους ν' ἀποφύγῃς; ψευτοθήλυκο !
Σύρε ἐσὲ καὶ τὸνειρό σου, χάσου.

Μαρ.

Μὴ μ' ἐνοχλεῖς τόσα πολὺ, ἀδελφέ μου,
μὴ μὲ ζυπνᾶς, παρακαλῶ, ἀπ' τὸν ὕπνο.

(χαμογελώντας)

Σὰν τέτοια ὀποῦ λέγετε μοῦ ἐφάνη

κι ἐγὼ εἰς τ' ὄνειρό μου νὰ τὰ εἶπα,
 ἀλλὰ χωρὶς ἐκεῖνος νὰ προσέχει
 μὲ τὸ χέρι του μοιάζει νὰ τὰ διώχνει,
 τοὺς ὀφθαλμούς σου θναιζει, μοῦ λέγει,
 βλέπε, καὶ τί θὰ ἴδῃς γράφε στὸ νοῦ σου.
 Βλέπω ἄστρα, νέον ἥλιον, νέο κόσμον,
 εὐμορφιᾶς ποὺ ὀφθαλμὸς δὲν εἶδε ἀνθρώπου.
 Ἄνθουσαν περιβόλια καὶ ποτάμια,
 μὲ τὰ χρυσὰ τὰ ψάρια, μὲ τὰ ρόδα
 τοῦ ποταμοῦ τὴ κύμα κυματίζει.
 Λιγυθυμιά οἱ εὐωδιᾶς μοῦ ἐφέρναν.
 Θωρῶ σεβάσμιο γέροντα στὸν ἴσκιο
 δένδρου ὑψηλοῦ· ἀπὸ βουνὰ καὶ δάση
 μοῦ ἐφαίνετο πὼς ἄνδρες κατεβαίνουν,
 τὸν γέροντα συγχαίρουσαν, φιλοῦσαν.
 Πρῶτος μὲ τ' ἄρματα του στολισμένος
 ὁ στρατηγός, ποὺ ἔχει τὸ μνημοῦρι
 στοῦ Πειρακιῶς τὸν δρόμο καθὼς πᾶμε,
 εἶδα πολλὰ τὰ χαιῖδια νὰ τοῦ κάνει.
 Τὸν στρατηγὸ κι ἄλλους πολλοὺς γνωρίζω
 εἰς τοὺς ἴσκιους τοῦ εὐμορφου τοῦ δένδρου,
 ποὺ ἱστορημένους στὸ παλάτι εἶδα,—
 τοῦ γέρου ἐκείνου τὸν υἱὸν μοῦ λέγει
 ἢ γνωστὴ τοῦ ἀνδρὸς γλυκεῖα φωνή του,
 τὸν υἱὸν ἐκείνου ὁ Στέφανος νὰ πάρει
 θέμα του εἰς τὸ τραγοῦδι τοῦ Μαρτίου.
 Τὸ στενὸ τοῦ καιροῦ μὴν τὸν δειλιάσει,
 ἂν ἔχει ἑλληνικὴ ψυχὴ εἰς τὰ στήθη.
 Θ' ἀνθίσουν στοχασμοὶ εἰς τὴν καρδιά του
 σὰν ὅσα βλέπεις ρόδα ἔμπροσθέν σου.
 Μοῦ πῆρε τὴ ζωὴ ἄχαρος χάρος
 δὲν πρόφθασα τὸ ποίημα νὰ τελειώσω,
 ὅπου μὲ πόθο εἶχα μελετήσει.
 Δὲν πρόφθασα, τὴ χάρη ὅς λάβει ἄλλος.
 Τοῦ ἀδελφοῦ σου εἰς γράμμα μου ἂν θελήστε
 τὸ σχέδιό μου θὰ εὐρῆτε σημειωμένο.
 Ἄλλ' ἀπὸ ἐμὲ ὁ ἐραστὴς σου ἀνάγκην
 θαρρῶ δὲν ἔχει· πλὴν εὐγλωττοὶ βοηθοὶ του
 τὰ στέφανα τοῦ γάμου καὶ τῆς νίκης·
 Ἡ ὄρα βιάζει, σήκου ἀπὸ τὸ στρῶμα
 κάμε γνωστὰ ὅσαδες κι' ὅσα σοῦ εἶπα.
 Χαῖρε ἀδελφὴ ἀγαπητοῦ μου φίλου,
 καὶ τῶν δυὸ μας γλυκεῖα φροντίδα ἐσύ 'σαι.
 Ἄφαντος μ' αὐτὰ τὰ λόγια ἐγίνη,
 ἐξόπνησα κι ἐνδύθηκα καὶ ἤλιπα.

Βασίλης Ἄν εἶναι καθὼς λέγεις τ' ὄνειρό σου,
 ὁ Σολωμὸς αὐτὸς ποὺ εἶδες εἶναι.

Μαρ. Βέβαια κι ἐγὼ ἀμφιβολία δὲν ἔχω.

Βασίλης Κι ὁ ἄλλος πρέπει νὰναι ὁ Χατζῆ Πέτρος,
 καλὸς υἱὸς ἀπὸ καλὸν πατέρα,

τοῦ γέροντος ἀπροεστοῦ τοῦ Ἀσπροποτάμου).
 Παιδ' ἤμουν καὶ τὸν γέροντα, θυμοῦμαι,
 στήν Λίγνα τὸν εἶδα· ἐνδυμασίαν
 διὰ τὸν υἱὸν τοῦ ἀλόχρουση εἶχε φτιάσει.
 Μὲ τὸν Καραϊσκάκη, στοὺς πολέμους
 ἦτον ὁ υἱὸς του· παιδιὰ ἀπὸ τὸ σχολεῖον
 σχολάζοντας καὶ τρέχοντας στοὺς δρόμους
 τὰ εὐμορφα ἐθαυμάζαμε χρυσάφια
 τοῦ περιφήμου ράφτη στὸ ἐργαστήρι.
 Ἄλλὰ τρέχα, Μαρία μου, εἰς τὸ γραφεῖον
 τοῦ δόλιου ἀδελφοῦ μου, καὶ νὰ φέρεις
 ἕσα τοῦ ἔπειλε γράμματα ὁ Διονύσιος!
 τρέχα, καιρὸν μὴ χάνεις, νὰ τὰ φέρεις.

Μαρ. Τὰ ἤφερα, ἀδελφέ μου, κι ἐδῶ τᾶχω.

Στεφ. Παρακαλῶ καλὰ φυλλολογήστε,
 δὲν διακρίνω, ψηφία, ὁ νοῦς μου καίει!
 Τοῦ Χατζῆ Πέτρου σοβαρὸ τὸ θέμα!
 Καὶ στρατηγὸς καλὸς καὶ στρατιώτης,
 τίμιος καὶ μὲ τίμιους συντροφευμένος.
 Εἶδα εἰς ἐφημερίδα τῆς Γαλλίας,
 ὅτι τοὺς αἰχμαλώτους τοῦ ὁ στρατάρχης
 μεγάλες θεμονιές στένοντας ξύλων
 τοὺς κακόκαιε μέσα ὁ ἀλιτήριος!
 Ἄξιο τοῦ Σολωμοῦ ἦτον τὸ θέμα
 τὸ γένος στήν Εὐρώπη ν' ἀθωώσει.
 Δὲν ἤύρατε τί ἀκόμα ἐρευνώντας.

Βασίλης Ζητώντας ἄλλο ἠύραμε, ἀκροάσου.
 Διάβασε σὺ (πρὸς τὴν Μαρίαν). Ὅχι τὸ
 [γράμμα δός μου.

Πολλῶν οἱ λογιάτατοι ἐπαίνων

(ἀναγινώσκει)

ἄξιοι εἶναι· κυριεύονται ἀπ' τὸν πόθο
 τοῦ τύπου, τοῦ σημείου τῆς ἰδέας,
 τῆς λέξεως δηλαδή· σωστὸ τὸ ἔργον.
 Κι ὁ ὕψιστος Θεός, πλάστης τῆς ὕλης
 δὲν φχαριστήθη αὐτῇ νὰ πλάσει μόνον,
 σχήματα καὶ στολίσματα τῆς δίδει,
 μὲ θησαυρὸ χρωμάτων τὴν πλουτίζει·
 οἱ ὀφθαλμοὶ κι ὁ νοῦς μας τὰ θαυμάζουν.
 Βουλεύονται οἱ σοφοὶ μας ἔργον θεῖο,
 τῆς στολῆς βουλευόμενοι τὴν χάρι.
 Ἄλλ' ὅπου ἡ σοφία τους γονατίζει,
 ποῖο τὸ σημεῖο τῆς ἰδέας θᾶναι;
 Τὴν παλαιὰν τὴν λέξιν τῶν Ἑλλήνων
 ἄλλοι σοῦ λέγουν· αὐτ' εἶναι ἀπερασμένη
 φωνάζουν ἄλλοι, μαραμμένα κάλλι.
 Αὐτοὶ ὅμως αἱ δεῦτεροι δὲν στέργουν

1. Ὄνομα τοῦ Σολωμοῦ. [Σημ. Ἐρτσέπη].

τῆ γλώσσα τοῦ λαοῦ νοός σημεῖον
δένουν χλωρὰ ξερὰ ἓνα δεμάτι,
φυτρών' ἢ καθαρεύουσα κι ἀνθίζει.
(φυλλολογία: ἄλλα γράμματα).
Αὐτὸ ποῦ εἰς ἄλλο γράμμα του ἀναφέρει,
μὰ τὴν ἀλήθεια, προξενάει τὸ γέλιο.
Γράφουν οἱ λογιότατοι καὶ θέλουν
(ἀναγινώσκει)

ἂν ἔχεις καθαρὴν λέξιν στὰ χίλια,
ὀρθοφρονεῖς καὶ μὲ τοὺς στοχασμούς σου.
Τὸ καθαρὸ διὰ τοὺς λογίους μας εἶναι
ντουφέκιον τὸ ντουφέκι νὰ ὀνομάζεις,
τοὺς Σπετσιῶτες νὰ λέγεις Τυπαρῆνιους,
τῆς Βοστίτσας μὲ τὰ ὄμορφα κορίτσια
νὰ τῆς φρεῖς γιδίσια κρινολίνα.
Νὰ δέρνηεις τὸν γιζλὸ μὲ λιβουρνίδες
καὶ ν' ἀδικεῖς τὸ μυστικὸ τοῦ ἀγῶνος.
Τώρα ἐριωτῶ... μὴ γένοιτο! ἂν συνέβη
καὶ τρελλαθεῖ κανένας τῶν σοφῶν μας,
καὶ μὲ τὴν καθαρεύουσα ἐξηγεῖται;
Τάχα θὰ εἰπῶ, τὰ λογικὰ ἔχει σῶα
κι ἡ γλώσσα του σοφίας χίνει μέλι;
Λοκοὶ ἀπὸ τὰ πέρατα τοῦ κόσμου,
τρέξετε, τὴ σοφία του νὰ γευθῆτε!
(φυλλολογία: ἄλλα γράμματα)
Ἐδῶ πιστεύω ἀράξαμε, ἀδελφέ μου,
βλέπω τοῦ Σαλωμοῦ στὰ θεαχάρακτα
τοῦ Χατζῆ Πέτρου τὸνομα διαβάζω,
ψηλότερ' ἄς ἀρχίσουμε νὰ ἰδοῦμε.
(γυρίζει τὸ φύλλο)

Διάβασε ἐσύ, (πρὸς τὴ Μαρία)
ἐγὼ εἶμαι βαρεμένος.
Στέφανε, ἀκροάζου μ' ἐπιμέλεια.

Μαρ.

(ἀναγινώσκει)

Χίλια ἑκτακόσια καὶ πενήνταπέντε
Παρασκευή, ὀκτῶ ἄλωναρίου.
Τί τὸ ὄραϊον τῆς τέχνης, φίλε μου, εἶναι
τῶν τεχνῶν ποῦ ὀνομάζονται καὶ ὄραϊες,
ἡ λάμψις τῆς ἀλήθειας, λέγω εἶναι,
βασιλείο τῆς ἰδέας μὲ εἰκόνες.
Ἐπιχρότερ' ἀκόμη σοῦ ἐξηγοῦμαι.
Τὰ φύλλα, τ' ἄνθη στολισμός τοῦ δένδρου,
κι ἀπὸ τὸ ἴδιο δένδρο γεννημένα,
τὴν ἐργασίαν τῆς τέχνης σοῦ εἰκονίζουν.
Τοῦ δένδρου ἡ ρίζα εἰς τῆς γῆς τὰ βάθη
εἶναι ἡ ἀλήθεια, τὸ ἀγχθὸ, ἡ ζήση.
Ἐπὶ ὄραϊο τῆς τέχνης, τῶν ἀνθῶν ἡ χάρη
εἶναι, ἡ ἀύγυνή τους δροσιὰ καὶ εὐωδία.
Μεγαλεῖο τοῦ τεχνίτου λοιπὸν εἶναι
σοφῶν ἢ ἡρώων νὰ ἐγκωμιάζεις ἔργα.
Πάσο, φίλε, ἀναγάλιασε ἡ ψυχὴ μου

πέρυσι ὅταν ἤκουσα καὶ μοῦ εἶπεν,
 τὸ πῶς ὁ στρατηγὸς ὁ Χατζῆ Πέτρος
 τοὺς λοχαγοὺς τοὺς Αἰγυπτίους ἐδέχθη,
 ποὺ εἶχεν πέσει αἰχμάλωτοι εἰς τὴν μάχην
 τοῦ Ποταμοῦ. Σᾶς ἐπιστρέφω, εἶπε,
 τὰ σπαθιά σας· μὲ σᾶς δὲν ἔχοι' ἔχθηρα,
 τὰ κορμιά μας μ' ἐσᾶς ἐπολεμήσαν,
 ὄχι οἱ ψυχές· ἐσεῖς δικαί μας εἴσθε·
 διὰ νὰ χερεῖ ὁ κόσμος δικαιοσύνην
 πολεμοῦμεν· δὲν ἔχομε ἄλλα τέλη.
 Πᾶσα ψυχὴ ἓνα συμφέρον ἔχει,
 διὰ τὸ δίκαιον τοῦ Θεοῦ, διὰ τὴν ἀλήθειαν.
 Εἴσοθ' ἐλεύθεροι, ὑπάγετε ἔπου θέλτε.
 Ἄν θέλετε στὴν Αἴγυπτον νὰ πάτε,
 προτιμήστε, διαβῆτε ἀπ' τὴν Ἀθήνα,
 ἅτινα σᾶς δίδω, πάρτε τὰ δικά μου.
 Θὰ σᾶς δεχθεῖ καλὰ ὁ βασιλιάς μας.
 Προκομμένοι, καλοί, ὁμοιάζετε ἄνδρες,
 πολλὰ εἰς τὴν Ἀθήνα θὰ ἰναιδίστε,
 ὅμως καὶ ἀγαθὸ χαιρόμασθε ἄκρο,
 τὴν ἀρχὴν παντὸς καλοῦ, ἐλευθερίαν.
 Ποιήσεως θησαυρὸν εἶδα νὰ ἔχουν
 τοῦ στρατηγοῦ Χριστόδουλου τὰ λόγια.
 Καταγίνομαι ποίημα νὰ συνθέσω.
 Μὲ διεφθαρμένη γλῶσσα τί θὰ γράψεις,
 ἀκούω οἱ σοφοὶ μοῦ λέγουν τῆς Ἑλλάδος.
 Ἄνούσιο κατηγόρημα καὶ ἀνόσιο.
 Ἢ γλῶσσα, φίλοι, εἶναι διεφθαρμένη
 ὅσο καὶ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ἦτον
 πρὶν ἀκουσθοῦν οἱ δοξαριές τοῦ Ὀμήρου,
 πρὶν, χάριν λόγου, στὴν φυλὴν τῶν Ἀγγλων,
 πρὶν τοῦ Σαιξπήρ φανοῦν οἱ τραγωδίες.
 Τοῦ πνεύματος ἡ δύναμις, τὰ ὕψος,
 καὶ ἡ σοφὴ τεχνικὴ πλοκὴ τῶν λόγων
 οἰκοδομοῦν χαριτωμένην γλῶσσαν.
 Εὔχου νὰ ζήσω, φίλε, καὶ ἐλπίζω
 νὰ δυνηθῶ νὰ σὲ εὐχαριστήσω.
 Τὰ μάτια σου φιλεῖ ὁ Σολωμὸς σου.—
 Ἄλιμονο! ἀπέθαναν κι οἱ δύο.
 Τὸν Σολωμὸ ἐμπόδισε ἡ ἀσθένεια,
 φαίνεται, νὰ τελειώσει τὸ ἐποθεῖσε.
 Ἄλλ' ὥς ἰδοῦμε γράμματα τί γράφουν.

Στέφ.

Ἄρκετὰ ὅσ' ἀκούσαμε, Μαρία.
 Καλὴ μοῦ δίνουν φώτιση τὰ λόγια
 τοῦ Σολωμοῦ. Εἰς τέταρτον ἐλπίζω
 τὴν στιχουργίαν μου βέβαια νὰ τελειώσω.
 Σύρε ἀδελφέ (πρὸς τὸν Βασιλάκη ν)
 [καὶ τοῦ Πανεπιστήμιου
 τὸν κλήτορα τὸν Κώστα νὰ μοῦ φέρεις,
 μὲ τ' ἄλλα τὰ ποιήματα νὰ βάλει
 τὸ ποιήματά μου μ' ἐπιτήδειον τρόπον,

νά τὸ ἰδοῦν, τὴν κρίσιν τοὺς νά δώσουν.
 Θὰ τὸ διαβάσουν τάχα; Δὲν πιστεύω
 τὰ ὅσα ἐφηβείσανε, νά πράξουν.
 Πιστεύω ὁ εἰσηγητὴς μόνος του τᾶπε :
 Στὴν γλώσσα τοῦ λαοῦ στίχοι γραμμένοι
 οὔτε κἄν ἀπὸ ἡμᾶς ἀναγνωστέοι.
 Τί νά γλυκάνει τὸ δριμύ τους πνεῦμα;
 Φανὸς τοῦ Σολωμοῦ μοῦ ἐστάθ' ἡ γνώμη,
 νά ξανοίξω τὸν βράχον τῶν λογίων,
 ὅπου τὸ γνωστικὸ τους ναυαγίζει.
 Ἐὖρος ἀπ' τὴν γλώσσα δὲν διακρίνουν.
 Ὁ Δημοσθένης, Πίνδαρος καὶ ἄλλοι
 τὴν γλώσσα τοῦ λαοῦ εἶχαν στὰ χεῖλη,
 ἀλλὰ ποιὸς Ἀθηναῖος καὶ ποιὸς Θηβαῖος
 εἶχε ποτέ τὴν χάριν τους μιλώντας;
 Μαρία μου, εἰς τὸν νοῦν μοῦ ἔρχεται τώρα
 τοῦ ἱατροῦ τῶν Ἰωαννίνων τὸ τραγούδι,
 συχνά πού ὁ ἀδελφός σου ἐτραγουδοῦσε.
 Ποιὸς τοῦ λαοῦ μὲ τόση μιλεῖ χάριν;

«Θωρῶ σου Χλόη κι ἄδικα
 θέλει ἀπομαρνηθῆναι
 οἱ κρίνοι, τὰ τριαντάφυλλα
 στὴν ὕψη σου πού ἀνοθοῦν.

Διαβατικὰ τ' ἀνθρώπινα
 σὰν ποταμοῦ νερό.
 Τὰ νιάτα χάρου, κόρη μου,
 μὴ χάνεις τὸν καιρό.

Πλακώνουν τὰ γεράματα
 προμοῦ τὸ φανταχτεῖς.
 Κι ἂν μετανοιώσεις ὕστερα
 διπλά θὰ παιδευτεῖς.

Τίς σαῖτιές τοῦ ἔρωτα
 μὴν τὲς καταφρονᾷς,
 καὶ μὴ τὰ δασκαλέματα
 ἀκοῦς τῆς Ἀθηνᾶς.

Τηρᾷς τὴν ψεύτραν Ἄρτεμι;
 Δὲν ξεύρεις, σὲ γελάει
 καὶ μὲ τὸν Ἐνδυμίωνα
 κρυφὰ συνομιλάει».

Ἐὖρος γλυκὸ καὶ εὐμορφο τραγούδι
 ἢ τρυφερὴ σου ἢ νιότη ἄς τὸ σχολιάσει.

Μαρ. Μὲ μιὰ στροφή κι ἐγὼ θὰ σ' ἀπαντήσω,
 πού τῆς νυκτὸς προῦς εἰς τὴν γαλήνην
 γλυκόφωνη φωνὴ ἐτραγουδοῦσε :

Θέλω νά σ' ἀλησμονήσω
 κι ἡ καρδιά μου σὲ πονεῖ,

σύ εἶσαι ἡ πρώτη μου ἡ ἀγάπη
σύ εἶσαι καὶ ἡ παντοτινή.

- Στεφ. Μαρία μου, τὸ γνωρίζω, τὸ κατέχω,
ἐγὼ εἶμαι ἡ πρώτη καὶ ὕστερή σου ἀγάπη,
τῶν σοφῶν μας ἡ κρίσις τέτοια θάνατι,
ὥστε ποτέ νὰ μὴ μ' ἀλησμονήσεις.
- Μαρ. Οὔτε ποτέ καὶ σύ ἀπ' τὴν καρδιά σου
νὰ μὲ ξεγράψεις Θεὸς καὶ Ἄγιος,
τῶν τιμίων τῶν ἐρώτων οἱ προστάτες
τοὺς δικαστὲς τοῦ ἀγῶνος νὰ φωτίσουν,
ἔργα ἄξιο βραβεῖου κι ἐσύ νὰ γράψεις.
Καὶ τῆνομά σου, Στέφανε, θὰ εἶναι
τῆς αὐρινῆς σου μήνυμα τῆς δάφνης.
- Στεφ. Εἶθε ὁ λόγος σου ὡς μητρὸς εὐχὴ νὰ εἶναι!
(Τέλος τῆς δευτέρας πράξεως)

ΠΡΑΞΙΣ ΤΡΙΤΗ

Σκηνὴ πρώτη

(Στολὴ τοῦ Πανεπιστημίου,
διάφοροι περιφέρονται μουρ-
μουρίζοντες στίχους· ἓνας ἀπ'
αὐτοὺς λέγει):

- Εἷς Βαρύγδουπος ἤχος χαλκίωνων...
εἷς εἰκὼν Θεοῦ τοὺς πιστοὺς προσκαλεῖ...
Μετὰ τοῦ λαοῦ καὶ ὁ νέος Μαρτῖνος,
νεήραπτον φέρων στολὴν ἐορτῆς...
- Ἄλλος Καθὼς τὸ δῶρον ἔφαγε καὶ ἔπιε τὸ θεῖον
ἐκτὸς τῆς κλίνης ὡς δορκὰς ἡ κόρη ἐτινάχθη·
εἰς τὴν αὐλὴν ὠδήγει με λαβῶν με τῆς παλάμης
φωνοῦσα...
- Βασίλης Τὸν κλήτορα δὲν βλέπω διὰ νὰ μάθω
ἢ ἐπιτροπὴ ποιά θάλασσ' ἀρμενίζει.
Τάχα οἱ πεντακόσιοι τοῦ Στεφάνου,
τοῦ Χατζῆ Πέτρου τῆνομα, θὰ εὐροῦνε,
χάρην θὰ εὐροῦν εἰς τοὺς ἀγωναδίκας;
Μὰ τὴν ἀλήθειαν λίγη ἐλπίδα ἔχω·
πρὶν ὅμως ὁ ἀσθενὴς νὰ ξεψυχίσει,
τὰ μοιρολόγια ἄς μὴ τὰ ξεφωνοῦμε.
Ὅλοι αὐτοὶ ποιήματα ἔχουν δώσει
εἰς τὸν διαγωνισμόν. Δὲν ἀμφιβάλλω
πρὶν νὰ φέξει τὸ ἄστρο ἐδῶ θὰ ἦλθαν.
Τοὺς στίχους τοὺς ἀκούω νὰ μουρμουρίζουν
καὶ δύο γυναῖκες; βλέπω μεταξύ τους
ξυσμὸς ποιητικὸς τὲς ἔχει πιάσει,
τὸν Λαμπρινιάδη εἰς τὴ μέση βλέπω
κι ἐφέτος πάλιν. Θὰ πάω νὰ τὸν πλησιάσω,

κάτι αὐτὸς θὰ ἔχει μυρισμένο.
—Καλὴ ἡμέρα σου, φίλε Λαμπρινιάδη.

Λαμίδης Καλὴ σας ἡμέρα, κύριε Βασιλάκη.

Βασίλης Πράγμα ἐκλεκτὸ θὰ ἔχεις ὑφασμένο,
ὄθεν καὶ πρωῖνός ἦλθες νὰ μάθεις
τὴν τύχη τοῦ ψαλμοῦ σου.

Λαμίδης Ἦξεύρω, φίλε,
τῶν δικαστῶν τὴν κρίσιν πρὶν τὴν μάθω.
Χιλιάδες στίχους τέσσερες γραμμὲν υς
ἔχει ἡ μαυρομούρα μου ἐφέτος,
ἀνεμόμυλος πήαινε τὸ φτερό της!
Τῶν ληστῶν τὸ τραγούδι νὰ ἀκούσεις
κι ἔπειτα εἰπέ πῶς δὲν θὰ με βραβεύσουν.
«Ἐὐνὴν εἰς τὸ σπήλαιον κλάδων χλωρῶν
στρωννύντες, λιτὸν ἐτοιμάσωμεν δεῖπνον.
Καὶ οἶνον πίνοντες γλυκὺν καὶ ζωρὸν
Γλυκὺν ἄς ὑπνώσωμεν ἔπειτα ὕπνον.
Καθίσατε γύρω, κερνᾶτε τὸν οἶνον
καθεὶς ἄς εὐφραίνεται τρώγων καὶ πίνων.
Κι ἐν ᾧ ὁ βορέας τὸ οὖς μας κηλῶν
συρίζει, ἄς ψάλλωμεν ᾄσμα καλόν.
Ναί! πίνοντας οἶνον πολὺν καὶ γλυκύν,
πηδῶμεν, χαρῶμεν. Κ' ἐν ᾧ ὁ βορέας
μᾶς ψάλλει ἀπ' ἔξω τερπνὴν μουσικὴν,
κοιμώμεθα τότε εἰς κλάδους ἰτέας».
Καὶ τ' ἄλλα πολλὰ, ὅλα ὅμοια εἶναι.

Βασίλης Πόθεν κακομετάφρατες τοὺς στίχους
πού κελαιδεῖς τὸ ξεύρω καὶ τὸ ξεύρεις.
Τὸν Πειρατὴ τοῦ Μπαῖρον πειρατεύεις.
Ἄλλο ἀπὸ ἐμὲ πλιὸ εὐμορφο τραγούδι
τῶν ληστῶν ἀπὸ ἐμὲ τώρα ν' ἀκούσεις.
Εἰς τὰ χωράφια τοῦ Ἀστεροσκοπεῖου
τὴν Τρίτη τῆς Λαμπρῆς τὸ ἔχω μάθει.

«Ἀνάθεμα τὴν τέχνη μας πῶχουμε' ἐμεῖς οἱ
[κλέφτες!

Μὲ φόβο τρώμε τὸ ψωμί, μὲ τρόμο περπατοῦμε
Καημένα τί ἔχετε, παιδιὰ, καὶ εἴσθε λερω-
[μένα!

Μὴν εἴσασθε ἀπ' τὸν πόλεμο, μήνα κι' ἀπ'
[τὸ μπαρούτι!

Μήτε ἀπ' τὸν πόλεμο εἴμασθε, μήτε ἀπ' τὴ
[μπαρούτι.

Κοιμώμαστε στὰ ἔλατα κι εἴμασθε λερωμένα.

Ἄνάθεμα στοὺς χρυσοκούς πού φτιάνουν τίς
[μπαλάσκες,

πού ξεπλανεύουν τὰ παιδιὰ, τὰ χάινουν οἱ
[μυκνάδες!

Ἄν βραβευθεῖ τὸ ποίημά σου, φίλε,
οἱ ληστὰδες θὰ εἰπῶ ὀρθοφρονοῦνε,
ληστοφρονοῦν οἱ λόγοι τῆς Ἑλλάδος.

Λαμ/δης Μὲ τέτοια γνώση, φίλε, νὰ κριμᾶσαι,
γνώμη πού δὲν παντέχεις ὅδ' ν' ἀκούσεις
ἀπὸ τοὺς δικαστὰς τῶν ποιημάτων.
Ἄλλὰ τί ταραχὴ, φωνὲς μεγάλες,
τῶν διδασκάλων, μέσα εἰς τὸ δωμάτιον;
Φεύγω... νὰ ἰδῶ ἄλλη φορὰ τὰ λέμε.

Σκηνὴ Δευτέρα

(Βασιλάκης, Κωνσταντῖνος κλητῆρ)

Βασ/κης Κλήτορα ἀναθεματισμένη, τί ἐγίνης;
Νά, ἔρχεται... Σιωπή... Τώρα θὰ μάθω.
Ἀγαπητέ μ' ἐχτίκισες ὡς νᾶλθεις.

Κωνστ. Μὴ νᾶθελαι κι ἐγὼ τόσο ν' ἀργήσω;
Πρωτύτερα νὰ ἐλθῶ κάλλιο μου θᾶτα.

Βασ/κης Διηγήσου μου λοιπὸν τί ἔχουν κάμει.

Κωνστ. Μπέη πολυχρονεμένη μου καὶ αὐθέντα,
τί νὰ σοῦ εἰπῶ, τί νὰ σοῦ ὁμολογήσω!
Ποῦ νὰ τελειώσω, πόθεν ν' ἀρχινήσω!

Βασ/κης Μίλιε πού νᾶχεις τὴν κακὴν ἡμέρα!
Ἀποφάσισαν; Τί ἀνταροβόλησαν;

Κωνστ. Ὑγῆ, κίε Βασιλάκη μου, τὸ πιάσεις
ἀποφάσισαν κι ἐξαποφασίσαν.
Πάλε λογομαχοῦν, εἰς τὰ μαχαίρια.
Πρόθυμος διὰ νὰ μείνω καὶ ν' ἀκούσω,
δούλευσιν νὰ σοῦ κάμω, μὲ ἐδείραν
κακὴν κακῶς τοὺς φεύγω ἀπὸ τὰ χέρια.
Φεύγοντας καὶ ἐγὼ τοὺς ἔχω κλείσει,
διπλὰ τὴν κλειδαριὰ ἔχω γυρίσει,
καὶ πῆρα τὰ κλειδιά, νὰ ἰδῶ πῶς θᾶβγουν.

Βασ/κης Πές μου, λοιπὸν, νὰ ζήσεις, τί ἐγίνη;

Κωνστ. Μὲ τάξη θὰ στᾶ πῶ ἓνα πρὸς ἓνα.
Ἄφας λυχίων ἦλθαν καὶ καθίσαν
ὅλοι τῆς πιτροπῆς εἰς τὸ δωμάτιον.
Εἰς τὸ τραπέζι εἶχ' ἀραδιασμένα
τῆς χρονιάς τὰ ποιήματα. Μὲ τρόπον
κατάμπροσθα εἶχα βάλει τοῦ γαμβροῦ σου,
νὰ τὸ σκερθοῦν, στὸ μάτι νὰ τοὺς δώσαι.
Καθῶς τὰ προσχεδίασα ἐσυνέβη,
τρίτο φυλλολογήσαν τοῦ γαμβροῦ σου.
Ἄλλὰ ὡς ἀσθενὴς καθάρσιο παίρνει,
τὲς μοῦρες τους ἀσχήμεναν τοὺς βλέπω,
τὲς γλώσσες ἀερίζαν κι ἐγελοῦσαν.
Ἔφακε ὅμως, τὸν ἄκουσα, τοὺς εἶπε,
κύτος σὸν χωριστὰ τὸ μαλετοῦσε,
ἔχει κάλλη πολλὰ κι ἀπλὸ ἄς εἶναι.
Τέλος τὴν προσοχὴν τους, τοὺς ἐπαίνους
εἰς εὐμορφο ἄλλο ποίημα μεγάλο

βλέπω καὶ ρίχνουν, μ' εὐχαρίστησέν τους
 ἐκεῖνο συμφωνοῦν νὰ στεφανώσουν.
 Μὴ σοῦ κακοφανεῖ, κύρ Βασιλάκη !
 Ἄλλὰ, μὲ τὴν ἀλήθεια, ὠραῖο ἦτον
 τὸ ποίημα, ποὺ εἶπαν νὰ βραβεύσουν.
 Εἶχε μέσα στρωννώντες ἢ μινύοντες,
 εἶχε μέσα κρασί ζωρὸ μισχάτο,
 ζωρὸ ποὺ καὶ μὲ ζύρι νὰ τὸ πίνεις,
 εἶχε κλάδους ἰτέας κηλῶν τὸ οὖς μας.
 Πὰ ἄωρα νυκτὸ ἐχωρισθήκαν.
 Νάλθω νὰ σ' εὔρω, ὦρα παρασμένη,
 εὔτε καλὸ τὸ μήνυμά μου ἦταν
 θέλω νὰ κοιμηθῶ ἀποσταμένος,
 τὰ παιδάκια μου εἶδα κοιμισμένα.
 Ὁ Γεωργάκης μου σὰν χαμοκλαιούτσου,
 εἰς τὸ βυζὶ τῆς μάνας του τὸν δίδω.
 Μόλις τὸ πρωτοῦπνι μου εἶχα πάρο',
 ἀκούω καὶ τὸ χαμόσπιτο βροντάει,
 κάποιος βαρεῖ τὴν θύραν μου μὲ βίαν.
 Ποιὸς εἶναι τέτοιαν ὦρα καὶ κτυπάει ;
 Ἐυπνάτε τὰ παιδιὰ μου ἀπὸ τὸν ὕπνον !
 Ληστής ἂν εἶσαι, φύγε ἀπὸ τ' ἐμένα,
 μὲ τὸν μισθὸν μου κακοζῶ ὁ τάλας
 κα' νηστικὸς καμμιά φορ' ἀπομένω.—
 Ἄνοιξε, Κωνσταντῆ, φωνὴ μοῦ λέγει,
 εἶμαι ὁ πρῦτανης, γλήγορ' ἀνοιξέ μου.
 Ἐννόησα τὴν φωνὴν κι εὐθὺς ἀνοίγω.
 Φῶς ἀναψε καὶ πᾶμε εἰς τὰ δωμάτια,
 καθὼς ἦλθα κι ἐγὼ τώρα σ' ἐσένα.
 τρέξ', τὰ ἄλλα μέλη νὰ καλέσεις,
 ὁ πρῦτανης τοὺς θέλει, ξύπνησέ τους.
 Φῶς ἀναψα, τὸν πρῦτανη φωτίζω,
 εἰς τὰ δωμάτια ἴσια τὸν ἀφήνω.
 Φεύγω καὶ κατεβαίνοντας ξανοίγω
 μὲ βῆμα βιαστικὸ νᾶρχονται οἱ ἄλλοι.
 Μαζί τους πάω τὸν πρῦτανη ἀνταμώσαν,
 ἐκοιταζόταν ἕνας μὲ τὸν ἄλλον.
 Εἶδες ὄνειρο ; Λέγει ὁ εἰς τοῦ ἄλλου.
 Εἶδαμεν ἀποκρίνετο ὁ καθέννας.
 Τὸν Ρήγα τὸν Φερραῖον ἄλλος εἶδε,
 ἄλλος τὸν Κοραῆ καὶ τὸν Βενθύλον,
 ὁ πρῦτανης τὸν εἶδε τὸν Βενθύλον.
 Τρομάρα τ' ὄνειρό του νὰ τ' ἀκούσεις !
 Στὸν ὕπνον, τοῦ ἠμλόγαε ὁ Βενθύλος,
 σαφία νὰ ξαναζήσει στὴν Ἑλλάδα,
 τοῦ Χατζῆ Πέτρου πρέπει νὰ βραβεύστε
 τὸ ποίημα ποὺ φέε καταφρονήστε
 τὴν ἀπλή γλώσσα ἀνάγκη νὰ τιμήστε
 ἀλλοιῶς στοῦ λεξικοῦ τὰ ξερὰ φύλλα
 ἀποθνήσκαι τὸ πνεῦμα τῶν Ἑλλήνων.
 Παρατηροῦν καὶ εἶδαν λείπει ἕνας,

μὲ βία μὲ προβοδιάζουν νὰ τὸν φέρω.
 Λόγιασε μοναχὸς σου κι ἔν γυρίσεις,
 λόγγευμα θὲ ν' ἀκούσεις στὸν μισθὸν σου.
 Τρέχω, τὸν βρίσκω εἰς τὸν ὕπνο ἀπάνω.
 Σήκω, τὰ ἄλλα μέλη σέ ζητοῦνε.
 Τί πάθανε; Θαρρῶ καὶ τρ' λαθήκαν.
 εἶναι ἀκόμα θαμπά, δὲν φέγγει ἡ μέρα.
 Τοῦ μισθοῦ μου τὸ λόγγυμα μὲ καίει.
 Μὲ τὰ χεῖδια, μὲ ἀγώνω τὸν ἐνδύω
 κινῶμε, κατ' βαίνομε στὸ δρόμο,
 συντροφιαστά μὲ τ' ἄστρο περπατοῦμε.
 Καθὼς ἐκεῖ ἐσθάσαμε, τοὺς βρίζει.
 Ἐὶν ἐκθεσὶν ξενύκτισα νὰ κάμω,
 καὶ δὲν μ' ἀφήστε ὕπνο νὰ χορτάσω.
 Τὸν ἐρωτοῦν Δὲν ἠναιρεύθης τάχα;
 —Τί ὄνειρο νὰ ἰδῶ φρενοβλαμένοι;
 Τότες λογομαχία μεταξὺ τους
 σηκώθη, ποὺ δὲν εἶχε ἄκρη καὶ μέση.
 Κατὰ τύχη αὐγινὸς σ' ἄλλο δωμάτιο
 τοῦ θείου λόγου ὁ σοφὸς ὁ διερμηνέας
 εἶχε ἔλθει, ἀσχολίαν εἶχε δική του,
 ἔγραφε, τὰ ραβδιὰ του ἀκουμπισμένα.
 Θαρρῶ στήν ἐχθρα τῆς λογομαχίας
 χύνεται ἕνας, μὲ θυμὸ τ' ἀρπάζει,
 στή μύτη τὸν ἀντίπαλον ραβδίσει.
 Τρικυμία φοβερὴ τότες συνέβη,
 σέρνεται ἕως ἐκεῖ, ὡς ἤμποροῦσε,
 τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ ὁ μεταδότης,
 καὶ μὲ φωνὴ βροντόφωνη φωνάζει.
 —Μαγκουφαριό, πικνεπιστήμιοι ἄνδρες,
 τὰ ραβδιὰ μου θαρρεῖτε ἔπλα πολέμου;
 Εἰρήνης καὶ ἀνάγκης ὅπλα εἶναι.
 *Ἄν ἦτανε διὰ πόλεμον ἀρμόδια,
 θὰ σχίζανε κεφάλια στὸ γεφύρι
 τῆς Κηφισιάς· τοὺς κακοβούλους μόνον
 φοβίζω μὲ τὸν ἡμερο ἀστυνόμο,
 τί δέρνεσθε, ἀδελφοί, λογομαχεῖτε;
 Ποιητῆς καὶ ἱεροκήρυκας, πεισθῆτε,
 πρέπει ἀπλὰ νὰ γράφουν, νὰ ὀμιλοῦνε
 διδάσκαλοι λαοῦ εἶναι κι οἱ δύο.
 Ἄπὸ τὰ οὐράνια ὁ ἕνας κατεβάσει
 τὸν ὕψιστον, τὸν κόσμον κατηγίσει.
 Ὁ ἄλλος τοῦ ὀραίου ζωγράφου εἶναι
 τὰ μάτια τοῦ ἀνθρώπου κι ἡ καρδιά
 θροφῆς ἀνάγκην ἔχουν κι ἀπ' τὰ δύο.
 Μὲ προσοχὴ, τὰ πάντα ἀκούω, σημειώνω
 στὸ νοῦ μου, νὰ στὰ πῶ μὲ τὴν ἀράδα.
 Καὶ πίστευα τὸ τέλος νὰ πλησιάζει,
 ἦταν αὐτός, μὲ τὴ δαρμένη μύτη,
 πίσω μου μὲ κλωτσιὰς ἀκούω μὲ παίρνει.
 Τὴν ἐχεμύθειαν, λέει, θὰ προδώσω.

- Φεύγω καὶ τοὺς κλειδώνω εἰς τὸ δωμάτιον.
 Μοῦ φαίνεται σὰν καὶ μὲ φωνάζουν.
 (Ἀκούεται φωνὴ ἔσωθεν)
 Κωνσταντίνε, βρὲ Κώστα, Κωνσταντίνε!
- Κωνστ. Φωνάζτε ὅσο κι ἂν θέλτε, δὲν ἀνοίγω.
 ("Ἄλλα φωνὰ")
 Κωνσταντίνε, ἀναλήφθηκες; ποῦ εἶσαι;
- Κωνστ. Μὴν ἔχετε σκοπὸ γιὰ νὰ μὲ δεῖρτε;
 (Προβαίνει ἀπὸ ἓνα παραθυράκι ἄνω τῆς
 θύρας ὁ πρύτανης)
- Πρυτ. Παλιάνθρωπε, ἔλα γλήγορα, ἀνοιξέ μας!
 Ἐβράχλιασε ἡ φωνὴ μας Κωνσταντίνε.
 Κωνσταντῆ, Κωσταντάκη, Κωσταντίνε!
- Κωνστ. Κύρ πρύτανη, μονάχος σου ἂν ἦσαν,
 μ' εὐχαρίστηση θ' ἀνοίγα τὴν θύρα,
 ἀλλὰ μαζί σας κι ὁ κύρ τάδες εἶναι.
 ποῦναι μὲ τὲς κλωτσιῆς τὸ φίλευμά του.
 Μείνετε αὐτοῦ, γιὰ νὰ ἐντροπιασθῆτε.
 Κόσμος ὅπου ποτὲ δὲν ἦλθε τόσος
 πλημμύρισε τὴν αἴθουσα, τὲς θύρες,
 μυρμήγκι τ' ἀκροατήριον στὰ προαύλια,
 νὰ σὰς ἰδοῦν χτυποῦν ποδάρια χέρια
 ὑπουργοί, νέοι καὶ νιῆς καὶ δεσποτάδες.
- Πρυτ. Καταραμένε! ἀνοιξε σοῦ λέγω.
- Κωνστ. Οἱ κλωτσιῆς στ' ἀστραγάλι μοῦ πονοῦνε.
 (Κουτσαίνει-φωνὲς ἔσωθεν ἄλλων)
 —Ἀνοιξε καὶ γκρεμίζομε τὴν θύρα.
 (Ἀκούεται ταραχὴ στὴν θύρα ὡς νὰ
 ἐγκρεμίζετο· γκρεμίζεται)
- Κωνστ. Ἔρχομαι, νᾶμαι, φέρνω τὰ κλειδιά.
 (Βγαίνουν δύο-τρεῖς ἀπὸ τὴν γκρε-
 μισμένην θύραν τὸν πιάνουν ἀπὸ
 τ' αὐτὶ καὶ τὸν σέρνουν).
- Βασ/κης Πάγω κι ἐγὼ μὲ τοὺς πολλοὺς νὰ μάθω τί
 ἐφώτισε τὰ μέλη ἢ πρόνοια ἢ θεία. ἱ
 Σκηναὶ Ἰρίτη
 (Ἡ μεγάλη αἴθουσα τοῦ Πανεπιστη-
 μίου. Κόσμος καθήμενος. Ἔρχονται
 τὰ μέλη τῆς ἐπιτροπῆς μὲ τὸν Πρύ-
 τανην. Ἐνας ἐξ αὐτῶν ἔχει τὴν μύ-
 την του δεμένην).
 (Μαρία, Στέφανος, Χατζῆ, Πέτρος,
 Βασιλάκης εἰς τὸν περίβολον)
- Πρυτ. Κύριε εἰσηγητά, ἔχεις τὸν λόγον.
- Εἰσηγ. Φίλοι μας Κύριοι, σεβαστὲς Κυρίες,
 πολλὰ τὰ εὐχαριστήρια μας δεχθῆτε
 διὰ τὴν καλὴν σας παρουσίαν κι ἐφέτος.

Τοῦ ποιητικοῦ διαγωνισμοῦ στήν κρίσιν
 εὐθύς ἐμβαίνω μέ μικρόν προαίμιον.
 Τά πάντα, φίλοι ἄνδρες, μεταβάλλει
 ὁ καιρός καί στήν γῆν καί στά οὐράνια.
 Ὅπου ἦτανε στεριές πελάγη εἶναι,
 ἔπου λίμνες περήφανα παλάτια.
 Τήν δύναμίν του ἀκούσιν καί τά οὐράνια,
 ἄστρα πού ἔλλοτε ἦταν ἐχαθῆκαν,
 ἄλλα φεγγαβολοῦν ἥλιος, σελήνη
 τήν κίνησίν τους τακτικά ἀλλάζουν.
 Ἡ ἀκοίμητη ἀλλαγῆ τέσση τῶν ὄντων,
 φθορᾶς δέν εἶναι μήνυμα ἢ θανάτου,
 ἀλλά ζωῆς· διατί κινοῦνται, ζοῦνε.
 Τὸ πνεῦμα ἀεικίνητο πάντα εἶναι·
 ζωῆ τὸ πνεῦμα, ἀκίνησία ὁ χάρος!
 Φέτος, φίλοι, λοιπόν, μήν θαυμασθῆτε
 ἂν ποίημα θά λάβει τ' ἀριστεῖα
 στή γλώσσα τοῦ λαοῦ στιχουργημένο.
 Δέν διαφέρομε ἡμεῖς, ἀλλάζει ὁ κόσμος.
 Καί ὁ κόσμος μᾶς ἀρπάζει στήν ροήν του.
 Πόθεν ἡ νέκ τῶν Ἑλλήνων γλώσσα;
 Πλάστης γεννιέται ὁ ἄνθρωπος, τεχνίτης.
 Ἡ ἔρευνα πόθεν; Ματαιοπονία.
 Τὸ ποίημα, πού παίρνει τὸ βραβεῖο,
 φέρει τὸν τίτλον «Ὁ υἱὸς τοῦ Χατζῆ
 [Πέτρου],

Χριστόδουλος κυρίως τ' ὄνομά του,
 σεβαστὸ τίμιον ἔναμα εἰς τὸ γένος!
 Ποσῶς δέν διαφωνήσαμεν στήν γνώμην
 οἱ δικασταί, ἀλλ' ἐκ συμφώνου πάλιν
 παρατηροῦμεν, ἐπιστήμης χάριν.
 Ἐπαινετὸς ὁ Χατζῆ Πέτρος εἶναι
 διὰ τὰ φρόνιμα λόγια του γενναῖα
 στοὺς ἀξιοματικούς τῶν Αἰγυπτίων
 ἀλλὰ καί πράγμ' ἀμέλησε οὐσιώδες.
 Καλά ἔκαμε, τοὺς στέλνει στές Ἀθῆνες.
 Ἀλλὰ δέν ἦτον τάχα καί σωτήριο
 εἰς αὐτοὺς μυστικὰ νὰ φανερώσει,
 ὅτι Αἰγύπτιοι καί Ἀθηναῖοι γεννημένοι
 εἶναι ἀπὸ μιὰν μητέρα τὴν Παλλάδα,
 τοῦ πολέμου Θεᾶ καί τῆς σοφίας;
 Οἱ ἱερεῖς στὸν Σόλωνά τὸ εἶπαν
 στήν Σάϊδα τὴν πόλιν τῆς Αἰγύπτου,
 ὁ Πλάτων στοὺς διαλόγους του τὸ γράφει,
 ἔρα Τιμκιον περὶ Ἀτλαντίδος,
 καί πρωτότοκοι εἶναι οἱ Ἀθηναῖοι.
 Ὁ δικός μας στρατηγὸς τοὺς αἰχμαλώτους
 κτηγώνοντας, αὐτοὶ θά κατηγοῦσαν
 ἄλλους στά παραπόταμα τοῦ Νεῖλου.
 Συμπλειάζει ὁ Νεῖλος μέ τὴν Ἀραβίαν,
 Ἀραβία μέ Περσίαν, μέ Ἰνδοὺς Περσία,

Θὰ ἄπλωνε πολὺ ἢ κατήχησίς μας,
κράτος θὰ ἀποκτούσαμεν μεγάλο.
Ἐγινε τὸ κακὸ, στήν θεραπείαν
προνόμιο τοῦ ἀνθρώπου ἢ πρόνοια εἶναι.
Ὁ νόμος πρόνοια, κυβερνάει τὸ μέλλον.
Στρατηγός, στρατιῶτες στὲς μπαλάσκες,
ὁ στρατὸς ποὺ τὲς λέγει τώρα πῆρα,
ἀντίτυπο τοῦ Πλάτωνος νὰ ἔχουν
ἀνυπερθέτως, καὶ νὰ γίνεи νόμος,
ἂν εἴν' ἐδῶ παρῶν ὁ φίλος Σγούτας
Πλάτωνας ἅς φροντίσει διὰ νὰ φέρει.
(Σηκώνεται ἕνας τῶν ἀκροατῶν ἀπὸ
τὸ κάθισμά του νὰ φύγει με σπου-
δὴν).

Ποιὸς φεύγει; Δὲν τελειώσαμεν ἀκόμη
παρακαλῶ ὀλίγην ἡσυχίαν!

Κλήτορα, εἰς τὰ χρέη σου δὲν πρᾶπέχεις.
Δεύτερο πλιὰ σπουδαῖο θὰ ποῦμε ἀκόμη.

Τακτικὸς στρατηγὸς θὰ θεωρεῖται
ὅποιος χαίρεται ἐδῶ τὸ μεγαλεῖο
κι ἐλληνικὴν γραμματικὴν διδάσκει
εἰς τοῦτο τῶν Μουσῶν τὸ παιδευτήριον,
δεκαπέντε λοχίαι νὰ τὸν γυμνάζουν,
ἂν οἱ φόνισσες πλάτες τῶν ἀρνίων
προλέγουν φονικά ἔργα πολέμου.

Οἱ λόγοι μας δυσάρεστοι δὲν εἶναι,
ἐλπίζομεν· πρῆβαίνομεν νὰ ἴδοῦμεν
τοῦ παιητοῦ τὸ ὄνομα παῖδ εἶναι,
ἴσως καὶ δαφνοστόλιστης ποιήτριας.

Κύριε πρῶτανη, μὲ τὸ θέλημά σου,
νὰ λύσω τὸ μυστήριον τῆς σφραγιῆδος.

(Ξεσφραγίζει τὸ γράμμα τὸ συνο-
δεῦον τὸ ποίημα καὶ ἀναγιγνώσκει):
«Ὁ Στέφανος ὁ πρῶτην Φιλοδῆμος».

(Στρέφονται οἱ ὀφθαλμοὶ ὅλων
χαρμόσυνοι πρὸς τὸν Στέφα-
νον, καθήμενον μεταξὺ τῶν ἀ-
κροατῶν).

Τὸν Ἀμβρόσιον τὸν Ράλλη εὐχαριστοῦντες
στήν τιμὴν τοῦ βραβείου ἅς προσκαλοῦμεν.

(Πρὸς τὸν Στέφανον)

Τὸ χιλιόδραχμο δῶρον καὶ τὴν δάφνην
λάβετε, κύριε Στέφανε, νὰ ζήσεις.

Τὸνομά σου ἰδοὺ σὲ στεφανώνει.

Πολὺ σὲ συγχαίρομεθα ἐκ καρδίας
ὅτι ἐντελῶς μὲ ἡμᾶς συνεμορφώθης
γράφοντας εἰς τὸ ἀπλὸ τὸ ποίημά σου.

Στέφ.

Εὐγνωμονῶ πολὺ τοὺς δικαστὰς μου
διὰ τὴν τόσην τιμὴν, πιστεύω ἀκόμη
νὰ μὲ τιμῆσετε καὶ μ' ἄλλην χάριν.
Ἐνώπιον τοῦ κοινοῦ νὰ εὐχαριστήσω,

ἔδεια νὰ μοῦ δοθεῖ, νὰ εὐχαριστήσω
 τὴν νέαν, ποὺ πρὸ πολλοῦ ἀρραβωνιασμένη
 εἶναι μ' ἐμέ· χρεωστῶ στὴν θέλησίν της
 τὴν δάφνην ποὺ τὸ ἔργον μου στολίζει.
 Σᾶς λέγω ἀλήθεια, περιττ' ἄλλα λόγια.
 Σήμερον μέλλει οἱ γάμοι μας νὰ γίνουν,
 παρακαλῶ ἢ ἐπιτροπὴ νὰ ἔλθει,
 στοὺς γάμους μας παράνομφη νὰ ἔλθει,
 κι ὁ πρύτανης τὰ στέφανα ν' ἀλλάξει.
 Παίραξή δὲ θὰ λάβει ποσοῦς ἄλλη,
 γάμου εὐλογητῆς ἐδῶ δὲν ἔλθε.
 Τὸ χιλιόδραχμο δῶρο ἀφιερωμένο
 εἶναι στοὺς ἱερεῖς καὶ στοὺς ψαλτάδες.
 Παρακαλῶ διὰ νὰ προπορευθοῦνε
 οἱ ἱερεῖς, ψαλτάδες καὶ οἱ διάκοι.

Βασίλης Ζήτη ἢ ἐπιτροπὴ! Ζήτη τὸ γένος!

Μαρ. Ἄγκαλὰ καὶ εἰς ἐμέ πρέπο δὲν ἦτον
 λόγον νὰ πῶ, δὲν τὸ καλεῖ ἢ συνήθεια,
 ἢ καρδιά μου μὲ φέρνει νὰ μιλήσω.
 Τὸν Χατζῆ Πέτρο βλέπω ἐδῶ παρόντα,
 τὸν προσκαλῶ ἀνάδοχον δικόν μου,
 ἂν καταδέχεται. Αὐτὸς θαρρῶ εἶν' αἴτιος
 τῆς χαρᾶς ὅπου μοιάζει ἐδῶ κυριεῦει.
 Ἦταν κι αὐτὸς τοῦ ἀδελφοῦ μου φίλος.
 (Ὁ στρατηγὸς Χατζῆ Πέτρος
 εἶναι μεταξὺ τῶν θεατῶν, πη-
 γαίνει ἢ Μαρία νὰ τοῦ φιλήσει
 τὸ χέρι. Αὐτὸς θέλει νὰ φιλήσει
 τὸ δικό της).

Μαρ. Στρατηγέ, ἀπὸ ἐδῶ καὶ τέσσερα ἔτη
 τὸ δικό σου τὸ χέρι νὰ φιλοῦμε
 πρέπει καὶ νέοι καὶ γυναῖκες κι ἄνδρες.

Χατ. Π. Ἡ Καλαμπάκα σήμερ' ἀδελφοί μου,
 θεωρῶ, ἀρκετὰ τὸ γῆρας μου τιμάει.
 Κι ἄς ψάλλει ὁ Γαυμόνδος ὁ Σταβέριος,
 Ντίκου Ζαβὸς εἰς τὰ διηγήματά του.
 (Ἀφήνει καὶ τοῦ φιλεῖ τὰ χέρια
 ἢ Μαρία).

Στέφ. Νέοι μαζί μου, ὅσοι θέλτε, ἐλάτε·
 ψητά, παιγνίδια θᾶν' ἐτοιμασμένα.
 Συσταίνω καὶ πολὺ στὴν φρόνησίν σας,
 οἱ κορασιές γιὰ νὰ σᾶς ἀγαποῦνε,
 μὲ τὴν ἀπλὴν τὰ πάθη σας λαλεῖτε.
 Τὸ δίκτυ του μ' αὐτὴν ἔρωτας πλέκει.

Πρύτ. Σᾶς προσθέτω κι ἐγὼ μὲ ἀφοβίαν,
 ἂν θέλετε τοῦ γένους τὴν ἀγάπην,
 ἂν θέλετε νὰ ἔχετε πατρίδα,
 πιστεύσατε τυροῦ ποῦδε τὸ φῶς του,
 τὴν φωνὴν τοῦ λαοῦ νὰ ὁμιλεῖτε.

Ἀμάρτημα μεγάλο ἔχομε κάμει
οἱ σοφοὶ τῆς Ἑλλάδος ἕως τώρα,
δὲν ἔχει γλώσσα, ἐλέγαμε, τὸ εἶνος.
Ὁ βλάσφημος ὁ λόγος κατεβάζει
τὴν φυλὴν μας στὴν τάξη τῶν ἀγρίων.
Μ' ἄλλες πολλές κι αὐτὴ ἡ ἀμαρτία
τὸ γένος μας στὸ χάος τὸ βυθίζει,
στὰ φονικά, στὴν ἄχαρην ἀμάθειαν.
Τὴν μοῖραν τοῦ λαοῦ μας ἀμελοῦμεν,
ποὺ στὰ δάκρυα, στὰ αἵματα ἐβουτήχθη,
στὸ Μισολόγγι, στὰ Ψαρρά, στὴν Κρήτη.
Ἦ γλώσσα του, πιστεύστε, καλὴ εἶναι,
ὅσο καὶ τὸ σπαθί του στοὺς πολέμους.
Τὸ θέλημα Θεοῦ κι ἔργα ἀνθρώπων
τὸ ἑλληνικὸ βασίλειο ἔχουνε στήσει:
Ἐλευθερίας ἔστησαν σημαίαν,
μὲ σοφίας καὶ τιμῆς μέτρα γενναῖα,
δύνανται μακροβιότητα νὰ ζήσουν.
Φοβηθῆτε φωνὴ μήπως ἠχήσει,
φωνὴ δίκαισύνης, οὐρανόθεν,
ἄξιοι δὲν εἴσθε κράτος νὰ κρατήσετε,
κερδίζει ὁ κόσμος στὸν ἀφανισμόν σας.

14. ΩΔΗ *

* Εἰς τὴν πανήγυριν τῆς Θεμελιώσεως τῆς Ἀκαδημίας τῆς ἀνεγειρουμένης ἐν Ἀθήναις παρὰ τοῦ φιλογενοῦς Κυρίου Σ. Σίνα.

Οὐράνιο σέγγος, Ἐπιστήμη θεία,
ἐσὺ εἰς τὸ πλάγι τοῦ Σωτήρος ἦσυν,
ὅταν τοῦ κόσμου ἐμόρφωσε τὰ κάλλη
Θεὸς σοφός.

Ἐπερίχουσε μὲ ἄστρα τὸν αἰθέρα,
νομοθετεῖ τὸν θαυμαστὸν ρυθμὸν τους.
Ἕμναλογοῦν τὴν χάριν του αἰωνίως
Ἦ κι Οὐρανός!

Κατ' εἰκόνα του πλάττει τοὺς ἀνθρώπους,
ἀκτίνα τῶν ἀκτίνων του τοὺς χύνει,
γενναῖοι νὰ ζοῦν, νὰ χαίρωνται τὴν κτίση
τέκνα Θεοῦ,

Κι ὅταν θανάτου κοιμηθοῦν τὸν ὕπνο
νὰ ζυπνήσουν εἰς τὰ ἀθάνατα λημέρια,
ἥλιους νὰ ἴδωσιν, καὶ φωτεινοὺς ἀστέρας
ἄλλου Οὐρανοῦ.

* Τυπώθηκε σὲ μονόφυλλο δίστηλό, μεγάλου σχήματος. Ἀπὸ τῆ μὲ μεριὰ δημοσιεύεται ἡ Ὀδὴ τοῦ Γερτσέτη κι ἀπὸ τὴν ἄλλη μετάφρασή της στὴ γαλλικὴ σὲ πεζό. Τὸ σπανιότατο αὐτὸ μονόφυλλο διορθώσαμε στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. Ἠλ. καὶ τὴν ἀνακοίνωσή μας «Ἐργογραφικὰ Π. Γερτσέτη», «Ἑπτανησιακὰ Φύλλα», τόμος Β' ἀρ. φ. 1, Ζάκυνθος 1952, σ. 12.