

Οργανο με δοξάρι.

Απεικόνιση σε τοιχογραφία του 13ου αι. στην Ιερά Μονή Θεολόγου της Πάτρας.



Bυζάντιο και Δωδεκάνησα



ρχοντες

τρω(v) και πίνουσι σε μαρμαρένη τάβλα
σε μαρμαρένη, σ' αργυρή και σε μαλαματένη.
Κι όλοι τρώσι και πίνουσι κι όλοι χαροκοπούσι..

Αν και στους ελληνιστικούς χρόνους διασπάται πλέον ο άρρηκτος σύνδεσμος λόγου και μουσικής, που χαρακτηρίζει την κλασική αρχαιότητα (καθώς – όπως τονίστηκε παραπάνω – η προσωδία αντικαθίσταται από τον δυναμικό τονισμό), η επιστημονική έρευνα έχει αποδείξει την ομαλή μετάβαση από τον μουσικό-ποιητικό κόσμο της αρχαιότητας σ' αυτόν των πρώτων χριστιανικών χρόνων, που θα οδηγήσει στον βυζαντινό-μεσαιωνικό ελληνισμό.

Έτσι, στον πάπυρο της Οξυρύγχου 1786 (3ος αι. μ.Χ.) [1] βρίσκουμε πρωτοχριστιανικό ύμνο στην Αγία Τριάδα, τονισμένο στην αρχαία ελληνική αλφαριθμητική σημειογραφία!

Στις ευημερούσες πόλεις της Κω και της Ρόδου εντοπίζονται δεκατέσσερις (στην Κω) και δέκα (στη Ρόδο) παλαιοχριστιανικές βασιλικές σε χώρους αρχαίας λατρείας, τεκμήρια της “διατήρησης ενός αρχαίου αστικού τρόπου ζωής”. [2]

[1] NEUBECKER, A. J., *Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα*, Αθήνα, Οδυσσέας, 1986, σ. 160.

[2] ΜΠΟΥΡΑΣ, Χαρ., “Η βυζαντινή αρχιτεκτονική στα νησιά του Αιγαίου”,

To Αιγαίο - Επίκεντρο Ελληνικού Πολιτισμού, Αθήνα, Μέλισσα, 1992, σ. 123-4.



Ο ευαγγελιστής Ιωάννης και ο Πρόχορος.
Βυζαντινή μικρογραφία του 1334-5.
Πάτμος, Ιερά μονή Θεολόγου
και
βυζαντινό μουσικό χειρόγραφο.

Τα Δωδεκάνησα έρχονται και πάλι στο προσκύνιο, καθώς στο ιερό νησί της Πάτμου ο ευαγγελιστής Ιωάννης “έσταθη ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης” για να γράψει στα ελληνικά την “Αποκάλυψιν” του:

“... καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ,
ώς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν
καὶ ως φωνὴν βροντῆς μεγάλης·
καὶ ἡ φωνὴ ἦν ἤκουσα,
ώς κιθαρωδῶν κιθαριζόντων
ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν”.
(ιδ', 2).

Οι μουσικοί αυτοί και τα όργανά τους αποτυπώθηκαν στις μικρογραφίες των βυζαντινών χειρογράφων, στις τοιχογραφίες των εκκλησιών και των μοναστηριών, σε κάποιες γωνιές των φορητών εικόνων, όπως στην Πάτμο όπου διατηρείται ως τις μέρες μας μια πλούσια εκκλησιαστική μουσική παράδοση (CD II, αρ. 1-2).

Επίκεντρο αυτής της παράδοσης είναι η Μονή του Αγίου Ιωάννου, που ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα και με αυτοκρατορικό χρυσόβουλο αναδείχτηκε σε κυρίαρχη εποπτεύουσα δύναμη της περιοχής.

Παράλληλα, αξιοσημείωτη είναι κι η επίδραση της θρησκευτικής πάνω στην κοσμική - λαϊκή μουσική παράδοση. Οι δύο θα μπορούσαν να παρασταθούν ως οι δύο όψεις του ίδιου και του αυτού νομίσματος [1]. Δεν είναι λίγοι εξάλλου οι λαϊκοί δωδεκανησιακοί σκοποί, ιδιαίτερα οι εκφραστικές αργές και μελισματικές μελωδίες, που παραπέμπουν άμεσα σε βυζαντινά τροπάρια, όπως λ.χ. το “Πάθος” της Κάσου (CD III, αρ. 14) που θυμίζει τα ευλογητάρια του Μ. Σαββάτου [2]. Είναι γνωστό άλλωστε ότι στα νησιά, όπως και στη στεριανή Ελλάδα, οι ψάλτες και οι παπάδες ήταν από τους καλύτερους τραγουδιστές δημοτικών τραγουδιών. Ενώ στην Όλυμπο της Καρπάθου τα γαμήλια συμπόσια ακόμη και σήμερα ξεκινούν με τα σχετικά τροπάρια, όπως “Τήν ώραιότπτα τῆς Παρθενίας Σου...”, την πρωτοκαθεδρία στο τραπέζι διατηρούν οι παπάδες, που, με τη σειρά τους και με πρώτον τον πρωτοπαπά [3], σπικώνονται και ψάλλουν από ένα τροπάρι με συνοδεία από τα επι-



[1] βλ. BAUD-BOVY, S., θ.π. (1984), σ. 15-23: “Εκκλησιαστική και κοσμική μουσική”.

[2] βλ. Σχόλια του Σίμωνα Καρά στο δίσκο Τραγούδια Κάσου και Καρπάθου,

Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής, 1973, L.P. SDNM 103.

[3] Ο σημερινός “πρωτοπαπάς” της Όλυμπου, Γ. Διακογεωργίου, πριν χειροτονήθει ιερέας ήταν οικοδόμος κι από τους καλύτερους τραγουδιστές - “μερακλήδες” του χωριού!..

δοκιμαστικά... κροταλίσματα των πιρουνιών πάνω στα πιάτα στο τέλος κάθε κομματιού!

Μετά τα εκκλησιαστικά, ακολουθούν τα επίσημα τραγούδια του γάμου με πρώτο το παλαιότατο βυζαντινό επικό τραγούδι του "ακριτικού" κύκλου για τον Ανδρόνικο, που το λένε αποκλειστικά στο τραπέζι του γάμου χωρίς οργανική συνοδεία –όπως και τα εκκλησιαστικά τροπάρια:



*Αρχοντες τρω(v) και πίνουσι σε μαρμαρένη τάβλα
σε μαρμαρένη, σ' αργυρὶ και σε μαλαματένη.
Κι όλοι τρώσι και πίνουσι κι όλοι χαροκοπούσι...*

Στα Δωδεκάνησα εντοπίζουμε ένα πλήθος από εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παραλλαγές τόσο σε ακριτικά (βυζαντινά επικά τραγούδια) όσο και σε παραλογές (βυζαντινές μακροσκελείς διηγηματικές μπαλάντες, μ' έντονα δραματικό περιεχόμενο και θεατρικά στοιχεία που παραπέμπουν στο αρχαίο δράμα). Στα κείμενα των τραγουδιών αυτών η φιλολογική έρευνα εντοπίζει τις απαρχές του νεότερου δημοτικού τραγουδιού [1].

Στην Κάρπαθο μάλιστα υπάρχει ένας ιδιαίτερος σκοπός ο "συρματικός", πάνω στον οποίο τονίζονται αυτά τα παλαιότατα πολύστιχα βυζαντινά τραγούδια, που διακρίνονται για τους ανομοιοκατάλικτους δεκαπεντασύλλαβους στίχους και τη χαρακτηριστική τριπλίστιχη στροφή, όπου, δηλαδή, μια μουσική φράση καλύπτει όχι έναν αλλά ενάμιση στίχο.

Η ιδιαιτερότητα αυτή βοηθά ώστε να προσδιορίζουμε με αρκετή βεβαιότητα τη βυζαντινή προέλευση πολλών δωδεκανησιακών τραγουδιών, αφού η ρίμα (με τη μορφή ομοιοκατάλικτων δίστιχων και "ισομετρία" στίχου-μουσικής) εφαρμόστηκε στο Αιγαίο από τον 14ο αιώνα και την κατάκτηση από τους Φράγκους.

Αντιτρόσωπευτικό δείγμα αυτού του βυζαντινού ρεπερτορίου αποτελεί το καρπάθικο τραγούδι του "Μικροκωνσταντίνου" (CD III, αρ. 8), που οι στίχοι του είναι οι ίδιοι με το ιερό τραγούδι της πυροβασίας των Αναστενάρηδων από την Ανατολική Θράκη που ζουν στη Μακεδονία (Αγ. Ελένη Σερρών, Λαγκαδάς, Μαυρολεύκη Δράμας, Μελίκη Ημαθίας).

[1] βλ. BAUD-BOVY, S., *La chanson populaire grecque du Dodécanèse. I, Les Textes*, Génève - Paris, Collection de l'Institut Neohellénique de l'Université de Paris, 1936. (Πρόκειται για τη διδακτορική διατριβή του νεοελληνιστή και μουσικολόγου, που μελετά αποκλειστικά τα ποιητικά κείμενα των τραγουδιών τα οποία συνέλεξε στα Δωδεκάνησα).



Γεύμα στο παλάπι του Μεγάλου Μαγίστρου
της Ρόδου P. d' Aubusson.

Μικρογραφία του G. Caoursin (1482-89).

Παρίσιο, Εθνική Βιβλιοθήκη,
κωδικας Par. Lat. 6067 f. 186.



Φραγκοκρατία



Mν τα νησιά και τα παράλια του Αιγαίου υπήρχαν από την αρχαιότητα η γέφυρα που ένωνε τον μουσικό κόσμο της αρχαίας Ελλάδας με την Ανατολή, στάθμικαν παράλληλα και ο χώρος όπου, από τον 13ο αι. μ.Χ., πρωτοεκδηλώθηκαν και οι επιδράσεις της Δύσης. Οι Φράγκοι : διπλαδή Γάλλοι, Γενοβέζοι και Βενετσιάνοι, καταλαμβάνοντας το Αιγαίο μετά τις Σταυροφορίες, έφεραν μαζί τους, ανάμεσα στ' άλλα, και μελωδίες, μουσικές και ποιητικές φόρμες, όπως η ρίμα, χορούς, όπως ο μπάλος, και μουσικά όργανα όπως το βιολί.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επικράτηση της ρίμας, με τη μορφή ομοιοκατάληκτων διστίχων, που πρωτοεμφανίστηκαν στα τέλη του 14ου στην έντεχνη ποίηση της Κρήτης, για να επεκταθούν σταδιακά σ' όλα τα νησιώτικα τραγούδια.

Αυτή η ποιητική φόρμα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο διάκρισης ανάμεσα στη μουσική της στεριάνις και της θαλασσινής Ελλάδας, καθώς, όπως σημειώνει ο Baud-Bovy, στην πτειρωτική Ελλάδα ακόμη και τα τραγούδια που ενέπνευσαν ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος και η Αντίσταση έχουν μείνει ανομοιοκατάληκτα με

Αφίξη και υποδοχή
του Τούρκου πρύγκηπα Τζέμ στη Ρόδο.
Μικρογραφία του G. Caoursin (1482-89).
Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη,
κώδικας Par. Lat. 6067 F. 175.



"τριμίστιχη στροφή", ενώ στη νησιωτική Ελλάδα τα περισσότερα τραγούδια είναι δίστιχα ομοιοκατάλπικτα [1]. Εξαίρεση αποτελούν τα προγενέστερα του 14ου αι. βυζαντινά τραγούδια που προαναφέραμε -ακριτικά, παραλογές- τα οποία παραμένουν ανομοιοκατάλπικτα με "τριμίστιχη στροφή".

Ο κόσμος του Αιγαίου όμως, με την αφομοιωτική δημιουργικότητα που ανέκαθεν τον χαρακτήριζε, συνδύασε το ξένο δάνειο της ρίμας με τον κατέχοχην ελληνικό στίχο, τον ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο, που στο Βυζαντιο ονομάστηκε πολιτικός, εξαιτίας ακριβώς της μεγάλης διάδοσής του στα λαϊκά στρώματα [2]. Τον στίχο αυτόν πήραν από τα νησιά του Αιγαίου οι Γάλλοι κατακτητές για να τον εισάγουν στα λαϊκά τραγούδια της χώρας τους, σημαντική απόδειξη των αμοιβαίων ανταλλαγών που συντελέστηκαν ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση, με επίκεντρο τον χώρο του Αιγαίου [3].

Ο Baud-Bovy υποδεικνύει επίσης τον ρόλο που έπαιξαν, όχι μόνο στο Αιγαίο αλλά και σ' όλη τη Μεσόγειο, τα τραγούδια των προσκυνητών, εντοπίζοντας στροφικές και μουσικές ομοιότητες ανάμεσα στο "Μοιρολόι της Παναγιάς" (σε διάφορες παραλλαγές που ακούγονται ακόμη και σήμερα στην αιγαιοπελαγίτικη και κυπριακή παράδοση) και σε αντίστοιχα γαλλικά θρησκευτικά τραγούδια [4].

Έτσι, η ρίμα και ο δεκαπεντασύλλαβος συνταιριάχτικαν αρμονικά στις μαντινάδες, δίστιχα σ' ένα στροφικό σχήμα που ευνοεί ιδιαίτερα τον μουσικό και ποιητικό αυτοσχεδιασμό, στον οποίο οι Αιγαιοπελαγίτες έχουν δείξει τη δύναμη της έμπνευσής τους [5].

Στο σύγχρονο Αιγαίο, τόσο σε επίσημες - προκαθορισμένες περιστάσεις (όπως τα πανηγύρια, οι τοπικές γιορτές, οι γάμοι και οι οικογενειακές συγκεντρώσεις), όσο και στα αυτοσχέδια γλέντια όπου καταλήγει μια φιλική παρέα, μπορούμε να πούμε ότι αναβιώνουν ακόμη τα αρχαία σκόλια. Πάνω στα βασικά μοτίβα των σκοπών, που παίζει ο οργανοπαίχτης, "ξομπλιάζοντας" πάντοτε με νέα θυμικά και μελωδικά στολίδια (απόδειξη της δεξιοτεχνίας του), αρχίζει ένας πραγματικός ποιητικός αγώνας, καθώς οι καλύτεροι μαντιναδόροι

[1] βλ. BAUD-BOVY, S., ί.π. (1984), σσ. 31-32.

[2] Κάτι ανάλογο συνέβη και με τον μπάλο, ο οποίος συνταιριάχτηκε και γορεύεται πάντοτε μετά τον σφρό.

[3] BAUD-BOVY, S., ί.π. (1984), σ. 33.

[4] BOUVIER, Bertrand, *Le Mirologue de la Vierge*. Rome, Institut Suisse de Rome, 1976 (στο βιβλίο περιλαμβάνεται και μουσικολογική μελέτη του Baud-Bovy, σσ. 303-309).

[5] Η λέξη μαντινάδα έχει βενετούανικη προέλευση (από το *matinata*). Σε άλλα μέρη τα δίστιχα ονομάζονται κοταάκια (Νάξος, Αδριανούπολη, Μάδιτος), λιανοτρόχοιδα (Πόντος, οπεριανή Ελλάδα), τουσιώματα (Κρήτη), τουαττίσματα (Κύπρος), μανίδες (Λέσβος), πεισματικά (Κάλυμνος), τραγούδια (Κορσ-Λέρος), σπιζοπλόκια (Γιάννινα). Ανάλογες φόρμες αυτοσχέδιων δίστιχων συναντάμε και σ' άλλα νησιά της Μεσογείου: *silde* (Σικελία) και *chiamì e rispondì* (Σαρδηνία).

συναγωνίζονται, πειράζοντας, απαντώντας και συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον, ενώ η παρέα επαναλαμβάνει ημιστίχιο προς ημιστίχιο ή στίχο προς στίχο (όπως στα Δωδεκάνησα) ή ακόμα το δεύτερο ημιστίχιο του πρώτου στίχου (όπως στην Κρήτη).

Τα θέματα των μαντινάδων είναι ποικίλα και κάθε φορά προσαρμόζονται στην περίσταση. Έτσι, έχουμε μαντινάδες ερωτικές, κοινωνικές, ιστορικές, πολιτικές, θρησκευτικές, σατιρικές, επαινετικές, θρηνητικές, ευχετικές, κλπ. Σε ορισμένα νησιά μάλιστα, όπως η Κάσος και η Κάρπαθος, η διάδοση του ποιητικού αυτοσχεδιασμού είναι τόση ώστε συχνά οι κάτοικοι να προσφωνούνται μεταξύ τους, ν' αλληλογραφούν ή να γράφουν στον τοπικό τύπο με μαντινάδες [1].

Έτσι, με τη δύναμη του αυτοσχεδιασμού, η ποιητική και μουσική παράδοση του Αιγαίου διαρκώς ανανεώνεται, παρ' όλο που συχνά κάποιες παλαιότερες μαντινάδες, οι οποίες έχουν μείνει πλέον κλασικές, επαναλαμβάνονται αυτούσιες από τους νεότερους. Στα κομψάτια αυτά βλέπουμε όλη τη δύναμη της λαϊκής επεξεργασίας, που με το πέρασμα του χρόνου έχει αποβάλει καθετί περιττό και ξένο προς την κοινότητα, φτάνοντας σε περίτεχνα κομψοτεχνήματα, ολοκληρωμένα στη μορφή και στο περιεχόμενο:

*Της τριανταφυλλιάς τα φύλλα θα τα κάμω φορεσιά
να τα βάλω, να περάσω, να σου κάψω την καρδιά.*

Το στροφικό σχήμα, αλλά και το περιεχόμενο πολλών μαντινάδων, μας παραπέμπει στον Επιτάφιο του Σείκιλου, χρονολογούμενο από τον 2ο αι. π.Χ. ως τον 1ο αι. μ.Χ., το πιο πλήρες κι ευανάγνωστο δείγμα αρχαίας ελληνικής μουσικής που έφτασε ως τις μέρες μας και που βρέθηκε στις Τράλλεις, στα παράλια της Μικράς Ασίας. Στην επιτύμβια αυτή στήλη ο Σείκιλος προτρέπει:

*Οσον ζῆς, φαίνου,
μπδέν ὄλως σύ λυποῦ.
Πρός ὄλιγον ἔστι τό ζῆν·
τό τέλος ὁ Χρόνος ἀπαιτεῖ.*

*Οσο ζεις να χαίρεσαι
και διόλου μη λυπάσαι.
Σύντομη είναι η ζωή
κι ο Χρόνος απαιτεί την αμοιβή του.*

[1] ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, Μήνας, "Η έντυπη λαϊκή ποίηση στην Κάρπαθο", Δοδόνη, τ. ΙΒ', Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1983, σσ. 347-403.

Η χαρά της ζωής, η συνυφασμένη με την αδιόρατη θλίψη του θανάτου, που διακατέχει τον κάτοικο του Αιγαίου από τον Σείκιλο ως τον Ζορμπά και που στα σύγχρονα Δωδεκάνησα ξαναγίνεται τραγούδι:

*Θεέ μου μεγαλοδύναμε, θέλω να σε ρωτήσω:
Τα νιάτα από τον άνθρωπο γιατί τα παίρνεις πίσω;*

*Δεν ξέρω πού ν' αποτανθώ, στο Θεό είτε στο Χάρο
σ' αυτή την ψεύτικη ζωή παράταση να πάρω.*

(μαντινάδες του Σάββα Περσελή από την Κάσο)



*Περνούν τα χρόνια και χολιώ, χολιώ γιατί γερνούμε,
αν δεν μας εγερνούσανε, χρόνια είναι κι ας περνούνε.*

*Στα όρη βγαίνω και θωράκο
τον κόσμο τον προσωρινό.*

*Ας τραγουδήσω κι ας χαρώ, του χρόνου ποιος το ξέρει;
ή θα πεθάνω ή θα ζω ή θα 'μαι σ' άλλα μέρη.*

(μαντινάδες από την Τίλο - CD II, αρ. 12).