

## ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

- Στις 11/2/2011, ο Υπουργός Οικονομικών απέστειλε επιστολές στους αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής (τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, την Γενική Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Αλέκα Παπαρήγα, τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Γιώργο Καρατζαφέρη, τον Πρόεδρο του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλέξη Τσίπρα) καθώς και των κομμάτων που έχουν ήδη συσταθεί (τον Πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτη Κουβέλη, και την Πρόεδρο της Δημοκρατικής Συμμαχίας Ντόρα Μπακογιάννη) καλώντας το σύνολο των πολιτικών κομμάτων να ορίσουν εκπροσώπους για έναν ειλικρινή και ανοιχτό διάλογο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας και παρουσίασης του σχεδίου του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΜΠΔΣ).
- Στις 2/3/2011, το Οικονομικό Επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών πραγματοποίησε συνάντηση με αντικείμενο το παραπάνω θέμα με εκπροσώπους του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, της Δημοκρατικής Αριστεράς και της Δημοκρατικής Συμμαχίας.
- Στις 3/3/2011, ο Υπουργός Οικονομικών πραγματοποίησε παρόμοια συνάντηση με αντικείμενο διαλόγου το ΜΠΔΣ με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
- Στις 22/3/2011, το Υπουργείο Οικονομικών συζήτησε με πανεπιστημιακούς καθηγητές και οικονομικούς επιστήμονες στο πλαίσιο Ημερίδας που διοργάνωσε με αντικείμενο το ΜΠΔΣ.
- Στις 9/2/2011, στις 15/4/2011, στις 23/5/2011, στις 6/6/2011 τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου συζήτησαν το ΜΠΔΣ σε τυπικές ή άτυπες συνεδριάσεις, ενώ η οικονομία με αφορμή το ΜΠΔΣ ήταν το αντικείμενο των συνεδριάσεων των Υπουργικού Συμβουλίου στις

10/5/2011 και στις 11/5/2011.

- Στις 10/5/2011 και 27/5/2011, πραγματοποιήθηκαν με αφορμή το ΜΠΔΣ συναντήσεις των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων της Βουλής με θέμα την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στην οικονομία, εν όψει και των αποφάσεων της ΕΕ.
- Στις 7/6/2011, συνεδρίασε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να συζητηθεί το ΜΠΔΣ.
- Στις 9/6/2011, συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ενέκρινε το σχέδιο νόμου του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
- Επισημαίνεται δε ότι το ΜΠΔΣ ήταν αντικείμενο των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ κατά το διάστημα 3/5/2011 - 3/6/2011.

### ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ

#### ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ:

- Στις 11/2/2011, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ απάντησε λίγα λεπτά μετά την παραλαβή της επιστολής αρνητικά, παρα το γεγονός ότι ψήφισε το νόμο που υπαγορεύει την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής κάθε χρόνο. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση: «Καλό θα ήταν για τον κ. Παπακωνσταντίνου, πριν αποστέλει την επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, να είχε μπει στον κόπο να ενημερωθεί για τις θέσεις μας. Δύο φορές την τελευταία εβδομάδα, ενημερώσαμε δημόσια, τόσο τον κ. Παπακωνσταντίνου, όσο και τον Υφυπουργό του για τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για έξοδο από την κρίση. Τις αγνόησαν προκλητικά! Επαναλαμβάνουμε: Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει καταθέσει, εδώ και ένα χρόνο, συγκεκριμένες προτάσεις ικανές να δώσουν ανάσα στην πραγματική οικονομία και να βγάλουν, μία ώρα αρχύτερα, τη χώρα από την κρίση. Ανέπτυξε, επίσης, συγκροτημένη στρατηγική στην ομιλία του στη ΔΕΘ. Αναπτύσσει, συνεχώς, νέες πρωτοβουλίες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για τη σήριξ των συμφερόντων της Πατρίδας μας. Διυστυχώς, η κυβέρνηση προσποιείται ότι δεν άκουσε και δεν ακούει τίποτε. Κατ' εξαίρεση, διαρρέει ότι θα εφαρμόσει κάποιες από τις προτάσεις μας. Ούτε αυτό κάνει, όμως! Και βέβαια δεν θα αρκούσε μια αποσπασματική αντιγραφή! Ακόμη και σήμερα, η κυβέρνηση του κ. Γ. Παπανδρέου δεν καταλαβαίνει ότι τα μέτρα που ετοιμάζεται να πάρει, θα στεγνώσουν τελείως την αγορά, θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο τα λουκέτα, θα εκτινάξουν την ανεργία σε εφιαλτικά επίπεδα, θα διαλύσουν την οικονομία και τον κοινωνικό ιστό. Και αυτά, χωρίς να μειώσουν το έλλειμμα, χωρίς να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας και χωρίς να σταματήσουν τη διόγκωση του χρέους. Η Νέα Δημοκρατία και ο Πρόεδρός της έχουν δείξει το δρόμο για την έξοδο από την κρίση, εδώ και καιρό. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επιμένει να κινείται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση, που ήδη αποδεικνύεται απόλυτα λανθασμένη. Εάν

αναζητά συνοδοιπόρους στα αδιέξοδα που προκαλεί, εμάς δεν θα μας βρει, στον ίδιο δρόμο. Εάν αναζητά συνενόχους, ματαιοπονεί. Εάν ενδιαφέρεται για τις προτάσεις μας, τις ξέρει. Αντί επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων, ας πάρει μια και μόνον απόφαση: Να υιοθετήσει και να ακολουθήσει στο σύνολό τους τις προτάσεις μας, για να οδηγήσει την οικονομία σε ανάταξη και την Ελλάδα στην ανάπτυξη».

- Το ΚΚΕ απάντησε επίσης αρνητικά στην συμμετοχή στο διάλογο, με ανακοίνωσή του, από την οποία παρατίθενται σχετικά αποσπάσματα: «Το ΚΚΕ αρνείται να πάρει μέρος στον προτεινόμενο από την κυβέρνηση διάλογο για το αποκαλούμενο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής». «Δεν έχει κανένα νόημα ο διάλογος με μία κυβέρνηση, η οποία έφερε στην Ελλάδα το Μνημόνιο και όλους εκείνους τους βάρβαρους μηχανισμούς, που έναν στόχο έχουν: Την κερδοφορία του κεφαλαίου σε βάρος των πιο στοιχειωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων». «Η κυβέρνηση έχει ήδη τη συναίνεση των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των μεγαλεμπόρων, συνολικά των δυνάμεων του κεφαλαίου» και σημειώνει πως «οτον πόλεμο της πλουτοκρατίας ο λαός πρέπει να απαντήσει με το δικό του πόλεμο με αφετηρία την απειθαρχία και την ανυπακοή, την πάλη για τη διεκδίκηση της λαϊκής εξουσίας», καταλήγει το ΚΚΕ.
- Και η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αρνητική, όπως φαίνεται και από την απάντηση που εκδόθηκε: «Η κυβέρνηση έχει επιλέξει ένα δρόμο. Τον δρόμο του μνημονίου, της κοινωνικής χρεοκοπίας και του οικονομικού αδιεξόδου. Αυτόν το δρόμο θα τον βαδίσει για όσο καιρό το επιτρέψει ο ελληνικός λαός, είτε μόνη της είτε μαζί με τους προθύμους του μνημονίου και τα μεγάλα συμφέροντα. Χωρίς καμία νομιμοποίηση. Χωρίς λαϊκή εντολή. Χωρίς ντροπή για το γεγονός ότι οδηγεί στη φτώχια ένα μεγάλο κομμάτι του Ελληνικού λαού. Η συναίνεση σε αυτήν την πολιτική συνιστά συνενοχή. Την ίδια ώρα, όμως, που υποκριτικά ζητά τη συναίνεση της αντιπολίτευσης, έχει ουσιαστικά συνομολογήσει το άθλιο σύμφωνο ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ δεσμεύεται σε ένα πρόγραμμα ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας. Και όλ' αυτά ερήμην του λαού, αλλά και της εθνικής αντιπροσωπείας. Αυτό δεν θα αφήσουμε να περάσει. Η βουλή δικαιούται να ξέρει. Ο Ελληνικός λαός δικαιούται να ζητά μια μεγάλη αλλαγή».
- Στο πλαίσιο των συζητήσεων με τα άλλα τρία κόμματα, που δέχθηκαν την πρόσκληση, πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις με το οικονομικό επιτελείο. Και τα τρία κόμματα, παρέπεμψαν στις θέσεις που έχει διατυπώσει το καθένα στο οικονομικό του πρόγραμμα (τα σχετικά αρχεία βρίσκονται αναρτημένα στις ιστοσελίδες των κομμάτων ΛΑΟΣ: <http://www.laos.gr/>, Δημοκρατική Αριστερά: <http://www.dimokratikiaristera.eu/>, Δημοκρατική Συμμαχία: <http://www.dimsim.gr/>), ενώ επιφυλάχθηκαν να απαντήσουν στις προτάσεις του Υπουργείου Οικονομικών.  
Στη συνέχεια παρατίθενται οι απόψεις των κομμάτων σχετικά με την συνάντηση με το οικονομικό επιτελείο:  
- ΛΑΟΣ: «Προσήλθαμε στο Υπουργείο Οικονομικών για ένα δημόσιο

- συντεταγμένο διάλογο, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Το ότι ήρθαμε δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με αυτά που γίνονται ή πρόκειται να γίνουν. Θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Πιστεύουμε όμως ότι όλα τα κόμματα θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτόν το διάλογο να καταθέσουν τις θέσεις τους για να ακουστεί και η άλλη άποψη».
- Δημοκρατική Αριστερά: «Ο Υπουργός μας ενημέρωσε για την εξέλιξη των μεγεθών της οικονομίας. Εμείς υπογραμμίσαμε ότι είμαστε αντίθετοι με τις ασκούμενες πολιτικές της κυβέρνησης. Τονίσαμε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος για τη διέξοδο από την πολύπλευρη κρίση. Ο άλλος δρόμος περιλαμβάνει συμφωνία για εφαρμογή αλλαγών που θα στοχεύουν: στη δίκαιη κατανομή των βαρών της κρίσης, στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης, στην αναστροφή της ύφεσης. Οι αλλαγές αυτές πρέπει να εγγυώνται ότι ο έλεγχος του ελλείμματος θα συμβαδίζει με την ανακατανομή υπέρ και όχι σε βάρος της εργασίας. Υποστηρίζαμε ότι μόνο μέσα από μια ενιαία προσπάθεια Ελλάδας -ΕΕ μπορεί να υπάρξει διέξοδος. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός θα πρέπει να αξιώσουν την επιμήκυνση της αποπληρωμής του δανείου, τη μείωση των επιτοκίων και την έκδοση ευρωομολόγου και να αποκρούσουν, με τη διαμόρφωση των απαραίτητων συμμαχιών, τη συνταγματική κατοχύρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας».
  - Δημοκρατική Συμμαχία: «Η κυβέρνηση μοιάζει να έχει παραλύσει. Έγινε όμηρος της διστακτικότητας και της αναποτελεσματικότητας της. Δεν είπε ποτέ όλη την αλήθεια στους πολίτες. Κάθε λίγο υπόσχεται ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα και κάθε τόσο αυτοαναρείται. Ψηφίζει νομοσχέδια που δεν εφαρμόζει. Κάνει μισές και ατελείς μεταρρυθμίσεις. Με την πολιτική της προκαλεί σύγχυση και στις αγορές και στους πολίτες. Η κυβέρνηση καιρό τώρα δείχνει ότι προσπαθεί να δανειστεί χρόνο που δεν υπάρχει. Η Δημοκρατική Συμμαχία πιστεύει ότι η δημοσιονομική προσαρμογή πρέπει να προχωρήσει. Προτεραιότητα αυτής της προσαρμογής είναι η μείωση των ελλειμμάτων, που παράγει ακόμα και σήμερα το βαθύ κομματικό και σπάταλο κράτος. Αυτό απαιτεί αποφάσεις και πολιτικές που πρέπει να γίνουν γρήγορα και να είναι συγκεκριμένες και ως προς το περιεχόμενο και ως προς τους στόχους τους. Όσο η δημοσιονομική προσαρμογή θα εξαντλείται σε οριζόντιες περικοπές επί δικαίων και αδίκων, ούτε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα θα έχουμε στο κομμάτι των ελλειμμάτων, ούτε η ανοχή ή η συναίνεση της πολιτείας θα εξασφαλίζονται. Την κρίση δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Η χώρα πρέπει να διεκδικήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεσμούς, που θα τη βοηθήσουν να ξεπεράσει τη κρίση. Μέτρα πρόληψης, αλλά και υποστήριξης που θα αποτελούν ισχυρό αντίβαρο στην πρακτική και τη δυναμική των αγορών. Η Ευρώπη με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα βοηθήσει. Η βοήθεια όμως δεν θα αποδίδει όσο η κυβέρνηση καθυστερεί και κάνει μισές δουλείες και οι μεταρρυθμίσεις παρεμποδίζονται από τις συντεχνίες και τις φωνές του ακραίου λαϊκισμού. Ζητήσαμε οι μεταρρυθμίσεις να προχωρήσουν ταχύτερα, βαθύτερα και δικαιότερα. Ταχύτερη μείωση των ελλειμμάτων, βαθύτερες και πιο τολμηρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, δικαιότερη κατανομή των βαρών. Προτάσεις που κατέθεσε η Δημοκρατική Συμμαχία στον υπουργό Οικονομικών: Ριζοσπαστικές αποκρατικοποιήσεις, Επανεξέταση όλων των

συντεχνιακών και χαριστικών ρυθμίσεων και παροχών, Σοβαρό σχέδιο σε διάστημα δεκαετίας για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και όπου είναι αναγκαίο και πώληση. Ριζική αλλαγή του φορολογικού μηχανισμού, η εκτεταμένη διαφθορά στο εσωτερικό του οποίου αποτελεί βασική αιτία της φοροδιαφυγής. Περικοπή κομματικής χρηματοδότησης, δαπανών Βουλής, και μέσω αυτού αύξησης του ΕΚΑΣ. Υιοθέτηση δημοσιονομικού κανόνα στο Σύνταγμα. Πραγματική υλοποίηση του ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων.

- Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ήταν οι απόψεις των μελών της ΟΚΕ κατά τη διάρκεια της σχετικής εκδήλωσης, η οποία στη συνέχεια απέστειλε και σχετικό κείμενο, 38 σελίδων, όπου επισημαίνει ότι: «Με τη σοβαρή δημοσιονομική κρίση, η οποία γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπισθεί το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας, αναδείχθηκαν με πιο έντονο τρόπο τα διαρθρωτικά προβλήματα που αποτελούσαν επί χρόνια παθογένειες της ελληνικής οικονομίας και οδήγησαν σε ένα στρεβλό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης. Η αδιαφάνεια και η διαπλοκή έχουν υπονομεύσει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Στις παθογένειες αυτές, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν αντιμετωπισθεί, οφείλονται κατά κύριο λόγο και οι έντονες επιφυλάξεις, ανησυχίες ή και διαφωνίες που εκφράζονται από πολλούς σχετικά με τις δυνατότητες εξόδου της ελληνικής οικονομίας από την παρούσα κρίση χρέους και ύφεσης αλλά και τις αναπτυξιακές της προοπτικές στη συνέχεια. Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει αναπτυξιακή στόχευση, αναζητώντας και εξειδικεύοντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα».
- Σημαντικές ήταν και οι εισηγήσεις της Ημερίδας του Υπουργείου Οικονομικών, όπου 20 πανεπιστημιακοί και οικονομικοί επιστήμονες διατύπωσαν τις απόψεις τους σε τέσσερις θεματικές ενότητες («Μακροοικονομικές προοπτικές και ανάπτυξη», «Δημοσιονομική προσαρμογή και δημόσιο χρέος», «Διαρθρωτικές αλλαγές και ανταγωνιστικότητα» και «Κοινωνική συνοχή και απασχόληση»), όπου οι ομιλητές διατύπωσαν απόψεις όπως:  
«Η ανάπτυξη είναι το μεγάλο ζητούμενο για όλους»,  
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ανάπτυξη μπορεί να διορθώσει πάρα πολλά προβλήματα»,  
«αυτή τη στιγμή, εφαρμόζεται το μεγαλύτερο πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και ένα από τα πιο συμπτυγμένα που έχουν γίνει ποτέ στην Ευρώπη»,  
«Η ανάπτυξη θα έρθει από τις ιδιωτικές επενδύσεις κατά κύριο λόγο. Και από τις δημόσιες βέβαια, αλλά θα πρέπει να κινητοποιηθεί ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος μέχρι τώρα δεν κινητοποιείτο»,  
«οι πρόσφατες αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι θετικές τόσο για την Ελλάδα όσο και για ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά δεν μας απαλλάσσουν από την πρωταρχική ευθύνη να αντιμετωπίσουμε τα δικά μας προβλήματα. Το άθροισμα των πολιτικών που παρουσιάστηκαν προηγουμένως μπορεί να φέρει το ποθητό αποτέλεσμα, υπό μία κρίσιμη προϋπόθεση: ότι δεν θα παραμείνει

απλό "άθροισμα", αλλά θα χαρακτηριστεί επιπλέον από ισορροπία, συγχρονισμό ή σωστή διαδοχή των απαιτούμενων ενεργειών, καθώς και ταχύτητα στην εφαρμογή, ενώ θα μπορέσει να γίνει αντικείμενο ενός πραγματικά εποικοδομητικού πολιτικού και κοινωνικού διαλόγου, χάρη στην ευκαιρία που δίνεται τώρα με τη συζήτηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής για τη Δημοσιονομική Εξυγίανση και Ανάπτυξη. Η μερική ή η αποσπασματική εφαρμογή των πολιτικών που παρουσιάστηκαν όντως εγκυμονεί τον κίνδυνο ενός φαύλου κύκλου. Αντίθετα, η συγχρονισμένη και ισορροπημένη εφαρμογή τους μπορεί να ενγυηθεί ότι θα βρεθούμε σ' έναν ενάρετο κύκλο – κάτι που δεν αποτελεί όνειρο θερινής νυκτός, γιατί η Ελλάδα το είχε κατορθώσει στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του '90»,

«Οι δυνατότητες διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή και ο βασικός παράγοντας που τις διαμορφώνει είναι πράγματι οι διαρθρωτικές αλλαγές και ιδιαίτερα οι διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας»,

«Η δημοσιονομική εξυγίανση και η δημοσιονομική πειθαρχία είναι κάτι που χρειάζεται η ελληνική οικονομία δεν είναι όμως ίκανή και η αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη. Αυτό που χρειάζεται σήμερα η εθνική οικονομία είναι η άμεση συγκρότηση ενός σχεδίου και η ανάληψη δράσεων για τη διαμόρφωση ενός νέου μίγματος οικονομικής πολιτικής με μέτρα συσταλτικής πολιτικής, αναμφισβήτητα, αλλά και μέτρα τόνωσης της οικονομίας και της αγοράς με μικρό ή με χαμηλό δημοσιονομικό κόστος. Αυτό που χρειάζεται σήμερα η εθνική οικονομία και για τη σταθεροποίηση του χρέους αλλά και τη βελτίωση των προοπτικών της ανάπτυξης, είναι η υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου και προτύπου οικονομικής πολιτικής, που θα στοχεύει επί της ουσίας πλέον στην επίτευξη θετικών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης»,

«όταν βλέπει κανείς τα προγράμματα προσαρμογής, δηλαδή εξόδου από το χρέος και βλέπει διάφορες χώρες που μπήκαν σε αυτή την περιπέτεια, αυτό που διαπιστώνει είναι ότι ανάλογα με την αποτελεσματικότητα συντονισμού των πολιτικών, αλλάζει διαφοροποιείται αυτό που λέμε στα αγγλικά policy space της οικονομικής διακυβέρνησης της 142 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής: Δημοσιονομική Εξυγίανση και Ανάπτυξη» 22/3/2011 διαχείρισης της οικονομικής πολιτικής. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και νομίζω μεγάλη αναλογία και στην ελληνική περίπτωση»,

«μακροχρόνια πρέπει να υπάρξει την αύξηση των πόρων της εκπαίδευσης, αλλά νομίζω ότι αυτή πρέπει να γίνει επιλεκτικά. Δηλαδή υπάρχουν τομείς που ξέρουμε ότι τόσο από την άποψη της αποτελεσματικότητας όσο και από την άποψη της ισότητας, έχουν πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Οι καλύτερες επενδύσεις γίνονται στην Προσχολική Εκπαίδευση, όπου η Ελλάδα πάσχει. Από την άποψη της κοινωνικής συνοχής πρέπει διαθέσουμε πόρους στην ενσωμάτωση των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος»,

«Θεωρούμε ότι η επανατοποθέτηση των θεωρητικών υποθέσεων εργασίας και ο επαναπροσανατολισμός της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, θα αποδειχθούν εντός χρόνου, προσδοκιών,

βεβαιοτήτων, δεδομένων, τάσεων και προοπτικών για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Διαφορετικά, θα είμαστε μάρτυρες αποδόμησης, του «κοινωνικού» και του «συλλογικού» σε όφελος του «ατομικού», διάβρωσης της κοινωνικής συνοχής, συρρίνωσης της κοινωνικής αποτελεσματικότητας και της απασχόλησης καθώς και έλλειψης της φερεγγυότητας του κράτους-πρόνοιας στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν δεν επανατοποθετηθούν όλες αυτές οι κατηγορίες σε θεωρητικό και σε επίπεδο ασκούμενων πολιτικών, θεωρούμε ότι το πρόσημο θα είναι αρνητικό, είτε στην ανατροπή του κοινωνικού συμβολαίου, είτε στην ανατροπή του βιοτικού επιπέδου, είτε στην πορεία της οικονομίας και της κοινωνίας».

Τα πρακτικά της Ημερίδας, 183 σελίδων, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών: <http://bit.ly/Iy8ZFT> και <http://bit.ly/ksbirtG>

#### ΣΧΟΛΙΑ :

Κατά τη διάρκεια της μακράς διαδικασίας της κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής το Υπουργείο Οικονομικών είχε τη δυνατότητα να εξετάσει πληθώρα προτάσεων που προέκυψαν από όλες τις συζητήσεις που έγιναν αυτούς τους 3,5 μήνες. Η συμβολή υπηρεσιακών παραγόντων, πανεπιστημιακών, κοινωνικών φορέων, κομμάτων, έδωσαν τη δυνατότητα επεξεργασίας προτάσεων που κατέληξαν στη σύνταξη ενός Προγράμματος για την οριστική βιώσιμη επίλυση του δημοσιονομικού μας προβλήματος και τη σταδιακή ανάταξη και ανάπτυξη της οικονομίας μας, η οποία όμως θα στηρίζεται σε γερές βάσεις και αξιόπιστες πολιτικές.

Η διαδικασία αυτή κράτησε 3,5 μήνες περίου με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων μερών, προκειμένου να συνταχθεί μία ολοκληρωμένη πρόταση, αν και πολλές φορές η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών συνάντησαν άρνηση να υπάρξει διάλογος, παρά τις εκκλήσεις σε διάλογο που απήγουναν επανειλημμένα προς όλες τις κατευθύνσεις. Η αποδελτίωση πολλών σελίδων σημειωμάτων και μεγάλου όγκου προτάσεων, μαρτυρούν το πλαίσιο στο οποίο κινήθηκε το Υπουργείο Οικονομικών, με στόχο να καταλήξει η συζήτηση στην κατάρτιση του Προγράμματος με συγκεκριμένες, ολοκληρωμένες, και απόλυτα κοστολογημένες παρεμβάσεις, προκειμένου η χώρα μας να αποκτήσει στέρεη δημοσιονομική πορεία με ορθολογικές προβλέψεις, εκτιμήσεις για την απόδοση στόχων και μέσων δημοσιονομικής πολιτικής, και να βγει από την οικονομική κρίση την οποία αντιμετωπίζει.