



Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

1426
16/3/17

Προς το Προεδρείο της Βουλής

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τους κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών

Οι βουλευτές Γιάννης Γκιόκας, Γιώργος Λαμπρούλης και Διαμάντω Μανωλάκου

Κατέθεσαν **ΑΝΑΦΟΡΑ** την επιστολή του Πολιτιστικού Συλλόγου Βέλους «ΤΙΤΘΗ» σχετικά με τα σοβαρά ζητήματα που έχουν τηροκύψει με την ανάρτηση των Δασικών χαρτών.

Αθήνα 10/3/2017

Οι καταθέτοντες βουλευτές

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΛΟΥΣ

"ΤΙΤΘΗ"

Βέλος Τ.Κ: 34.500

Τηλέφωνο: 2223-0-91156

ή 91189

Κινητό: 69.83.02.21.56

email: eleni68re@gmail.com

Βέλος 3/3/2017

Αρ. Πρωτ: 49 3/3/2017

Προς:

Τον κ . Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοινοποίηση: Στον κ. Δήμαρχο και τους Αντί-

διημάρχους του Δήμου Αλιβερίου - Κύμης.

Κύριε Πρόεδρε , εδώ και λίγο καιρό αναρτήθηκαν με αφορμή την σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου Δασικοί Χάρτες , που αφορούν και την περιοχή μας.

Με έκπληξη διαπιστώσαμε , ότι πολλά από τα κτήματά μας , που βρίσκονται σε λόφους πέριξ του χωριού και μόλις πέρα από τα όρια του σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης , χαρακτηρίζονται **δασικά**. Όπως γνωρίζετε , η ποιότητα του εδάφους των πλαγιών των λοφοσειρών της περιοχής μας (πετρώδες , ημιάγωνο , κατηφορικό) και η φύση των θάμνων που φύονται σ' αυτό (πρινάρια , σχίνα, ξελαφτοί , αγριελιές κλπ) δεν επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες να κρατούν τα χωράφια τους απόλυτα καθαρά , γιατί απαιτούνται δαπάνες και φροντίδα σε ενιαύσια βάση.

Όμως τα φτωχά σε παραγωγή χωράφια μας , αποτελούν πολύτιμες περιουσίες για τον καθένα μας , έχουν μεταβιβαστεί από τους παππούδες και τους γονείς μας με βαρύ τίμημα (συμβολαιογραφικά βάρη , φόρους κληρονομιάς , ενδεχόμενα τοπογραφικά διαγράμματα

κλπ). Επίσης γι' αυτά τα κτήματα πληρώνουμε δυσβάστακτους φόρους, αφού δηλώνονται στο Ε9. Για αιώνες τα προαναφερόμενα αγροτεμάχια (ακόμα και σε χρόνους σκλαβιάς) αποτελούσαν τον ζωτικό χώρο του χωριού (χειμαδιά , βισκότογιοι , καλλιέργειες σιτηρών και ζωοτροφών με τα μονόφτερα άροτρα , εξασφάλιση ξύλων για θέρμανση και κλαριών για ζωοτροφή , χώροι όπου στήνονταν υποστατικά, σπέλες απ' όπου έβγαζαν την απαραίτητη πέτρα για να οικοδομήσουν τα σπίτια τους).

Στις μέρες μας , μάλιστα που είναι αδύνατον βάση νόμου να διατηρήσεις χώρο εκτροφής ζώων ή πτηνών εντός του οικισμού , φαντάζουν ακόμα περισσότερο απαραίτητα από το παρελθόν , όπου τα ζώα σταβλίζονταν δίπλα στις οικίες.

Το παράδοξο είναι ότι στο υποθηκοφυλακείο Αλιβερίου φυλάσσονται οι τίτλοι κτήσης από τους Βελουσαίους περιοχών που απέχουν χιλιόμετρα από το χωριό μας α) του λόφου του Ριζόκαστρου ανά οικογένειες (**ΜΑΝΝΕΣ**) β) της Βόρειας πλευράς του Βουνού του προφήτη Ηλία στην περιοχή πρασίνου γ) μεριδίων της λεκάνης της λίμνης του Δύστου , σε περίπτωση που αποξηρανθεί , συμβόλαια που έχουν συνομιολογηθεί με τον τσιφλικά Κοντόσταβλο από τα μετεπαναστατικά χρόνια και ταυτόχρονα κηρύσσονται δασικά , κτήματα που βρίσκονται μερικές δεκάδες μέτρα από τα τελευταία σπίτια του Χωριού (περιοχή Προ) ή λίγες εκατοντάδες (Δεξαμενή) και πολύ παραπάνω μέτρα απόσταση (Κατακαλαίκα-Αλιβεριώτικα, Κάκαρης, Αγιοδημήτρης, Μιλακαίκα). (Υπάρχει και περίπτωση που ένα μικρό δασικό τρίγυρνο άπτεται του οικοπέδου του οικιάς του κ. Γ. Φρυγανιώτη. Ενώ στην απωτύπωση των χαρτών διακρίνει κανείς κατάσπαρτες νησίδες που χαρακτηρίζονται δασικές ξεκομμένες ανάμεσα στα δενδροφυτεμένα κτήματα. Άραγε ήταν τόσο δύσκολο να χαραχτεί μια ενιαία γραμμή που καταφανώς ορίζεται από τις αντιτυρικές ζώνες και στο Βουνό Κάκαρης και στο Βουνό Προ , που να ορίζει το "άγριο" κομμάτι που δεν είναι ιδιωτικό;

Οι χρόνοι που διανύουμε , είναι δύσκολοι , τα εισοδήματα υποχωρούν , η φτώχεια επελαύνει και μιας διατροφική κρίση δεν είναι μακριά. Αν υλοποιηθεί ο Περιφερειακός Δρόμος , που μας απασχόλησε πέρυσι και

επικυρωθούν οι Δασικοί χάρτες , που αναρτήθηκαν πρόσφατα , φαίνεται ότι πολλοί από εμάς , θα απομείνουμε χωρίς κτήματα και άνευ οποιασδήποτε δυνατότητας παραγωγής , σε χρόνους δίσεκτους με τη χρεωκοπία να χάσκει πάνω από τα κεφάλια μας. Χώρια που κινδυνεύουμε να συλληφθούμε σαν κοινοί εγκληματίες ή να μας επιβληθούν εξοντωτικά πρόστιμα εάν μας εντοπίσουν να δενδροκομούμε όχι ξένη αλλά τη δική μας ιερή περιουσία.

Μιλάμε για μια κατηγορία κτημάτων , που οι δασικοί χάρτες του 1945 τα εμφανίζουν καλλιεργήσιμα, φυτεμένα ή μπολιασμένα με ελιές δεκαετιών , κτήματα με κατιά τόπους τμήματα καλυμμένα με πρινάρια ή σχίνα , θυμάρια ή πίφανα , τα οποία επειδή έμειναν μερικά χρόνια ακαλλιέργητα ορίζονται ως δασικά. Γνωρίζουν άραγε οι αρμόδιοι παράγοντες , ότι τα χωράφια που δεν καλλιεργούνται ρουμανιάζουν σχεδόν μονοχρονίς; Γνωρίζουν ότι στους λόφους της περιοχής , άλλα μέρη ενός κτήματος είναι αρόσιμα και άλλα εξαιτίας του πετρώδους χαραχτήρα καλύπτονται αιτό θάμνους , που εξυπηρετούσαν και εξυπηρετούν εξίσου καλά τις ανάγκες των αιγοπροβάτων κάθε οικογένειας; Γνωρίζουν άραγε τα κάστη καλλιέργειας ανά στρέμμα με γεωργικό ανελκυστήρα; Ξέρουν ότι τα παιδιά μας αδρανούν στις περίφημες και χωρίς αντίκρισμα "σπουδές" και δεν υπάρχουν δυνατά χέρια , όπως τον παλιό καιρό να ξαναφτιάζουν τα πεζούλια ή να μπολιάζουν τις αγριελιές;

Άλλα κτήματα εμφανίζονται ως δασικά στις αεροφωτογραφίες του 1945 , χρονιά που μόλις έχει τελειώσει ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος και άρχεται ο εμφύλιος , με τους περισσότερους άντρες στα όπλα, τραυματίες , αντάρτες στα Βουνά ή εξόριστους σε γειτονικές χώρες λόγω των πολιτικών τους πιστεύω και την ελληνική κοινωνία απελπισμένη και αδύναμη . Αναρωτιέται κανείς με ποιο σκεπτικό διάλεξαν ως κριτήριο τις αεροφωτογραφίες αυτής της σημαδιακής περιόδου. Αν μάλιστα κάποιοι αποχέρσωσαν τα κτήματά τους (κυριολεκτώ λέγοντας κτήματά τους , γιατί πρόκειται για τους βοσκοτόπους τους - τα λιβάδια τους) , που βρίσκουν την ευκαιρία με την εμφάνιση των μηχανοκίνητων μηχανημάτων να τα "ανοίξουν" και να δημιουργήσουν ελαιώνες στις δεκαετίες του δημιουργικού οίστρου

1960 , 1970, 1980, 1990, δεν έβλαιψαν κάποιον , ούτε έκλεψαν το Ελληνικό Δημόσιο. Απεναντίας εκχερσώνοντας και φυτεύοντας με ελιές **τα από πάππου προς πάππου κτήματά τους** , δημιούργησαν παραγωγή, ενίσχυσαν την τοπική αγορά και μοίρασαν μεροκάματα.

Όποιος γνωρίζει τις γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες της Νότιας Εύβοιας και τη χλωρίδα της κατανοεί , ότι δεν υπάρχουν δάση τύπου Βόρειας Ελλάδας στην περιοχή και ότι **τα δάση μας είναι οι Ελαιώνες μας και όχι τα σχίνα και τα πιρινάρια που συνυπάρχουν με τις ελιές** και αποτρέπουν το δυσάρεστο , μονότονο και ευάλωτο στις ασθένειες τοπίο της μονοκαλλιέργειας της ελιάς. Ένα ασκημένο μάτι μπορεί από τους γειτονικούς λόφους να καταλάβει από ποιό σημείο και μετά ξεκινά το "άγριο" δηλ. κρατικό και στο βουνό Κάκαρης , που το ορίζει μάλιστα ο αντιπυρικός δρόμος , αλλά και στο βουνό Προ μετά και πίσω από την κορυφογραμμή , όπου συνυπάρχουν λαχίδια με ελιές και άγρια χαμηλουψής βλάστηση , η οποία προσφέρόταν για βοσκή (δάση στην περιοχή μας δεν υπήρχαν , τουλάχιστον τα τελευταία 150 χρόνια) .

Αντί λοιπόν να ενισχυθούν όλοι αυτοί οι μικροί παραγωγοί ή θα χάσουν τα κτήματά τους ή θα πληρώσουν πρόστιμα; Επιπλέον όπως πάει το πράγμα με την υψηλή φορολογία , τα πανάκριβα καύσιμα, την αποχαυνωμένη και ράθυμη νεολαία , **τα επόμενα χρόνια και ο κάμπος θα εμφανίζει χαρακτηριστικά άγριου τοπίου , θα τον οικειοποιηθεί και αυτόν το κράτος , για να τον κίνει τι ;**

Έχει τεράστια ευθύνη και η Τοπική Αυτοδιοίκηση , να υπερασπιστεί τον μικροϊδιοκτήτη από την κακότητα των κυβερνώντων , να βοηθήσει τον κόσμο να παραμείνει στην περιοχή και να ασκηθεί στην παραγωγή των τοπικών προϊόντων και στην ζηλευτή αυτάρκεια , που πετυχαίναμε παλιότερα στα χωριά πέριξ της λίμνης του Δύστου.

Άραγε ο Δήμος δεν όφειλε πριν ακόμα αναρτηθούν οι προαναφερόμενοι εσφαλμένοι χάρτες , να συστήσει μια επιτροπή και να συντονίσει τη συνεργασία των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων, που γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες κάθε χωριού με τις Δασικές Αρχές; Έτσι θα ήταν εύκολο να αποτρέψει την αναστάτωση των Δημοτών του σε μια περίοδο , όπου τα δεινά είναι τόσα πολλά , που δεν ξέρει κανείς,

από που να προστατευθεί και η πολιτεία από υπερασπιστής του Πολίτη μοιάζει να μετατρέπεται σε ανάλγητο δυνάστη.

Έχει ξανασυμβεί πολλάκις στην παγκόσμια ιστορία να εγκαταλειφτεί πρόσκαιρα η γη , επειδή οι κοινωνίες παρακμάζουν και εκφυλίζονται. Αλλά είναι ίσως η πρώτη φορά , όπου το φαύλο ελληνικό κράτος , εκείνο που υποκριτικά εθελοτυφλεί (από κοντά και η Τοπική Αυτοδιοίκηση) μπροστά στην καταστροφή εκατομμυρίων αιωνόβιων ελαιοδένδρων και τη μετατροπή τους σε καυσόξυλα , για τη θέρμανση των καταχρεωμένων πολιτών , ξαφνικά αυτό το ίδιο αδρανές κράτος , να μετατρέπεται σε φύλακα άγρυπνο των πριναριών και των σχίνων , που συλλήβδην τα ονομάζει , όπου τα συναντά δάση.

Ξέρετε καλά την περιοχή , τη χλωρίδα της , το ανάγλυφό της και το μόχθο των καθημαγμένων αιτό την κρίση ανθρώπων της, γι' αυτό παρακαλούμε να προβείτε σπις κατάλληλες ενέργειες , προς τους υπευθύνους (αλλά όπως φαίνεται βαθειά νυχτωμένους φορείς) , ώστε , να μην βρεθούμε ακτήμονες , που εξακολουθούν να πληρώνουν φόρους , για ιδιοκτησίες , που έχουν χαρακτηριστεί ήδη δάση. Μιλάμε δηλαδή για ορθολογική σύνταξη νέων χαρτών , που θα λαμβάνουν υπόψη , ότι τα κτήματα που τεριγράφω , φιλοξενούν όχι μόνο άγρια βλάστηση αλλά και καρποφάρα δέντρα , έχουν πεζούλια πέτρινα , ή μπορεί όπως έγινε πριν λίγα χρόνια στην ζυγομεριά των Κατακαλαίικων τα λιόδεντρα να κάηκαν, αλλά υπάρχουν ακόμα οι οπές από τις καμένες τους ρίζες , φαίνονται τα πεζούλια ή υπάρχουν σ' αυτά σπέλες δηλαδή λακκούβες απ' όπου οι παπιτούδες μας εξόρυσσαν πέτρες , σημάδια ακατάλυτα δηλαδή , που δηλώνουν τη διαρκή χρήση και κυριότητα μέσα στους αιώνες του πέρασαν.

Το σημαντικότερο όλων , είναι ότι αν ισχύσουν οι προτεινόμενοι χάρτες και τα κτήματα που εμφανίζονται ως δασικά δεν ξυλευτούν κατά καιρούς και αιτό κοντά κανένας από τους ιδιοκτήτες δεν ξερουμανιάσει κάποια για να δημιουργήσει λιόφυτα , τότε σε σύντομο χρόνο τα χωριά μας θα έχουν ζωστεί από παντού από αδιάβατες περιοχές γεμάτες με καύσιμη ύλη. Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος καταστροφικής πυρκαϊάς και για τα σπίτια αλλά και για τις καλλιέργειες πολλαπλασιάζεται, από τη στιγμή που τα κοπάδια εξαφανίστηκαν και τα κτήματα

χαρακτηριζόμενα ως δασικά καθίστανται τόποι απρόσβατοι , κατάφορτοι από εύφλεκτη καύσιμη ύλη και είναι επιλογή εγκληματική που θα βαρύνει την πολιτεία αλλά πρωτίστως το Δήμο Αλιβερίου - Κύμης.

Υπενθυμίζουμε ότι , οι χρόνοι που τίθενται για την επισημοποίηση των χαρτών είναι αισφυκτικοί και τα ποσά που επιβαρύνουν τις όποιες ενστάσεις είναι υπέρογκα , οι δε πολίτες ανίκανοι να ανταποκριθούν στις δαπάνες που απαιτούνται , ενώ ακόμα και αν δικαιωθούν , θα επιβαρυνθούν οι ίδιοι με τα πριοβλεπόμενα έξοδα. Το κράτος σίγουρα φλέγεται από επαρκτική βουλιμία , αλλά οι πολίτες όντας απένταροι , μόνο με την οργή τους μπορούν να απαντήσουν σε μια τέτοια άδικη , κακοποιό και επιθετική ενέργεια.

Δεν είμαστε καταπατητές , αντίθετα διαχειριζόμαστε πατρογονικές περιουσίες , αλλά οι καιροί άλλαξαν , δεν είναι δυνατόν να περνάμε μήνες στα χωράφια μας , όπως έκαναν οι παππούδες μας , που ήταν καθημερινά σε αυτά και διέθεταν το χρόνο να τα κρατούν καθαρά.

Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία μπαρούν ανά πάσα στιγμή να φιλοξενήσουν: φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις , σπορές οσπρίων , ποιμνιοστάσια , πτηνοτροφεία , χοιροστάσια , μελισσοκομεία , καλλιέργεια αριωματικών φυτών ή ελιάς , αποτελούν λιβάδια βοσκής των μελισών καλυμμένα με κισούρια-θυμάρια και χίλιες άλλες δραστηριότητες υποστηριχτικές στα εισοδήματα των κατοίκων της περιοχής.

Παρακαλούμε να συγκαλέσετε έγκαιρα Δημοτικό Συμβούλιο , να γίνετε γνώστες του προβλήματος και της αγωνίας των πολιτών σας και κατόπιν να ασκήσετε τις πρέπουσες πιέσεις στην πολιτική εξουσία , προκειμένου να πάψει να μας μεταχειρίζεται σαν αποίκους. Παροτρύνοντάς τη , να συντάξει τους Δασικούς χάρτες , με γνώμονα τη λογική , το συμφέρον της οικιστικής οικονομίας και της αύξησης της εθνικής παραγωγής , λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τοπίου της Νότιας Εύβοιας , που είναι εντελώς άλλο από εκείνο της Βόρειας πλευράς του νησιού μας αλλά και άλλων περιοχών της χώρας. Το

κράτος δεν πρέπει να προβεί στην οικονομική μας αφαίμαξη ή ενδεχόμενα την στήριξη επαγγελματικών ομάδων όπως Δικηγόροι και μηχανικοί - δασολόγοι με δαπάνες που μετακυλύει στις πλάτες μας.

Σας παρακαλώ να μου απαντήσετε γραπτά έγκαιρα για τις ενέργειές σας , προκειμένου να ενημερώσω και καθησυχάσω τους συμπολίτες μου.

Οι περισσότεροι πολίτες του Δήμου αγνοούν την ανάρτηση των δασικών Χαρτών και εφησυχάζουν. Αραγε δεν ήταν ευθύνη του Δήμου , να ενημερώσει τους δημότες του , τη στιγμή που διακυβεύονται περιουσίες ; Τουλάχιστον ας το κάνει τώρα.

Υ.Γ Το παραπάνω κείμενο θα αποσταλεί στην ειδική Γραμματεία Δασών που εποπτεύεται από τον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη , στον Περιφερειάρχη κ. Κώστα Μπακογιάννη , στους Βουλευτές Εύβοιας όλων των κομμάτων , στο Δασαρχείο Αλιβερίου και στην Εταιρεία ανάρτησης Δασικών Χαρτών.

Μετά τιμής

