



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΒ

109

γ. ΦΕΒ. 2011

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 30/01/17

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα: «Παραμένει Γολγοθάς η διαδικασία για τη νόμιμη υιοθεσία»

Παρακαλούμε για την επαλήθευση ή τη διάψευσή σας και τον σχετικό σχολιασμό σας επί της πληροφορίας, περί του εν θέματι αναφερομένου. Το προηγούμενο αίτημα έθεσε ενώπιον μας η κα Παπαράπτη Θέκλα (ΑΔΤ 119958, δ/νση Πατησίων 314, ΤΚ11141, τηλ. 6906594462), ζητώντας να της μεταφέρουμε την σχετική αρμόδια τοποθέτηση της πολιτικής ηγεσίας, αφού έλαβε σχετική πληροφόρηση από το επισυναπτόμενο δημοσίευμα της εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» της 23/01/2017.

Ο αναφέρων βουλευτής
Νίκος Ι. Νικολόπουλος
Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

AIP

ας



Νικόλαος

Σ παρέμενε στην ιερά Αποστολή: θεωρεί απ' την ικανούμαρτρας Ελλήδος Οικονομικής φρουρείου, ως άνδρεα Λιπούν διαδικθεί απαγωγή από ποστράπυος λακόποιλος, μέβανε περιφρούριος διευθυντής Ελλάδος, με Ο Νικόλαος υπέρισχος ασυνημικός ίας, και μετά εις πρώτη ιοτραπήγου.

ΙΥΛΟΣ

ι με αιόφατης Ελληνικού ποτό, το παρθηγος της πρινός, αντιδίδης Ανδρίπης, γιανικός ίου Ελλήδος έλαβε ο αντίποιος Μιλάκας.

λεστιά αύριο χτυπάρι από νασεις, ενώ α από το Α' φροντιστήριο, ιωταγραφία προσωπικό facebook ο ποι, εναφέρει ότι: «Δε ευχαριστήσαμε πατέρες μέσα στο .50 το πρώινα ταξειδίο μή, ο Ζαφείραις μουνονού από το δεύτερο πα... πώρα θα ή με τον Πατέρα μου τα

Ο Γολγοθάς της νόμιμης υιοθεσίας

ΤΟ ΔΡΑΜΑ των μικρών κοριτσιών που βρέθηκαν να περιφέρονται εγκαταλειμμένα κοντά στο Καραμανδάνιο προκαλεί ένα αίσθημα οδικής σε χιλιάδες ζευγάρια που κάνουν τιτάνιες προσπάθειες για να αποκτήσουν ένα παιδί, χωρίς αποτέλεσμα.

ΕΙΝΑΙ μάλλον ανέρωπο να νιώθουν πικρία πολλά αντρόγυνα που πραγματικά είζουν να είναι γονείς και δεν τη κατάφεραν όταν διαπιστώνουν ότι άλλοι, χωρίς να έχουν αυστηθησει ενώς από τους σπουντικότερους ρόλους που μπορεί να σου επιφυλάξει η ζωή, συμπεριφέρονται στα παιδιά τους με προφανή ανευθύντητη που φτάνει ακόμη και στο έσκατο σημείο της εγκατάλεψης τους.

ΜΟΝΟ τυχαίο είναι ότι μετά από την αποκάλυψη της «Πελοποννήσου που συντάραξε το πανελλήνιο πολλούς» ήταν αυτοί που εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους; να υιοθετήσουν τα παραπέμπαντα αδελφάκια, προσφέροντας τους στοργή και μια οικογένεια που οποιας αναμφίβολα δικαιούνται. Κατά πάσο, όμοις, εφικτό είναι να γίνει αυτό;

ΔΕΝ ΠΑΕΙ πολὺς καλός που από τη στάλη αυτή, αναφερθήκαμε στης ακανθώδεις, χρονοδρόμες και γηραιοκρατικές διαδικασίες που προβλέπονται για μια νόμιμη υιοθεσία.



«ΤΩΡΑ, παιίσια δεν υπάρχουν», είναι μια από τις φράσεις που ακούνε άτεκνη ζευγάρια από αρμοδίους όταν επιλέγουν να την ακολουθήσουν.

ΚΙ ΑΥΤΟ διότι όπως τους εμπινέται, σπανίζουν στις μέρες μας τα κρούσματα εγκατάλεψης τους.

ΠΡΙΝ από κάμπι ποσα χρόνια το σχετικό φαινόμενο ήταν συνηθισμένο. Αρκετές ήταν οι νέες γυναίκες που εγκατέλειπαν βρέφη που προέρχονταν από ανεπιύμπτες εγκυμοσύνες.

ΜΕ ΤΟ πέρασμα των χρόνων, η συστηματική ενυμέρωση για τις αντισυλληπτικές μεθόδους από τη μια και τη νομιμοποίηση των αμβλώσεων από την άλλη, συνέτειναν ήραστικά στον περιορισμό του φαινομένου.

Δραματικές περιπτώσεις σαν αυτήν που εκτυλίχθηκε πρόσφατα στην Πάτρα, δεν εμφανίζονται πιο συχνά.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ επί συνεντεύξεων με έντονο τον χαρακτήρα της ανάκρισης και μια σειρά από έγγραφες δοκιμασίες πρέπει να περάσουν όσα ζευγάρια επιλύουν να υιοθετήσουν ένα παιδί.

ΩΣΤΟΣΟ, πολύ λιγότερα είναι τα εμπόδια για την υιοθεσία ενός παιδιού που φιλοξενείται σε κάποιο ίδρυμα με πρόβλημα υγείας. Αυτή, συνήθως, επιτυγχάνεται πιο εύκολα.

ΟΜΩΣ, τα περισσότερα ζευγάρια την αποφεύγουν, κυρίως γιατί ο αντρισμός ενός προβληματικού παιδιού απαιτεί (πέρα από ένα γενναιό περισσεύμα ψυχής) και μια ισχυρή οικονομική υποστήριξη.

ΤΟΥΤΩΝ δοιάντων, έκανε την εμφάνιση του το εμπόριο βρεφών. Πρόκειται για την ύστατη λύση στην οποία καταφέύγουν κάποια ζευγάρια που δεν συμβιβάζονται με την ιδέα ότι δεν θα μεγαλώσουν ένα παιδί. Κι ας μην είναι δικό τους, κι ας το απέκτησαν παράνομα.

ΟΜΩΣ, όσο κι αν ακούγεται, ειρωνικό, ενδεχομένως να αποδεικνύονται στην πράξη πολύ καλύτεροι γονείς από άλλους που απέκτησαν τα δικά τους παιδιά, χωρίς ιδιαίτερο κόπο και προσπάθεια, για να τα παρατήσουν μετά στου δρόμου τα μισά.