

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ



ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Κ.Ο. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΠΑΒ	995
30 ΙΑΝ. 2017	

Αθήνα, 24.01.2017

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

ΘΕΜΑ: Επιστολή του Συνδέσμου Φιλολόγων Αργολίδας (υπ' αριθμ.πρωτ.27/23.01.2017) με θέμα:
«Διαμαρτυρία για την επικείμενη κατάργηση της Αντιγόνης».

Ο Αναφέρων Βουλευτής

Γιάννης Μανιάτης



Σύνδεσμος
Φιλολόγων
Αργολίδας
Έδρα: 1^ο Γυμνάσιο
Ναυπλίου
filologiargolidas@gmail.com
<http://sfargo.blogspot.gr>

Προς: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Αργολίδας
Σχολικές Μονάδες Ν. Αργολίδας
Μέλη Σ.Φ.Α.
Μ.Μ. Ενημέρωσης

Διαμαρτυρία για την επικείμενη κατάργηση της Αντιγόνης

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αργολίδας εκφράζει τη διαμαρτυρία του για την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να καταργήσει τη διδασκαλία της *Αντιγόνης*, σύμφωνα με τις προτάσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οι οποίες είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας.

Μετά την κατάργηση της διδασκαλίας του *Επιταφίου* στην Γ' Λυκείου, έρχεται η κατάργηση της διδασκαλίας της *Αντιγόνης* στη Β' Λυκείου να επιβεβαιώσει πως βιώνουμε πανηγυρικά την απειλή της επικράτησης των δυνάμεων εκείνων που οραματίζονται έναν κόσμο δίχως σκεπτόμενους ανθρώπους, βορά στα σκυλιά και τα όρνια της ισοπέδωσης και της αναξιοκρατίας. Λυπούμαστε, δεν θα πάρουμε! Κι όχι μόνο δεν θα πάρουμε, αλλά θα αγωνιστούμε, για να μην στερήσουμε από τους μαθητές μας τη δυνατότητα να αντιληφθούν πως αγωνιστικότητα και δημοκρατία συμβαδίζουν.

Ευθύς εξαρχής δηλώνουμε πως δεν αντιδρούμε για συντεχνιακούς λόγους, όπως πρόθυμα θα σπεύσουν να τονίσουν οι καλοθελητές. Το πρόβλημα δεν αφορά ούτε στη θέση των Αρχαίων Ελληνικών στο ωρολόγιο πρόγραμμα ούτε στο ωράριο των εκπαιδευτικών. Το ουσιαστικό πρόβλημα είναι να συνειδητοποιήσουμε όλοι πως σε αυτή τη γωνιά έμαθε η ανθρωπότητα να ζει, μέσα από τις μορφές της *Αντιγόνης*, του Προμηθέα και τόσων άλλων, καταξιωμένων σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά προφανώς μη αποδεκτών στον ίδιο τον τόπο τους από όσους μάλλον δεν αντέχουν στην δυστοπία τους (για ποια ουτοπία να μιλήσουμε πλέον;) φωνές πέρα από αυτή του Κρέοντα. *Άλλωστε η τυραννίς πολλά τ' άλλα εύδαιμονεϊ κάξεστιν δρᾶν λέγειν θ' ἄ βούλεται.*

Η μετατροπή του ελληνικού σχολείου σε «υπεραγορά» δεν μας αφορά. Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης δεν έχει θέση στο σχολείο. Το παράδειγμα της *Αντιγόνης* είναι για εμάς φωτεινό, γιατί διδάσκει την αντίσταση απέναντι στην κάθε είδους αυθαιρεσία. Λυπούμαστε πολύ, αλλά δεν μπορούμε να συμβάλλουμε στον αφελληνισμό της χώρας που έντεχνα μεθοδεύεται από κάποιους. *Εδώ στεκόμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο.*