



2785
23.1.17

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2017

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: - Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κώστα Γαβρόγλου
- Τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Κώστα Φωτάκη

ΘΕΜΑ: «Συστηματική και εσκεμμένη υποβάθμιση του έργου της ΓΓΕΤ και απόπειρα δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων σχετικά με τις δύο προκηρυχθείσες δράσεις»

Κύριε Υπουργέ,

Με το Άρθρο 47 του Ν. 4415/2016 αναθέσατε στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) τη διαχείριση της πρώτης δόσης, της προκαταβολής ύψους 18 εκατ. Ευρώ που θα εκταμιευθεί σε εφαρμογή της από 15-7-16 Δανειακής Σύμβασης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Ήδη σήμερα, σε διάστημα μικρότερο των τριών μηνών από την ψήφιση και δημοσίευση του Ν. 4429/2016 για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), η ΓΓΕΤ έχει προχωρήσει σε δύο προκηρύξεις δράσεων και συγκεκριμένα στην 1^η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες καθώς και στην 1^η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για Μεταδιδάκτορες Ερευνητές.

Η άμεση προκήρυξη των ανωτέρω δράσεων από τη ΓΓΕΤ επιβεβαιώνει πλήρως τους ισχυρισμούς μας, οι οποίοι διατυπώθηκαν κοινοβουλευτικά στις αρμόδιες Επιτροπές και στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το ΕΛΙΔΕΚ, ότι η συνολική διαχείριση των κονδυλίων του δανείου θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει μέσω του υπάρχοντος κεντρικού συστήματος διαχείρισης της ΓΓΕΤ, η οποία διαθέτει μέσω της απαραίτητης τεχνογνωσία και εμπειρία να διαχειριστεί τα κεφάλαια αυτά με αξιοκρατία και διαφάνεια, χωρίς κανένα επιπλέον δημοσιονομικό κόστος και χωρίς να χρειαστεί να επιβαρυνθούν οι Έλληνες πολίτες με τα έξοδα ίδρυσης και λειτουργίας ενός νέου ίδρυματος.

Παρ' όλα αυτά, εσείς εξακολουθείτε συστηματικά και εσκεμμένα να υποβαθμίζετε το έργο και το ρόλο της ΓΓΕΤ αλλά και να επιχειρείτε τη δημιουργία εντυπώσεων στο ευρύ κοινό για το ρόλο και την αναγκαιότητα του ΕΛΙΔΕΚ, εντελώς αβάσιμων και λανθασμένων, κάτι που προκύπτει ξεκάθαρα από τα σχετικά δελτία τύπου του Υπουργείου σας για τις εν λόγω Προκηρύξεις. Σε αυτά κάνετε αναφορά στην πρώτη

και δεύτερη δράση του ΕΛΙΔΕΚ, ενός ιδρύματος δηλαδή το οποίο ακόμα και σήμερα δεν έχει στελεχωθεί και δεν υφίσταται, αντί να ενημερώσετε ορθά τους Έλληνες πολίτες ότι οι εν λόγω δράσεις προκηρύσσονται, διαχειρίζονται και υλοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και όχι από το ΕΛΙΔΕΚ.

Κατόπιν όλων αυτών ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Καθότι ουδέποτε λάβαμε απάντηση σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, θα μας εξηγήσετε γιατί η ΓΓΕΤ είναι ικανή να διαχειριστεί τα 18 πρώτα εκατομμύρια της δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ και όχι τα υπόλοιπα;
2. Για ποιο λόγο επαίρεστε για τις δύο δράσεις του ΕΛΙΔΕΚ, το οποίο ακόμα και σήμερα δεν υφίσταται και παραπληροφορείτε σχετικά τους Έλληνες πολίτες, όταν γνωρίζετε ότι οι εν λόγω δράσεις προκηρύχθηκαν και υλοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας;
3. Μιας και επιβεβαιωθήκαμε πλήρως και στην πράξη αναφορικά με την υπηρεσιακή ικανότητα και τεχνογνωσία της ΓΓΕΤ να διαχειριστεί αξιοκρατικά τα κονδύλια του δανείου με την ΕΤΕπ, ποιος είναι πραγματικά ο λόγος δημιουργίας του ΕΛΙΔΕΚ, αν όχι ο πλήρης έλεγχος της πορείας των χρηματοδοτήσεων, ώστε να καταλήξουν αυτές εκεί που πρέπει;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

- 1. Νίκη Κεραμέως**
- 2. Μαρία Αντωνίου**
- 3. Ιωάννης Ανδριανός**
- 4. Χρήστος Κέλλας**