



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

657

19.12.2016

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ**

**ΑΘΗΝΑ 19/12/16**

**ΑΝΑΦΟΡΑ**

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**Θέμα: «Το μεγάλο κόλπο πίσω από τις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς»**

Παρακαλούμε για την επαλήθευση ή τη διάψευσή σας και τον σχετικό σχολιασμό σας επί της πληροφορίας, περί του εν θέματι αναφερομένου. Το προηγούμενο αίτημα έθεσε ενώπιον μας η κα Παπαράπτη Θέκλα (ΑΔΤ:ΑΕ119958, δ/νση: Πατησίων 314, ΤΚ.11141, τηλ.6906594462), ζητώντας να της μεταφέρουμε την σχετική αρμόδια τοποθέτηση της πολιτικής ηγεσίας, αφού έλαβε σχετική πληροφόρηση από το επισυναπτόμενο δημοσίευμα της εφημερίδας «F&M VOICE», της 07/12/2016.

Ο αναφέρων βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

ΑΜΗ

## **ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ**

### **ΠΩΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΜΑΣ ΈΔΕΣΑΝ ΧΕΙΡΟΠΟΔΑΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΦΙΛΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ**

**Το μεγάλο κόλπο πίσω από τις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς**

#### **ΜΟΤΟ:**

- Η άρνηση παραλαβής των αμαρτωλών λιστών, οι καθυστερήσεις των ερευνών, οι υποσχέσεις-κενό γράμμα για να λογοδοτήσουν αυτοί που έβγαλαν παρανόμως χρήματα στο εξωτερικό και τα ηχηρά ονόματα πολιτικών, εφοριακών, επιχειρηματιών, κρατικών στελεχών και δημοσιογράφων
- Είναι προφανές ότι κάποια κέντρα προώθησαν συντονισμένα τις λίστες προς την κυβέρνηση Παπανδρέου και την έφεραν με την πλάτη στον τοίχο, αλλά και τους Έλληνες δεμένους χειροπόδαρα να βασανίζονται άγρια στα χρόνια , αυτά, της κρίσης

#### **Γράφει ο Γιάννης Ντάσκας**

Τον Ιούνιο του 2010, ο Γιάννης Καπελέρης ήταν επικεφαλής των υπηρεσιών δίωξης της φοροδιαφυγής. Τότε, μας ήρθαν πληροφορίες ότι στις ελληνικές αρχές έφταναν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για Έλληνες που βρίσκονται σε καταλόγους καταθετών σε ξένες τράπεζες. Ψάχνοντας τις πληροφορίες, ένας από τους κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης Παπανδρέου -ο οποίος μόλις είχε καλέσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να πιεί το... αίμα Ελλήνων που εργάστηκαν πανέντιμα όλη τη ζωή τους- μας «έδειξε» τον κ. Καπελέρη. Συγκεκριμένα, μας είπε ότι εκείνος «γνωρίζει πολλά για το θέμα αυτό».

Αναζητήσαμε, λοιπόν, τον κ. Καπελέρη και τον πείσαμε να μας δώσει μία συνέντευξη, την οποία και κάναμε πρώτο θέμα στην εφημερίδα στην οποία, τότε, εργαζόμαστε («Παρασκήνιο»). Η συνέντευξη έγινε πρώτο θέμα διότι ο κ. Καπελέρης μας μίλησε, ευθέως, για «στοιχεία με χρήματα στο εξωτερικό από λίαν επώνυμους και συναδέλφους μας στη δημοσιογραφία».

#### **Ερώτηση στη ΔΕΘ**

Ο υπουργός που μας είχε στείλει στον κ. Καπελέρη ενθουσιάστηκε με τη «δημοσιογραφική επιτυχία» και, λίγες ημέρες αργότερα, μας προέτρεψε να πάμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να ρωτήσουμε τον τότε

πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου, για τα στοιχεία που ήρθαν από το εξωτερικό.

Επειδή, μάλιστα, δεν θα μας έδιναν το λόγο μάς υποσχέθηκε βοήθεια «γιατί κάποιοι στην κυβέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ πιέζουν τον Γιώργο Παπανδρέου να θάψει τα στοιχεία». Στη συνέντευξη Τύπου, που έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου του 2010 και μπορείτε να τη βρείτε στο διαδίκτυο, ρωτήσαμε για πληροφορίες για το αν ήρθαν κατάλογοι για τη λεηλασία του δημοσίου χρήματος, το οποίο βρίσκεται στους φορολογικούς παραδείσους.

Ο Γιώργος Παπανδρέου μίλησε με μεγάλο πάθος «για λεηλασία του πλούτου της χώρας, που είναι σε φορολογικούς παραδείσους» και αποκάλυψε ότι, πράγματι, οι ελληνικές αρχές είχαν λάβει στοιχεία που θα αξιοποιήσουν. Πρόσθεσε, δε, ότι «η κυβέρνηση έχει και άλλα στοιχεία», τα οποία δεν μπορούσε να αποκαλύψει εκείνη τη στιγμή.

Η απάντησή του αυτή έγινε το βράδυ πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων του Mega και του Antenna, με αποτέλεσμα όλοι να περιμένουν τα στοιχεία. Θυμίζουμε ότι τότε δεν υπήρχε στην ορολογία η «λίστα Λαγκάρντ», καθώς ουδείς γνώριζε την ύπαρξή της.

### **Μυστικό ταξίδι**

Αυτό που γνωρίζαμε τότε ήταν ότι, ο τραπεζικός, Ερβέ Φαλσιανί, είχε πάρει καταλόγους καταθετών από την τράπεζα HSBC της Ελβετίας και τα είχε δώσει στις γαλλικές αρχές και μέσω αυτών αποκάλυπτε καταθέτες, από τις ΗΠΑ και τη Γερμανία, τους οποίους είχαν, ήδη, «πιάσει στην τσιμπίδα» οι αρχές των χωρών αυτών. Τότε (Σεπτέμβριος του 2010) ήταν άγνωστο ότι ο Ερβέ Φαλσιανί είχε έρθει μυστικά στην Ελλάδα, είχε συναντήσει αξιωματούχους και είχε δώσει στοιχεία.

Κατά τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές αργότερα, την άνοιξη του 2010, στοιχεία είχαν δοθεί μέσω της ελληνικής ΕΥΠ, αλλά είχαν δοθεί «άτυπα». Προφανώς, γι' αυτό ο άνωθεν υπουργός μάς έστειλε στον κ. Καπελέρη, ο οποίος επιβεβαίωσε το θέμα που με τη σειρά μας κάναμε πρωτοσέλιδο και ο Γιώργος Παπανδρέου (αναγκάστηκε,) να επιβεβαιώσει. Προφανώς, δε, επειδή τα στοιχεία είχαν δοθεί μέσω της ΕΥΠ, είπε ότι δεν μπορούσε να αποκαλύψει περισσότερα...

Το φθινόπωρο του 2010, η «λίστα Λαγκάρντ» έγινε επίσημα «κτήμα» των ελληνικών αρχών και η διαχείρισή της, όχι μόνο προκάλεσε μέγα σκάνδαλο, αλλά και οδήγησε μέχρι και σε παραπομπή σε δίκη τού τότε αρμόδιου εισαγγελέα του ΣΔΟΕ, Γιάννη Διώτη.

### **Ποιό ήταν το σκάνδαλο (;**

Η Βουλή σχημάτισε εξεταστική επιτροπή και το πόρισμα των κομμάτων (ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν τότε αντιπολίτευση) κατέληγε στο γενικό συμπέρασμα ότι τα στοιχεία δεν αξιοποιήθηκαν και πως οι

υποσχέσεις του Γιώργου Παπανδρέου ότι θα έκανε ό,τι ήταν απαραίτητο για να φέρει και τα χρήματα πίσω και να λογοδοτήσουν εκείνοι που έβγαλαν παράνομα χρήματα στο εξωτερικό, ήταν κενά λόγια! Πολύ αργότερα -και με πρωτοβουλία του Κώστα Βαξεβάνη, ο οποίος πήρε το ρίσκο της δημοσίευσης της λίστας- αποκαλύφθηκε ποιοί κοσμούσαν τη λίστα αυτή.

Αφήνουμε εκτός εισαγωγικών τη λέξη «κοσμούσαν», διότι ορισμένοι υποστηρίζουν μέχρι και σήμερα ότι ήταν νόμιμα τα χρήματα αυτά. Για παράδειγμα, αυτό λέει ο επιχειρηματίας Λεωνίδας Μαρινόπουλος, της ομώνυμης οικογένειας που έριξε το «κανόνι» στα σούπερ μάρκετ. Το ίδιο υποστήριξε ο επιχειρηματίας Σάμπη Μιωνής, ο οποίος είχε, σε διαχείριση της κυρίας Μαρίας Παντελή, λογαριασμό-μαμούθ άνω του μισού δισ. ευρώ...

### **Το όνομα των Σαμαρά**

Το όνομα Αντώνης Σαμαράς κοσμεί, επίσης, τη λίστα και ακόμη δεν υπάρχει καμία απάντηση για το ποιός είναι αυτός ο Αντώνης Σαμαράς, αφού κανείς δεν αναφέρθηκε στον πρώην πρωθυπουργό.

Το όνομα της Σταυρούλας Κουράκου, αρχικά μας είπαν ότι δεν ανήκει στη σύζυγο του Γιάννου Παπαντωνίου, για να προκύψει αργότερα ότι πράγματι είναι η κυρία Παπαντωνίου.

Στη λίστα υπάρχουν εφοριακοί με εκατομμύρια. Υπάρχουν στελέχη κρατικών νοσοκομείων με εκατομμύρια. Υπάρχουν δημοσιογράφοι και επιχειρηματίες και λίαν επώνυμοι, όπως μας είχε προαναγγείλει ο κ. Καπελέρης.

### **Άρνηση να την παραλάβουν**

Πότε ήρθε, λοιπόν, αυτή η λίστα στην Ελλάδα και γιατί παραμένει ακόμη με... κουκούλα, με τη δικαιολογία ότι «δεν υπάρχει προσωπικό να την ερευνήσει και οι οικονομικοί εισαγγελείς είναι λίγοι για να προλάβουν»; Το 2010 ήρθε στη χώρα μας, όπως γνωρίζουμε επίσημα, αλλά με άρνηση να την παραλάβουμε αρχικά... Τώρα αποκαλύπτεται δια στόματος του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ότι το 2010, οι τότε ελληνικές αρχές είχαν αρνηθεί να παραλάβουν και άλλη μία «καυτή λίστα», τη γνωστή σήμερα ως λίστα Μπόργιανς.

Ο κ. Τσίπρας αποκάλυψε ότι οι αρχές του κρατιδίου της Ρηγανίας-Βεστφαλίας είχαν προσπαθήσει να την παραδώσουν στις ελληνικές αρχές, αλλά εκείνες δεν ήταν πρόθυμες να την πάρουν.

Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό τόσο πολιτικά όσο και νομικά. Διότι πρόκειται για μία δεύτερη λίστα την οποία προσπάθησαν να δώσουν στην Ελλάδα οι ξένες αρχές, λίγο καιρό μετά την πρόσκληση που έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να έρθει να μας βοηθήσει.

## **Πονηρός... συσχετισμός**

Τι παιχνίδι ήταν αυτό και ποιοί, εναντίον ποίων και υπέρ ποίων, το έπαιξαν; Έπαιξαν παιχνίδι οι ξένοι εναντίον της Ελλάδας; Ή, μήπως, οι ξένοι ήθελαν να δοκιμάσουν κατά πόσον οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις είχαν την προθυμία που δήλωναν, να φτάσουν το μαχαίρι στο κόκκαλο; Ο Γιώργος Παπανδρέου κάλεσε με ειλικρίνεια το ΔΝΤ ή μήπως παγιδεύτηκε; Ακόμη χειρότερα, μήπως εκβιάστηκε στο παρασκήνιο; Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο που πρέπει να ερευνηθεί, διότι δημιουργούνται τέτοιες υποψίες, αν συσχετίσει κανείς ονόματα που υπάρχουν στις δυο λίστες, με όσα προηγήθηκαν και όσα ακολούθησαν...

## **Τι προηγήθηκε**

Προηγήθηκε όλο το παρασκήνιο που καταγράφεται στα πορίσματα των κομμάτων για τη λίστα Λαγκάρντ. Η ουσιαστική, δηλαδή, άρνηση των αρχών να την παραλάβουν, την άνοιξη του 2010, η προσπάθεια της ΕΥΠ (δια του τότε διοικητή της, Κωνσταντίνου Μπίκα) να την αξιοποιήσει, η προσπάθεια, μέσω της δημοσιότητας, να πιεστεί η κυβέρνηση και να πάρει τη λίστα.

Όλοι γνωρίζουμε σήμερα ότι η λίστα Λαγκάρντ περιέχει ονόματα επωνύμων: από τους Μπομπολαίους ως τον Γιώργο Τράγκα και από τη σύζυγο του Γιάννου Παπαντωνίου έως τον περίφημο Σταύρο Παπασταύρου. Όταν αποκαλύφθηκε το όνομα του Σ. Παπασταύρου και οι στενότατες σχέσεις του με τον Αντώνη Σαμαρά, πιεζόμενος ο πρώην πρωθυπουργός είχε εκστομίσει την -κατά τη γνώμη μας- πολιτική αθλιότητα με τη φράση «μακάρι να είχαμε 10 Παπασταύρους».

## **Τι ακολούθησε**

Η λίστα Μπόργιανς, η λίστα ακινήτων του εξωτερικού, η λίστα Λουξεμβούργου, η κατάρρευση Βγενόπουλων, Μαρινόπουλων, Βερόπουλων, Ψυχάρηδων κ.λπ.

Αμέσως μετά την καταγγελία του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ότι η λίστα Μπόργιανς ήταν διαθέσιμη από το 2010, ο Κώστας Βαξεβάνης έκανε ένα πρωτοσέλιδο που προκάλεσε σάλο. Στο ρεπορτάριο της εφημερίδας «Documento» -της περασμένης Κυριακής- με πρωτοσέλιδο τίτλο «Τα πολιτικά ονόματα της λίστας Μπόργιανς», αναφέρεται ότι στη λίστα υπάρχουν τα ονόματα «PAPANDREOU, PAGKALOU, GENNIMATAS».

Παρότι, ρητά, παίρνει αποστάσεις, γράφοντας ότι πρέπει να διασταυρώσουν οι αρμόδιες αρχές, αν τα ονόματα αυτά σχετίζονται με τα τρία πασίγνωστα πολιτικά ονόματα και θα αρκούσε εκ μέρους τους μία διάψευση, έγινε χαμός... Η Φώφη Γεννηματά ανήγγειλε προσφυγή στα

δικαστήρια και συνέδεσε το πρωτοσέλιδο με τον πρωθυπουργό. Ο κ. Παπανδρέου αντέρασε μεν, πιο ήπια δε.

Ο κ. Πάγκαλος, όμως, ξεπέρασε κάθε γνωστή γραμμή αντίδρασης. Αφού στόλισε τον δημοσιογράφο που τον ρώτησε για τη λίστα, με προστακτικές του στυλ «Σκάσε... Βούλωστο... Μη με διακόπτεις...» αναφέρει στον δημοσιογράφο μία φράση φοβερή και τρομερή:

«Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι αναλάβατε τις ευθύνες σας και τους κινδύνους σας, γράψτε ότι θέλετε».

Ο δημοσιογράφος ο οποίος του τηλεφώνησε, στο πλαίσιο της έρευνας του Κώστα Βαξεβάνη, του απάντησε: «Όχι, δεν γράφουμε ότι θέλουμε, γι' αυτό πήρα να ρωτήσω». Και ο κ. Πάγκαλος -σύμφωνα, πάντα, με την εφημερίδα- απάντησε με τη φράση: «Τώρα τι θες; Σκάσε όταν μιλάω...» Προφανώς, θα πει ο κ. Πάγκαλος ότι εννοούσε τους κινδύνους προσφυγής, εκ μέρους του, στη Δικαιοσύνη. Άλλα, γιατί δεν το διευκρίνισε αυτό και άφησε τη λέξη «κινδύνους» να αιωρείται χωρίς γενικά και αόριστα; Μόνο το δικό μας μυαλό είναι περιορισμένο και πάει σε γενικότερη απειλή (εξ ου και ο πληθυντικός στη λέξη...) και όχι στην δικαστική προσφυγή; Είναι δυνατόν να εκστομίζεται αυτή η φράση στο απλό ερώτημα «αν έχει σχέση με μία κυρία Παγκάλου που είναι στη λίστα;»

### Αναλυτικά...

Ο Κώστας Βαξεβάνης αναφέρει στο ρεπορτάζ του ότι παίρνει αποστάσεις για το αν τα πολιτικά ονόματα σχετίζονται με τους λογαριασμούς και προσθέτει ότι, δίπλα στα ονόματα υπάρχουν διευθύνσεις, οι οποίες προσεγγίζουν περιοχές που έχουν σχέση με τους δύο (εκτός της κυρίας Γεννηματά) πολιτικούς.

Είναι προφανές από όλα αυτά, αλλά και όσα ακούγονται, στο παρασκήνιο, για ονόματα-βόμβες στη λίστα Μπόργιανς, ότι οι δύο λίστες σχετίζονται. Είναι προφανές ότι κάποια κέντρα προώθησαν συντονισμένα τις λίστες αυτές προς την κυβέρνηση Παπανδρέου και την έφεραν με την πλάτη στον τοίχο.

### Το μυστήριο με το μισό δισ. ευρώ, το θερμό επεισόδιο των Καννών και η «θηλιά» του ΔΝΤ

Εμείς έχουμε ένα ερώτημα, με δεδομένο ότι ο Γιώργος Παπανδρέου πήρε την εξουσία το φθινόπωρο του 2009 και από τότε είχε αρχίσει επαφές με τον διαβόητο Ντομινίκ Στρος Καν, του ΔΝΤ.

Το ερώτημα είναι το εξής: Μήπως ο Γιώργος Παπανδρέου είχε μάθει την ύπαρξη των δύο λιστών, δηλαδή της λίστας Λαγκάρντ και της λίστας Μπόργιανς και, προκειμένου να μην τις παραλάβει σε ήρεμο κλίμα,

έκανε τη ζωή στην Ελλάδα κόλαση με την πρόσκληση στο ΔΝΤ για να πάει σε δεύτερη μοίρα το περιεχόμενο των δύο λιστών; Αυτή η απλή, πολύ απλή υποψία μπαίνει στο μυαλό μας και από το γεγονός ότι ο Ερβέ Φαλσιανί, ο «συνθέτης» της λίστας Λαγκάρντ, συνέδεσε τον μέγα λογαριασμό του μισού δισ. με την Μαργαρίτα Παπανδρέου (εκείνη το διέψευσε και προσέφυγε στη Δικαιοσύνη), ενώ ο Κώστας Βαξεβάνης αποκάλυψε και ένα άλλο όνομα «Παπανδρέου», με τη ρητή, έστω, προσθήκη ότι δεν το συνδέει με τον Γιώργο Παπανδρέου και την πρώτη σύζυγό του, Εύα Ζησίδου, κάτι που πρέπει να ερευνήσουν οι αρμόδιες αρχές.

### **Το κόλπο των Γερμανών**

Μήπως, εν τέλει, οι Γερμανοί, γνωρίζοντας ότι ο Γιώργος Παπανδρέου θα ακολουθούσε φιλοαμερικανική πολιτική, του έκαναν το Μεγάλο Κόλπο με «θηλιά» τις δυο λίστες, εξ ου και το θερμό επεισόδιο (στις Κάννες) με τους Νικολά Σαρκοζί και Άνγκελα Μέρκελ, την κρίσιμη άνοιξη του 2010 και πριν βρουν οι λίστες αυτές το... δρόμο για την Αθήνα και τη δημοσιότητα;

Είναι ένα ενδεχόμενο που πρέπει να ερευνηθεί βήμα-βήμα, διότι, μετά από τα γεγονότα αυτά, ο ελληνικός λαός βασανίζεται άγρια και κάποιοι έκαναν τα πάντα, ώστε να μην βγουν τα ονόματα των λιστών στη δημοσιότητα και να μην πάρουν το δρόμο για τη Δικαιοσύνη.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα F&M Voice την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016.