

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θέμα: «Σκάνδαλο “ΙΣΤΑΜΕ” – Υπουργείο Εξωτερικών: Όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν το κράτος»

Διαβάσαμε πριν λίγες μέρες τα δημοσιεύματα για την υπόθεση ρεμούλας του “ΙΣΤΑΜΕ”. Έχει σημασία όμως να ξέρουμε τι σημαίνει η λέξη “ΙΣΤΑΜΕ”. Είναι λοιπόν το ακρωνύμιο του βαρύγδουπου τίτλου: “Ινστιτούτο Στρατηγικών & Αναπτυξιακών Μελετών Ανδρέας Παπανδρέου”.

Μετά από αυτή την πολύ σημαντική εισαγωγική διευκρίνιση παραθέτω το ρεπορτάζ:

«Διώξεις σε βάρος υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών για συνολική χρηματοδότηση ύψους 400.000 ευρώ που έλαβε το ΙΣΤΑΜΕ (Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών- Ανδρέας Παπανδρέου) άσκησαν οι εισαγγελείς Διαφθοράς.

Πρόκειται για χρήματα που καταβλήθηκαν την περίοδο 2002-2004 από την αρμόδια υπηρεσία...του υπουργείου Εξωτερικών για έργα και δράσεις που θα γίνονταν στις Βαλκανικές χώρες και συγκεκριμένα την Αλβανία, την Βουλγαρία αλλά και την Γεωργία.

Παράνομες χρηματοδοτήσεις χωρίς παραστατικά

Από την έρευνα όμως που πραγματοποίησε η Εισαγγελέας, κα Α. Τριανταφύλλου, προέκυψε ότι επρόκειτο για παράνομες χρηματοδοτήσεις καθώς, μεταξύ άλλων, εκείνη την περίοδο η συγκεκριμένη ΜΚΟ δεν είχε (εκ του Νόμου) την δυνατότητα να λαμβάνει ποσά μεγαλύτερα των 60.000 ευρώ!

Εκτός αυτού προέκυψε ότι στους φακέλους με τις... δράσεις δεν υπήρχαν τα απαραίτητα παραστατικά αλλά και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως εκείνη της Αλβανίας) το ΙΣΤΑΜΕ πρώτα έλαβε την χρηματοδότηση και μετά υπέβαλλε την αίτηση για να υπαχθεί στο σχετικό πρόγραμμα!

Θα έπρεπε να απορριφθούν:

Από την εισαγγελική έρευνα προέκυψε –όπως άλλωστε συνέβη στις περισσότερες περιπτώσεις ΜΚΟ- ότι στην περίπτωση του ΙΣΤΑΜΕ ίσχυσε η ρήση του θυμόσοφου λαού «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει». Είναι ενδεικτικό ότι την επίμαχη περίοδο υπουργός Εξωτερικών ήταν ο κ. Γιώργος Παπανδρέου, ενώ επικεφαλής του Ινστιτούτου ήταν ο κ. Μιλτιάδης Τσόγκας.

Η δικαστική έρευνα έδειξε ότι «η διάθεση των ποσών των χρηματοδοτήσεων αποφασίστηκε χωρίς να ερωτηθούν οι Διπλωματικές Αρχές για την ανάγκη υλοποίησης των προγραμμάτων και χωρίς να αξιολογηθούν οι σχεδιαζόμενες δράσεις.

Επιπλέον από την μελέτη του φακέλου αποδείχθηκε ότι ακόμη και τα παραστατικά δαπάνων που κατατέθηκαν «έπασχαν ουσιωδώς» και ως εκ τούτου οι σχετικές δαπάνες θα έπρεπε να είχαν



απορριφθεί. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν αμετάφραστα ξενόγλωσσα παραστατικά χωρίς θεώρηση από τις ελληνικές Αρχές, πληρωμές με πιστωτική κάρτα (!), δαπάνες τηλεφωνίας για διάφορους πελάτες πέραν της ΜΚΟ και πολλά ακόμη.

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι εκείνη παράδοσης επίπλων, ηλεκτρονικών ειδών και πολλών ακόμη αντικειμένων στην έδρα εταιρείας στην Γεωργία της οποίας διαχειριστές ήταν νόμιμοι εκπρόσωποι συνεργαζόμενης ΜΚΟ στο Πρόγραμμα της Γεωργίας, καθώς και οι δαπάνες για αμοιβές του γενικού διευθυντή του ΙΣΤΑΜΕ και εκπροσώπου μιας άλλης συνεργαζόμενης ΜΚΟ καθώς και ενός συγγενή του!

Οι διώξεις που ασκήθηκαν αφορούν το κακούργημα της απιστίας στην υπηρεσία από κοινού και κατ' εξακολούθηση με τις επιβαρυντικές διατάξεις περί καταχραστών του Δημοσίου.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι σο-κα-ρι-στι-κά. Σε οποιαδήποτε άλλη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ χώρα η Δικαιοσύνη θα είχε **ΠΑΥΣΕΙ** το ΙΣΤΑΜΕ εχθές και θα είχαν συλλάβει όλες τις εμπλεκόμενες Διοικήσεις του. Θα είχαν κατάσχει όχι μόνον τους υπολογιστές και τα λογιστικά βιβλία αλλά ακόμη και το πατάκι της εξώπορτας.

Στην Ελλάδα της «Μεταπολίτευσης» όμως υπάρχει ηθική αναισθησία σε βαθμό «κακουργήματος». Έχω πολλάκις καταθέσει ερωτήσεις στη Βουλή όπου αναφέρω επισήμως δεκάδες υποθέσεις καταχρήσεων δημοσίων χρημάτων και άλλων τεράστιων σκανδάλων οι οποίες ενορχηστρώθηκαν και υλοποιήθηκαν από μεσαία και κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έχω πολλάκις καταθέσει στοιχεία και ερωτήσεις στη Βουλή των Ελλήνων όπου ξεκάθαρα φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ λειτουργούσε επί δεκαετίες σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή παραγωγής κακουργηματικών και εγκληματικών πράξεων. Με το παραπάνω ρεπορτάζ μάθαμε πια ότι εκτός από το κόμμα ΠΑΣΟΚ, ρεμούλες έκανε και το Ινστιτούτο Μελετών του ΠΑΣΟΚ που μάλιστα φέρει και το όνομα του ιδρυτού του, του Ανδρέα της «Αλλαγής»!

Σιγά το νέο που θα έλεγε κι ένα πιτσιρίκι του Δημοτικού...

Πέφτουμε από τα σύννεφα για το ότι το Ινστιτούτο Μελετών «Ανδρέας Παπανδρέου» εμπλέκεται σε υπόθεση γιγαντιαίας ρεμούλας; Στα αυτιά του Έλληνα Πολίτη είναι αυτονόητο ότι οιδήποτε Πασοκικό είναι σάπιο και χρήζει εισαγγελικής έρευνας. Μόνο οι αρμόδιοι... κάνουν ότι δεν το γνωρίζουν!

Άλλη μία εισαγγελική δίωξη λοιπόν εναντίον άλλης μιας Πασοκοκής εγκληματικής Φαμελιάς. Γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν γεμάτο από «Φαμελιές», χωρισμένες ανά Τομέα Δραστηριότητας. Της Παιδείας, της Υγείας, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, των Δημοσίων Έργων και φυσικά των Media. Ήδη υπάρχουν ένα τσουβάλι υποθέσεις στα εισαγγελικά γραφεία με δαύτες! Κι από όλες αυτές μέχρι σήμερα μόνον ο έρμος ο Άκης -δικαίως βέβαια- καταδικάσθηκε. Οι υπόλοιποι συμμορίτες του κλεφτο-ΠΑΣΟΚ κυκλοφορούν ελεύθεροι καλυμμένοι από τον εκτρωματικό νόμο περί ευθύνης Υπουργών και τα νομικίστικα «τερτίπια» της Δικαιοσύνης όπως λ.χ. με την περίφημη ατάκα «τέθηκε στο αρχείο κατ' άρθρο 47 ΚΠΔ»!

Η Νέα Μεταπολίτευση λοιπόν δεν θα έρθει μόνον επειδή θα γίνει Συνταγματική Αναθεώρηση. Αυτό θα είναι το 50% της πορείας. Το άλλο 50% για να έλθει η Νέα Μεταπολίτευση, η Νέα Εποχή που ο Ελληνικός Λαός προσμένει, θα έλθει μόνον όταν ικανοποιηθεί το κοινό περί δικαιίου αίσθημα. Οι πολίτες δεν ζητούν τον ουρανό με τ' αστρα διότι έχουν αίσθηση των μεγάλων δυσκολιών. Ζητούν όμως Δικαιοσύνη και τιμωρία όσων τους στέρησαν το παρόν και το μέλλον τους. Ζητούν Κάθαρση. Κι όσο αυτό δεν γίνεται πράξη, όσο το Δίκαιο δεν έρχεται, τόσο θα καθυστερεί η ΝΕΑ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε:

1. Γιατί ενώ διώκονται οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, που ενέκριναν τα κονδύλια, δεν διώκονται και οι εμπλεκόμενοι διοικούντες του "ΙΣΤΑΜΕ" που έλαβαν τις χρηματοδοτήσεις;
2. Εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα στην υπόθεση των παράνομων χρηματοδοτήσεων προς το "ΙΣΤΑΜΕ" κι αν ναι ποια;
3. Ποιοι ήταν υπουργοί Εξωτερικών κατά την περίοδο που το εν λόγω υπουργείο χρηματοδότησε το ΙΣΤΑΜΕ;
4. Θα διωχθούν οι διατελέσαντες Υπουργοί των Εξωτερικών, που επί των ημερών τους έλαβαν χώρα οι παράνομες χρηματοδοτήσεις;
5. Πως και για ποιους σκοπούς χρησιμοποιήθηκαν τα εν λόγω κονδύλια από το "ΙΣΤΑΜΕ";
6. Σήμερα οι εν λόγω εμπλεκόμενοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών είναι εν ενεργείᾳ ή έχουν διωχθεί από την υπηρεσία;
7. Τελικά στο πλαίσιο της Συνταγματικής αναθεώρησης θα εισαχθεί διάταξη όπου θα απαγορεύεται ρητά η κρατική χρηματοδότηση σε κόμματα, ΜΚΟ και Ινστιτούτα Μελετών κομμάτων;
8. Έχει ζητήσει επισήμως το Υπουργείο Εξωτερικών την επιστροφή των παράνομων χρηματοδοτήσεων εντόκως από το "ΙΣΤΑΜΕ" κι αν όχι θα το πράξει άμεσα;
9. Ο Υπουργός Εξωτερικών ως πρώην Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΣΤΑΜΕ έχει γνώση και άποψη για το θέμα των παράνομων χρηματοδοτήσεων;
10. Τελικά πόσα σκάνδαλα και πόσες διαπιστωμένες ρεμούλες πρέπει να υπάρξουν για να χαρακτηρισθεί ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ ως εγκληματική οργάνωση (κατηγορία η οποία σύμφωνα και με την Συνθήκη του Παλέρμο 2000, που κυρώθηκε από τη χώρα μας, υπερκαλύπτει τους όρους όπως ότι «οι κατηγορούμενοι ως διευθύνοντες ή μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχουν οικονομικό όφελος από τη δράση τους»);

Κοινοποίηση: Εισαγγελείς Διαφθοράς



Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

www.xristianodimokrates.gr e-mail: ninikolopoulos@gmail.com

Γραφεία : Πάτρα Μιαούλη 48 τηλ. 2610344700 - fax: 2610344703 Αθήνα: Σέκερη 1 γραφείο 106 - τηλ. 2103624992 fax: 2103675609