



2787

29 ΙΟΥΛ 2016

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Βουλευτής Β' Θεσ/νίκης – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Πρωτ.:

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016

Προς Υπουργό:
-Πολιτισμού και Αθλητισμού
-Οικονομικών

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Συντονιστικής Επιτροπής των Ιστορικών Πολιτιστικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με την επιβολή υψηλής φορολόγησης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων των ιδιοχρησιμοποιούμενων ιδιόκτητων χώρων τους.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

**ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΡ. ΚΑΛΛΑΡΗ 2 - Τ.Κ. 54622 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΤΟΤΟΚΩΤΣΗ,

Γ.Γ. ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΤΗΛ. 2310277185, 6970361669

e-mail: apirotan@otenet.gr

Προς

Τους Κυρίους και Κυρίες Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου,

Θεσσαλονίκη, 7 Ιουλίου 2016

Αξιότιμοι Κύριοι Βουλευτές,

Οι ιστορικοί πολιτιστικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης (Σωματεία Α.Κ. αμιγώς πολιτιστικά και μη κερδοσκοπικά), τα ονομαζόμενα παλαιότερα εθνικά, τοπικά πολιτιστικά σωματεία, καθώς αδυνατούν να ανταπεξέλθουν πλέον στη βαρύτερη φορολόγησή τους, συντονίστηκαν και σας αποστέλλουν το παρόν συνημμένο υπόμνημα.

Η βαρύτερη φορολόγηση των ιδιοχρησιμοποιούμενων ιδιοκτησιών χώρων μας, καταλύει το σκοπό της υποστάσεώς μας, που είναι αμιγώς πολιτιστικός και σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικός.

Οι σύλλογοί μας, όπως εσείς προσωπικώς πολύ καλά γνωρίζετε, είναι κυνέλες πολιτισμού και πεδία εθελοντικής δράσης και προσφοράς των μελών τους.

Παλαιότερα, με νόμο απαλλάγαμε από τους φόρους ιδιοκτησίας για τους ιδιοκτήτες και ιδιοχρησιμοποιούμενους χώρους μας. Διεκδικούμε την εκ νέου απαλλαγή μας και μόνον για τους ιδιοχρησιμοποιούμενους χώρους μας, καθώς αντιλαμβανόμαστε τους λόγους για τους οποίους φορολογείται όλος ο Ελληνικός Λαός.

Επί του υπομνήματός μας προσυπογράφουν συνεχώς και νέα πολιτιστικά σωματεία, ανερχόμενα σε πολλές δεκάδες, που βεβαίως δεν έχουν όλα ιδιοκτησία, αλλά συμμερίζονται και συμπαρίστανται στον δίκαιο αγώνα μας.

Δεδομένης της ιδιομορφίας των πολιτιστικών μας συλλόγων, παρακαλούμε πολύ να διαθέσετε λίγο χρόνο και να αναγνώσετε το υπόμνημά μας και παρακαλούμε επίσης για τις δικές σας ενέργειες.

Η Συντονιστική Επιτροπή
των Ιστορικών Πολιτιστικών Συλλόγων της Θεσσαλονίκης



Ηπειρωτική Εστία Θεσσαλονίκης

Ο Πρόεδρος Πρωτοπρεσβύτερος π. Μηνάς Βασάκος,



Σύλλογος Πελοποννησίων Θεσσαλονίκης "Ο Κολοκοτρώνης"

Ο Πρόεδρος Αντώνιος Δ. Γυφτόπουλος,

Θρακική Εστία Θεσσαλονίκης

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Γκιρτζημανάκης,



Παγκρήτια Αδελφότητα Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος Πέτρος Πετρακάκης.



ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΝΦΙΑ
ΣΤΑ ΑΜΙΓΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΝΠΙΔ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥΣ

Θεσσαλονίκη, 30 Ιουνίου 2016

Οι ιστορικοί, πολιτιστικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης, που αποτελούμε αμιγώς πολιτιστικά και μη κερδοσκοπικά σωματεία, διαμαρτυρόμαστε εντόνως για την επιβολή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων στα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά μας.

Εμείς, οι ιστορικοί, πολιτιστικοί και κοινωφελείς σύλλογοι της Θεσσαλονίκης με υπερεκατονταετή ύπαρξη, δράση και συμβολή στην πολιτιστική ζωή της πόλης και της περιφέρειας, δηλώνουμε την πεποίθησή μας, ότι, δια της βαρύτατης και άδικης υπερφορολόγησης των ιδιοχρησιμοποιούμενων ιδιοκτησιών μας, καταλύεται ο σκοπός της υπάρξεώς μας και, υπό αυτή την έννοια, ευθέως παραβιάζεται το Σύνταγμα και οι νόμοι.

Με ενιαίο λόγο και όλοι μαζί, διεκδικούμε την κατάργηση της διατάξεως του Νόμου που επιβάλλει στα σωματεία μας βαρύτατη φορολόγηση για την

ιδιοχρησιμοποιούμενη ιδιοκτησία μας και ζητούμε την επαναφορά του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 4223/2013, με το οποίο απαλλάσσονταν τα αμιγώς πολιτιστικά μη κερδοσκοπικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου από την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ.

Η αντιμετώπιση των συλλόγων μας ως επιχειρήσεων, υπό την οικονομική έννοια, από το Κράτος, προσκρούει στην πραγματικότητα και στην κοινή λογική. Οι σύλλογοί μας, που ιδρύονται και διέπονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, είναι σωματεία εκ της φύσεώς τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπούς και δραστηριότητές αντίστοιχες. Ο σκοπός μας είναι αμιγώς πολιτιστικός και η δράση μας δεν αποσκοπεί στο κέρδος, καθώς υπηρετούμε την ιδέα της πολιτιστικής αναγέννησης και ανάπτυξης του τόπου μας.

Λόγω της συνεχιζόμενης από το 2009 και επιδεινούμενης οικονομικής κρίσης και επειδή οι πόροι των συλλόγων μας είναι οι συνδρομές των μελών μας και μόνον, δηλώνουμε αδυναμία ανταπόκρισης πληρωμής του ΕΝΦΙΑ.

Οι σύλλογοι μας, ενώ υπηρετούνται από άμισθους εθελοντές, αντιμετωπίζονται από το Κράτος ως επιχειρήσεις και ως επαγγελματικές στέγες. Τα γραφεία όπου στεγαζόμαστε, επιβαρύνονται με βαρύτατους Δημοτικούς Φόρους και Τέλη και τιμολογούνται από τους λεγόμενους κοινωφελείς οργανισμούς με τιμολόγια επαγγελματικών χρήσεων.

Για τον λόγο αυτό, μαζί με τη διεκδίκηση της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ, διεκδικούμε τον επανακαθορισμό των συντελεστών των Δημοτικών Φόρων και Τελών και την ένταξή μας στο κοινωνικό τιμολόγιο.

Τα έτη 2014 και 2015 όταν υπήρξε η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, κάποιοι σύλλογοι μπόρεσαν και ξεχρέωσαν, αλλά η πλειοψηφία των συλλόγων ακόμα δεν έχει εξοφλήσει οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στις εφορίες από το 2008

και έκτοτε.

Η νομοθετική ρύθμιση του 2013, της οποίας την επαναφορά ζητούμε, μας βοήθησε να ξεχρεώσουμε παλαιότερες οφειλές και να έχουμε διακανονίσει τις οφειλές μας στο Δημόσιο. Η επαναφορά σήμερα του ΕΝΦΙΑ καταργεί κάθε φοροδοτική μας δυνατότητα και ουσιαστικώς οδηγεί στη διάλυση τα σωματεία μας.

Μας ενώνουν τα δίκαια αιτήματά μας και η κοινή μας πίστη στις πολιτιστικές αξίες και στην αναγκαιότητα για διάσωση, διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής μας τοπικής και εθνικής κληρονομιάς. Είναι βαριά η ευθύνη μας για τη συνέχιση του τρόπου σκέψης και ζωής των ιδρυτών των συλλόγων μας στην πόλη της Θεσσαλονίκης και είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, διαμαρτυρόμενοι, απαιτούντες και δηλώνοντας ευθαρσώς ότι θα διεκδικήσουμε σε όλα τα πεδία την ηθική και νομική δικαίωση στο όνομα ιδεών, στη μνήμη πρωταγωνιστών και αναλαμβάνοντας ευθύνη που μας αναλογεί, απέναντι στην ιστορία και στα παιδιά μας. Ζητούμε από τους διοικούντες να αναλογιστούν και τη δική τους ευθύνη και να ενεργήσουν στη κατεύθυνση που τους υποδεικνύουμε, αναλαμβάνοντας το κομμάτι ευθύνης που τους αναλογεί.

Ακολουθούν οι υπογραφές και σφραγίδες
των Ιστορικών Πολιτιστικών Συλλόγων της Θεσσαλονίκης

Ακριβές αντίγραφο εκ του υπογραφέντος πρωτοτύπου

