

ΕΘΝΙΚΑ ΤΕΩΝ ΕΛΛΗΝΟΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΓΑΛΕΑΟΥ
Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΡΩΤΗΣΗΣ 33
Αριθ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΥΓΡ. ΣΕΩΝ 27
Εποχή ημέρης ή θεμάτων 14/7/16
Ώρα Κατάθεσης 17.30

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Προς

Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

κ. Παναγιώτη ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ

ΘΕΜΑ: Έξαρση Εγκληματικότητας στο κέντρο της Αθήνας

Τα νοσηρά για μία συντεταγμένη πολιτεία φαινόμενα ανομίας, παραβατικότητας και εν γένει εγκληματικότητας διαρκώς αυξάνονται. Οι εισβολές αναρχικών και ακροαριστερών εδώ και 1,5 χρόνο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ σε δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις, όπως λ.χ. στην Πρυτανεία του ΕΚΠΑ (4/2015), στην Βουλή των Ελλήνων (1/4/2015), στο ΤΑΙΠΕΔ (14/9/2015), στην ΕΡΤ (23/2/2016), στους σταθμούς του Μετρό και του ΗΣΑΠ (ενδ. 4/3/2016, 5/3/2016, 12/3/2016, 14/3/2016, 22/4/2016), στο Αεροδρόμιο (6/7/2016) και αλλού, έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο. Ανθρώπινες ζωές και περιουσίες κινδυνεύουν από εμπρηστικές επιθέσεις των κάθε λογής παραβατικών, ως επανειλημμένως συνέβη σε γραφεία πολιτικού κόμματος (ενδ. 12/3/2016, 8/5/2016, 19/5/2016, 17/6/2016) αλλά και σε μέλος της Κυβέρνησης (30/1/2016, 5/6/2016),

Η δε κατάσταση ειδικότερα στην περιοχή των Εξαρχείων και στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας έχει, δυστυχώς, γίνει εντελώς ανεξέλεγκτη με καθημερινά επεισόδια βίας, επιθέσεων, βανδαλισμών, εμπρησμών, καταλήψεων δημοσίων και ιδιωτικών κτηρίων και προσφάτως δολοφονιών. Οι «γνωστοί – ἀγνωστοι», αλωνίζουν κυριολεκτικά, παρελαύνοντας ανενόχλητοι και επιπλέοντες με πιστόλια, μολότοφ και βαριοπούλες, σπέρνοντας τον φόβο και τον πανικό παντού, καταλύοντας έτσι πραγματικά κάθε έννοια κράτους δικαίου. Και ναι μεν τέτοια μεμονωμένα επεισόδια παρουσιάζονταν κατά καιρούς στο παρελθόν, πλην, όμως, η αντίδραση της Πολιτείας ήταν πάντοτε σθεναρή και δεδομένη: καμία ανοχή στην παράνομη βία και στις έκνομες ενέργειες.

Εν προκειμένω, όμως, αρχής γενομένης από την ανάληψη της εξουσίας από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ υλοποιείται μία ανεξήγητη πολιτική επιλογή υποχώρησης του κράτους και αντίστοιχα παραχώρηση χώρου δράσης σε όλους αυτούς τους «γνωστούς – αγνώστους» και «μπαχαλάκηδες».

Έτσι, η Κυβέρνηση, αντί να αφοπλίσει τους παρανόμους και τους εγκληματίες, ενισχύοντας την αστυνόμευση και προστατεύοντας την κοινωνία, επιλέγει την προσκόλληση σε ιδεοληψίες. Αποτελεί δε ντροπή και ανήκουστο για μία ευνομούμενη πολιτεία, αναρχικοί να παρελαύνουν ελεύθερα, κραδαίνοντας στα χέρια τους όπλα και περίστροφα, επιδεικνύοντάς τα μάλιστα δημόσια και αναρτώντας σχετικό βίντεο στο διαδίκτυο. Και όχι μόνον τούτο, αλλά να διαλαλούν ότι αποτελούν ένοπλο κίνημα επιβολής της τάξης που μόνον η παρουσία τους την διασαλεύει.

Επιπλέον, αυτόκλητες ένοπλες ομάδες επιχειρούν να επιβάλλουν την κατ' αυτούς «νομιμότητα», προβαίνοντας ακόμη και σε δολοφονίες. Αντί, δηλαδή, το κράτος να επέμβει και να τιμωρήσει, ως οφείλει, τους παρανόμους, όπως εν προκειμένω εμπόρους ναρκωτικών, αφήνει ελευθερία δράσης σε όλους αυτούς τους αυτόβουλους τιμητές που υποκαθιστούν την δράση τόσο της δικαιοσύνης, όσο και της κατ' εντολήν της Κυβέρνησης συστηματικά απούσας Αστυνομίας.

Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, η επίσημη Πολιτεία, ανήμπορη να προστατεύσει την λειτουργία δημοσίων εγκαταστάσεων και υπηρεσιών (ΕΛΤΑ, ΟΑΣΑ κτλ.), αντί να προβεί στα νόμιμα, ενισχύοντας την αστυνομική παρουσία και περιφρουρώντας την δημόσια τάξη, επιλέγει να μεταφέρει αυτές εκτός της ‐περιοχής δράσεως‐ των αναρχοαυτόνομων, δίνοντας ένα τελείως εσφαλμένο μήνυμα προς όλους αυτούς που επιχειρούν να ισχυροποιήσουν το παρακράτος των Εξαρχείων

Η Κυβέρνηση αντί να αναδιαρθρώσει τις αστυνομικές υπηρεσίες στο κέντρο της Αθήνας, να αναμορφώσει το υφιστάμενο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης, να συντονίσει τις αστυνομικές δυνάμεις και εν τέλει να αφήσει την Ελληνική Αστυνομία να επιτελέσει το θεσμικό της έργο

απερίσπαστη, επιλέγει να υποβαθμίσει τον ρόλο της, να καταργήσει ομάδες άμεσης επέμβασης, όπως την Ομάδα Δέλτα, κατ' απαίτηση μάλιστα της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, και όχι μόνον τούτο αλλά να απομακρύνει τις διμοιρίες από το κέντρο της Αθήνας.

Εδώ και ένα χρόνο, καμμία εποχούμενη ή πεζή περιπολία δεν λαμβάνει χώρα στο κέντρο της Αθήνας, καμμία προσαγωγή δεν ενεργείται, και τα Εξάρχεια έχουν μετατραπεί στην κατ' εξοχήν μήτρα της παραβατικότητας, με αποτέλεσμα όλων αυτών η εγκληματικότητα να έχει φθάσει στα ύψη. Πραγματικά δεν είναι δυνατόν το Α.Τ. και το Τμήμα Ασφαλείας Εξαρχείων σταδιακά και συστηματικά να απαξιώνονται από την Κυβέρνηση και να λειτουργούν εντελώς αποδεκατισμένα με μόλις το $\frac{1}{4}$ της προβλεπόμενης δύναμής τους, προς ικανοποίηση όλων αυτών των κακοποιών αναρχοαυτόνομων στοιχείων. Η δε χθεσινή επιχειρησιακή παρέμβαση του Υπουργείου στην περιοχή των Εξαρχείων, η οποία έλαβε χώρα υπό την πίεση των συνθηκών και προ των προσωπικών πλέον ευθυνών των μελών της Κυβέρνησης για την ακολουθούμενη πολιτική στον τομέα της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης, δεν πείθει κανέναν, καθώς αυτή ήταν εντελώς μεμονωμένη, υποκριτική και κυρίως όψιμη και χωρίς βάθος.

Εν όψει τούτων, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1. Για ποιο λόγο και αιτία επιδεικνύει αυτή την στάση και ανοχή η Κυβέρνηση στο ζήτημα των Εξαρχείων;
2. Γιατί δεν επιχειρεί να αποκαταστήσει η Κυβέρνηση την τάξη στην περιοχή του Κέντρου των Αθηνών, αλλά αντ' αυτού επιλέγει συνειδητά να αφοπλίσει και να υποβαθμίσει την νόμιμη δράση της Ελληνικής Αστυνομίας;
3. Θα ενισχυθεί εν τέλει και πότε το Α.Τ. Εξαρχείων ούτως ώστε να μπορέσει σε συνεργασία με τις λοιπές αστυνομικές υπηρεσίες να επιβάλλει την τάξη; Ή μήπως σκοπεύει η Κυβέρνηση να το μετακινήσει και αυτό ως έγινε με τα ΕΛΤΑ και τις στάσεις του ΟΑΣΑ;

4. Σκοπεύει η Κυβέρνηση να επανασυστήσει την Ομάδα Δέλτα και να την θέσει εκ νέου στην υπηρεσία του πολίτη; Αν ναι, πότε; Αν όχι, προτίθεται να συγκροτήσει ανάλογη μονάδα αστυνόμευσης και άμεσης επέμβασης ούτως ώστε να καλυφθεί το υπάρχον κενό;
5. Τι μέτρα θα ληφθούν και πότε εκ μέρους του Υπουργείου σας για την άμεση σύλληψη και τιμωρία των εγκληματούντων «γνωστών - αγνώστων»;
6. Ποια η πρόοδος των ερευνών σχετικά τις δράσεις του Ρουβίκωνα και των ένοπλων ταγμάτων των Εξαρχείων; Θα οδηγηθεί κάποιος στην δικαιοσύνη και πότε;
7. Τι μέτρα θα ληφθούν και πότε για την προστασία της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας που καθημερινά καταστρέφεται και βανδαλίζεται από τους αναρχικούς, αλλά και των είκοσι και πλέον δημοσίων κτηρίων που βρίσκονται υπό «κατάληψη»; Ποιος ευθύνεται και ποιος εν τέλει πληρώνει για τις συνέπειες της πολιτικής αυτής που υλοποιείτε;
8. Θα περιφρουρηθούν τελικά τα κτήρια του Δημοσίου και των δημοσίων υπηρεσιών στην περιοχή των Εξαρχείων ή θα μετακινηθούν και αυτές οι υπηρεσίες; Και αλήθεια, πότε θα αποδοθούν και πάλι σε χρήση τα παρανόμως καταληφθέντα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια και εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων;

Οι επερωτώντες Βουλευτές

1. Βαρύδη Μανδουδής
2. Άντρια Γιάνης Δημήτριος
3. Τζαβέρας Αχιλλος
4. Φορτζέλκης Θεόδωρος
5. Αθανασίου Χαράλαμπος
6. Ξικίκιας Βασίλειος
7. Μηταρογιάννης Θεόδωρος
8. Δημοντσάκης Αναστάσιος
9. Γεωργαντάς Γεωργίος
10. Τσιάρας Αχιλλος

11. Αλτεράδας, Ακωνίος
12. Αρχαρίους Νίκη
13. Ακουστόνιμο, Ακωνίος
14. Μπαβιάκος, Ευάγγελος,
15. Μηνοχώρος, Χρήστος,
16. Παπακώντα - Σύδηρονούσανος Ακατέργινη
17. Καραγκούνης Ακωνίος,