



ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΛΕΠΟΥ	Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 6.7.70.....
	Ημερησ. Καταθέσεως: 5.7.16.....

**ΕΡΩΤΗΣΗ  
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**Θέμα: «Υστέρηση εσόδων ΦΠΑ, ιδιαίτερα στα «τουριστικά μέρη εξαιτίας της υπερφορολόγησης».**

Ο τουρισμός εξακολουθεί να είναι το πιο δυνατό - και χειροπιαστό - οξυγόνο της ελληνικής οικονομίας.

Ταυτόχρονα όμως, τα καλοκαίρια, δείχνουν την «κουλτούρα» των Ελλήνων, αλλά και του κράτους τους για την made in Greece οικονομία.

Και εννοούμε: Από την μία πλευρά οι πάσης φύσεως «αρπαχτές» που γίνονται ιδιαίτερα αισθητές στα «τουριστικά μέρη» και από την άλλη πλευρά, ένα κράτος που παρακολουθεί ατάραχο το... πάρτι φοροδιαφυγής χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί στην πραγματικότητα ξέρει πως η υπερ-φορολόγηση δυναμώνει αυτό το «πάρτι».

Αφορμή για τις σκέψεις αυτές αποτέλεσαν τα δημοσιεύματα που διαβάσαμε σχετικά με την υστέρηση εσόδων ΦΠΑ, ιδιαίτερα στα «τουριστικά μέρη».

Εκ πρώτης όψεως προκαλεί απορία η πληροφορία ότι στη Μύκονο, για παράδειγμα, η υστέρηση ΦΠΑ φτάνει στο 62%. Δεν είναι λογικό, όμως; Λογικό, εντός των «ελληνικών πλαισίων» βεβαίως... Η αύξηση του ΦΠΑ και όλων των έμμεσων φόρων στραγγιαλίζει την αγορά και την επιχειρηματικότητα. Κακά τα ψέματα, οι επαγγελματίες δεν δουλεύουν πια με συνέταιρο το κράτος, όπως λέγαμε παλιά. Δουλεύουν πια... για το κράτος και για να του μένει ένα φτηνό μεροκάματο. «Αξίζει τον κόπο να τζιράρω 100.000 ευρώ κάθε χρόνο και να μην μου μένουν στο τέλος ούτε 10.000 ευρώ:» έλεγε προ καιρού ένας επαγγελματίας. Μοιάζει απολύτως λογικό λοιπόν, κάθε πολίτης να προσπαθεί να ξεφύγει από τη μέγγενη που του δημιουργούν οι φόροι και το ασφυκτικό πλαίσιο ενός κράτους που δείχνει πως δεν θέλει να μπει σε τάξη, αλλά «να εισπράξει όσο περισσότερα από όσο περισσότερους». Μοιραία λοιπόν, ακόμα και οι πλέον νόμιμοι και τυπικοί επαγγελματίες και επιχειρηματίες αρχίζουν να σκέφτονται διαφορετικά. Να αναζητούν τρόπους φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, έστω και αν διαθέτουν την ύψιστη κοινωνική συνείδηση της «αξίας» του φόρου. Γνωρίζουν δηλαδή πως η φοροδιαφυγή είναι και ζήτημα κοινωνικής δικαιοισύνης και για κάθε ευρώ που λείπει, κάποιος άλλος θα κληθεί να το πληρώσει. Και αυτός ο «άλλος» μπορεί να είναι ο γιος ή ο πατέρας ή ο αδελφός. Αυτή είναι η δυστυχία και το κατάντημα μας.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ερωτάσθε:

1. Συμφωνείται ή διαφωνείται ότι οι φόροι που έχετε επιβάλλει είναι το καλύτερο κίνητρο φοροδιαφυγής;
2. Πως εξηγείται το κραυγαλέο παράδειγμα της «τουριστικής Μυκόνου», όπου όπως πληροφορηθήκαμε η υστέρηση ΦΠΑ φθάνει στο 62% χωρίς να ταράζεσθε;
3. Τι μέτρα θα πάρετε ώστε να τσακίσετε την φοροδιαφυγή;



ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ  
**ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ**  
ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΣΟΣ



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

[www.xristianodimokrates.gr](http://www.xristianodimokrates.gr) e-mail: [ninikolopoulos@gmail.com](mailto:ninikolopoulos@gmail.com)

Γραφεία : Πάτρα Μιαούλη 48 τηλ. 2610344700 - fax: 2610344703 Αθήνα: Σέκερη 1 γραφείο 106 - τηλ. 2103624992 fax: 2103675609