



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΒ

9953

25 ΙΑΝ. 2016

ΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 31/05/16

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Θέμα: «Μόνο με θετικό μήνυμα κερδίζει ένα κόμμα την εξουσία»

Παρακαλούμε για την επαλήθευση ή τη διάψευσή σας και τον σχετικό σχολιασμό σας επί της πληροφορίας, περί του εν θέματι αναφερομένου. Το προηγούμενο αίτημα έθεσε ενώπιον μας η κα Παπαράπτη Θέκλα (ΑΔΤ 119958, δ/νση Πατησίων 314, ΤΚ.11141, τηλ.6906594462 ζητώντας να της μεταφέρουμε την σχετική αρμόδια τοποθέτηση της πολιτικής ηγεσίας, αφού έλαβε σχετική πληροφόρηση από το επισυναπτόμενο δημοσίευμα της εφημερίδας «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», από την στήλη «πολιτικός καφές» του Γιάννη Κουρτάκη της 14/05/2016.

Ο αναφέρων βουλευτής
Νίκος Ι. Νικολόπουλος
Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

πολιτικός υαρές

Αρκετές δημοσκοπήσεις «έτρεξαν» τις τελευταίες ημέρες και θα δημόσιευτούν μέσα στο Σαββατοκύριακο.

ΤΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Ο κίνδυνος να γίνει ο Τσίπρας νέος Ανδρέας

«**Λ**ένε για την ελπίδα πώς πάντα στερνή ποθαίνει, μα δεν τη θέλω ζωντανή κι ελπίδα ν' απομένει», λέει μια μαντινάδα από την πατρίδα μου, την Κρήτη, και θα μπορούσε να πει κάποιος πώς αντικατοπτρίζει πλήρως την κατάσταση στην χώρα. Η ελπίδα ναι μεν πεθαίνει τελευταία, αλλά στην Ελλάδα πάντα μένει σκέπη ελπίδα. Η υπογραφή του τετάρτου Μνημονίου από την αριστερή κυβέρνηση τελείωσε τις αυταπάτες και την ελπίδα, όπως τουλάχιστον την εννοούσε ο ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι τον Ιανουάριο, αλλά αυτό δεν σημαίνει πώς η πραγματική ελπίδα θα σταματήσει να υπάρχει, ούτε διν θα την επικίντιουν οι Ελλήνες πολίτες.

Τα δεδομένα, ωστόσο, πλέον είναι τελείως καινούργια και πολλές ερωτήσεις ζητούν αμέσως απαντήσεις. Αφού το «όρφαμα» της Αριστεράς κατέληξε σε τοίχο και μετά από 16 μήνες υπογράψαμε ακόμα ένα Μνημόνιο, αυτή τη φορά χωρίς να υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε ακριβώς θα τελειώσει, το πολιτικό σύστημα είναι μπροστά στον μεγαλύτερο γρίφο της νεότερης Ιστορίας. Έναν γρίφο που αναπόφευκτα πρέπει να λύσει η αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς πλέον και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μνημονιακό κόμμα, το οποίο είναι στην εξουσία και αργά ή γρήγορα θα έχει την ανάλογη φθορά. Ποιο είναι το βήμα που πρέπει να κάνει η χώρα για να βρει πάλι τη

χαμένη της ελπίδα και ποιο είναι το επόμενο μεγάλο διακύβευμα για τους Ελληνες πολίτες παραμένει άγνωστο, με τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη να μην μπορεί να βρει τα πατήματα της σε αυτό το ρευστό πολιτικό κλίμα και να αντιμετωπίζει ένα σαφές πρόβλημα ταυτότητας για το πώς θα διαχειριστεί την επόμενη μέρα. Αυτή η αναζήτηση της ελπίδας είναι το μείζον. Μιας αλπινής ελπίδας, που θα μπορέσει να έρθει σε αντιδιαστολή με την ψεύτικη, που μοίρασε χωρίς ντροπή ο ΣΥΡΙΖΑ σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, και θα αποτελέσει την κινητήριο δύναμη για την Κεντροδεξιά και τον κόσμο της. Παράλληλα, θα βάλει τέλος στις μνημονιακές ρρητορικές, που έριξαν τόσο νερό στον μύλο της Κουμουνδούρου, ακόμα και τώρα, που πέρασε στη μνημονιακή όχθη. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πώς ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε εκλογές μέσα σε 9 μήνες και ως μνημονιακό κόμμα και ως αντιμημνονιακό, κάτι που δείχνει πώς η ρίζα του κάκου για τη Ν.Δ. δεν πήναν μόνο τα Μνημόνια, αλλά και οι χρόνιες παθογένειες που οδήγησαν στη συρίγκωσή της.

Αν παρατηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα δεν μπορέσει να εκφράσει αυτή τη νέα ελπίδα, που θα εμπνεύσει την ελληνικό λαό, υπάρχει ένας μεγάλος και ορατός κίνδυ-

νος: Να εξελιχθεί ο Αλέξης Τσίπρας σε έναν νέο Ανδρέα Παπανδρέου, δηλαδή να αντέξει στον χρόνο, γιατί δεν θα υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Η Ν.Δ. πρέπει να βρει και να κωδικοποιήσει αυτή τη νέα ελπίδα, αλλά και να πείσει τον ελληνικό λαό πως είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να δώσει πραγματική διέξοδο στα αδιέξοδα. Η πραγματική ελπίδα, που από όραμα θα γίνει πράξη.

Αξίζει...

Το **fygēte*
δεν απορε-
τεί πολιτικό
μήνυμα.

Το νέο αυτό σύνθημα πρέπει να έχει θετικό μήνυμα. Ο εκφοβισμός και οι απειλές στο εκλογικό σώμα ουδέποτε είχαν θετικό αποτέλεσμα. Η Ν.Δ. πρέπει να γίνει ο εκφραστής αισιοδοξίας για τη χώρα και για την επόμενη μέρα, αλλιώς θα καταλήξει ένα κόμμα διαμαρτυρίας, που, ό,τι και αν λέει, θα βρίσκουν πάντα το αντίδοτο να το εξουδετερώνουν οι «μαθητευόμενοι μάγοι» του ΣΥΡΙΖΑ. Οι οποίοι, όπως φαίνεται, δεν είναι πλέον τόσο μαθητευόμενοι, αλλά έχουν γίνει επαγγελματίες στο να αλλάζουν την αλήθεια και να παρουσιάζουν το μαύρο, άσπρο.

ΥΓ: Μόνο με θετικό μήνυμα μερδίζει
ένα ώρμα την εξουσία.