



ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 07/04/16

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα: «Ο πνευματικός προσανατολισμός του συλλογικού βίου μας δεν μπορεί να μεταβληθεί από εφήμερους διαχειριστές της εξουσίας, στα σχέδια τους κατά της Ορθοδοξίας»

Παρακαλούμε για την επαλήθευση ή τη διάψευσή σας και τον σχετικό σχολιασμό σας επί της πληροφορίας, περί του εν θέματι αναφερομένου. Το προηγούμενο αίτημα έθεσε ενώπιον μας η κα Παπαράπτη Θέκλα (ΑΔΤ 119958, δ/νση Πατησίων 314, ΤΚ.11141, τηλ.6906594462), ζητώντας να της μεταφέρουμε την σχετική αρμόδια τοποθέτηση της πολιτικής ηγεσίας, αφού έλαβε σχετική πληροφόρηση από το επισυναπτόμενο δημοσίευμα της εφημερίδας «δημοκρατία», της **06/04/2016**.

Ο αναφέρων βουλευτής
Νίκος Ι. Νικολόπουλος
Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

• συνέχεια από τη σελ. 1

ού, από μια εθνικοθρησκευτική επανάσταση των Ελλήνων ορθόδοξων χριστιανών, που σήκωσαν τα όπλα εναντίον του ισλαμιστή δυνάστη, που είχε επιβάλει το οθωμανικό σκότιο στην επικράτεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

ΜΠΟΡΕΙ ορισμένοι να προσποιούνται ότι το αγγούν αυτό, αλλά το γνωρίζουν άριστα - και γι' αυτό προσπαθούν να καλύψουν την αλήθεια κάπως από μια στοίβα με δικαιολογίες, προφάσεις, ψέματα και φληραφήματα πολιτικής ορθότητας που δεν πείθουν ούτε καν τους ίδιους.

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ μας έχει φυσιογνωμία, έχει ταυτότητα και διαθέτει τα ισχυρότερα θεμέλια που μπορεί να υπάρξουν: τον Χριστό, το αρχαίο ελληνικό θαύμα και έναν λαό που μπορεί να νικήσει ακόμα και τον ισχυρότερο αντίπαλο - όταν είναι ενωμένος.

Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ και η ταυτότητά μας δεν είναι υπό διαπραγμάτευση και ούτε έχει οποιοσδήποτε εκλεγμένος και μη την εξουσιοδότηση να δυνατίσει τις δομές που καθιέρωσαν οι αιώνες της ιστορικής πορείας μας.

ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ αποπειραθεί να «παίξει» με τα ιερά και τα δσιά μας και να αλλιώσει τον πηγαίο κώδικα του ελληνικού «λογισμικού» θα διαπιστώσει έκπληκτος πόσο μεγάλη ισχύ υπάρχει εκεί όπου οι άλλοι νομίζουν ότι κατοικούν η αδυναμία και η αδιαφορία.

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ισχύουν ασφαλώς και για τον λάτρη της τρυφήλης ζωής και του πληρωμένων πολυτελών ταξιδιών στη Νέα Υόρκη, υπουργό Παιδείας Νίκο Φύλη. Στη «δημοκρατία» της Παρασκευής ενημερωθήκαμε για την όλως ανάξια για δημόσιο άνδρα στάση του να αποδεχτεί τζαματζίδικες πολυτέλειες υπερατλαντικού ταξιδιού, την ίδια στιγμή που ο λαός πένεται και χθες η εφημερίδα μας αποκάλυψε τις αντιχριστιανικές μεθοδεύσεις του στη δημόσια εκπαίδευση αλλά και στην παθανολογούμενη μεταβολή του καταστατικού χώρη της χώρας, του Συντάγματος της Ελλάδος.

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ προσανατολισμός του συλλογικού βίου μας δεν μπορεί να μεταβληθεί από εφήμερους διαχειριστές της εξουσίας, διότι υπερβαίνει τα πρόσωπα και την... επικαιρότητα. Από την άλλη, οι υπουργοί έρχονται, παρέρχονται και δύσα τετριμμένα τους αφορούν παραδίδονται στη λήθη.