



ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 05/04/16

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Θέμα: «Η Ιστορία γράφεται συνήθως με απρόιπτα»

Παρακαλούμε για τον σχετικό σχολιασμό σας επί της πληροφορίας, περί του εν θέματι αναφερομένου. Το προηγούμενο αίτημα έθεσε ενώπιον μας η κα Παπαράπτη Θέκλα (ΑΔΤ 119958, δ/νση Πατησίων 314, ΤΚ.11141, τηλ.6906594462), ζητώντας να της μεταφέρουμε την σχετική αρμόδια τοποθέτηση της πολιτικής ηγεσίας, αφού έλαβε σχετική πληροφόρηση από το επισυναπτόμενο δημοσίευμα της εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» της 03/04/2016.

Ο αναφέρων βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος



Του ΣΤΑΜΑΤΗ Ν. ΑΛΑΧΙΩΤΗ • alah@upatras

Η Ιστορία γράφεται συνήθως με τα απρόοπτα!

Η ζωή μας είναι γεμάτη απρόοπτα γεγονότα, άλλα μικρά κι άλλα μεγάλα, πολλά αμελητέα και μερικά πολύ σημαντικά: όλα να αλλάζουν κατά το μέγεθός τους τον ιστορικό βιηματισμό αιώνων και κοινωνιών και μπορεί οι μικρές ανθρώπινες ιστορίες να μην ενδιαφέρουν πολλούς, η Πολιτική, όμως, Ιστορία, διαφεντεύει όλους μας κι ένα μικρό απρόβλεπτο μπορεί να γράψει μεγάλη Ιστορία. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος λ.χ. από απρόοπτο συμβάν άρχισε. Σπ. μέρες μας, η μη αναμενόμενη κατάρριψη Ρώσικου πολεμικού αεροπλάνου από την Τουρκία, έχει φέρει στο γεωπολιτικό τραπέζι τη συζήτηση περὶ τρίτου Παγκόσμιου Πολέμου. Δεν προβλέφτηκαν οι εξελίξεις στην διάδοχη κατάσταση της Αραβικής Ανοικής δεν προβλέφθηκαν οι επιπτώσεις της δημιουργίας του φονταμενταλιστικού Χαλιφάτου. Ενας απρόβλεπτος χαοτικός επτροχιασμός, προκαλεί την Ιστορία να δείχνει τα καπρότια της.

Η κρίση της χώρας μας δεν είχε προβλεφθεί. Μάλιστα, πολλοί ειδικοί υποστήριζαν πως η υπεραταντική κρίση του 2008, δεν θα επηρέαζε την οικονομία μας. Δεν προβλέφθηκαν οι σωστοί πολλαπλασιαστές του ΔΝΤ και τα μηνύματα ξαναγέννησαν! Κανένας δεν μπόρεσε να προβλέψει, πως οι συντάξεις θα συρρικνώνταν κάθε λίγο και λιγάκι - έντεκα φορές ως τώρα! και έπειτα απρόβλεπτη συνέχεια! Οι νέοι μάς αγωνίζονται να επιβιώσουν μέσα σ' ένα ανάπτυρο μέλλον, του οποίου ο χρόνος ίσσης δεν μπορεί να προβλεφθεί. Φτώχεια, ανέκεια, απελπισία, όλα να μαστίζουν ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας και να κυοφορούν απρόβλεπτες κοινωνικές ανιδράσεις, πολλές από τις οποίες της βιώνουμε ήδη με πολλές κατηγορίες εργαζομένων σε συνεχή θέση μάχης, με απρόοπτη έβαση.

Και τότε, η Ιστορία των εθνών και των ανθρώπων γράφεται τυχαία; Υποτίθεται πως η τάξη στο κοινωνικο-πολιτικό χώρο αντιμετωπίζεται με τον έλεγχο παραμέτρων που το δημιουργούν. Μια τέτοια παραμέτρος είναι το χάσμα μεταξύ της καλπάζουσας εποπτιμονευτεχνολογικής πρόοδου και του ασθμαίνοντος κοινωνικού βιηματισμού. Καταπολεμήθηκε λ.χ. τον περασμένο αιώνα η παιδική θνητότητα, αλλά δεν συνοδεύτηκε και από την ανάλογη κοινωνική πρόσδο, καθώς πολλές τριποκοσμικές χώρες πέρασαν στον υπερπληθυσμό, με τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα. Άλλα και οι προηγμένες χώρες δεν έχουν οδηγηθεί σε αντίστοιχη κοινωνικο-πολιτισμική πρόοδο, καθώς η γρήγορη κερδοσκοπία των διεθνών αμφοριαστικών κεφαλαίων, δεν διασφαλίζει συνήθως την σωστή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, εκτρέφοντας την υποστολή κρίσιμων διαχρονικών αξιών.

Δεν προβλέφθηκε, επίσης, πως η οικονομική παγκόσμιοποίηση, χωρίς συνοδό την ανθρωποτική πλανητοποίηση, θα δημιουργούσε ένα μωσαϊκό αντιγωνιστικών εθνών με αντικρουόμενα συμφέροντα: μπορούμε να δούμε ένα μέρος του μπρόστα στα μάτια μας, στην Ενωμένη Ευρώπη των ανταγωνισμού, που τον κρύβουν επιμελώς με τον μανδύα της δήθεν αλληλεγγύης! Η

αλήθεια, όμως αποκαλύπτει πλήρως από το υποκριτικό ταλέντο ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, που θειαρινίζουν στην οικονομική σκηνή με μοναδικό θεατή τη χώρα μας: όπως και από τους απρόβλεπτους ναζιστικούς προσφυγικούς φράκτες άλλων «αλληλέγγυων» γρατών, των χωρών του λεγόμενου Βίζενγκαρεν! Δεν προβλέφθηκε ότι τα μείζονα σχέδια των νεοφαναποτών Θρανκεντάνι της εξτρεμιστικής ισλαμικής τρομοκρατίας, δεν στοχεύουν τις πολιτικές κορυφές, αλλά τους λαούς. Κι οι ανεξάρτητοι δήθεν διεθνείς οργανισμοί επιδίδονται σε ασυγκράτητα ευχολόγια και έωλα ημίλετρα, αντί να αναλύουν ακριβοδίκαια την γεωπολιτική άλγεβρα, για να μπορούν να προβλέπουν κάποια στοιχειώδη πολιτικά πράγματα, που δεν χρειάζεται να 'ναι ιδιοφυίες για να τα δουν απέναντι τους.

Αυτή είναι, όμως, η φτώχεια του πλανήτη μας σήμερα, η φτώχεια των ελεύθερων εθνών και των ανεξάρτητων κρατών: η αδυναμία μας, δηλαδή, να θέλουμε να προλάβουμε το ξαφνικό κόμα ενός φανατικού και πωλευμένου πολιτικού κοσμοειδώλου, που φουσκώνει μέσα από την ανάδευτη παγκόσμιας οικονομικής και πολεμικής τρομοκρατίας, που όλο πυράκνεται και προετοιμάζεται να ρουφήξει στα σκοτεινά υπόγειά του, ιστορίες, αξίες, πλούτη και φτώχειες όλα μαζί να μεταλλάσσουν τον ζητούμενο γεανθρωπισμό σ' ένα κακέτυπο σύγχρονου ανθρώπου. Να παραδεχτούμε, λοιπόν, το κακό το φίζικό μας; Και τότε πού να ελπίζουμε; Ολοι, ισχυροί και ανίσχυροι ήτες του ελεύθερου κόσμου, γνωρίζουν την απλή απάντηση. Πολλοί, όμως, την απωθούν σκόπιμα και συστηματικά την προοπτική, δηλαδή, για έναν καλύτερο κόσμο την κρύβουν στη σηράρια τους. Και δεν είναι οι περισσότεροις δήθεν γεωπολιτικές ή στρατιωτικές τάχα αποτελεσματικές συνταγές η απάντηση: είναι η μείωση των επικίνδυνων κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήπων μέσα σε κάθε χώρα, και ανάμεσα σε πολλές χώρες του πλανήτη.

Δύσκολη, βέβαια, απάντηση: αλλά αυτή είναι: Η επίμονη, δηλαδή, προσπάθεια παγκοσμιοποίησης της σωστής παιδείας του ανθρωπισμού, και η ανεξάντλητη υπομονή στηρίζεται μιας πλανητικής ανθρωποτικής κουλτούρας, απαλλαγμένης από ανερμάτιστες ειδωλολατρικές αυτογνωσίες, οι οποίες παραμορφώνουν την πραγματική εικόνα ανθρώπων και λαών: γιατί η διαχρονική αποφυγή της είναι η ιστορική αιτία κάθε μορφής κρίσης. Αυτή είναι, όμως, μια μεσοπρόθεσμη απάντηση, ουτοπική τάχα για τους δήθεν πραγματιστές. Πρόσδος, όμως, χωρίς πραγματιστική ουτοπία δεν υπάρχει. Εκείνο που είναι άμεσα αναγκαίο, ώστόσο, είναι, να μη διαφεύγουν τη βάσανο αυτή οι πολιτικοί εγκέφαλοι των τρανών κυρίων χωρών του πλανήτη: να βάλουν γυαλιά, για να βλέπουν καλύτερα τις επιπτώσεις της κίνησης ενός ξεσλώτου πολιτικού πιονιού στην παγκόσμια σκακιέρα, κι όχι μόνο στη χώρα τους. Διαφορετικά, η απρονοσία θα φέρνει κάθε φορά κι άλλα απρόοπτα, που θα γράφουν ανενόχλητα την Ιστορία των απλών ανθρώπων.