



Αθήνα, 12/4/2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Θέμα: «Καθήκον της Πολιτείας να διακόψει τον “παράνομο δεσμό” μεταξύ νεοναζιστών και MAT».

Γεγονότα κραυγαλέας συνέργειας μεταξύ νεοναζιστών και των Μονάδων Αποκατάστασης Τάξης (MAT) έλαβαν χώρα για πολλοστή φορά την περασμένη Παρασκευή (8/4/2016) στον Πειραιά, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης αριστερών οργανώσεων και αντι-συγκέντρωσης που πραγματοποίησαν στελέχη και μέλη της Χρυσής Αυγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα επεισόδια ξεκίνησαν ύστερα από φραστική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο «στρατοπέδων», ενώ ακολούθησε επίθεση στους αντιεξουσιαστές από τουλάχιστον εκατό χρυσαυγίτες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρξαν καταγγελίες από αυτόπτες μάρτυρες ότι τα MAT επιτέθηκαν μαζί με τους χρυσαυγίτες στο αντίπαλο μπλοκ διαδηλωτών, ενώ οι νεοναζιστές επιτέθηκαν και σε κάμερα καναλιού που κάλυπτε τα επεισόδια, απάζοντάς την, κατόπιν καθοδήγησης βουλευτών, πως κανονικά θα έπρεπε να υπόκεινται σε περιοριστικούς όρους μετά την αποφυλάκισή τους.

Δεδομένου ότι αυτού του τύπου οι συνέργειες μεταξύ ακροδεξιών και MAT είναι πολλαπλά επαναλαμβανόμενες, άκρως ενοχλητικές και θίγουν τη μεγάλη πλειοψηφία των ανδρών και των γυναικών των Σωμάτων Ασφαλείας, που με αυταπάρνηση υπηρετούν τους πολίτες.

Δεδομένου ότι το σχετικό οπτικό υλικό αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα των σκοτεινών δεσμών που έχουν αναπτυχθεί εδώ και καιρό μεταξύ θυλάκων της Αστυνομίας αφενός και ενός πολιτικού μορφώματος αφετέρου, του οποίου μεγάλος αριθμός μελών και στελεχών σταθερά απασχολεί την Ελληνική Δικαιοσύνη για εγκληματικές ενέργειες.

Δεδομένου ότι η εξαγγελία μιας ακόμη Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) από τους επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ. είναι μαθηματικά βέβαιο ότι για μια ακόμη φορά θα καταλήξει στο αρχείο.

Δεδομένου ότι τόσο η πολιτική όσο και η φυσική ηγεσία των Σωμάτων Ασφαλείας έχουν χρέος απέναντι στη μεγάλη, δημοκρατική πλειοψηφία των φορολογουμένων πολιτών να ξεκαθαρίσουν τα του οίκου τους, και να διαφυλάξουν την τιμή και την υπόληψη της ΕΛ.ΑΣ.

Δεδομένου ότι μια κυβέρνηση της Αριστεράς όφελε να έχει μια πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική πολιτική απέναντι σε τέτοιου τύπου φαινόμενα εκλεκτικής συγγένειας των μηχανισμών του κράτους, με εκδοχές του παρακράτους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Αν θεωρεί σκόπιμο να ασχοληθεί με το ξεκαθάρισμα των ακραίων στοιχείων εντός της Αστυνομίας και ειδικότερα των ΜΑΤ, που λειτουργούν με βάση προσωπικές πεποιθήσεις και αντλήψεις, όπως έχει συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις και στο παρελθόν.
2. Αν ναι, με ποιον τρόπο σκοπεύει να το πράξει, δεδομένου ότι οι ΕΔΕ είναι πλέον καταφανώς αναποτελεσματικές, ως εργαλείο αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Σπύρος Διανέλλης – Ηρακλείου

Ιάσονας Φωτήλας - Αχαΐας