



Αθήνα, 11/04/2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Αξιοποίηση υδατικού δυναμικού Θεσσαλίας».

Η περιοχή της Θεσσαλίας διαθέτει δυο λεκάνες υδατικών πόρων: του Πηνειού και του Άνω Αχελώου, οι οποίες βρίσκονται σε άνιση θέση από πλευράς υδατικού δυναμικού, καθώς του Πηνειού είναι ελλειμματική και του Αχελώου πλεονασματική. Η ελλειμματικότητα της λεκάνης του Πηνειού, μαζί με την υπεράντληση των υπογείων λεκανών που παρατηρείται σε όλο το Θεσσαλικό κάμπο, έχει οδηγήσει σε αγροτικές καλλιέργειες χαμηλής στρεμματικής απόδοσης, αλλά και περιβαλλοντική υποβάθμιση της Θεσσαλίας. Το πρόβλημα επιτείνει η ανεπάρκεια ικανού αριθμού μικρών έργων, όπως φραγμάτων, που και τα υπόγεια ίδια θα μπορούσαν να εμπλουτίζουν, αλλά και να μην κατασπαταλούν τα μη – ανανεώσιμα υπόγεια νερά.

Δυστυχώς, η πλειονότητα των χρηματικών πόρων και της πολιτικής επιχειρηματολογίας αναλώθηκε στην εκτροπή του Αχελώου, που μετά από χρόνια ατέρμονων διομαχών σε όλα τα επίπεδα, δείχνει να έχει παγώσει. Η ιδεοληψία της κυβέρνησης είναι τέτοια που προτιμά να μην ολοκληρώνει μεγάλα έργα που θα έχουν πολλαπλασιαστικό όφελος για την περιοχή, όπως για παράδειγμα της Μεσοχώρας, που χρειάζεται ελάχιστες παρεμβάσεις, για να ολοκληρωθεί. Για την ακρίβεια, απομένει μόνον η υπογραφή της ΑΕΠΟ από τον κ. Σκουρλέτη. Είναι ακατανόητη η εμμονή του Υπουργού να μην υπογράφει την ΑΕΠΟ, παρότι έχει δεσμευθεί, ώστε να μπει το έργο στην τελική ευθεία, και ενώ η ΔΕΗ έχει εκφραστεί θετικά για την ολοκλήρωση του και το ΣτΕ το έχει ξεχωρίσει από την εκτροπή του Αχελώου.

Κυβερνητικά στελέχη επιχειρούν να αιτιολογήσουν την απροθυμία της κυβέρνησης να προχωρήσει τα έργα χαρακτηρίζοντάς τα «φαραωνικά» και τασσόμενοι υπέρ μικρών υδροηλεκτρικών φραγμάτων και παρεμβάσεων. Όμως, την ίδια στιγμή, κάποια μικρά έργα και φράγματα παραμένουν παγωμένα. Τέτοιο έργο είναι το φράγμα Αγιονερίου στην περιοχή της Ελασσόνας, του οποίου η κατασκευή ξεκίνησε το 2000 και σταμάτησε το 2006 εν μέσω δικαστικής διαμάχης και προβλημάτων στην χρηματοδότηση. Να σημειωθεί ότι έχουν ήδη δαπανηθεί 10 εκατομμύρια ευρώ με αλλεπάλληλες αποτυχημένες εργολαβίες και προσπάθειες ένταξης σε Πλαίσια Στήριξης, από το Β' ΚΠΣ όπου εντάχθηκε αρχικά, μέχρι το «Απόστολος Μπαλταζής» και την προηγούμενη περίοδο του ΕΣΠΑ, όπου δεν κατάφερε τελικά να ενταχθεί. Το εν λόγω έργο θα μπορούσε να βιοθήσει στην άρδευση 25.000 στρεμμάτων στην περιοχή της Ελασσόνας, εναλλακτικά δε στην ύδρευση της Λάρισας, η οποία αυτή τη στιγμή καλύπτει τις ανάγκες της σε νερό από γεωτρήσεις.

Η κυβέρνηση οφείλει να ξεκαθαρίσει με σαφήνεια ποιο είναι το σχέδιο της για το συγκεκριμένο έργο – που είναι σχεδόν ολοκληρωμένο – αλλά και για άλλα που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο είτε σε επίπεδο φυσικού αντικειμένου είτε σε επίπεδο μελετών. Υπάρχουν προμελέτες με θέσεις για 23 φράγματα και 4 πεδινούς ταμιευτήρες στον Ν. Λάρισας που θα πρέπει να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν.

Επειδή έργα για τα οποία έχουν δαπανηθεί χρήματα των ελλήνων και ευρωπαίων φορολογουμένων δεν πρέπει να χαθούν,

Επειδή η βιώσιμη διαχείριση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων είναι επιτακτική ανάγκη, εάν θέλουμε ο αγροτικός τομέας να έχει βιώσιμο μέλλον,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Με δεδομένη την θετική στάση της κυβέρνησης για μικρά φράγματα και υδροηλεκτρικά έργα, σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε, ώστε να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση, για να συνεχιστεί το ημιτελές φράγμα στο Αγιονέρι Ελασσόνας;
2. Σκοπεύετε να προβείτε σε τροποποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων (ΦΕΚ 2561 Β/2014), που προβλέπει μεταφορά 250εκ. m³ νερού ετησίως από τον Αχελώο προς την λεκάνη απορροής του Πηνειού; Εάν ναι, ποια είναι η στρατηγική σας, ώστε να υπάρχει υδατική επάρκεια για την κάλυψη των αγροτικών δραστηριοτήτων στην εν λόγω λεκάνη;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ