

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΑΘΗΝΑ 10/03/16

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: «Ανάγκη επαναφοράς της ρύθμισης των 100 δόσεων»

Παρακαλούμε για την τοποθέτηση-απάντηση, τις ενέργειες σας, επί επιστολής που μας προώθησε ο κος Βασίλειος Καμπάνης Πρόεδρος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. δ/ση Ιουλιανού 42-46 Αθήνα, ΤΚ.10434, τηλ. 2108253445, μέσω email:«info@pofee.gr», υποβάλλοντας το αίτημα να μελετηθούν από την αρμόδια πολιτική ηγεσία το αναφερόμενο στο εν θέματι ζήτημα.

Ο αναφέρων βουλευτής

Νικόλαος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού

Κόμματος Ελλάδος

Θέμα: «Ανάγκη επαναφοράς της ρύθμισης των 100 δόσεων»

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σας κοινοποιεί το έγγραφο του **Συλλόγου Αδειούχων Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Χανίων** που υπογράφει το Δ.Σ. του Συλλόγου, με το οποίο τονίζει την άμεση και επιτακτική ανάγκη για επαναφορά μέτρων ρυθμίσεων των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα αυτή των 100 δόσεων, ως απαραίτητη για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τις ημέρες που διανύουμε. Ακολουθεί το κείμενο:

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την αναγκαιότητα επαναφοράς του μέτρου της ρύθμισης των 100 δόσεων.

Η καθημερινή μας επαφή – ως λογιστές – με τις επιχειρήσεις του νομού μας, έχει αναδείξει, σε εμάς, το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος της ρευστότητας τους. Είναι καταφανές ότι έχει φτάσει σε τέτοιο εύρος όπου μαθηματικά οδηγούνται σύντομα – η μία μετά την άλλη – σε οριστική παύση των εργασιών τους.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την αδιαμφισβήτητη αδυναμία των επιχειρήσεων αυτών για την πληρωμή των συσσωρευμένων τους υποχρεώσεων προς τον «συνέταιρό» τους το Δημόσιο. Τον ονομάζουμε «συνέταιρο» μια που με την υπάρχουσα φορολογία κατέχει το πλειοψηφικό ποσοστό αυτών των επιχειρήσεων. Κατέχει επίσης και την πρωτοτυπία όπου το ποσοστό συμμετοχής του να είναι μόνο στα κέρδη και όχι στις ζημίες.

Δεν είναι αρκετή η διαπίστωση για το πόσες επιχειρήσεις έχουν διακόψει τις εμπορικές της δραστηριότητες ώστε να βγάλουμε συμπέρασμα για το μέγεθος του προβλήματος. Πρέπει να σταθμίσετε και την συνεχή αύξηση των συσσωρευμένων χρεών στις ήδη λειτουργούσες οικονομικές μονάδες τα οποία προέρχονται από την συνεχή μείωση της ζήτησης (ελέω έλλειψης ρευστότητας και στους καταναλωτές) και την συνεχή φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση. Αν τα σταθμίσετε αυτά τότε μόνον θα δείτε το μέγεθος του προβλήματος που αγγίζει τα όρια του τρόμου.