



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΠΤΟΥ

1276

13.11.15

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΔΑΒΑΚΗΣ

Βουλευτής Λακωνίας Ν.Δ.

πρ. Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας

19/11/2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Κρίση εργαζομένων ΙΔΑΧ στα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας μας για την κατάληψη Θέσης Ερευνητή ή ΕΛΕ.

Σε καθεστώς «ομηρίας», στερούμενοι την ομαλή ερευνητική τους εξέλιξη βρίσκονται εκατό (100) περίπου εργαζόμενοι, υψηλών επιστημονικών προσόντων, στα κορυφαία Ερευνητικά Κέντρα της χώρας μας όπως το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας, η Ακαδημία Αθηνών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών κ.α.

Πρόκειται για εργαζόμενους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι τα τελευταία είκοσι χρόνια για την λειτουργία και την επιστημονική έρευνα των εν λόγω ερευνητικών κέντρων, έχοντας διδακτορικά και αξιοζήλευτο ερευνητικό και επιστημονικό έργο, καθιστώντας τα Ερευνητικά Κέντρα που εργάζονται ανταγωνιστικά στο διεθνές επιστημονικό στερέωμα.

Συγκεκριμένα με την παράγραφο 47.6 του Νόμου 4310/2014 φάνηκε η βούληση της τότε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ώστε με καθορισμένα κριτήρια να δοθεί λύση στο επαναλαμβανόμενο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι ΙΔΑΧ αορίστου χρόνου αυτών των Ερευνητικών Κέντρων. Οι εργαζόμενοι αυτοί, έχοντας τα μέγιστα τυπικά προσόντα (διδακτορικό τίτλο σπουδών) και ερευνητική προϋπηρεσία ετών επιζητούν, όπως είναι λογικό, την πρέπουσα επιστημονική τους εξέλιξη κατόπιν κρίσης σε Βαθμίδα Ερευνητή Α ή Β', ή αντίστοιχα σε Βαθμίδα Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (ΕΛΕ) στο γνωστικό τους αντικείμενο.

Μέσω μιας αξιοκρατικής διαδικασίας, η οποία θα διεξαγόταν με τις απαιτούμενες «δικλείδες ασφαλείας» που θα όριζε το Υπουργείο Παιδείας ώστε να μην προκύψει περιβάλλον κρίσης άδικο, μη διαυγές και δυσμενέστερο σε σχέση με τις εσωτερικές κρίσεις ερευνητών και γενικότερα προς την φιλοσοφία του σκοπού εισαγωγής της διάταξης, οι Διοικήσεις των Ερευνητικών Κέντρων, όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα

και με τις κρίσεις στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, θα έπρεπε εδώ και τέσσερις-πέντε (4-5) μήνες να είχαν ολοκληρώσει τις διαδικασίες κρίσης. Έτσι θα δινόταν λύση στο χρονίζων αυτό ζήτημα που αφορά σημαντικό αριθμό επιστημονικού προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας μας, πολλοί εκ των οποίων μπροστά σ αυτήν την κατάσταση αναζητούν εργασία στην αλλοδαπή.

Μάλιστα όπως πληροφορούμαστε οι Διοικήσεις ορισμένων Ερευνητικών Ιδρυμάτων, όπως η Ακαδημία Αθηνών και το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», βλέποντας ότι η όλη διαδικασία θα έδινε την δυνατότητα σε ικανά, έμπειρα και άρτια κατηρτισμένα επιστημονικά-ερευνητικά στελέχη, να λάβουν την Βαθμίδα του Ερευνητή ή ΕΛΕ, προχώρησαν τις διαδικασίες, ορίζοντας επιτροπές κρίσης και ενδεχομένως κάποια Ινστιτούτα να ολοκλήρωσαν τις σχετικές διαδικασίες κρίσης.

Ωστόσο η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας ανέστειλε την εφαρμογή της διάταξης του Ν 4310/14 που είχε ψηφιστεί από τη Βουλή, ενώ εν συνεχεία και η νυν πολιτική ηγεσία προχώρησε στην αναστολή της διαδικασίας ως τις 31/12/15 με σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. 7/8-10-15)

Επειδή οι εσωτερικές ανελίξεις στην Βαθμίδα του Ερευνητή ή του ΕΛΕ, των εργαζομένων αορίστου χρόνου στα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας μας, δεν αποτελούν νέες προσλήψεις που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά αποτελούν την φυσιολογική εξέλιξη επιστημονικού προσωπικού, με πολυετή εμπειρία στην Έρευνα και άρτια επιστημονική κατάρτιση,

Επειδή οι διαδικασίες κρίσεις της υπό αναστολή διάταξης 47.6 του Νόμου 4310/14 προδιέγραφαν την πραγματοποίηση μιας διαδικασίας που και στο παρελθόν έχει ξανασυμβεί, και ως εκ τούτου δεν είναι κάτι άγνωστο στις Διοικήσεις των Ερευνητικών Κέντρων και στους εργαζομένους ΙΔΑΧ των Κέντρων αυτών,

Επειδή είναι αντιδεοντολογικό εργαζόμενοι με υψηλά επιστημονικά προσόντα και πολυετή ερευνητική εμπειρία (διδακτορικά, δημοσιεύσεις, ερευνητικά αποτελέσματα) να μην έχουν δικαίωμα στην κρίση με όρους αριστείας και να έχουν εγκλωβιστεί αναμένοντας τον καθορισμό της διαδικασίας κρίσης και τα αποτελέσματα της με όρους αξιοκρατίας,

Επειδή τα κενά στις θέσεις των Ερευνητών αλλά και των ΕΛΕ που συνεπικουρούν τους Ερευνητές είναι τεράστια, ενώ παράλληλα η «διαρροή εγκεφάλων» από τη χώρα μας στο εξωτερικό είναι πλέον δεδομένο αδιαμφισβήτητο

Επειδή παράγοντες όπως οι προαναφερθέντες θέτουν εμπόδια στην επιστημονική έρευνα, δυσκολεύοντας σημαντικά την λειτουργία κορυφαίων Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Πατρίδας μας (όπως το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Ακαδημία Αθηνών,

(Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών κ.α.), που αποτελούν την αιχμή του δόρατος της επιστημονικής μας έρευνας στο διεθνές επιστημονικό περιβάλλον

Επειδή τα Ερευνητικά αυτά Κέντρα αποτελούν παράγοντα προσέλκυσης, σε ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, πόρων από χρηματοδοτούμενα έργα, προς όφελος πρωτίστως των ίδιων των ΕΚ και της Ελληνικής Οικονομίας γενικότερα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

Ποια η πρόθεση της Κυβέρνησης σε ότι αφορά την εφαρμογή της ρύθμισης για την κατάληψη κατόπιν κρίσεως, προσωποπαγούς θέσης Ερευνητή ή ΕΛΕ αιτηθέντων από τον Μάρτιο 2015 εργαζομένων ΙΔΑΧ στα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας μας;

Προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει την αρχική του απόφαση για αναστολή του Ν 4310/14, γεγονός που δικαιολογημένα έχει προκαλέσει την αγανάκτηση τόσο των εργαζομένων ΙΔΑΧ των ερευνητικών Κέντρων όσο και των Διοικήσεων τους;

Ποια η πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας, για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων νομικής υφής και εφαρμοστικότητας, του υπό διαβούλευση επερχόμενου Νομοσχεδίου για την Καινοτομία και την Έρευνα, όπως αυτά έχουν διατυπωθεί από τους συνδικαλιστικούς φορείς των εργαζομένων στα Ερευνητικά Κέντρα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ;

Έχει το Υπουργείο Παιδείας λάβει αποτελέσματα κρίσεων, προ της αναστολής της ρύθμισης 47.6 του Νόμου 4310/2014, από κάποια Ερευνητικά Κέντρα τα οποία και δεν έχει επικυρώσει ;

Ο Ερωτών Βουλευτής

**Αθανάσιος Π. Δαβάκης
Βουλευτής Λακωνίας Ν.Δ.**