



ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Θέμα: «Θα αποπέμψετε άμεσα από τη θέση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τον αρνητή της γενοκτονίας των Ποντίων κ. Νίκο Φίλη;»

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Φίλης, με δηλώσεις του το τελευταίο διάστημα, δυστυχώς έχει μετατραπεί σε αρνητικό πρωταγωνιστή για την κοινή γνώμη.

Μετά τις περίφημες «πενταροδεκάρες» για το ζήτημα του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, προκάλεσε με τις απόψεις του για τη γενοκτονία των Ποντίων, εγείροντας ζητήματα που άπτονται ακόμα και της εξωτερικής πολιτικής της χώρας.

Είναι απολύτως σεβαστό το δικαίωμα οποιουδήποτε, κατά συνέπεια και του Υπουργού Παιδείας, στην έκφραση προσωπικής άποψης. Και είναι απολύτως αποδεκτό το γεγονός πως ο κ. Φίλης μπορεί να εκφράζει θέσεις και απόψεις που διαχρονικά έχει. Ωστόσο, είναι απολύτως απαράδεκτο, αυτές οι απόψεις να εκφράζονται από τον Υπουργό Παιδείας, δηλαδή από έναν άνθρωπο που υπό την θεσμική του ιδιότητα εκπροσωπεί την κυβέρνηση και κατά επέκταση τη χώρα.

Αυτό εξάλλου φάνηκε και από το γεγονός πως οι δηλώσεις του Υπουργού έφτασαν πολύ γρήγορα στη Τουρκία και η εφημερίδα Σαμπάχ πανηγύριζε με πρωτοσέλιδο άρθρο της. Δίπλα σε μία φωτογραφία του κ. Φίλη, η τουρκική εφημερίδα είχε τίτλο: «Μια γενναία παραδοχή από τους γείτονες».

Παρεμπιπτόντως, για την ουσία του θέματος, να αναφέρουμε πως οι Αρμένιοι, που επίσης υπέστησαν γενοκτονία από τους Τούρκους, έχουν ήδη καταφέρει να αναγνωρίζεται η γενοκτονία των προγόνων τους από 28 χώρες, μεταξύ των οποίων ο Καναδάς, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βραζιλία, η Ρωσία, το Βατικανό, η Ολλανδία, η Σουηδία και πολλές άλλες. Και την Αρμενική Γενοκτονία οι Τούρκοι την αρνούνται. Αυτό όμως δεν εμπόδισε το γερμανικό Κοινοβούλιο μόλις εφέτος να εγκρίνει προσχέδιο νόμου αναγνώρισης της Αρμενικής Γενοκτονίας, προκαλώντας “σεισμό” στην Τουρκία.

Το ζήτημα είναι ακόμα σοβαρότερο όμως, από τη στιγμή που η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δείχνει να μην αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Μετά το ξέσπασμα του μεγάλου θορύβου από τις δηλώσεις, ο κ. Φίλης έκανε λόγο για «στερεότυπα που κρατούν τη χώρα πίσω» και για «αναζωπύρωση του εθνικιστικού λόγου». Επίσης, η αν. Υπουργός, κ. Σία Αναγνωστοπούλου, έκανε λόγο για «φαινόμενα χουλιγκανισμού όταν τολμήσει ένας άνθρωπος να πει το οτιδήποτε», γιατί προφανώς, ούτε αυτή κατάλαβε τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Επειδή, χιλιάδες άνθρωποι έζησαν και πέθαναν στην Ελλάδα με το καημό ότι δολοφόνησαν μαζικά τους αγαπημένους τους, οικογένειες ολόκληρες και οι θύτες το αρνούνται μέχρι σήμερα.

Επειδή, μετά τις δηλώσεις του κ. Φίλη πολλοί αναρωτιούνται εάν ο συγκεκριμένος υπουργός μπορεί να εκπροσωπεί τη κυβέρνηση και τη χώρα, κατέχοντας μάλιστα το ευαίσθητο χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Παιδείας.

Επειδή και η διαχρονική θέση του ΣΥΡΙΖΑ για τη Γενοκτονία των Πόντιων είναι σαφής, ότι έχει αναγνωριστεί θεσμικά όπως και η κυβερνητική εκπρόσωπος κ.'Ολγα Γεροβασίλη ανέφερε.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε τα εξής:

1. Γιατί ακόμη δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος 4285/2014 και το άρθρο 2 αυτού, που καθορίζει σαφώς τι προβλέπεται για αρνητές γενοκτονίας, που έχει αναγνωριστεί με αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων ή της Βουλής των Ελλήνων;
2. Στοχεύετε να αντικαταστήσετε το κ. Φίλη από τη θέση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος
Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος