

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ

ΒΟΥΛΗ
ΑΙΓΑΙΟΝ
640
29.10.15

**ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Θέμα: «Περίεργη επικείμενη τοποθέτηση ευνοούμενου του αντιπολιτευόμενου την κυβέρνηση πρώην πρωθυπουργού στην Επιτροπή Σοφών, του νυν Υπουργού Οικονομικών».

Στο Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα Ελλάδος απευθυνθήκαν πολλοί συμπολίτες μας, διαβάζοντας το άρθρο του κ. Γιώργου Νόκου, στην εφημερίδα "Παραπολιτικά", σχετικά με τον κύριο Νικόλα Οικονομίδη.

Συγκεκριμένα το άρθρο αναφέρει τα εξής :

"Τον Ιούνιο του 2014, ένα όνομα είχε έρθει να ταράξει τα νερά της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Αυτό του Νικόλα Οικονομίδη. Για αρκετές ημέρες, στα δημοσιογραφικά γραφεία και τους διαδρόμους της Βουλής διακινούνταν φήμες ότι αποτελούσε την προσωπική επιλογή του κ.Αντώνη Σαμαρά για τη θέση του υπουργού Οικονομικών, μετά την απόφαση μετακίνησης του κ. Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως σχολιάζουν τα "Παραπολιτικά", στην έκδοση της 24/10/2015, οι φήμες τότε δεν επιβεβαιώθηκαν, αφού ο κ.Γκίκας Χαρδούβελης αποτέλεσε την έκπληξη, αλλά, όπως φαίνεται, ο ομογενής καθηγητής ήρθε για να μείνει. Ανάμεσα, λοιπόν, σε εκείνους που σημείωσαν σε ένα χαρτάκι το όνομά του φαίνεται ότι ήταν ο κ.Ευκλείδης Τσακαλώτος. Ο υπουργός Οικονομικών, έπειτα από την ψήφιση των προαπαιτούμενων, έχει αναλάβει να δημιουργήσει μια Επιτροπή Σοφών, που θα γνωμοδοτήσει για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να διαπραγματευτεί το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του χρέους, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας μετά την πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος. Ανάμεσα στα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι για τη στελέχωση της συγκεκριμένης επιτροπής είναι και αυτό του κ. Νικόλα Οικονομίδη.

Ο καθηγητής Οικονομικών στο Stern School of Business, στο New York University και στο University of California, Berkeley, ο οποίος έχει διατελέσει σύμβουλος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ, αλλά και των κυβερνήσεων της Ιρλανδίας, του Καναδά, της Νέας Ζηλανδίας και της Πορτογαλίας, βρίσκεται στην ατζέντα του επιτελείου του κ. Ευ. Τσακαλώτου και η περίπτωσή του συγκεντρώνει πολλά αντιφατικά στοιχεία.

Το βασικότερο από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον κ. Οικονομίδη είναι ότι τον συνδέει μακρά και καλή φιλία με τον κ.Αντ. Σαμαρά, κάτι που άλλωστε είχε τροφοδοτήσει και την ανάλογη φημολογία το 2014, η οποία είχε ενταθεί τότε με την άφιξή του στην Αθήνα. Η φιλία του μάλιστα με τον πρώην πρωθυπουργό «επεκτάθηκε» και στους συνεργάτες του, τον κ.Χρύσανθο Λαζαρίδη και τον κ.Σταύρο Παπασταύρου, που σύμφωνα με φήμες αποτελούν «personae non gratae» για τον κ.Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, ο κ.Νικόλας Οικονομίδης δεν έχει διστάσει να ασκήσει δημοσίως δριμεία κριτική στις επιλογές και τις κινήσεις του νυν πρωθυπουργού, με πιο πρόσφατες την επίσκεψή του στην Αμερική, αλλά και την απόφαση για ολομέτωπη σύγκρουση με τη γενική γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ.Κατερίνα Σαββαΐδου. Στη δεύτερη περίπτωση, μάλιστα, η συμβουλή του προς τον κ.Αλ. Τσίπρα ήταν να κοιτάξει πόσο στοίχισε στον κ.Αντώνη Σαμαρά η απομάκρυνση του Χάρη Θεοχάρη. Ο κ.Ν. Οικονομίδης έχει στηλιτεύσει ακόμα και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα στο οποίο ειδικεύεται, το χρέος, αλλά και τη συνολική οικονομική πολιτική του.

Από την άλλη, η διδασκαλία του τελευταίου και οι τοποθετήσεις του από την έναρξη της κρίσης περιστρέφονται γύρω από τη ρύθμιση του χρέους, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την επιστροφή στην ανάπτυξη, χωρίς μάλιστα την ύπαρξη «κουρέματος». Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η καλή σχέση που διατηρεί με τον αμερικανικό παράγοντα και το ΔΝΤ. Σε αυτά τα δύο ίσως ο κ.Νικόλας Οικονομίδης μπορεί να προσφέρει τόσο τεχνογνωσία, γνωρίζοντας πώς λειτουργεί το ΔΝΤ, όσο και περισσότερους διαύλους επικοινωνίας με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών και, εν προκειμένω, με το γραφείο του ίδιου του υπουργού, Τκ.ζακ Λιου”.

Και το ρεπορτάζ της συγκεκριμένης εφημερίδας, καταλήγει αναφέροντας :

“Αν ο ως άνω οικονομολόγος συμμετάσχει τελικά στην Επιτροπή Σοφών και περάσει τις απόψεις του στην κυβέρνηση, σχολιάζεται αιτό δημοσιογραφικές πηγές ότι η ελληνική διαπραγματευτική τακτική θα κινηθεί πάνω σε τρεις άξονες. Με δεδομένο ότι έχει αποκλειστεί οριστικά πλέον από την Ευρώπη το ενδεχόμενο του «κουρέματος» της ονομαστικής αξίας του χρέους, η ελληνική κυβέρνηση θα ζητήσει ωρίμανσή του σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, κλιμακωτή μείωση των επιτοκίων σε βάθος χρόνου, ανάλογα με την επίτευξη των στόχων του προγράμματος από την Ελλάδα, αλλά και μια περίοδο χάριτος”.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω , ερωτάσθε:

1. Δεδομένων των όσων αναφέρονται στο εν λόγω δημοσίευμα , για ποιο λόγο παρατηρείται ταύτιση απόψεων της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση στο θέμα του χειρισμού του χρέους, ιδίως όταν παρατηρούμε να απομακρύνεται η επιδιώξη για το κούρεμα αυτού, που ως στόχος ήταν μέχρι πρότινος κύρια γραμμή, τόσο της προεκλογικής καμπάνιας, όσο και των αρχικών επιλογών της πρώτης θητείας, της νυν κυβέρνησης;

2. Με βάση τις προφανείς ως άνω κυβερνητικές επιλογές, κρίνετε ότι η εξυπηρέτηση του υπέρογκου σε αριθμό τρέχοντος χρέους είναι δυνατή και εφαρμόσιμη χωρίς να εξαθλιωθούν οι πολίτες και η κοινωνία;

3. Πώς είναι συμβατό με την κυβερνητική γραμμή να αξιοποιούνται άνθρωποι σε τόσο καίρια πόστα, όπως αυτό της διαμόρφωσης γραμμής πλεύσης στο θέμα του χρέους, οι οποίοι σε πρόσφατο χρόνο έχουν ενίστει έρθει σε ανοικτή αντιπαράθεση με την κυβέρνηση; Μήπως έγινε προτεραιότητα της κυβέρνησης η σύμπλευση με έξωθεν κατευθύνσεις & υποδείξεις στο θέμα του χειρισμού του χρέους;



Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος