

ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ

22 ΟΚΤ. 2015

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Θέμα: «Αίτημα πολίτη για τοποθέτηση της αρμόδιας πολιτικής ηγεσίας σε δημοσίευμα της εφημερίδας "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" σχετικά με το ζήτημα της φιλοξενίας λαθρομεταναστών»

Παρακαλούμε για την τοποθέτησή σας επί επιστολής που μας προώθησε ο κος Τ. Σουβαλιώτης (δ/νση: Χαλανδρίτσα Πατρών), όπου ο ως άνω αιτείται τοποθέτηση της αρμόδιας πολιτικής ηγεσίας σε δημοσίευμα της εφημερίδας "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", σχετικά με το ζήτημα της φιλοξενίας λαθρομεταναστών.

Ο αναφέρων βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ

Θέμα: Απέραντο στρατόπεδο η Ελλάδα

Παρακαλείσθε για την τοποθέτησή σας επί του άρθρου του Τάκη Σουβαλιώτη που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» την 26 Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Απέραντο στρατόπεδο η Ελλάδα», το οποίο επισυνάπτεται κατωτέρω:

Απέραντο στρατόπεδο η Ελλάδα

Οι ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν να κλείνουν τα σύνορά τους σε αυτές τις στρατιές των τριτοκοσμικών που θέλουν να τα περάσουν. Προς τα πού όμως θα κινηθούν τώρα αυτές οι στρατιές; Εδώ στη δική μας χώρα, την οικονομικά ασθμαίνουσα Ελλάδα θα ξαναγυρίσουν. Από την οποία πέρασαν μαζικά και ανεξέλεγκτα. Και πού θα εγκατασταθούν αυτοί οι πεινασμένοι άνθρωποι, που σε λίγο θα ανέρχονται και σε εκατομμύρια; Χρειάζονται σπίτια, τρόφιμα, φάρμακα κ.ά. Ποιοι θα τις ικανοποιήσουν όλες αυτές τις ανάγκες τους; Ποιοι; Εμείς; Εμείς παραπαίονμε οικονομικά. Το κράτος μας δεν είναι σε θέση να προσφέρει μια κάποια βοήθεια, ούτε και στους δικούς μας πεινασμένους. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να αναλάβει (το κράτος μας) τόσο βαριές, τόσο δυσβάστακτες υποχρεώσεις για τους πεινασμένους της Ασίας και της Αφρικής; Και πολλών άλλων εκατομμυρίων εξαθλιωμένων ανθρώπων, από όλα τα σημεία της οικουμένης; Αυτές τις ασήκωτες υποχρεώσεις, ας τις επωμισθούν οι ισχυροί της εποχής μας. Οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες, οι Ρώσοι κ.λπ.

Οι ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν να κλείνουν τα σύνορά τους σε αυτές τις στρατιές των τριτοκοσμικών που θέλουν να τα περάσουν. Προς τα πού όμως θα κινηθούν τώρα αυτές οι στρατιές; Εδώ στη δική μας χώρα, την οικονομικά ασθμαίνουσα Ελλάδα θα ξαναγυρίσουν. Από την οποία πέρασαν μαζικά και ανεξέλεγκτα. Και πού θα εγκατασταθούν αυτοί οι πεινασμένοι άνθρωποι, που σε λίγο θα ανέρχονται και σε εκατομμύρια; Χρειάζονται σπίτια, τρόφιμα, φάρμακα κ.ά. Ποιοι θα τις ικανοποιήσουν όλες αυτές τις ανάγκες τους; Ποιοι; Εμείς; Εμείς παραπαίονμε οικονομικά. Το κράτος μας δεν είναι σε θέση να προσφέρει μια κάποια βοήθεια, ούτε και στους δικούς μας πεινασμένους. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να αναλάβει (το κράτος μας) τόσο βαριές, τόσο δυσβάστακτες υποχρεώσεις για τους πεινασμένους της Ασίας και της Αφρικής; Και πολλών άλλων εκατομμυρίων εξαθλιωμένων ανθρώπων, από όλα τα σημεία της οικουμένης; Αυτές τις ασήκωτες υποχρεώσεις, ας τις

επωμισθούν οι ισχυροί της εποχής μας. Οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες, οι Ρώσοι κ.λπ.

Αλήθεια, ποιοι ήταν οι βαθύτεροι λόγοι για τους οποίους οι συριζαίοι άνοιξαν τα σύνορά μας και κάλεσαν όλους τους οικονομικά τσακισμένους λαούς να έρθουν εδώ και στη συνέχεια να κατευθυνθούν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες; Ήταν όντως ανθρωπιστικοί; Οχι δεν ήταν. Προφανώς το συριζαϊκό σχέδιο προβλέπει τη σταδιακή μετατροπή αυτών των τριτοκοσμικών ορδών που θέλει να προωθήσει στην Ευρώπη σε έναν επαναστατικό στρατό! Πρόκειται όμως για ένα ηλίθιο σχέδιο. Οπως ηλίθια και τρελή είναι και αυτή η μεταναστευτική τους πολιτική, που κατά κόρον διατυμπανίζουν. Οι Ευρωπαίοι που τις έχουν αντιληφθεί αυτές τις προθέσεις τους δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν αντιδρούν δηλαδή μοιρολατρικά. Αρχισαν και τα κλείνουν τα σύνορά τους.

Και αν δεν τα κλείσουμε και εμείς, η χώρα μας θα μεταβληθεί σε ένα απέραντο στρατόπεδο.

ΤΑΚΗΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ

Χαλανδρίτσα Πατρών

Σουβ-2