



4482

12 8.15

17.8.2015

Ερώτηση
Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Απευθείας ανάθεση έργων σε διακεκριμένους εμπειρογνώμονες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) σε χρηματοπιστωτικά, νομικά και οικονομικά θέματα, για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τους θεσμούς»

Με το 3^ο άρθρο της Π.Ν.Π. που δημοσιεύθηκε στις 31.7.2015 στο Φ.Ε.Κ. με Αρ. Φύλλου 90, προβλέπεται η - κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης - απευθείας ανάθεση έργων, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι 3 μηνών, σε διακεκριμένους εμπειρογνώμονες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) σε χρηματοπιστωτικά, νομικά και οικονομικά θέματα, για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ταυτόχρονα από δημοσιεύματα στον Τύπο πληροφορούμαστε πως η ελληνική Κυβέρνηση λαμβάνει ή λάμβανε τις υπηρεσίες διαφόρων «συμβούλων» φυσικών προσώπων, όπως οι κύριοι Γκλεν Κιμ, Κιμ Μπράϊαν Γιουνιούν και Σόρους Σαμπαγιατί και νομικών προσώπων όπως η εταιρεία LJ Capital και η επενδυτική τράπεζα Nomura.

Προκαλεί έκπληξη πώς η Κυβέρνηση έρχεται αναδρομικά να καλύψει την πρόσληψη των εν λόγω συμβούλων με την προαναφερθείσα Π.Ν.Π. τη στιγμή μάλιστα που οι αποδοχές για ορισμένους από αυτούς, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δεν δικαιολογούνται από την εμπειρία ή τη θέση τους. Πιο συγκεκριμένα το βιογραφικό του κ. Γκλεν Κιμ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική του εμπειρία, εγείροντας θέμα προσόντων και ειδίκευσης, τα οποία είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με την εμφανιζόμενη τιμή των υπηρεσιών του. Οι προβλέψεις του άρθρου 3 της εν λόγω Π.Ν.Π για απευθείας αναθέσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών κόστους εκατομμυρίων ευρώ είναι επίσης εξόφθαλμα χαριστικές. Το ζήτημα της απευθείας ανάθεσης γίνεται ακόμα σοβαρότερο αν αναλογιστούμε ότι οι δύο σύμβουλοι, της μικρού μεγέθους και με σύντομη διαδρομή σε μη συναφή επενδυτικά και συμβουλευτικά πεδία LJ Capital, κύριοι Γκλεν Κιμ και Σόρους Σαμπαγιατί έχουν διατελέσει στελέχη της Lehman Brothers ο πρώτος και της Lehman Brothers και Nomura ο δεύτερος. Επισημαίνουμε σε αυτό το σημείο ότι η Nomura το 2008 αγόρασε το διεθνές σκέλος της Lehman Brothers. Οι αδιαφανείς διαδικασίες ανάθεσης τεράστιου κόστους και ασαφούς αντικειμένου συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πρόσωπα με δυσανάλογα προσόντα, σε εταιρείες αμφιβόλου αξίας, ειδίκευσης και ρόλου και η πιθανή διασύνδεση όλων αυτών με επενδυτικούς οίκους, οι οποίοι επίσης εμπλέκονται σε αυτές τις απευθείας αναθέσεις προκαλούν εύλογα ερωτήματα.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών:



1. Τι είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε τι θέματα και με τι αρμοδιότητες προσφέρουν οι εταιρείες LJ Capital και Nomura και οι σύμβουλοι Γκλεν Κιμ, Κιμ Μπράϊαν Γιουιουν και Σόρους Σαμπαγιατί;
2. Ποιο είναι το κόστος των εν λόγω υπηρεσιών ανά εταιρεία και ανά σύμβουλο;
3. Σκοπεύει η Κυβέρνηση να δώσει αναλυτική κατάσταση των διακεκριμένων εμπειρογνωμόνων (φυσικών ή νομικών προσώπων), οι οποίοι προσφέρουν της υπηρεσίες τους, σε χρηματοπιστωτικά, νομικά και οικονομικά θέματα, για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, του, συμπεριλαμβάνοντας το κόστος αυτών των υπηρεσιών και το ακριβές αντικείμενο αυτών;

Ο ερωτών Βουλευτής

Χάρης Θεοχάρης
Β' Αθηνών