

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ****ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ... 1825

Ημερομ. Καταθέσεως: 20-11-15

ΕΡΩΤΗΣΗ**ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**

Θέμα: "Ατεκμηρίωτοι περιορισμοί και προϋποθέσεις για τους υποψήφιους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων"

Με αφορμή την κατάθεση του Νομοσχεδίου για την Παιδεία και αναφορικά με την διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, απορία προκαλεί ο ειδικός και συγκεκριμένος όρος, περί των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων Διευθυντών για δύο μόνο Σχολικές Μονάδες, στις οποίες μάλιστα, πρέπει να έχουν υπηρετήσει την τελευταία πενταετία, ενώ μέχρι τώρα, οι όποιοι υποψήφιοι είχαν το δικαίωμα να δηλώσουν όλα τα Σχολεία του Νομού τους.

Επίσης, απορία προκαλεί η πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία, κατάλληλοι προς επιλογή είναι μόνον όσοι έχουν υπηρετήσει σε Σχολεία την τελευταία πενταετία, αφού έτσι ο Νόμος οδηγεί σε αποκλεισμό υποψηφίων. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι αποκλείονται με τα ως άνω εντελώς, εκείνοι οι Εκπαιδευτικοί που τα τελευταία χρόνια ήταν αποσπασμένοι σε Εκπαιδευτικούς Φορείς ή που υπηρετήσαν σαν Σχολικοί Σύμβουλοι, τις τελευταίες δύο θητείες.

Οι δύο αυτές κατηγορίες, συνήθως, αποτελούνται από εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων, οι οποίοι με τα υπό ψήφιση «τιμωρούνται» για κάποιες καθόλα νόμιμες επιλογές τους.

Επίσης, απορία προκαλεί, το «τι μέλλει γενέσθαι» με τα σχολεία, όπου κανένας από τους υπηρετούντες δεν επιθυμεί να γίνει Διευθυντής, οπότε τίθεται το ερώτημα: «γιατί να μην επιλεγούν επί τούτου κάποιοι, που υπηρετούν σε άλλα Σχολεία και έχουν την διάθεση να προσφέρουν ως Διευθυντές».

Οι δικαιολογίες, περί του ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων πρέπει να γνωρίζει τον Διευθυντή, δεν στέκουν, διότι συχνότατα, τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων όλων των Σχολείων αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό - από έτος σε έτος, ενώ η λογική, ότι ο Διευθυντής πρέπει να γνωρίζει το Σχολείο, θα μας οδηγούσε σε ισόβιους Διευθυντές, στερώντας την δυνατότητα των ίσων ευκαιριών σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Σε άλλο σημείο του νομοσχεδίου, απορία προκαλεί η πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία, ο Σύλλογος Διδασκόντων θα έχει λόγο στην επιλογή του Διευθυντή. Ο Διευθυντής, όμως, δεν είναι εκλεγμένος εκπρόσωπος και μέλος συνδικαλιστικού οργάνου των Εκπαιδευτικών, είναι άμεσος προϊστάμενός τους. Ασκεί διοίκηση ο εν λόγω και πρώτο μέλημά του υποτίθεται ότι οφείλει να είναι το καλό των μαθητών και η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου και έπειτα τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

Με ποια λοιπόν λογική, λοιπόν, θα ψηφίζεται ο Διευθυντής από τον Σύλλογο των Διδασκόντων; Μήπως με τις καλές δημόσιες σχέσεις του;

Επειδή οι μεταπτυχιακές σπουδές, οι επιμορφώσεις, οι ξένες γλώσσες και οι πιστοποιήσεις δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία, απεναντίας μάλιστα, κρύβουν από πίσω τους πολλή προσπάθεια, κόπο και αγάπη για την μόρφωση, αποτελούν, δε, πολύτιμο μορφωτικό κεφάλαιο, που φέρει ο κάθε υποψήφιος και θέτει στην υπηρεσία του Σχολείου.

Επειδή θεμιτό θα ήταν, να συναθροίζονται τα αντικειμενικά προσόντα κάθε υποψήφιου Δ/ντή με την βαθμολογία του συλλόγου διδασκόντων και να βγαίνει μια τελική βαθμολογία κάθε υποψήφιου ενδιαφερόμενου για την εκάστοτε σχολική μονάδα, με βάση την οποία θα καταρτίζεται η λίστα της.

Ερωτάσθε:

1. Επί του επερχόμενου νομοσχεδίου για την Παιδεία, γιατί βασική και αναγκαία προϋπόθεση για τον υποψήφιο Διευθυντή να μην είναι μόνο η οκταετής διδακτική και εκπαιδευτική εμπειρία του;
2. Επί του επερχόμενου νομοσχεδίου για την Παιδεία, γιατί ο κάθε υποψήφιος Διευθυντής να μην έχει το δικαίωμα να επιλέξει όσες Σχολικές Μονάδες επιθυμεί εντός του Νομού που υπηρετεί, ώστε να καλύπτονται με αυτόν τον τρόπο και κενά, που ενδεχομένως προκύψουν λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος για κάποια Σχολεία;
3. Επί του επερχόμενου νομοσχεδίου για την Παιδεία, γιατί σε κάθε Σχολείο να μην καταρτίζεται λίστα με τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους Διευθυντές, με βάση τα μετρήσιμα, αντικειμενικά προσόντα τους;
4. Επί του επερχόμενου νομοσχεδίου για την Παιδεία, γιατί εάν τέλος πάντων, θεωρείται τόσο απαραίτητο να έχει λόγο επί της επιλογής Διευθυντή ο Σύλλογος Διδασκόντων, να μην θεσμοθετήσουμε να διατυπώνει ο εν λόγω σύλλογος μια άποψη για κάθε υποψήφιο, που η βαρύτητά της, όμως, να μην ξεπερνά το 10% του συνολικού βαθμολογικού ποσοστού αξιολόγησης του κάθε υποψηφίου Διευθυντή;

Ο ερωτών βουλευτής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των «ΑΝ.ΕΛ.»

Νίκος Ι. Νικολόπουλος
Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος