



ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΘΕΜΑ: «Εχθρός πλέον ο πολιτικός χρόνος»

Η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης αποτελούσε προεκλογικά «σημαία» της σημερινής κυβέρνησης. Σήμερα αποτελεί τον πρώτο στόχο που οφείλει με επιτυχία να υλοποιήσει. Με ποιο τρόπο, όμως, θα επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος, όταν ζούμε σε ένα περιβάλλον, όπου η οικονομία είναι παγωμένη και το κράτος παραμένει αδρανές επί τρίμηνο; Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι ζουν μέσα στην αβεβαιότητα, αφού τα «στεγνά» ταμεία δεν εγγυώνται το αύριο της συνέπειας απέναντι τους.

Επειδή ούτε καν ο πρώτος στόχος αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης μπορεί να επιτευχθεί, όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι και απαιτούνται αιματηρές οικονομίες.

Επειδή μέσα στις κρίσεις ο πολιτικός χρόνος είναι εχθρός της εκάστοτε Κυβέρνησης, γεγονός που το διαπιστώσαμε με Καραμανλή, Παπανδρέου, Παπαδήμο και Σαμαρά. Τα παραδείγματα αυτά, κρίνω, ότι πρέπει να αποτελέσουν οδηγό για τον σημερινό Πρωθυπουργό.

Επειδή το κράτος οφείλει και πρέπει άμεσα να κινητοποιηθεί, προκειμένου να μην εκλείψει ο λιγιστός διαθέσιμος πολιτικός χρόνος.

Ερωτάσθε:

1. Τι προσμένει η σημερινή κυβέρνηση και δεν έχει προχωρήσει στον διορισμό των Γενικών Γραμματέων; Αν υφίστανται οι όποιοι δισταγμοί περί καταλληλότητας υφισταμένων υποψηφίων, γιατί δεν κάνει η κυβέρνηση χρήση της Διαύγειας, η οποία έχει αναδειχθεί διεθνώς σε καλή πρακτική για την επιλογή κυβερνητικών στελεχών;

2. Γιατί η κυβέρνηση δεν προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμποδίσει τη φυγή των όποιων επενδύσεων, καθώς, στην Ελλάδα της βαθιάς ύφεσης, οι επενδύσεις αποτελούν «οξυγόνο» για την οικονομία και ην κοινωνία;

Ο ερωτών βουλευτής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των «ΑΝ.ΕΛ.»

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος