



5326
8/12/14

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Θέμα: Αναδοχή παιδιών, προεφήβων, εφήβων από τα παραρτήματα των Κέντρων Κοινωνικής Προστασίας των Περιφερειών.

Ο θεσμός της αναδοχής άρχισε να επεκτείνεται στην Ελλάδα κυρίως τη τελευταία δεκαετία. Η αναδοχή αφορά τόσο στην βρεφική και νηπιακή ηλικία, όσο και στην παιδική και εφηβική και εφαρμόζεται σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες.

Η χώρα μας υστερεί σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες στο θεσμό της αναδοχής. Η αναδοχή επί των απομακρύνσεων από το οικογενειακό περιβάλλον κινείται σε μονοψήφια ποσοστά, ενώ σε πολλές από τις ευρωπαϊκές χώρες αγγίζει και το 80%. Αυτό έχει ως συνέπεια, αφενός την διαβίωση των παιδιών σε ιδρυματικά περιβάλλοντα και αφετέρου την πληρότητα των δομών αυτών, με αποτέλεσμα παιδιά που θα πρέπει να απομακρυνθούν από το οικογενειακό τους περιβάλλον, είτε να μην βρίσκουν θέση σε δομές προστασίας είτε να παραμένουν σε παιδιατρικά νοσοκομεία ακόμα και μήνες.

Είναι γεγονός ότι, στη χώρα μας η ενημέρωση των πολιτών με ευθύνη της Πολιτείας για το θεσμό είναι ελλιπέστατη. Επίσης, τα εργαλεία είναι ανεπαρκέστατα, καθώς υπάρχει και υποστελέχωση των δομών που εφαρμόζουν προγράμματα ανάδοχης φροντίδας, αλλά και ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδότηση. Δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός ούτε και ενιαία εφαρμογή έστω και αυτού του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου. Παρόλα αυτά υπάρχουν κρατικές δομές που προσπαθούν να εφαρμόσουν προγράμματα αναδοχής με αντιξοότητες. Κρατικοί Φορείς στην Αττική με χρόνια παρουσία στην αναδοχή με ακραία υποστελέχωση (ενδεικτικά αναφέρονται το Αναρρωτήριο Πεντέλης με τέσσερις Κοινωνικούς Λειτουργούς και η Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας που είναι ίσως η μοναδική δομή στην χώρα που εκτελεί συστηματικά προγράμματα αναδοχής για παιδιά και προεφήβους με ένα μόνο Κοινωνικό Λειτουργό!) ή τα παραρτήματα των Κ.Κ.Π.Π. της υπόλοιπης Ελλάδας μερικά από τα οποία δεν διαθέτουν καν μόνιμο Κοινωνικό Λειτουργό (όπως για παράδειγμα η Παιδόπολη της Νεάπολης της Κρήτης) και τα οποία δεν μπορούν να αναπτύξουν με αυτή τη στελέχωση προγράμματα αναδοχής.

Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δια μέσου της Γενικής Γραμματέως Πρόνοιας παροτρύνει δημόσια και διαρκώς πολίτες, να ενημερωθούν για το θεσμό της αναδοχής και να γίνουν υποψήφιοι ανάδοχοι, ώστε να πάψει η ιδρυματικού τύπου φροντίδα εγκαταλειμμένων παιδιών. Ενώ όμως το Υπουργείο δείχνει δημόσια την «ευαισθησία» του απέναντι στα προστατευόμενα παιδιά προκρίνοντας την αναδοχή έναντι του ιδρυματισμού, γνωρίζει τον ήδη τεράστιο αριθμό των εν αναμονή υποψήφιων αναδόχων

γονέων καθώς και τον πολύτιμο χρόνο που τα παιδιά χάνουν μεγαλώνοντας σε Κέντρα Κοινωνικής Προστασίας μέχρι να τοποθετηθούν σε ανάδοχες οικογένειες. Το Υπουργείο γνωρίζει ότι ο χρόνος που χάνεται για κάποια παιδιά κάνει πολύ πιο δύσκολη έως αδύνατη την αναδοχή τους και προδιαγράφει γι' αυτά μια πτορεία εκ νέου τοποθέτησης σε ΚΠΠ εφήβων πλέον. Το Υπουργείο γνωρίζει ότι λόγω της έλλειψης Κοινωνικών Επιστημόνων - και δη Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγων- επιφορτισμένων αποκλειστικά με την αξιολόγηση και υποστήριξη αναδοχών, τα Κέντρα Κοινωνικής Προστασίας αδυνατούν να ανταποκριθούν όπως οφείλουν σε προγράμματα αναδοχής.

Επειδή, αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η παρατεταμένη διάρκεια παραμονής των παιδιών σε ιδρύματα.

Επειδή, αυτός ο χρόνος έχει καταστροφικές συνέπειες στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη.

Επειδή, υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς για παιδιά και εφήβους αποθαρρύνονται λόγω των παραπάνω.

Επειδή, υπάρχουν ήδη αιτήσεις νέων εισαγωγών παιδιών, για πολλά από τα οποία υπάρχει εισαγγελική παραγγελία ή δικαστική απόφαση τοποθέτησης σε δομές παιδικής προστασίας, λόγω διαπιστωμένης παραμέλησης ή και κακοποίησής τους.

Επειδή, παραμένουν πολλά παιδιά σε νοσοκομεία μέχρι να βρεθεί θέση σε Κέντρο Παιδικής Προστασίας, ενώ υπάρχουν δεκάδες ή και εκατοντάδες αιτήσεις υποψηφίων αναδόχων οικογενειών κατατεθειμένες σε δημοσίους Φορείς.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Πόσα παιδιά -και υπό ποιες συνθήκες (όταν θεσμοθετείται ο ένας/μία φροντιστής ανά 22 παιδιά!)- διαβιούν αυτή τη στιγμή σε Κέντρα Κοινωνικής Προστασίας και πόσες αιτήσεις υποψηφιών αναδόχων χρονίζουν στα ΚΠΠ μη μπορώντας να αξιολογηθούν με το υπάρχον προσωπικό;
2. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει άμεσα για την στελέχωση των υπαρχουσών δομών με το απαραίτητο προσωπικό αλλά και την επαρκή και σταθερή χρηματοδότησή τους, ώστε να μπορέσουν οι Κρατικοί Φορείς Παιδικής Προστασίας-Παραρτήματα των Κ.Κ.Π.Π να εκπληρώσουν τον κατεξοχήν στόχο τους: την απο-ιδρυματοποίηση παιδιών με την έγκαιρη τοποθέτησή τους σε ανάδοχες οικογένειες;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Βαλαβάνη Νάντια

Στρατούλης Δημήτριος

Βούτσης Νικόλαος

Κατριβάνου Βασιλική