



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ
Βουλευτής Λακωνίας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

5237
4-12-14

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Θέμα : «Διερεύνηση δυσλειτουργιών στο προνοιακό και δικαιϊκό σύστημα για τα κακοποιημένα παιδιά»

Στην ιστοσελίδα του Χαμόγελου του Παιδιού υπάρχει αναρτημένο κείμενο βασικών συμπερασμάτων και προτάσεων, που κατέγραψε ομάδα κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων του Οργανισμού και τιτλοφορείται «Το οδοιπορικό ενός κακοποιημένου παιδιού στην Ελλάδα».

Στο κείμενο αυτό αποτυπώνονται τα προβλήματα και οι ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί στη λειτουργία του προνοιακού και δικαιϊκού συστήματος της χώρας για τα κακοποιημένα παιδιά.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο κείμενο, δεκάδες από τα περιστατικά κακοποίησης παιδιών καταλήγουν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές, οι οποίες καλούνται να αποφασίσουν για την προστασία των παιδιών-θυμάτων.

Όταν κριθεί επιβεβλημένη η απομάκρυνση των παιδιών από το κακοποιητικό περιβάλλον, μεταφέρονται σε κάποια από τα Νοσοκομεία Παίδων, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους, ενώ παράλληλα αναζητείται ο κατάλληλος χώρος για τη φιλοξενία τους. Ωστόσο η έλλειψη των χώρων αυτών οδηγεί πολλά από τα παιδιά να παραμένουν εγκαταλελειμένα στα Νοσοκομεία Παίδων για εβδομάδες, μήνες ή ακόμη και για χρόνια, σε κάποιες περιπτώσεις.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο εν λόγω κείμενο, «η επόμενη ημέρα προδιαγράφει ενός άλλου τύπου κακοποίηση, με θύτη αυτή τη φορά την κοινωνία και το προνοιακό σύστημα και θύμα το ήδη κακοποιημένο παιδί».

Τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί και των οποίων η αντιμετώπιση αποτελεί αρμοδιότητα ή συναρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, είναι τα εξής:

1. Μη ενεργοποίηση του άρθρου 48 του Ν. 2447/1996 περί κοινωνικών υπηρεσιών στις Εισαγγελίες Ανηλίκων.
2. Ελλιπής παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας για παιδιά.
3. Έλλειψη προστατευόμενων χώρων υποδοχής βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο.
4. Έλλειψη χώρων προστατευόμενης φιλοξενίας για παιδιά σε κρίση που χαρακτηρίζονται ως παιδιά ΑΜΕΑ, τοξικοεξαρτημένα ή με ψυχιατρικά προβλήματα.

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 83, 231 00 Σπάρτη, Τηλ.: 27310 82040, 27310 82058, Φαξ: 27310 82920
Ακαδημίας 41, 106 72 Αθήνα, Τηλ.: 210 364 1295, 210 364 1298, Φαξ: 210 364 5836
info@patrianakou.gr / www.patrianakou.gr

5. Έλλειψη δομών ψυχολογικής και ψυχιατρικής στήριξης παιδιών θυμάτων.
6. Ελλιπής στελέχωση των κοινωνικών φορέων με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό για τη στήριξη των παιδιών.
7. Απουσία ενιαίου φορέα αποκλειστικής απασχόλησης με την καταγραφή και αξιολόγηση των δομών φιλοξενίας των κακοποιημένων παιδιών.
8. Απουσία συντονιστικού φορέα και Κέντρου Αναφοράς περιστατικών παιδιών θυμάτων κακοποίησης.
9. Ανεπαρκής ιατροφαρμακευτική κάλυψη των παιδιών που οι οικογένειές τους δεν είναι ασφαλισμένες σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο.
10. Μη εφαρμογή κοινωνικής ιατρικής στα νοσοκομεία Παιδων.
11. Απουσία κατ' οίκον νοσηλείας.

Το συγκεκριμένο κείμενο κλείνει με την επισήμανση του αυτονόητου. Ότι δηλαδή πρωταρχικά απαραίτητη κρίνεται η απρόσκοπτη συνεργασία όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στην παιδική προστασία με γνώμονα πάντα το συμφέρον του παιδιού και την αναζήτηση των πλέον ενδεδειγμένων μεθόδων υποστήριξής τους.

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν, σε διεθνές επίπεδο, ότι τουλάχιστον ένα στα πέντε κορίτσια και ένα στα δέκα αγόρια πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά μόνο ένα στα τρία περιστατικά καταγγέλλεται (ICMEC).

Σύμφωνα με στοιχεία, που είχαν παρουσιαστεί από τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, κάθε χρόνο 30.000 περίπου παιδιά κακοποιούνται και παραμελούνται στη χώρα μας. Τα 8.000 από αυτά είναι κάτω των 5 ετών. Το 10% των παιδιών κάτω των 5 ετών που εξετάζονται για τραυματισμούς, είναι κακοποιημένα.

Το χρονικό διάστημα από 01-01-2014 έως 31-10-2014, το Χαμόγελο του Παιδιού δέχτηκε καταγγελίες που αφορούσαν 1.254 παιδιά. Εξ αυτών το 42% αφορούσε παιδιά ηλικίας μέχρι 6 ετών, ενώ σε ποσοστό 91% επί του συνόλου των περιπτώσεων που καταγγέλθηκαν, οι θύτες ήταν οι γονείς.

Αν τα στατιστικά στοιχεία φαντάζουν τρομακτικά, η πραγματικότητα των παιδιών που τα απαρτίζουν, καταδεικνύεται εφιαλτική.

Τα κακοποιημένα παιδιά χρειάζονται ένα υγιές συναισθηματικό περιβάλλον, που θα λειτουργήσει επανορθωτικά και θα συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων διαταραχών που ενδέχεται να παρουσιάσουν. Η κοινωνία χρειάζεται την τιμωρία των υπαίτιων και την κατά το δυνατό εξάλειψη του νοσηρού φαινομένου της παιδικής κακοποίησης.

Θα ήθελα να αναφέρω ότι όμοιου περιεχομένου ερωτήσεις έχω υποβάλει προς τους κ.κ. Υπουργούς Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.- Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει για την επίλυση των υπ' αριθ. 1 έως 11 προβλημάτων που έχουν καταγραφεί από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους του Χαμόγελου του Παιδιού και αναφέρονται στο κείμενο της ερώτησης;

2.- Ποια περαιτέρω μέτρα έχει ήδη λάβει και ποια προτίθεται να λάβει για την πρόληψη, καταστολή και καταγραφή των κρουσμάτων της παιδικής κακοποίησης;

3.- Ποια είναι τα κάθε είδους διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για όλες τις μορφές παιδικής κακοποίησης (σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική κακοποίηση ή σωματική ή ιατρική παραμέληση), αρμοδιότητας του Υπουργείου σας; Υπάρχουν διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία με τις υπόλοιπες χώρες ή το σύνολο της Ε.Ε.;

4.- Με ποια συγκεκριμένα μέτρα εξασφαλίζεται και προωθείται η απρόσκοπη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων κοινωνικής πρόνοιας, με τους υπόλοιπους φορείς που δραστηριοποιούνται στην προστασία των παιδιών;

Αθήνα, 04 Δεκεμβρίου 2014

Η ερωτώσα Βουλευτής

Φεβρωνία Πατριανάκου