



## ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Γιάννης Πανούσης

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Α' Αθήνας

28.11.2014

### ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

#### ΘΕΜΑ: Αναίτιος ξυλοδαρμός 26χρονου από μέλη της Ομάδας «Δέλτα»

Στις 17.11.2014 ο 26χρονος Άγγελος Μαχαίρας, δέχθηκε εντελώς αναίτια επίθεση από μέλη της Ομάδας «Δέλτα» στην περιοχή των Εξαρχείων. Κατά τα φαινόμενα, το μόνο «παράπτωμα» του 26χρονου ήταν ότι βρίσκονταν τη «λάθος στιγμή στο λάθος μέρος», περπατώντας σε ένα πεζοδρόμιο της περιοχής των Εξαρχείων συνοδευόμενος από την κοπέλα του. Μετά τον ξυλοδαρμό του, ο 26χρονος δεν συνελήφθη, δεν προσήχθη αλλά αφέθηκε ημι-λιπόθυμος και αβοήθητος στη μέση του οδοστρώματος. Παρευρισκόμενοι φωτορεπόρτερς και δημοσιογράφοι, παρείχαν τις πρώτες βιόθειες στο θύμα, το οποίο στη συνέχεια διακομίσθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε διάσειση, σπασμένα οστά στο δεξί χέρι και πληθώρα από μώλωπες και εκδορές. Να σημειωθεί δε, ότι ο 26χρονος συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας μετά το περιστατικό και υποβάλλεται σε συνεχείς ιατρικές εξετάσεις, κυρίως λόγω των χτυπημάτων που δέχθηκε στο κεφάλι. Ένας μεγάλος αριθμός αυτοπτών μαρτύρων παρόντων στο περιστατικό, επιβεβαιώνουν ότι ο 26χρονος δεν είχε καμία απολύτως ανάμειξη σε διάπραξη επεισοδίων ή επιθέσεων κατά των αστυνομικών δυνάμεων, ενώ τίποτε

απολύτως στη συμπεριφορά του δεν δικαιολογούσε την άσκηση τέτοιας πρωτοφανούς βίας εναντίον του. Πιθανολογείται ότι ο μόνος λόγος ήταν ότι το θύμα φορούσε ρούχα μαύρου χρώματος.

Το εντυπωσιακό στην όλη υπόθεση είναι ότι το περιστατικό είναι καταγεγραμμένο σε κάμερα και το σχετικό υλικό μπορεί να βρει κάποιος στο YouTube στη διεύθυνση: <https://www.youtube.com/watch?v=ci4e2RGt3c4>. Στο video μπορεί κανείς να ακούσει καθαρά τη φωνή ενός άνδρα της Ομάδας «Δέλτα» (πιθανότατα του επικεφαλής) να δίνει την εντολή «Αφήστε τον ρε, πάμε!» και στη συνέχεια ολόκληρη η Ομάδα να φεύγει ταχύτατα εποχούμενη από τον τόπο του περιστατικού. Να σημειωθεί ότι τόσο η οικογένεια του 26χρονου, όσο και άλλοι παρόντες στο περιστατικό έχουν ήδη ενημερώσει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και έχουν ήδη αποστέλει τη σχετική διεύθυνση του βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό που διαθέτει ο ίδιος στα Κοινωνικά Μέσα. Παρ' όλ' αυτά, προκαλεί εντύπωση και δημιουργεί εξαιρετικά αρνητική εικόνα, το γεγονός ότι παρ' όλ' αυτά και μετά από τόσες ημέρες, δεν έχει κινηθεί η παραμικρή διαδικασία έρευνας και ελέγχου του περιστατικού, ούτε έχει γίνει κανενός είδους ανακοίνωση από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας η οποία να προσπαθήσει να «δικαιολογήσει» ή να δώσει τη δική της εκδοχή / εξήγηση για το περιστατικό.

Το απροκάλυπτο αυτό περιστατικό βίας από πλευράς Αστυνομίας, το οποίο αναπόφευκτα φέρνει στο νου το ανάλογο περιβόητο «περιστατικό της ζαρτινιέρας», προκαλεί μια σειρά από εύλογα ερωτήματα. Σε ειδικές περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα η ημέρα της 17<sup>ης</sup> Νοεμβρίου), η Ελληνική Αστυνομία έχει εντολές «προληπτικής άσκησης βίας» κατά «δικαίων και αδίκων»; Από μόνο του το γεγονός της παρουσίας σε συγκεκριμένες περιοχές (Εξάρχεια) και συγκεκριμένη χρωματική επιλογή ενδυμασίας (μαύρα ρούχα), είναι αρκετά για να στοιχειοθετήσουν και να νομιμοποιήσουν προληπτικές επιθέσεις και άσκηση βίας κατά των Πολιτών; Έστω και αν αυτό είναι το ζητούμενο, ο «έλεγχος» θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει με άσκηση ασύμμετρης και πρωτοφανούς βίας; Και τέλος, ως είναι λογικό, εάν προκύψει η

οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά του ελεγχόμενου, αυτός δεν θα πρέπει να προσαχθεί και να συλληφθεί και όχι να αφεθεί ημιθανής στο οδόστρωμα;

Κατόπιν τούτων,

**ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

1. Προτίθεται να διατάξει έρευνα σχετικά με το συγκεκριμένο προκλητικό και αναίτιο περιστατικό άσκησης βίας εκ μέρους της Αστυνομίας, για το οποίο μάλιστα υπάρχει και καταγεγραμμένο οπτικοακουστικό υλικό;
2. Προτίθεται να δώσει εξηγήσεις, να αποδώσει ευθύνες όπου και εάν αυτές προκύψουν και να αναλάβει την κάλυψη των ιατρικών εξόδων του θύματος του συγκεκριμένου περιστατικού, εάν διαπιστωθεί ότι η επίθεση ήταν αναίτια;
3. Τι είδους εντολές έχουν ακριβώς τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας για τις περιπτώσεις «προληπτικών ελέγχων» κατά Πολιτών; Σε τι ακριβώς συνίσταται ο ορισμός της έννοιας του «ελέγχου» και που αρχίζει η «παράβαση καθήκοντος» για τα στελέχη της Αστυνομίας, τα οποία διενεργούν παρόμοιους προληπτικούς ελέγχους;
4. Με βάση ποια λογική, η κίνηση σε συγκεκριμένες περιοχές, ώρες και ημέρες, σε συνδυασμό με ορισμένους ενδυματολογικούς συνδυασμούς, αποτελούν επαρκείς λόγους για άσκηση ελέγχου (και εν προκειμένω, βίας) εκ μέρους της Αστυνομίας;
5. Τι προτίθεται να πράξει η ηγεσία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη, για τον έλεγχο και τον περιορισμό των περιστατικών βίας εκ μέρους της Αστυνομίας;

**Ο Ερωτών Βουλευτής**

**Γιάννης Πανούσης**