



**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ
Κ.Ο. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ**

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αριθμ. Έρωτης Εργασίας 4822
Ημέραι Καταθέσεως 20-11-14

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ασυμβατότητα ισλαμισμού & ανθρωπισμού»

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιοδείας μου στη Θράκη, πάμπολλοι ήταν εκείνοι που μου ζήτησαν, να προσκαλέσω μέσω του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου τον Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά και τον Υπουργό Εξωτερικών, Ευάγγελο Βενιζέλο, να απαντήσουν ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας, εάν αποτελεί πρώτιστη φροντίδα τους η Εθνική πολιτισμική αυτοσυντήρηση του γένους των Ελλήνων.

Τα πολλά και πυκνά γεγονότα που ζουν ιδιαίτερα στη Ροδόπη οι Θράκες συμπολίτες μας, δημιουργούν ανησυχίες δικαιολογημένες. Τα όσα συμβαίνουν λίγο μακρύτερα από την Ελλάδα, στο νέο Ισλαμικό Κράτος, μας γεμίζουν αγωνίες και δημιουργούν προβληματισμούς. Μια νέα βεβαιότητα επικρατεί σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο της Δύσης, πως είναι δεδομένη και δυστυχώς, παγιωμένη και αδιαμφισβήτητη, η ασυμβατότητα ισλαμισμού & ανθρωπισμού.

Στον Πειραιά, καιρό τώρα, λαμβάνει χώρα η τέλεση μιας φρικιαστικής, θρησκευτικού χαρακτήρα, τελετής που προκαλεί σοκ στους περαστικούς και γεννά μαύρες σκέψεις για το μέλλον της πατρίδας μας και του δυτικού πολιτισμού: Τα αυτομαστιγώματα (με λεπίδες και ξυράφια!) των σιτών μουσουλμάνων, που γίνονται στη μέση του δρόμου.

Όπως έγραψε η εφημερίδα «δημοκρατία», αυτοί οι άνθρωποι «αυτομαστιγώνονται, προκειμένου να ξεπλύνουν τις αμαρτίες τους και να θρηνήσουν τον θάνατο του ιμάμη Χουσεΐν, συμμετέχοντας στον εορτασμό της Ασούρα». Αυτό έγινε πριν λίγες μέρες μέσα στο καταμεσήμερο, στο επίνειο της πρωτεύουσας, τον Πειραιά.

Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, που μέσω του ηλεκτρονικής και έντυπης δημοσιογραφίας έγιναν γνώστες και μάρτυρες του εθελούσιου μακελειού της δημόσιας αυτομαστίγωσης, αποκομίζοντας τις πιο αλγεινές εντυπώσεις. Εξ' άλλου, πρόσφατες είναι και οι εικόνες από το ανθρωποκτόνο ξέσπασμα των αποκεφαλιστών κανιβάλων του Ισλαμικού Κράτους.

Οι συνειρμοί των πράξεων των μεν, με τα εγκλήματα των δε, ήταν αναπόφευκτοι, παρόλο που χρήζει διευκρίνισης το γεγονός της ύπαρξης μεγάλων δογματικών διαφορών ανάμεσα στους σίτες μουσουλμάνους και τους μακράν επιθετικότερους και φανατικότερους σουνίτες.

Ως εκ τούτου, τα προκύπτοντα ερωτήματα των πολιτών είναι εύλογα:

1. Πιστεύετε ότι οι οπαδοί του Ισλάμ μπορούν και θέλουν να ενσωματωθούν στις κοινωνίες της Δύσης, εν προκειμένω, της Ευρωπαϊκής Ελλάδας;
2. Μπορούν και θέλουν οι οπαδοί του Ισλάμ να έχουν σχέση, με οποιοδήποτε σύστημα παραπέμπει σε δημοκρατία;
3. Μπορούν και θέλουν οι οπαδοί του Ισλάμ να διανοηθούν ότι ο βίος των δύο φύλων θα χαρακτηρίζεται από ισοτιμία και αλληλοσεβασμό;
4. Μπορούν και θέλουν οι οπαδοί του Ισλάμ να συζητήσουν οτιδήποτε έχει να κάνει με τις προδήλως απάνθρωπες δοξασίες τους, που κατατάσσουν τους «απίστους» στην κατηγορία του υποζυγίου, του εχθρού, του καταδικασθέντα σε θάνατο;
5. Το Ισλάμ δια της πλειοψηφίας των όποιων δημόσιων εκφραστών του στην πρόσφατη ιστορία και επικαιρότητα έχει επιδιώξει συνύπαρξη, ομόνοια, αλληλεγγύη ή μόνον κυριαρχία και επιβολή;
6. Η κυβέρνηση έχει ζητήσει από την ΕΕ, επιτέλους, να ξυπνήσει από τον θανάσιμο λήθαργο της πολιτικής ορθότητας, στον οποίον έχει ...αφεθεί, εδώ και δεκαετίες;
7. Έχετε λησμονήσει, ότι η ύψιστη αποστολή μιας κυβέρνησης είναι η εθνική και πολιτισμική αυτοσυντήρηση, καθώς και η υπεράσπιση της ύπαρξης του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος
Πρόεδρος του
Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ανατροπής