



ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
Αριθμ. Εγγραφής Επίκλησης 4629
14-11-2014

14/11/2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

και τον κ. Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

Θέμα: «Ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας της Νοσηλευτικής Σχολής του Σισμανόγλειου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, καθώς και αλλαγή καθεστώτος του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης στο ίδιο νοσοκομείο».

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Κομοτηνής μας ενημέρωσε με έγγραφό του σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας της Νοσηλευτικής Σχολής Κομοτηνής. Η συγκεκριμένη Σχολή ιδρύθηκε το 1987 υπό την αιγίδα του Νοσοκομείου Κομοτηνής και έχει προσφέρει σημαντικό έργο στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του Νοσηλευτικού προσωπικού Μέσης βαθμίδας, καθώς και στην στελέχωση των υπηρεσιών Υγείας στην περιοχή μας. Από τη συγκεκριμένη Σχολή έχουν αποφοιτήσει 575 Νοσηλευτές και κάθε χρόνο 25 με 30 τελειόφοιτοι κάνουν πρακτική άσκηση, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στο Νοσοκομείο της περιοχής μας.

Επιπλέον ο κ. Γρηγοράκος ως Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε την πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας να μεταφερθεί το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης του Νοσοκομείου Κομοτηνής, από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Εργασίας· με αυτό τον τρόπο αφαιρούνται μόνιμες οργανικές θέσεις υπαλλήλων και ταυτόχρονο δημιουργούνται προβλήματα στην παροχή υπηρεσιών, εξαιτίας των αλλαγών στο εργασιακό καθεστώς.

Επειδή

η διακοπή λειτουργίας της Σχολής Νοσηλευτών αποτελεί πλήγμα στη δημόσια εκπαίδευση και απαξιώνει το λειτούργημα των Νοσηλευτών ΔΕ,

το ΚΕ.Φ.Ι.Α. παρέχει απαραίτητες υπηρεσίες σε εξωτερικούς ασθενείς που πάσχουν από παθήσεις του μυικού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού και αναπνευστικού συστήματος, όπως επίσης και σε άτομα όλων των ηλικιών με κινητικά ή νοητικά προβλήματα,

τέτοιες άστοχες ενέργειες ζημιώνουν σοβαρά όχι μόνο το συγκεκριμένο νοσοκομείο, αλλά κι όλη την τοπική κοινωνία, μαζί με τους φορείς και την ευρύτερη περιοχή της Θράκης,

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

- Στο όνομα ποιας στυγνής δημοσιονομικής λογικής θυσιάζεται η ήδη υποτιμημένη ποιότητα των

παροχών υγείας στη χώρα μας;

2. Προτίθενται τα αρμόδια υπουργεία να αναιρέσουν τις ανωτέρω άστοχες και άδικες αποφάσεις που καταρρακώνουν περαιτέρω το ήδη δραματικά πληγέν σύστημα Υγείας;
3. Προτίθενται τα εμπλεκόμενα υπουργεία να αναβαθμίσουν και όχι να διαλύουν όπως πράττουν έως σήμερα, τις όποιες εναπομείνασες δομές του κοινωνικού κράτους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αϊχάν Καρά Γιουσούφ

Γιώργος Πάντζας

Γιάννης Αμανατίδης

Τζένη Βαμβακά

Τάσος Κουράκης