

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ**

**Κ.Ο. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ**

**ΑΝΑΦΟΡΑ**

**ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ**

2102

07 ΝΟΕ. 2014

Σχετικά με ηλεκτρονική επιστολή που έλαβα από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων της ΕΛ.ΣΤΑΤ ([sylogos1@statistics.gr](mailto:sylogos1@statistics.gr)) με θέμα τη διαμαρτυρία τους για φωτογραφική προκήρυξη νομικού συμβούλου.

Ο Αναφέρων Βουλευτής,

Νικόλαος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ανατροπής

**ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
<http://sylogos1.wordpress.com> E-mail: [sylogos1@statistics.gr](mailto:sylogos1@statistics.gr) Τηλ.: 2131352278

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10/10/2014

ΑΡ.ΠΡΩΤ.104

## Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

### **ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΓΡΑΨΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΤΩΝ**

Στους **FINANCIAL TIMES**, το κατ' εξοχήν όργανο του διεθνούς χρηματιστικού κεφαλαίου, που στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει τον πρώην πρωθυπουργό κ.Γ.Παπανδρέου ως τον «άνθρωπό τους στην Αθήνα», επέλεξε να μιλήσει πρόσφατα ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, κ.Α.Γεωργίου.

Το άρθρο της εφημερίδας που τον φιλοξένησε ΔΕΝ είχε τίτλο «ο άνθρωπός μας στην ΕΛΣΤΑΤ», φιλοξένησε όμως τις διαμαρτυρίες του για την καθυστέρηση της επικαιροποίησης των ελλειμμάτων των τελευταίων είκοσι ετών για τη χώρα μας, από το 1995 έως το 2013. Την καθυστέρηση την αποδίδει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που δεν έστειλε τα απαραίτητα στοιχεία και τον πρώην υπουργό κ.Στουρνάρα που δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα των e-mails του.

Οι **Financial times**, μεταξύ άλλων, έγραψαν: «τα στοιχεία θα φανερώσουν την έκταση της ελληνικής απάτης και ίσως ρίξουν φως στον τρόπο τον οποίο η Ελληνική Κυβέρνηση την πέτυχε». Βλέπουμε λοιπόν την υποδαύλιση σε εφημερίδες του εξωτερικού και την αναπαραγωγή παλιών διεθνών αρνητικών στερεοτύπων περί «Greek statistics» που ενορχηστρώθηκαν για να σπάσει ο αγωγός αξιοπιστίας της χώρας μας, που πέρναγε από την Εθνική Στατιστική με τα γνωστά σε όλους αποτελέσματα. Έτσι το δημοσίευμα αυτό, αντί να ενισχύσει την θρυμματισμένη αξιοπιστία της χώρας μας, επαναφέρει αρνητικό κλίμα που όλοι εντός Ελλάδος προσπαθούν να βελτιώσουν.

Μετά το δημοσίευμα υπήρξε διαμαρτυρία του κ.Σταϊκούρα. Ακολούθησαν δελτία τύπου του κ.Γεωργίου με αναφορές σε επιστολές και αριθμούς πρωτοκόλλου, όπως πάντα, και το θέμα υποτίθεται ότι έχει λήξει.

Στον απόηχο αυτής της αμίμητης ατμόσφαιρας που δημιουργήθηκε, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει τα εξής:

**Ο κ.Στουρνάρας** όχι μόνο «ποίησε την νήσσα» και δεν απάντησε στα mails του κ.Γεωργίου, αλλά δια μέσου του κ.Σταϊκούρα, χαρακτήρισε τον εαυτό του αναρμόδιο, αφού «ο υπουργός απευθύνεται μόνο στον Πρωθυπουργό». Η σιωπή του είναι απόλυτα ταυτόσημη με το πολιτικό του βεληνεκές και το μέγεθος ευθύνης που τον διέκρινε πάντα. Βέβαια δεν χρειάζεται κανένα διανοητικό άλμα για να αντιληφθεί κάποιος ότι κάνει την πάπια, αφού τα αναθεωρημένα δημοσιονομικά θα αφορούν και την περίοδο που ο ίδιος μαζί με την παρέα (Σημίτη, Παπαντωνίου, Χριστοδουλάκη, Καραβίτη) που έγραψε ιστορία - πραγματοποίησαν το μέγα 'εκσυγχρονιστικό θαύμα' με την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ, λίγο πριν την κατάρρευση του χρηματιστηρίου και την καταστροφή των μικροεπενδυτών.

**Ο κ. Σταϊκούρας** με φόντο την παραπαίουσα ελληνική οικονομία, αλλά και με γνώση ότι ο καπετάνιος της ΕΛΣΤΑΤ ήταν ναύτης του ΔΝΤ, με μια ελεγχόμενη έκρηξη θύμισε στον κ. Γεωργίου ότι «η τήρηση της θεσμικής τάξης αποτελεί διαρκές χρέος όλων μας. Η επιλεκτική εφαρμογή της δεν έχει παραχωρηθεί ως δικαίωμα σε κανέναν».

**Αλήθεια κύριε Σταϊκούρα:** Η θεσμική τάξη είναι χρέος όλων μας και δεν έχει παραχωρηθεί σε κανέναν;

**Ψεύδεστε** κύριε Σταϊκούρα γιατί η συνταγματική τάξη, αλλά και κάθε θεσμική λειτουργία είναι παραχωρημένη στους δανειστές. Είσατε λωτοφάγος κύριε Σταϊκούρα και ξεχνάτε ότι αυτόν τον δέσποτα-αλαζόνα που γαλουχήθηκε στο ΔΝΤ και ηγείται της ΕΛΣΤΑΤ, τον αναθρέψατε, τον ανέχεστε και νομοθετείτε συνεχείς θεσμικές εκτροπές της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας προς όφελός του.

**Πως είναι δυνατόν** η κυβέρνησή σας να προσπαθεί να μας πείσει ότι θα διώξει το ΔΝΤ όταν διατηρεί στην ηγεσία της ΕΛΣΤΑΤ το γνήσιο τέκνο του, όταν με πολιτική δουλοπρέπεια η κυβέρνησή σας, άνευρη και αποκομμένη από την κοινωνική πραγματικότητα, σαν περιστρεφόμενοι δερβίσηδες περιφέρεστε γύρω από τον κ.Γεωργίου, αδιαφορώντας για το αν η ΕΛΣΤΑΤ θα επιζήσει του κ.Γεωργίου.

**Ποιος όμως είναι** ο πραγματικός λόγος που ο κ.Γεωργίου με περισσή προκλητικότητα εκθέτει την πολιτική τάξη που τον στηρίζει, επιμένει και βιάζεται τόσο πολύ για την επικαιροποίηση των δημοσιονομικών των τελευταίων είκοσι ετών;

**Θα ωφελήσει** την αξιοπιστία και την οικονομία της χώρας;

**Είναι μια αγνή και άδολη σύγκρουση** του κ.Γεωργίου για να είναι συνεπής σε μία ακατανόητη για μας υποχρέωση (;) της χώρας προς την Eurostat;

**Τι κρύβεται,** τέλος πάντων, πίσω από τα φώτα της ράμπας;

**Όλοι κατανοούν** σε μια πιο σφαιρική αντίληψη ότι η επικαιροποίηση των δημοσιονομικών της τελευταίας εικοσαετίας θα παράξει ιστορία αφού θα ρίξει φως στο τι συνέβη στη χώρα μας τα

τελευταία είκοσι χρόνια που οδήγησαν σε συντριβή την ελληνική οικονομία. Όλοι οι Έλληνες πλην των ενόχων, απαιτούν να ξαναγραφτεί αυτό το κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας που συνδέεται άμεσα με τις οικονομικές επιλογές των κομμάτων εξουσίας.

**Προκαταβολικά** ο Πανελλήνιος Σύλλογος της ΕΛΣΤΑΤ, περισσότερο από άλλους, θέλει να ανοίξουν διάπλατα τα παράθυρα αυτής της περιόδου και να δοθεί άπλετο φως για να φανούν αυτοί που έσπειραν την καταστροφή της χώρας. Αυτοί που κάθε φορά εξαπατούσαν τον ελληνικό λαό με το επιχείρημα ότι εξαπατήθηκαν από τους προηγούμενους και κάθε φορά ενοχοποιούσαν την Εθνική Στατιστική για να απενοχοποιηθούν οι ίδιοι.

**Όλοι λοιπόν συμφωνούμε** ότι πρέπει να βρούμε το μαύρο κουτί με τα αίτια της συντριβής της ελληνικής οικονομίας.

**Ερωτούμε όμως,** αυτό το κρίσιμο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας πρέπει να γραφεί από τον κ.Γεωργίου;

**Όλοι πια γνωρίζουν** ότι η ρητορεία για ανεξαρτησία, αξιοπιστία και η επίκληση αρχών και κωδίκων ορθής πρακτικής, στην εφαρμογή τους μπορεί να έχουν διαφορετικούς και άρρητους στόχους.

**Μπορεί** εκείνος που είναι υπόδικος για τον υπολογισμό του ελλείμματος του έτους 2009 να είναι αξιόπιστος στον υπολογισμό των ελλειμμάτων των τελευταίων είκοσι ετών;

**Μπορεί** να παραμένει Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ αυτός για τον οποίο η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ομόφωνα εκφράζει τον προβληματισμό της για την παραμονή του στη θέση του επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ, την ώρα που με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τα ελλείμματα του 2009;

**Μπορεί** εκείνος που δημιούργησε ανεξαρτησία Φρανκεστάιν στην ΕΛΣΤΑΤ και που για να απαλλαγεί των κατηγοριών που τον βαραίνουν υποδαύλισε μια απαράδεκτη συμπάρσταση από μια διεθνή στατιστική σχέση, που υπονόμεισε για να τον υπερασπιστεί όλους τους θεσμούς της Ελληνικής Δημοκρατίας (Πρόεδρο Δημοκρατίας, Κυβέρνηση, Βουλή, Δικαιοσύνη), να είναι αξιόπιστος;

**Μπορεί** αυτόν που στέκεται στους ώμους του ΔΝΤ και της Τρόικα και που αναθεματίζουν όλοι οι Έλληνες να τον εμπιστευόμαστε;

**Νομίζουμε** ότι η απάντηση σ' αυτά τα ερωτήματα είναι αυτονόητη για μας. Καλό όμως θα ήταν να έχουμε και την απάντηση του κ. Σταϊκούρα και της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου.

Είναι πρόδηλο ότι τα αποτελέσματα της επικαιροποίησης των ελλειμμάτων θα αμφισβητηθούν και θα δημιουργήσουν έριδες στο εσωτερικό της χώρας, ωστόσο θα γίνουν αποδεκτά χωρίς αστερίσκο από την EUROSTAT και τον κ. Ραντερμάχερ και που θα ενισχύσουν για άλλη μια φορά «την αξιοπιστία» του αστέρα του ΔΝΤ.

Ακόμη θα δικαιώνει τις επιλογές του Γ.Παπανδρέου και Γ.Παπακωνσταντίνου και θα επιβεβαιώνει την επιτυχία του καταστροφικού προγράμματος της τρόικα.

Σήμερα και όχι αύριο ο κ.Γεωργίου είτε είναι συνταξιούχος του ΔΝΤ, είτε σε άδεια άνευ αποδοχών, όπως γράφουν οι FINANCIAL TIMES, είτε είναι σε αποστολή εκτός έδρας, όπως υποστηρίζουν οι περισσότεροι Έλληνες πρέπει να απομακρυνθεί άμεσα από την ηγεσία της ΕΛΣΤΑΤ.

Στα ερείπια Γεωργίου πρέπει να κτιστεί μια αξιόπιστη και ανεξάρτητη εθνική στατιστική υπηρεσία με ηγεσία όπως ο ιδρυτικός της Νόμος προέβλεπε.

Για την ιστορικότητα της περιόδου της προηγούμενης εικοσαετίας, ζητάμε από το Κοινοβούλιο την συγκρότηση Ανεξάρτητης Εξεταστικής πολυμελούς Επιτροπής από ειδικούς στα πρότυπα της Ισλανδίας, η οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα απέδωσε πόρισμα 2400 σελίδων όπου όχι μόνο καταλόγισε ευθύνες αλλά τις προσωποποίησε. Κατονομάζονται ο πρώην πρωθυπουργός Γκέιρ Χάαρντε, διοικητές της κεντρικής τράπεζας, υπουργοί και πολλά golden boys που συνελήφθησαν ή διέφυγαν στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο της διαφάνειας το πόρισμα αναρτήθηκε στον ιστότοπο της βουλής τους ([www.sic.athigni.is](http://www.sic.athigni.is)).

Αν είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η επικαιροποίηση της ιστορίας αυτής της περιόδου, χωρίς τα «ιαματικά λουτρά» της EUROSTAT, πιο αξιόπιστο θα ήταν να συγκληθεί εξεταστική επιτροπή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τότε θα βλέπαμε να φιγουράρουν τα «greek statistics» σε πολλές ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης, αλλά θα βλέπαμε ανάγλυφα και τη σκοπιμότητα της δημοσιονομικής ελαστικότητας με την οποία συγκροτήθηκε η νομισματική ένωση, αλλά και τη σκοπιμότητα της σημερινής δημοσιονομικής πειθαρχίας που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εθνικισμών και την αναβίωση του φασισμού στην Ευρώπη.

**Το παραμύθιασμα λοιπόν ας λάβει τέλος. Μπορεί να εκτροχιάστηκαν τα οικονομικά μας, αλλά όχι και η λογική μας.**

**ΤΟ Δ.Σ**



**ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 15/10/2014

Πειραιώς 46 και Επονητών, 18510 Πειραιάς  
Τηλ.: 2131352278 FAX : 2131352264  
<http://syllogos1.wordpress.com>  
E-mail: [syllogos1@statistics.gr](mailto:syllogos1@statistics.gr)

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 105

## **Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η**

### **Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ**

Οι εργαζόμενοι στην ΕΛΣΤΑΤ εδώ και καιρό καταγγέλλουν στην Ελληνική κοινωνία όσα συμβαίνουν στην υπηρεσία μας, η οποία συνδέθηκε με την αναξιοπιστία και αρνητικά διεθνή στερεότυπα, που ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών που οδήγησαν τη χώρα και το λαό σιδηροδέσμιο στις επιλογές του κεφαλαίου μέσω των μηχανισμών της τρόικα.

Ο επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ, κος Γεωργίου υλοποιώντας ακριβώς αυτές τις επιλογές, χρησιμοποίησε μεθόδους που το ταξίδι της Εθνικής Στατιστικής προς την ανεξαρτησία, το έκανε μια πτήση προς την αυταπάτη. Σήμερα ο κος Γεωργίου βαρύνεται με τις ίδιες κατηγορίες οι οποίες αποδίδονταν στην ΕΣΥΕ στο παρελθόν, αφού ελέγχεται από την Ελληνική δικαιοσύνη για την διόγκωση του ελληνικού χρέους με τις γνωστές συνέπειες για το λαό και τη χώρα.

Καλυπτόμενος από τις κυβερνητικές επιλογές για την «αναδιάρθρωση» του δημοσίου επιχειρεί αφ' ενός να αποδομήσει τη στατιστική πληροφορία ως δημόσιο αγαθό και αφ' ετέρου να διαλύσει τα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων.

Δεν τρέφει κανένα σεβασμό στο προσωπικό και τους υπηρεσιακούς παράγοντες τους οποίους έχει απαξιώσει πλήρως ως του σημείου ύβρεως.

Με το Πανελλήνιο Σύλλογο εργαζομένων έχει δημιουργήσει εχθρικό περιβάλλον και η αντιμετώπισή του κινείται μεταξύ αλαζονείας και ανασφάλειας.

Εκτός από την κατάρρευση των σχέσεων προσωπικού – Προέδρου κινδυνεύει με κατάρρευση όλο το έργο της ΕΛΣΤΑΤ .

Αφού:

#### ***A. Η στατιστική πληροφορία αποδομείται:***

1. Με την θεσμική εκτροπή του ιδρυτικού νόμου της ΕΛΣΤΑΤ που έγινε αποδεκτή σε κλίμα θριάμβου από τους δανειστές, αποδείχτηκε ότι πραγματικός στόχος δεν ήταν η ανεξαρτησία της Εθνικής



Στατιστικής αλλά η απόλυτη εξάρτηση της από τον κ. Γεωργίου και με ότι αυτός εκπροσωπεί. Σήμερα η ανεξαρτησία στην ΕΛΣΤΑΤ είναι υποδεέστερη έννοια από ότι στην ΕΣΥΕ.

2. Με τον απόλυτο **συγκεντρωτισμό και την άκρατη γραφειοκρατία**. Αντιμετωπίζοντας με καχυποψία κάθε τι που προέρχεται από τους εργαζόμενους επιμένει σε μεθόδους που δυσκολεύουν, εμποδίζουν, έως και υπονομεύουν την εξαγωγή ποιοτικών στατιστικών στοιχείων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο νέος τρόπος επιλογής συνεργατών. Χρησιμοποιώντας ως δικαιολογία την αξιοκρατική επιλογή των συνεργατών γραφειοκρατικοποίησε τόσο τη μέθοδο επιλογής τους ώστε να αποκλείονται και να αδικούνται έμπειροι συνεργάτες με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί πολύ η συλλογή στοιχείων. Οι εργαζόμενοι που γνωρίζουν από έρευνες, ξέρουν πολύ καλά τη δυσκολία αλλά και τη χρησιμότητα του σταδίου της συλλογής των δεδομένων. Όσο και αν προσπαθούμε να παρουσιάσουμε τα προβλήματα, βρίσκουμε τοίχους με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας της στατιστικής πληροφορίας και τη μείωση της παραγωγικότητάς μας. Ο άκρατος συγκεντρωτισμός οδηγεί στην καθυστέρηση των εργασιών μας, αφού όπως είναι φυσικό, ένας άνθρωπος δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να ελέγξει τα πάντα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις μη τήρηση των προθεσμιών.

3. Με την προτεραιότητα **στο «φαίνεσθαι», στη «βιτρίνα»** και όχι στην ουσία, στην ουσιαστική δουλειά, στο χτίσιμο διαδικασιών, στην ολοκληρωμένη προσέγγιση του έργου της ΕΛΣΤΑΤ. Φαίνεται ότι κατά τη θητεία του ο κ. Γεωργίου στο ΔΝΤ, εκπαιδεύτηκε στη δημιουργία προβλημάτων και όχι στη λύση τους.

### ***B. Τα εργασιακά δικαιώματα καταπατώνται:***

1. Με την κατ' επανάληψη παραβίαση του εργασιακού ωραρίου αφού οι συνάδελφοι της Διεύθυνσης των Εθνικών Λογαριασμών, αλλά και άλλων Διευθύνσεων αποχωρούν συχνά-πυκνά τις μεταμεσονύκτιες ώρες από την υπηρεσία. Και διερωτάται κάθε καλόπιστος πόσο συχνά μπορεί να επικαλείται κανείς «λόγους υψίστου εθνικού συμφέροντος» για να υποχρεώνονται οι υπάλληλοι να ξεχνούν τις οικογένειές τους, να μην έχουν προσωπική ζωή, να μην ορίζουν τις επιλογές τους; Πόσο συχνά μπορεί να προκύπτει «έκτακτη ανάγκη»; Γιατί οι εργασίες αυτές δεν προγραμματίζονται έτσι ώστε το φαινόμενο να μην παρατηρείται τόσο συχνά; Γιατί δεν αντιμετωπίζονται οι υπάλληλοι ως όντα με ανάγκες;

2. Με τη μη χορήγηση κανονικών αδειών σε υπαλλήλους με ανάλογα προσχήματα.

3. Με την περικοπή μισθού στους υπαλλήλους, ακόμη και για την ολιγόλεπτη καθυστέρηση κατά την άφιξη τους στην εργασία ακόμη και όταν αυτή, όχι μόνο υπερκαλύπτεται αλλά και όταν υπάρχει εκβιαστική πολύωρη απλήρωτη απασχόληση πέραν του θεσμοθετημένου ωραρίου.

4. Με πρόστιμα σε υπαλλήλους που διαπράττουν το αδίκημα να διαφωνούν μαζί του. Με απειλές για πρόστιμα σε κατά φαντασία παραλείψεις των υπαλλήλων που εν τέλει οφείλονται στην ολιγωρία του Προέδρου να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του, εξαιτίας του ακραίου συγκεντρωτισμού που τον διακρίνει. Δεν αναλαμβάνει τις δικές του ευθύνες και τις μετακυλύει στους υφισταμένους του

5. Με την απαξίωση του υπηρεσιακού συμβουλίου του οποίου παρανόμως αρνείται να υλοποιήσει τις αποφάσεις που δικαιώνουν τους εργαζόμενους που έχουν προσφύγει σ' αυτό.

6. Με την επιλεκτική νομιμότητα του κ. Γεωργίου, που δημιουργεί ερωτηματικά για το αν πίσω από τους κοινούς μας στόχους υπάρχει διαφορετική στόχευση.



Είναι φανερό ότι οι παρενέργειες της κακοδιοίκησης Γεωργίου αλλά και η αρνητική εικόνα που έχει δημιουργήσει στην Ελληνική κοινωνία, θέτουν σε δοκιμασία την πολύτιμη επικοινωνία της ΕΛΣΤΑΤ μ' αυτήν.

Τέλος, μονότονα επαναλαμβάνουμε ότι, η αλαζονεία, η κακοδιοίκηση, η επίκληση των διαδικαστικών νομικίστικων τεχνασμάτων για να δικαιολογηθούν τα αδικαιολόγητα και η αποκατάσταση των σχέσεων μας με την Ελληνική κοινωνία θα απομακρυνθούν από την υπηρεσία μας με την απομάκρυνση του κ.Γεωργίου.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
  
**Νίκος Κλουβάτος**



**Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
  
**Φλώρα Καψήλη**

Ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής

**ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ**

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «**Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος**» (ΠΣΥ/ΓΓΕΣΥΕ), που εδρεύει στον Πειραιά Αττικής, οδός Πειραιώς 46 και Επονιτών,

Προς

- 1) Την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία «**Ελληνική Στατιστική Αρχή**» (ΕΛΣΤΑΤ), που εδρεύει στον Πειραιά Αττικής, οδός Πειραιώς 46 και Επονιτών, όπως εκπροσωπείται νομίμως,
- 2) Τον κ. **Ανδρέα Γεωργίου του Βασιλείου**, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, κάτοικο Πειραιώς, ομοίως ως άνω,

**Κοινοποίηση προς :**

- 1) Την κ. **Ξενάκη Αθανασία του Θεοδώρου**, υπό την ιδιότητά της ως Γενικής Διευθύντριας Στατιστικών Ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ Α.Δ.Α., κάτοικο Πειραιώς, οδός Πειραιώς 46 και Επονιτών,
- 2) Τον κ. **Τζουγά Ιωάννη του Γεωργίου**, υπό την ιδιότητά του ως Γενικού Διευθυντή Διοίκησης και Οργάνωσης της ΕΛΣΤΑΤ Α.Δ.Α., κάτοικο Πειραιώς, ομοίως ως άνω,
- 3) Την κ. **Ζαρκοστάθη Ουρανία του Νικολάου**, υπό την ιδιότητά της ως Διευθύντριας Διοικητικής Υποστήριξης της ΕΛΣΤΑΤ Α.Δ.Α., κάτοικο Πειραιώς, ομοίως ως άνω,
- 4) Τον κ. **Ψάρρο Νικόλαο του Κωνσταντίνου**, υπό την ιδιότητά του ως Προϊσταμένου Τμήματος Προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ Α.Δ.Α., κάτοικο ομοίως ως άνω,
- 5) Τον κ. **Μολφέτα Κωνσταντίνο του Βαλεντίνου**, υπό την ιδιότητά του ως Διευθυντή Εθνικών Λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ Α.Δ.Α., κάτοικο Πειραιώς, ομοίως ως άνω.

...

1. Με το υπ' αριθ. πρωτ. ΓΔ2-2464/21-09-2012 έγγραφό της, η Γενική Διευθύντρια της ΕΛΣΤΑΤ κα Αθανασία Ξενάκη κάλεσε τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ να εκδώσει εντολή για απασχόληση εκτός ωραρίου και κατά τα Σαββατοκύριακα όλων των υπαλλήλων του Τμήματος Λογαριασμών Γενικής Κυβέρνησης και Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών για το χρονικό διάστημα 22/9-30/9/2012. Στο εν λόγω έγγραφο επισημαίνεται ότι υφίσταται «[...] ανάγκη τόσο για υπερωριακή απασχόληση όσο και για απασχόληση κατά τα Σαββατοκύριακα για το χρονικό διάστημα 22/9/2012 μέχρι και 30/9/2012, όλων των υπαλλήλων του Τμήματος Λογαριασμών Γενικής Κυβέρνησης & Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από την υποχρέωση που έχει η ΕΛΣΤΑΤ να στείλει το αργότερο την 30η Σεπτεμβρίου 2012 τα στοιχεία της ΔΥΕ Σεπτεμβρίου 2012 και τα δημοσιονομικά στοιχεία του 2ου τριμήνου 2012. Παρακαλούμε όπως εκδώσετε εντολή για τον παραπάνω λόγο». Δεν γνωρίζουμε κατά πόσον δόθηκε πράγματι σχετική εντολή από τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ, με ποιο αριθμό και ημερομηνία, με ποιο αιτιολογικό και περιεχόμενο, καθόσον τέτοιο έγγραφο δεν δημοσιεύθηκε ούτε κοινοποιήθηκε στους υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ.

2. Περαιτέρω, με το υπ' αριθ. πρωτ. ΑΙ-5832/21-09-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της ΕΛΣΤΑΤ με θέμα: «Εντολή απασχόλησης εκτός ωραρίου και κατά τα Σαββατοκύριακα του Προσωπικού της Διεύθυνσης Εθνικών Λογαριασμών για το χρονικό διάστημα 22/9/2012 – 30/9/2012», αναφέρεται ως αναγκαία η απασχόληση εκτός ωραρίου και κατά τα Σαββατοκύριακα του Προσωπικού της Δ/σης Εθνικών Λογαριασμών, καθώς «[...] υπάρχει ανάγκη τόσο για υπερωριακή απασχόληση όσο και για απασχόληση κατά τα Σαββατοκύριακα για το χρονικό διάστημα 22/9/2012 μέχρι και 30/9/2012, όλων των υπαλλήλων του Τμήματος Λογαριασμών Γενικής Κυβέρνησης & Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από την υποχρέωση που έχει η ΕΛΣΤΑΤ να στείλει το αργότερο την 30η Σεπτεμβρίου 2012 τα στοιχεία της ΔΥΕ Σεπτεμβρίου 2012 και τα δημοσιονομικά στοιχεία του 2ου τριμήνου 2012. Ως εκ τούτου καλείστε να προσέλθετε στην Υπηρεσία για εργασία το διάστημα από 22/9/2012 – 30/9/2012, προκειμένου να επισπευσθεί η αποστολή των παραπάνω στοιχείων, η οποία αποτελεί έκτακτη και εξαιρετική υπηρεσιακή ανάγκη, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα.».

**Περαιτέρω, οι υπάλληλοι του Τμήματος Λογαριασμών Γενικής Κυβέρνησης & Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών έλαβαν ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) στους προσωπικούς λογαριασμούς τους, αλλά και γραπτά μηνύματα (SMS) στα προσωπικά κινητά τους τηλέφωνα από τον Δ/ντη Εθνικών Λογαριασμών κ. Μολφέτα με τα οποία καλούντο να εργαστούν τα ως άνω Σαββατοκύριακα με την προειδοποίηση ότι «αν δεν προσέλθουν η Υπηρεσία θα προβεί στις Νόμιμες Ενέργειες».**

3. Ο χαρακτηρισμός στα ως άνω έγγραφα των αναγκών που ζητήθηκε από τους υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ οι οποίοι εκλήθησαν και υποχρεώθηκαν δι' αυτών να παράσχουν την εργασία τους εκτός νομίμου χρόνου εργασίας κάθε άλλο παρά βάσιμος είναι, καθώς ασφαλώς οι ανάγκες αυτές δεν είναι έκτακτες και εξαιρετικές, αλλά γνωστές, προβλέψιμες και άμεσα συνδεδεμένες προς τις εκ του Νόμου υποχρεώσεις της ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα:

Όσον αφορά στην υποχρέωση αποστολής των δημοσιονομικών στοιχείων του β' τριμήνου 2012, αυτή σαφώς εμπίπτει στις γενικές υποχρεώσεις της ΕΛΣΤΑΤ, όπως ορίζονται στον ιδρυτικό της Νόμο (ιδίως άρθρο 11 Ν. 3832/2010, όπως αναριθμήθηκε από άρθρο 10 με τη διάταξη του άρθρου 323 παρ. 2 του ν. 4072/2012 ΦΕΚ Α 86/11.4.2012).

Όσον αφορά στη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ, άρθρο 126 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 1997, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 1056/2005 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2005 (ΕΕ L 174), για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος) και την αποστολή των σχετικών στοιχείων Σεπτεμβρίου 2012, επίσης η υποχρέωση αυτή είναι γνωστή και προβλέψιμη, καθώς η ΕΛΣΤΑΤ, με την ιδιότητά της ως «εθνικής στατιστικής υπηρεσίας» (Ν. 3832/2010 και άρθρο 5 παρ. 1 Κανονισμού (ΕΚ) 223/2009) είναι επιφορτισμένη, σύμφωνα και με το Πρωτόκολλο σχετικά με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, να αποστέλλει επιπλέον δημοσιονομικά και στατιστικά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προβλέπει η εν λόγω διαδικασία.

4. Επομένως, οι ανάγκες οι οποίες αναφέρονται στα ως άνω έγγραφα δεν είναι έκτακτες και εξαιρετικές και δεν υφίσταται συνεπώς πεδίο εφαρμογής εν προκειμένω του άρθρου 29 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα, του οποίου έγινε επίκληση, ορίζει ότι: «[ε]φόσον έκτακτες και εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, ο υπάλληλος οφείλει να εργαστεί και πέρα από το χρόνο εργασίας ή σε μη εργάσιμες ημέρες. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον υπάλληλο **αποζημίωση** σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.».



5. Πέραν τούτου, και σε κάθε περίπτωση, ακόμη δηλαδή και εάν ήθελε θεωρηθεί ότι συνέτρεχαν εν προκειμένω έκτακτοι και εξαιρετικοί υπηρεσιακοί λόγοι για την εκτός νομίμου χρόνου παροχή εργασίας από τους κληθέντες προς αυτό υπαλλήλους, ως γνωστόν η εκτός νομίμου χρόνου εργασία (εκτός και πέραν του νομίμου ωραρίου και κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες) τελεί υπό αυστηρά οριζόμενες από την νομοθεσία προϋποθέσεις που πρέπει απαραίτητως να τηρούνται. Σύμφωνα με την από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιέρωσης πενθημέρου εβδομάδος, εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α' 299/30.12.1980) όπως αυτή κυρώθηκε με τον Ν. 1157/1981 άρθρο 1, «Καθιερύεται από 1 Ιανουαρίου 1981 πενθήμερος εβδομάς εργασίας, αρχομένη από Δευτέρας μέχρι και Παρασκευής, διά το υφ' οιανδήποτε σχέσιν προσωπικόν του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως, και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δίκου, άνευ μειώσεως του κατά περίπτωσιν ισχύοντος ή εφαρμοζομένου συνολικού αριθμού ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, επιφυλασσομένων των διατάξεων των επομένων παραγράφων. Εις την ρύθμισιν ταύτην υπάγονται και οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες.». Επιπλέον στο άρθρο 4 της ίδιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι: «Διά κοινών αποφάσεων του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών και του αρμοδίου καθ' ύλην Υπουργού, δύναται οποτεδήποτε: α) να καθιερώνται εξαιρέσεις από της εφαρμογής πενθημέρου εβδομάδος εργασίας κατά υπηρεσίαν, κλάδον, ειδικότητα και αριθμόν υπαλλήλων, χρόνον ή περιοχήν, εφ' όσον τούτο επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας». Του προβλεπόμενου από την εν λόγω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου πλαισίου για τον νόμιμο χρόνο εργασίας των υπαλλήλων του Δημοσίου εξαιρούνται ρητώς οι ειδικώς και περιοριστικώς εκεί αναφερόμενες περιπτώσεις φορέων και υπηρεσιών του Κράτους (άρθρο 2 αυτής) και μόνον (υπηρεσίες εικοσιτετραώρου λειτουργίας).

Περαιτέρω, με το άρθρο 20 παρ.1 του Ν. 4024/2011 ορίστηκαν οι προϋποθέσεις υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά το Σαββατοκύριακο προς συμπλήρωση της ανωτέρω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ως εξής: «Η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επείγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνεται με **απόφαση** του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού στην οποία αναφέρονται **σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν** την ανωτέρω εργασία πέρα από το κανονικό ωράριο. Με

την ίδια απόφαση καθορίζεται ο **αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες** υπερωριακής απασχόλησης τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο. Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις επιτρέπεται η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας **με αμοιβή** κατά τις Κυριακές και εξαιρεσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ' υπέρβαση αυτής, **σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση.** Ειδικά, στην καθ' υπέρβαση εργασία οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρεσιμων ημερών **δεν μπορεί να υπερβούν τις δεκαέξι (16) ώρες κατά περίπτωση το μήνα**». Επίσης στον ίδιο Νόμο, οι εργαζόμενοι εκτός ωραρίου και σε μη εργάσιμες μέρες δικαιούνται **αμοιβής** η οποία καθορίζεται ειδικώς: «Για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο. β. Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που παρέχεται από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, πέρα από την υποχρεωτική, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%). γ. Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρεσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής: ι. Από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) ιι. Από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%). δ. Για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, ίση με το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του ωρομισθίου. ε. Για εργασία νυκτερινή ή ημερήσια Κυριακών και λοιπών εξαιρεσιμων ημερών, που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωρομισθίου. στ. Για το προσωπικό των Υπηρεσιών που λειτουργούν, βάσει νόμου, σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα, η ωριαία αμοιβή των προηγούμενων περιπτώσεων β', γ', δ' και ε' προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%)» (άρθρο 20 παρ. 3 Ν. 4024/2011). Σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις έχουν εκδοθεί (Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1.14757 «Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (ΦΕΚ Β'769) απόφασης 'Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών και ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ Β'1659/26.07.2011).

6. Επομένως η υπερωριακή εργασία και η εργασία κατά το Σαββατοκύριακο επιτρέπεται κατ' εξαίρεση μόνο με διοικητική πράξη (Υπουργική Απόφαση στην περίπτωση του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ), στην οποία θα αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την εργασία πέρα του νομίμου ωραρίου ή του πενθημέρου. Εν προκειμένω απαιτείται δε (δεδομένης της φύσης της ΕΛΣΤΑΤ ως

Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής), Απόφαση εκδιδόμενη από την ίδια (ιδίως άρθρο Ν. 3832/2010), σύμφωνα με την γενική εφαρμοστέα νομοθεσία, τον ιδρυτικό της Νόμο, και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης αυτής. Ασφαλώς, τέτοια απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ θα όφειλε να ευρίσκεται εντός των ορίων της παρεχόμενης κατά τα ανωτέρω νομοθετικής εξουσιοδότησης, να είναι αιτιολογημένη και σύμφωνη προς τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, και ιδίως προς την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή να μην συνιστά λήψη όλως δυσανάλογων μέτρων προς επίτευξη ορισμένου σκοπού ο οποίος θα μπορούσε να επιτευχθεί με άλλα, πλέον πρόσφορα και λιγότερο επαχθή μέτρα.

7. Επιπροσθέτως, η κλήση των υπαλλήλων να παράσχουν την εργασία τους εκτός νομίμου χρόνου, οφείλει να τελείται δια διοικητικών πράξεων, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας πρέπει να είναι έγγραφες, να αναφέρουν την εκδούσα αρχή και τις εφαρμοζόμενες διατάξεις, καθώς και να φέρουν χρονολογία και υπογραφή του αρμοδίου οργάνου, και να κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους.

**ΕΠΕΙΔΗ** εν προκειμένω έχουν παραβιασθεί στο σύνολό τους οι ως άνω κανόνες, καθώς:

(α) δεν συντρέχουν έκτακτοι και εξαιρετικοί υπηρεσιακοί λόγοι για την κλήση των υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ να παρέχουν την εργασία τους εκτός νομίμου χρόνου,

(β) η ΕΛΣΤΑΤ δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις δημοσίων αρχών, φορέων και υπηρεσιών που εξαιρούνται του γενικού κανόνα της πενθήμερης εργασίας εντός νομίμου ωραρίου,

(γ) δεν έχει εκδοθεί Απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ η οποία να προβλέπει την περίπτωση κατ' εξαίρεση παροχής εργασίας εκτός νομίμου χρόνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.1 του Ν.4024/2011.

(δ) δεν έχει καταβληθεί νόμιμη αποζημίωση στους υπαλλήλους που υποχρεώθηκαν να εργασθούν εκτός νομίμου χρόνου εργασίας.

Πάσχει συνεπώς σε πολλά επίπεδα η τακτική που ακολουθείται από την ΕΛΣΤΑΤ στο θέμα αυτό.

**ΕΠΕΙΔΗ** περαιτέρω, πρέπει να σημειωθεί ότι θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η καταπόνηση των υπαλλήλων που υποχρεώθηκαν σε εκτός νομίμου χρόνου εργασία εάν είχε υπάρξει κατάλληλος προγραμματισμός και συντονισμός, για την εύρυθμη και έγκαιρη εκτέλεση των γνωστών και προβλέψιμων



αναγκών που μετονομάστηκαν σε έκτακτες και εξαιρετικές. Είναι δε ακατανόητη, μη ανεκτή και αξιόποινη, δεδομένης μάλιστα και της πλήρους παραβίασης των Νόμων κατά τα προαναφερθέντα, η άσκηση πίεσης στους υπαλλήλους μέσω ατύπων κλήσεων σε παροχή εκτός νομίμου χρόνου εργασίας αλλά μάλιστα ακόμη και προειδοποιήσεων για επιβολή κυρώσεων και άλλες παρόμοιες συμπεριφορές από ορισμένα πρόσωπα.

**ΕΠΕΙΔΗ** σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Υπαλληλικού Κώδικα προβλέπονται συγκεκριμένες ενέργειες σε περίπτωση λήψης παράνομων διαταγών από την Ιεραρχία (υποβολή έγγραφων αντιρρήσεων κλπ) και επομένως εάν αυτές δεν υφίστανται ουδείς δύναται να επικαλεστεί «τυφλή υπακοή σε διαταγές προϊσταμένων».

**ΕΠΕΙΔΗ** ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ δεν πρόκειται να παρακολουθήσει ανενεργός την παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων και την προσβολή της προσωπικότητας των συναδέλφων μας, μέσω παράνομων συμπεριφορών, οι οποίες δύναται να αποτελέσουν το αντικείμενο ελέγχου για την τέλεση τουλάχιστον των αδικημάτων της παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ), ενώ θεμελιώνουν και αξιώσεις αποζημιώσεων για προσβολή προσωπικότητας.

### **Για τους λόγους αυτούς και με επιφύλαξη παντός δικαιώματος**

**ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ** κατά τον εντονότερο τρόπο για την περιγραφόμενη παράνομη εις βάρος συναδέλφων συμπεριφορά,

**ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ** να μην προβείτε στο μέλλον σε επανάληψη αυτής ή ανάλογης συμπεριφοράς και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή αποζημίωσης στους υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ που απασχολήθηκαν εκτός νομίμου χρόνου εργασίας κατά τα αναφερόμενα στην παρούσα.

**ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ** ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την διασφάλιση της τήρησης της νομιμότητας κατά την λειτουργία της ΕΛΣΤΑΤ και για την διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωμάτων και την προστασία της προσωπικότητας όλων των υπαλλήλων της, των ήδη θιγόντων κατά τα ανωτέρω και όλων των άλλων.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτούς προς τους οποίους αυτή απευθύνεται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη αυτήν στην οικεία έκθεση επίδοσης.

Πειραιάς, 12.11.2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
  
ΝΙΚΟΣ ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ



Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
  
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΑΚΑΚΗΣ