

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΑΒ 2037
11 ΟΚΤ. 2014

Προς τους:

1) Υπουργό Εσωτερικών

κ. Αργύρη Ντινόπουλο

2) Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

κ. Ανδρέα Λοβέρδο

ΚΑΤΑΘΕΤΩ

Ως Αναφορά την Α.Π.: 28/17-10-2014 επιστολή του Συλλόγου Νέων Ελλήνων Διαβητικών (ΣΥ.Ν.Ε.Δ.), αναφορικά με «*τον ρόλο του σχολικού νοσηλευτή στις σχολικές δομές*», την οποία επισυνάπτω ως σχετικόν και παρακαλώ τους αρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν βάση του άρθρου 125 του Κανονισμού της Βουλής.

Ο Αναφέρων Βουλευτής

Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος

Ανεξάρτητος Δημοκρατικός Βουλευτής Ημαθίας



Σύλλογος Νέων Ελλήνων Διαβητικών
(ΣΥ.Ν.Ε.Δ)

Αθήνα 17/10 /2014
Αριθ.Πρωτ. 28

Προς

- Υπουργό Εσωτερικών κο Αργύρη Ντινόπουλο
- Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κο Ανδρέα Λοβέρδο

Κοιν.:

- Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής
- Έθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
- Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙ.Α).
- Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας.

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Ο Σύλλογος Νέων Ελλήνων Διαβητικών (ΣΥ.Ν.Ε.Δ) ιδρύθηκε το 1997, είναι μέλος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη και έχει στόχο την ενημέρωση, εκπαίδευση, τη πρόληψη, τη σημασία της σωστής διατροφής και άθλησης στον ΣΔ, την ευαισθητοποίηση του κοινού, την υποστήριξη των ατόμων με ΣΔ και των οικογενειών τους, αλλά και την συνεργασία με φορείς για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και την προαγωγή της ποιότητας ζωής των πασχόντων.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ -ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1 -Ν.ΙΩΝΙΑ τκ 14231
ΤΗΛ.210 2776078 – ΦΑΞ 2105442297 – ΚΙΝ. 6974317059 -email : syned.hellas@gmail.com

Με την επιστολή μας αυτή θέλουμε να σας ενημερώσουμε αλλά και να διαμαρτυρηθούμε για ένα σοβαρό θέμα που έχει προκύψει και αφορά τα παιδιά προσχολικής – σχολικής ηλικίας που πάσχουν από ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη (Σ.Δ)

Κάθε χρόνο σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης δημιουργούνται προβλήματα στην ένταξη των παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη στις δημόσιες προσχολικές και σχολικές δομές, αφού υπεύθυνοι αρνούνται να τα εγγράψουν σε αυτές για τους λόγους υγείας τους.

Η άρνηση των υπευθύνων (διευθυντών , συλλόγων διδασκόντων με την ανοχή σχολικών συμβούλων) έχει ως αποτέλεσμα οι γονείς των παιδιών με ΣΔ να αναγκάζονται να εγγράφουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικούς σταθμούς – σχολεία, προκειμένου να μην ενοχοποιούνται τα παιδιά και να τίθενται στο περιθώριο. Τέτοιου είδους παράνομες και παράτυπες πρακτικές από μέρους των υπευθύνων επιφέρει στις οικογένειες των παιδιών με **ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη** μεγάλη οικονομική επιβάρυνση.

Ως παράδειγμα αναφέρουμε τον 6ο Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό στη Λάρισα ο οποίος τη φετινή χρονιά δεν έκανε δεκτό ένα κοριτσάκι 2.5 ετών με Σακχαρώδη Διαβήτη και Δημοτικός Παιδικός Σταθμός στο Ναύπλιο το οποίο δεν δέχτηκε ένα ινσουλινοεξαρτώμενο αγοράκι 4 ετών.

Κύριοι Υπουργοί,

Ο ΣΔ αποτελεί μια από τις συχνότερες χρόνιες νόσους της παιδικής ηλικίας και προσβάλλει παιδιά κάθε ηλικίας. Η ετήσια επίπτωση της νόσου δυστυχώς αυξάνεται παγκόσμια κατά 4-5%.

Στην Ελλάδα η νόσος αυξάνεται κατά 10-12 νέα περιστατικά ανά 100.000 παιδιά και εφήβους. Η εμφάνιση του ΣΔ αφορά ηλικίες 2-4 έτη ενώ η εμφάνιση του διαβήτη αυξάνεται αισθητά και την εφηβεία τα τελευταία χρόνια.

Όπως καταλαβαίνετε η πλειονότητα των παιδιών που πάσχουν από ΣΔ ,αποτελείται από παιδιά σχολικής ηλικίας ,τα οποία θα πρέπει να παραμείνουν σχολείο τις περισσότερες ώρες της ημέρας τους και ως εκ τούτου η εκπαίδευση του προσωπικού των σχολείων κρίνεται απαραίτητη για τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος.

Τα προβλήματα όμως που αντιμετωπίζει ένα παιδί με ΣΔ στα ελληνικά σχολεία ως μαθητής, είναι απάνθρωπη και ρατσιστική. Η πολιτεία και το Υπουργείο Εσωτερικών από κοινού με το Υπουργείο Παιδείας επιμένουν να μην κατανοούν τη σημασία του ρόλου του σχολικού νοσηλευτή στις σχολικές δομές στις οποίες φοιτούν παιδιά με χρόνια νοσήματα όπως ο ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης και όχι μόνο. Από την άλλη μεριά, οι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να κατανοήσουν τις θεραπευτικές ανάγκες αυτών των παιδιών. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος που οδηγεί ενίοτε σε διαρκείς προστριβές των δασκάλων με τους γονείς και σε αποκλεισμό των μαθητών με ΣΔ από τα δημόσια αλλά και από τα ιδιωτικά σχολεία. Θυμίζουμε πριν χρόνια την άρνηση της Γερμανικής Σχολής (ιδιωτικό) να εγγράψει μαθητή με σακχαρώδη διαβήτη.

Κάθε παιδί με Σακχαρώδη Διαβήτη μπορεί να κάνει ότι ακριβώς κάνει και ένα άλλο παιδί χωρίς διαβήτη κατά τη διάρκεια της σχολικής μέρας, αρκεί να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες που προκύπτουν στο θεραπευτικό επίπεδο και να αντιμετωπιστούν με εξειδικευμένο προσωπικό όπως είναι ο σχολικός νοσηλευτής. Επίσης, σε δεύτερο επίπεδο είναι αναγκαίο η Πολιτεία να πάρει μέτρα για να αντιμετωπιστούν θέματα όπως:

- η έλλειψη ενημέρωσης των εκπαιδευτικών και του προσωπικού του σχολείου.
- Οι στάσεις και συμπεριφορές των εκπαιδευτικών που προκύπτουν από την άγνοιά τους για τη συγκεκριμένη πάθηση.
- Ο σωστός χειρισμός μέσω της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων (προσωπικό σχολείου και γονέων, καθώς και του προσωπικού ιατρού).

Πρέπει να υπάρξει μια συλλογική αντιμετώπιση για να μπορέσει το παιδί με σακχαρώδη διαβήτη με την κατάλληλη υποστήριξη να παρακολουθήσει τη σχολική διαδικασία και παράλληλα να ελέγξει και να ρυθμίσει τη νόσο.

Ο Διαβήτης δεν είναι μεταδοτικός. Δεν δημιουργεί στο παιδί μαθησιακές δυσκολίες, δεν το κάνει διαφορετικό από ένα άλλο παιδί χωρίς διαβήτη. Απεναντίας, η σωστή στάση τόσο των δασκάλων αλλά και των συμμαθητών και φίλων ευνοεί την υγιή ανάπτυξη του παιδιού με ΣΔ.

Κύριοι Υπουργοί,

Το παιδί που πάσχει από Σακχαρώδη Διαβήτη δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από το σχολείο ως άρρωστο, αλλά ως ένα παιδί που πρέπει να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, για να μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες

του σχολείου ,όπως όλα τα άλλα παιδιά και να ανταποκρίνεται με επιτυχία ,να μπορεί να αποδεχθεί την πάθηση του πιο γρήγορα και πιο εύκολα (κοινωνικοποίηση του).

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας σε τόσο σοβαρά θέματα ζητούμε τη δική σας ουσιαστική παρέμβαση ,ώστε τα παιδιά με χρόνια νοσήματα και ειδικά με Σακχαρώδη Διαβήτη να μην αντιμετωπίσουν ξανά τέτοιες συμπεριφορές.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συνεργασία.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ

Η Πρόεδρος

Σπυριδούλα Λάγιου

Η Γεν.Γραμματέας

Μαριάνθη Χρονοπούλου