



ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

22 Οκτωβρίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους Υπουργούς :

- **Παιδείας και Θρησκευμάτων**
- **Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας**
- **Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων**

Θέμα : Απαράδεκτο εργασιακό πλαίσιο και σοβαρότατες καθυστερήσεις στις πληρωμές των εκπαιδευτών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας της χώρας δημιουργήθηκαν για να στηρίξουν την προσπάθεια όλων εκείνων των πολιτών, οι οποίοι δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την φοίτησή τους στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο και επιθυμούν να επανέλθουν στη βασική τους εκπαίδευση. Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας εφαρμόζονται καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και ταυτόχρονα δημιουργείται ένα πλαίσιο υπέρβασης των προβλημάτων εκείνων που μπορεί να θέσουν κάποιο μαθητή στο εκπαιδευτικό περιθώριο. Σημαντικότατη διάσταση στη προσφορά των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελεί επίσης και η λειτουργία πολλών τέτοιων σχολείων στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Εντούτοις, παρά το σπουδαίο εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο που παράγεται στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υφίστανται σοβαρότατα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αυτά. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, ενώ η αρμόδια διαχειριστική αρχή ως προς τη λειτουργία τους είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Οι εκπαιδευτές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας εργάζονται με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε αντίθεση με άλλες κατηγορίες εκπαιδευτικών. Το γεγονός αυτό βυθίζει τις ήδη πενιχρές αμοιβές τους ενώ την ίδια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνεχίζει να μην λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη σε σχέση με το θέμα. Ακόμα όμως και σε αυτό το πλαίσιο παρατηρείται τεράστια καθυστέρηση στη καταβολή των δεδουλευμένων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν κανονικά τις ασφαλιστικές τους εισφορές ενώ αντιμετωπίζονται φορολογικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Την ίδια στιγμή, η φετινή χρονιά ξεκίνησε με πάρα πολλές δυσκολίες για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, κυρίως λόγω των σημαντικών διδακτικών κενών και την έλλειψη

καθηγητών όλων των ειδικοτήτων. Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί και η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης για την αξιοπρεπή κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων. Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα οξυμένη στα σχολεία που λειτουργούν εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων, για τα οποία δεν έχει υπάρξει καμία ιδιαίτερη μέριμνα. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τα τελευταία, οι φετινές αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών έγιναν με πρωτοφανή προχειρότητα και σωρεία λαθών που εκτός της ελλιπούς στελέχωσης τα αποδυνάμωσε από βασικά στελέχη με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το συγκεκριμένο χώρο. Παράλληλα τα λειτουργικά έξοδα είναι αυξημένα λόγω της οικονομικής ένδειας των εγκλείστων εκπαιδευομένων

Επειδή το έργο των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Επειδή τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας προσφέρουν μοναδική διέξοδο σε χιλιάδες ανθρώπους που επιθυμούν να επανέλθουν στη διαδικασία της μάθησης.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί :

1. Προτίθενται να αλλάξει το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτών των ΣΔΕ, ώστε να ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και να μην αντιμετωπίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες;
2. Θα διασφαλίσουν την άμεση εξόφληση όλων των δεδουλευμένων των ωρομισθίων καθηγητών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας;
3. Θα στηρίξουν τις λειτουργικές ανάγκες όλων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας;
4. Προτίθενται να ενεργήσουν άμεσα στην κατεύθυνση της ίδρυσης Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας σε όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας;
5. Γιατί δεν έχει γίνει ακόμα ξεχωριστός κανονισμός λειτουργίας για τα ΣΔΕ που λειτουργούν στα σωφρονιστικά καταστήματα, την αναγκαιότητα του οποίου έχει επανειλημμένα παραδεχτεί η Πολιτική ηγεσία;

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω παρακαλούνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί να καταθέσουν στο Σώμα :

1. Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λειτουργούν στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας) που λειτουργούν σήμερα και των εκπαιδευτικών κενών που καταγράφονται σε αυτά;
2. Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία σε σχέση με τις οφειλές δεδουλευμένων στους ωρομίσθιους καθηγητές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Δριτσέλη Παναγιώτα

Κουράκης Τάσος

Κατριβάνου Βασιλική

Στρατούλης Δημήτρης

Βαμβακά Τζένη

Πάντζας Γιώργος

Φωτίου Θεανώ

Αμανατίδης Γιάννης

Γεωργοπούλου Έφη

Κανελλοπούλου Μαρία

Μαντάς Χρήστος

Καραγιαννίδης Χρήστος

Ιγγλέζη Κατερίνα