



ΒΟΥΛΕΙΤΩΝ ΕΑΛΙΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ

Κ.Ο. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΠΑΒ

1539

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θέμα: «Γράφει ο Κ. Καραίσκος Διευθυντής του «Αντιφωνητή» Κομοτηνή: Η παλαιστινιακή μαντίλα, φερετζές του τουρκισμού»

Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΟ ΠΑΡΟΝ» (03 Αυγούστου 2014) αναφορικά με το συλλαλητήριο υπέρ των Παλαιστινίων και της κτηνωδώς βομβαρδιζόμενης Γάζας που διοργανώθηκε στην Ξάνθη.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Η παλαιοτινιακή μαντίλα, φερετζές του τουρκισμού

- Συλλαλητήριο στην Ξάνθη με επικεφαλής τη γυναίκα του Σαδίκ



Kai η χήρα του Σαδίκ στην κεφαλή της πορείας!

Ένα... διαφορετικό συλλαλητήριο υπέρ των Παλαιοτινιών και της κτηνωδώς βομβαρδιζόμενης Γάζας διοργανώθηκε στην Ξάνθη στην αρχή της βδομάδας που πέρασε. Η διαφορετικότητα της πετυχημένης κινητοποίησης (είχε πάνω από 2.000 άτομα, πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να μαζέψει η τοπική κοινωνία για οποιοδήποτε λόγο - πλην ίσως του... καρναβαλιού) οφειλόταν στον διοργανωτή, που δεν ήταν άλλος από το προξενικό κύκλωμα των τουρκόφρονων της Θράκης.

Είναι δεδομένο πως η κοινή γνώμη των ελλήνων μουσουλμάνων ταυτίζεται με των υπολοίπων Ελλήνων στο Παλαιοτινιακό: Είναι σαφώς υπέρ των θυμάτων και εναντίον του ρατσιστικού εβραϊκού κράτους. Με βάση λοιπόν αυτό το πρόσφορο έδαφος, οι επαγγελματίες Τούρκοι της περιοχής σκέφτηκαν να κινητοποιήσουν τον μειονοτικό κόσμο και να αξιοποιήσουν δεόντως τις εικόνες του συγκεντρωμένου πλήθους. Επισήμως διοργανωτής ο αυτοαποκαλούμενη Ανώτατη Συμβουλευτική Επιτροπή της μειονότητας.

Πρώτα πρώτα βάλανε επικεφαλής τους δύο τουρκομουφτίδες, Μετέ και Σερίφ, με τον πρώτο όχι μόνο να μιλάει στην πλατεία της Ξάνθης αλλά και να προσεύχεται! Έτσι, πέρα από τη νομιμοποίηση και την προβολή του ως «ηγέτη», πέτυχαν και τη μετατροπή μιας υποτίθεται πολιτικής διαδήλωσης σε θρησκευτική. Επρόκειτο για πλήρη διαστροφή του ζητήματος, αφού οι ανά τον (δυτικό, τουλάχιστον) κόσμο διαδηλώσεις έχουν βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εθνικά δίκαια των Παλαιοτινιών, όχι το... Ισλάμ. Άλλωστε ο Μετέ δήλωσε ξεκάθαρα τις προτεραιότητές του: Μνημονεύοντας εκ των υστέρων το ανατολικό Τουρκεστάν, τους Τουρκομάνους, τη Μυανμάρ (Ι) κ.λπ., συμπλήρωσε: «Δηλώσαμε ένα "όχι" (στις οφαγές) για όπου υπάρχουν Τούρκοι και μουσουλμάνοι!»

Αλλά και οι πολιτικές παρουσίες του συλλαλητηρίου ήταν εντελής ανάρριψης για μία φιλοτιναϊτινιακή εκδήλωση. Είναι τουλάχιστον γελούσι να βλέπεις τους κολαούζους του τούρκου προξένου και τα έμμισθα μέλη του παρακρατικού του μποχανισμού να κορδώνονται την παλαιοτινιακή μαντίλα, ένα σύμβολο πρωικού και απελπισμένου αγώνα κατά πάντων. Είναι η ίδια υποκρισία με την οποία ο αφέντης τους στην Αγκυρα δηλώνει δακρύβρεχτα αλληλεγγύη στην Παλαιοτίνη, ενώ ταυτόχρονα αφενός διατηρεί στο υψηλότερο σημείο τις διμερείς οικονομικές σχέσεις του με το Ισραήλ κι αφετέρου στηρίζει παντοιοτρόπως, διά του κανιβαλικού και αμερικανοκίνητου ΙΚΙΛ - ISIS, την αποσύνθεση των αραβικών κρατών της περιοχής.

Άλλωστε αυτός ήταν ο απώτερος στόχος της κινητοποίησης: Να φανεί διεθνώς ότι ένας τουρκικός πληθυσμός της ελληνικής επικράτειας συντάσσεται με τη γραμμή της μπέρας πατρίδας (γι' αυτό και τα αγγλόγλωσσα συνθήματα πιερίσσεψαν). Θυμίζουμε εδώ ότι ήταν η πρώτη μαζική ανοιχτή διαδήλωση αποκλειστικά μουσουλμανικού κόσμου (συμμετείχαν και κάποιοι ελαχιστοί πλειονοτικοί, καλορροαίρετοι ή αφελείς) μετά το επεισοδιακό 1988. Ένα βήμα, λοιπόν, έγινε. Κι αν αυτή τη φορά τηρήθηκαν τα προσχήματα και δεν υπήρξαν τουρκικές σημαίες αλλά ελληνικές, την επόμενη φορά (ή τη μεθεοπόμενη) δεν θα χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για μια... μικροαλλαγή.

*Κώστας Καραϊσκος,
Διευθυντής του «Αντιφωνητή»
Κομοτηνή*