



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ

Κ.Ο. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

1307

11 ΙΟΥΛ. 2014

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

**ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ**

Θέμα: «Η φωτιά στο έλος της Αγυιάς»

Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΓΝΩΜΗ» (30 Ιουλίου 2014) αναφορικά με πυρκαγιά που έβαλε
κάποιος στο χωράφι του.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Η ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΥΙΑΣ

...ΚΑΙ ξαφνικά ένα μεγάλο σύννεφο καπνού σηκώθηκε χθες, νωρίς το απόγευμα, λίγα μέτρα μακριά από την πλαζ της Πάτρας. Πλήθος οι λουόμενοι και οι πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή κοίταγαν προς τον ουρανό με ανησυχία.

ΔΕΝ πέρασε πολλή ώρα για να επιβεβαιωθεί αυτό που όλοι φοβόντουσαν. Ήταν πυρκαγιά. Και όχι κάποια ελεγχόμενη πυρκαγιά που την έβαλε κάποιος στο χωράφι του – αν και απαγορεύονται αυτού του είδους οι αγροτικές δραστηριότητες αυτή την εποχή – αλλά μία πυρκαγιά που ξέσπασε ανάμεσα σε καλαμιές του έλους της Αγυιάς και σε χωράφια και απειλούσε ευθέως, περιουσίες και το ίδιο το έλος. Έναν από τους σημαντικότερους – αν όχι τον σημαντικότερο – πνεύμινα πρασίνου της Πάτρας και συνάμα, έναν σπάνιο υδροβιότοπο. Έναν υδροβιότοπο που... ακόμα αντέχει, μόλις «δυο βήματα» από την καρδιά μιας ελληνικής μεγαλούπολης, η οποία δεν του συμπεριφέρεται και με τον καλύτερο τρόπο.

ΔΕΝ ξέρουμε πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Ανθρώπινο λάθος ή... ανθρώπινη επιδίωξη; Η μήπως ένα τυχαίο περιστατικό ανάφλεξης, (όπως κάποιες φορές συμβαίνει σε περιοχές με έντονη βλάστηση);

ΟΠΩΣ και έχει, οποιαδήποτε θα μπορούσε να τοχυριστεί ότι ένα αντίστοιχο περιστατικό θα μπορούσε οποιαδήποτε στιγμή να συμβεί σε έναν τόπο πραοίνου, εν μέσω καλοκαιριού. Είτε από λάθος, είτε και από σκοπιμότητα. Εξάλλου, κανένας δεν μπορεί πλέον να υποστηρίζει πως είναι ανυποψίαστος...

Π' ΑΥΤΟ και το ζήτημα, κατ' ουοίαν, είναι πως και με ποιο τρόπο, τούτη η πολιτεία θωρακίζει – κατα το δυνατόν – αυτούς τους ελάχιστους τόπους πρασίνου που διαθέτει.

«**ΔΥΟ** βήματα από το αρχηγείο της Πυροσβεστικής είναι...» Θα πουν κάποιοι. Όντως, έτσι είναι και αποδείχτηκε και χθες, που η πυροσβεστική έτρεξε και έριξε πολλές δυνάμεις για να μην έχουμε χειρότερα. Μπορεί όμως η οργανωμένη πρόληψη μίας πολιτείας να «ακουμπάει» μόνο πάνω στην... εγγύτητα της πυροσβεστικής από τον τόπο εκδήλωσης μίας πιθανής πυρκαγιάς;

ΕΜΕΙΣ λέμε όχι. Υποστηρίζουμε πως η Πάτρα θα έπρεπε να θωρακίζει το έλος της Αγυιάς με πολλούς τρόπους. Από τις περιμολίες που αυτή την περίοδο θα μπορούσαν να κάνουν κάποιοι υπάλληλοι του δήμου μέχρι τον καθαρισμό διαφόρων χώρων, τον εξοπλισμό με πυροσβεστικούς κρουνούς και πολλά άλλα. Εξάλλου, ελάχιστα μέτρα από την θάλασσα είναι και το νερό είναι... άπλετο.

ΤΟ ΕΛΟΣ της Αγυιάς, εν κατακλείδι, θα έπρεπε να έχει αξιοποιηθεί διαφορετικά. Και πολύ – πολύ καλύτερα. Δεν έγινε μέχρι τώρα. Να ελπίζουμε περισσότερα στο μέλλον ί να συνεχίσουμε να ποντάρουμε τα πάντα στην ετοιμότητα και την ικανότητα των πυροσβεστών;