



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

28 ΑΥΓ. 2014



ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ - Κ.Ο. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ:

**ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ)**

Παρακαλούμε για την τοποθέτησή σας επί δηλώσεων Μητροπολιτών της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας, που δημοσιοποιήθηκαν σε ιστοσελίδες διαδικτύου και μας προωθήθηκαν ανάλογα, σχετικά με την αναγκαιότητα επίδειξης σεβασμού από την Ελληνική Πολιτεία στην Κυριακή Αργία με την αποφυγή λήψης οποιασδήποτε πρωτοβουλίας για κατάργησή της.

Ο Αναφέρων Βουλευτής

Νικόλαος Ι. Νικολόπουλος
Πρόεδρος του
Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ανατροπής

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.newsbomb.gr%2Fpolitikh%2Fstory%2F471334%2Flavros-o-mitropolitis-peiraios-kata-tis-kyvernisis-gia-tin-argia-tis-kyriakis&ei=nS3GU5zhKbCT0QXOgYHwCQ&usg=AFQjCNH7woIYicpGJXkw_8VhJ2VFXjemJw&bvm=bv.71126742,d.bGQ

ΠΑΤΡΩΝ

<http://www.agoritikovima.gr/eipan/item/37466-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%BB%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82>

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ

http://www.stoxos.gr/2014/07/blog-post_7920.html

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

<http://www.imalex.gr/33B15397.el.aspx>

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ

<http://www.romfea.gr/arhra-aposeis/18043-2013-07-16-19-50-34>

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

<http://romfea.gr/epikairotita/17883-2013-07-07-23-42-32>

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

<http://olympia.gr/2013/08/05/%CE%BF-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%83-%CE%B3%CE%B9/>

ΠΑΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΝΟΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

(συμβολή στο «εργασιακό ζήτημα» των ημερών)

Στους αρχαίους, η κατάπαυση από την εργασία χάριν ανάπτυξης, γενικά, ήταν άγνωστη. Στους Βαβυλωνίους αναφέρονται κάποιες αργίες, όμως, όχι τακτικές. Ο Μωσαϊκός Νόμος καθορίζει, με την τετάρτη εντολή, την αργία του Σαββάτου ως ημέρα ευγνωμοσύνης προς το Θεό που ελευθέρωσε τον Ισραήλ από την δουλεία της Αιγύπτου («έξι ημέρες θα εργάζεσαι και θα πραγματοποιείς τα έργα σου, την εβδόμη ημέρα, όμως, του Σαββάτου, θα την αφιερώνεις στον Κύριο και Θεό σου»). Άλλες ιουδαϊκές εορταστικές αργίες, κινητές μέσα στο χρόνο, αποβλέπουν κυρίως στη σύσφιγξη κοινωνικών δεσμών και στην ανάπτυξη εθνικής συνειδήσεως.

Στους Ρωμαίους υπήρχαν ημέρες αργίας και σχετικοί νόμοι. Οι νόμοι αυτοί όριζαν ποιες εργασίες επιτρέπονταν και ποιές όχι στις γιορτές. Στην ουσία γιορτές θρησκευτικού περιεχομένου δεν υπήρχαν. Ήταν γιορτές ποτού, φαγητού και οργίων.

Στους Έλληνες γιορτές τύπου ιουδαϊκού Σαββάτου ή όποιου άλλου, δεν συναντάμε πουθενά. Ο Αριστοτέλης εξάλλου θεωρούσε την εργασία ασυμβίβαστη με την αρετή. Η εργασία ήταν χαρακτηριστικό του δούλου ενώ η αρετή του ελευθέρου ανθρώπου. Πίστευε ότι η αρετή δεν ευδοκιμεί όπου ευδοκιμεί η βάναυση εργασία (Πολιτικά Γ' 5, 1278 α 20-21).

Ο Απ. Παύλος θεωρεί την εργασία μεγάλο και ισχυρό παράγοντα για την καλλιέργεια των αρετών, παράλληλα όμως, οι Χριστιανοί ενθυμούμενοι ότι ο Χριστός αναστήθηκε τη «μία των Σαββάτων» δηλ. την επομένη ημέρα, και θέλοντας να την τιμήσουν, δεν την ονόμασαν ημέρα αργίας αλλά ημέρα αγιασμού, κατά την οποία συγκεντρώνονταν για να τελέσουν το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

Ο Μέγας και Ισαπόστολος Κωνσταντίνος με Αυτοκρατορικό Διάταγμα της 3ης Μαρτίου 321 προς τη Ρώμη, επιβάλλει την πρώτη ημέρα της εβδομάδος ως ημέρα αργίας. Το Διάταγμα εντέλλεται όπως «όλοι οι δικασταί, ο λαός της πόλεως και αι λοιπαί εργασίαι οφείλουν να καταπαύουν κατά την αξιοσέβαστον ημέραν του Ηλίου» (C 111,12 2, in Corpus Juris Civilis t. II, Codex Justinianus, Berlin 1927). Οι ειδωλολάτρες ονομάζουν την ημέρα «Sunday» (Sun = ήλιος) και οι Χριστιανοί «Κυριακή» επειδή ο Κύριος είναι ο ήλιος της Δικαιοσύνης.

Στη συνέχεια, σειρά από «Νεαρές» και Διατάξεις των Αυτοκρατόρων Θεοδοσίου Α', Θεοδοσίου Β', Ιουστινιανού και Λέοντος Γ', όρισαν όπως: «Δικασταί μεν και Δήμοι των πόλεων και οι εκ τεχνών βιούντες αργείτωσαν εν Κυριακή, μόνοι δε γεωργοί εργαζέσθωσαν και οι η αιτία της λύσεως της τιμής της ημέρας ἀλογος. Δοκεί γαρ σωτηρίας των καρπών, ἐστι δε αληθώς ουδέν. Ον γαρ το σπουδαίον της γεωργίας, αλλά του καρποδότου ο ἔλεος την ευθυνίαν παρέχεται των καρπών» (NE' II COLL.NOV.LV).

Η ΣΤ' Οικουμενική Σύνοδος στην Ανατολή και ο Καρλομάγνος στη Δύση καθιέρωσαν τελικώς ως πλήρη αργία την Κυριακή με σκοπό την μετοχή των Χριστιανών στη λατρευτική Σύναξη στους Ναούς και την οικογενειακή ανάπτυξη και γαλήνη.

Η Γαλλική Επανάσταση θέλοντας να εξαλείψει κάθε χριστιανική επιρροή στην Ευρώπη, όρισε ως ημέρα αναπαύσεως κάθε δέκατη ημέρα.

Η Ρωσική Επανάσταση κάθε έκτη με εναλλαγές. Όμως, τελικά δεν τα κατάφεραν. Σήμερα ακόμα και μουσουλμανικές χώρες, περιόρισαν την αργία της Παρασκευής στο απόγευμα της ίδιας ημέρας, με την προσέλευση στα τζαμιά και αργούν επισήμως τις Κυριακές.

Στις 20 Ιουνίου 2011 εκπρόσωποι 65 πανευρωπαϊκών οργανώσεων πολιτών, συνδικάτων, της Ορθόδοξης Εκκλησίας και των άλλων Χριστιανικών Ομολογιών, που όλοι μαζί αποτελούν την «Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την αργία της Κυριακής» συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Στο τέλος της συναντήσεως υπέγραψαν ανακοίνωση, με την οποία δεσμεύτηκαν να αγωνιστούν για την διατήρηση ως υποχρεωτικής της αργίας της Κυριακής και για ένα ανθρώπινο ωράριο εργασίας. Τα μέλη της Συμμαχίας στην ίδια ανακοίνωση ζητούν, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, όπως επίσης και αυτές των κρατών μελών, να σέβονται τους εργαζόμενους πολίτες και την ιδιωτική τους ζωή, που περιλαμβάνει και τον ελεύθερο χρόνο που πρέπει να έχουν και να μοιράζονται με τα άλλα μέλη της οικογένειάς τους. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια τέτοια συμμαχία Εκκλησίας και συνδικάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατά τη συνάντηση, επιστήμονες ομιλητές τόνισαν ότι η Ευρώπη έχει ανάγκη από ένα κοινωνικό μοντέλο που να μη στηρίζεται μόνο στην παραγωγή και στην κατανάλωση, αλλά επίσης στον ελεύθερο χρόνο για τις προσωπικές επιλογές του κάθε πολίτη-εργαζομένου. Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο γερμανός καθηγητής Ψυχολογίας κ. Friedhelm Nachreiner, ο οποίος επισήμανε το γεγονός ότι το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο με πρόσφατη απόφασή του κατάργησε το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή στη Χώρα. Επίσης ο κοινωνικός ερευνητής δρ. Zil Empreiß παρουσίασε το αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας, που έδειξε ότι τα άτομα που εργάζονται την Κυριακή, επηρεάζονται αρνητικά τόσο στον τομέα της υγείας τους, όσο και σ' αυτόν της ασφάλειας στην εργασία τους. Άλλες έρευνες δείχνουν ότι το οικονομικό αποτέλεσμα από την κυριακάτικη εργασία, είναι πενιχρό έως αρνητικό, εκτός από αλυσίδες πολυκαταστημάτων, που απευθύνονται κυρίως στους τουρίστες. Αυτός είναι και ο λόγος που, παρά το νόμο στη Γαλλία και τα κίνητρα στην Αγγλία και στις ΗΠΑ, λίγα είναι τα καταστήματα που εργάζονται τις Κυριακές.

Στον κατάλογο των υποστηρικτών της αργίας της Κυριακής είναι η Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, της οποίας, από την Ελλάδα, είναι μέλη η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ. Συμμετέχουν ακόμη συνδικάτα από όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ. Επίσης υποστηρίζει τη Συμμαχία η Επιτροπή των Ρωμαιοκαθολικών Επισκόπων της ΕΕ, η Ομοσπονδία των Καθολικών Οργανώσεων για την Οικογένεια και η Προτεσταντική Εκκλησία της Γερμανίας.

Στον κατάλογο των μελών της Συμμαχίας περιλαμβάνονται το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, στο οποίο συμμετέχουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Εκκλησία της Ελλάδος, η Εκκλησία της Κύπρου και άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Επίσης η μεγάλη Γαλλική Εργατική Συνομοσπονδία Χριστιανών Εργατών (CFTC) και συνδικαλιστικές οργανώσεις της Γερμανίας, του Βελγίου, της Αυστρίας, της Εσθονίας, του Λουξεμβούργου, της Σλοβακίας, από την Πολωνία η «Αλληλεγγύη», και άλλες οργανώσεις πολιτών.

Να αναφέρω και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα:

Στο Bayswater, περιοχή της αγγλικής πρωτεύουσας, το Σάββατο το βράδυ τα καζίνα κλείνουν στις ένδεκα. Προσπάθησαν οι επιχειρηματίες να ανατρέψουν αυτήν την «απαρχαιωμένη» απόφαση, χωρίς αποτέλεσμα. Γιατί; Επειδή είχε σχέση με τον εκκλησιασμό των κατοίκων. Τα παλιά χρόνια όταν η περιοχή, που σήμερα έχει εκατομμύρια κατοίκους, ήταν μια αραιοκατοικημένη συνοικία, οι χριστιανοί τα Σαββατόβραδα το έριχναν στο χαρτί και στο τζόγο και το πρωί της Κυριακής οι άνδρες δεν πατούσαν στις εκκλησίες. Ο αγγλικανός επίσκοπος προσέφυγε στις αρχές και πέτυχε το όριο λειτουργίας των καζίνων στην περιοχή του. Και το μέτρο αυτό, τελείως έξω από τα πράγματα σήμερα, ισχύει. Μπορεί να έχουν βρει άλλους τρόπους να παρακάμψουν την απαγόρευση, να έχουν δώσει άλλα ονόματα στα κέντρα της χαρτοπαιξίας, αλλά η απαγόρευση είναι θεσμοθετημένη και στηρίζεται στη προσφυγή του επισκόπου που έγινε πριν 200 περίπου χρόνια. Ακόμα, στη Μεγάλη Βρετανία δεν πραγματοποιούνται την Κυριακή Εθνικές ή Δημοτικές εκλογικές αναμετρήσεις.

Κλείνω με την παλαιά ρήση: «Δύο τρόπους ξέρω να γίνει κάποιος στη ζωή του φτωχός και δυστυχισμένος. Ο ένας είναι να κλέβει κι ο άλλος να δουλεύει την Κυριακή».

❖ Ο Αλεξανδρούπολεως ΑΝΘΙΜΟΣ

- See more at: <http://www.imalex.gr/33B15397.el.aspx#sthash.cWOLBB1R.dpuf>

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Δημοσιεύθηκε από antexoume στο Αυγούστου 5, 2013

Κυριακή 4 Αύγουστου 2013



Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ' ἡμᾶς Ιερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

. Ἡδη βρισκόμαστε στὴν περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου καὶ καθὼς καθημερινὰ ψάλλουμε τοὺς κανόνες τῆς Παρακλήσεως στὴν Παναγία μας, ὁ πόνος καὶ ἡ ἐλπίδα ἐναλλάσσονται στὴν καρδιά μας. Η θλίψη καὶ ἡ αἰσθηση τοῦ ἀδιεξόδου γιὰ τὰ γῆινα, τὰ καθημερινὰ ἀλλὰ καὶ τὰ κοινωνικὰ καὶ ἔθνικά μας θέματα, ὅταν δὲν τὰ ἀπωθοῦμε, κυριολεκτικὰ μᾶς πνίγουν. Φθάσαμε σὲ μία κατάσταση ὅπου οἱ διαχειριστὲς τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἱστορίας μας μᾶς ἔχουν ἀπογοητεύσει. Τὸ μόνο ποὺ καταφέρνουν νὰ κάνουν εἶναι νὰ καταργοῦν τὴ λογική, νὰ ξερριζώνουν κάθε στοιχεῖο τῆς ἐπιβίωσῆς μας καὶ νὰ ξηλώνουν κάθε κλωστὴ ἀπὸ τὸ κέντημα τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῶν ἀξιῶν μας.

. Η παιδεία ἔχει συστηματικὰ ἀπογυμνωθεῖ ἀπὸ τὴν παράδοση καὶ τὶς ἀξίες τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας. Η οἰκογένεια δέχεται καὶ αὐτὴ νομοθετικὰ χτυπήματα ποὺ ἀπεργάζονται τὴ διάλυση τῆς. Η πολυτεκνία φορολογεῖται, ἡ πίστη περιθωριοποεῖται, ἡ ἐλευθερία καταργεῖται.

. Καὶ τώρα τελευταῖα, κάποιοι ἀποφάσισαν νὰ φορολογήσουν καὶ τὸν Θεὸ ποὺ αὐτοὶ φαίνεται πὼς δὲν πιστεύουν, ἀλλὰ στὸν Ὁποῖο καὶ μόνον Αὐτὸν ἐμεῖς ἐλπίζουμε. Τὰ πάντα ἐρμηνεύονται μὲ οἰκονομικὲς παραμέτρους, ἀκόμη καὶ οἱ τελευταῖες ἐναπομείνασες πνευματικές μας σταθερές.

. Μόλις πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες, παρὰ τὶς κραυγὴς ἀγωνίας τῆς Ιερᾶς Συνόδου καὶ ἀρκετῶν Μητροπολιτῶν, ἀγνοῶντας καὶ τὶς διαμαρτυρίες τῶν συνδικάτων τῶν ἐργαζομένων, τελικὰ κατάφεραν νομοθετικὰ νὰ ἀποδυναμώσουν καὶ τὴν ἀπὸ αἰώνων καὶ ἀπὸ Θεοῦ καθιερωμένη ἀργία τῆς Κυριακῆς. Η πράξη αὐτὴ χτυπάει καὶ τὴν ψυχὴ καὶ τὴν φύση μας καὶ τὶς κοινωνικὲς ἀντοχές μας. Μᾶς ἀπομυζοῦν τὸν χρόνο τοῦ Θεοῦ, τὸν χρόνο τῆς ἀνάπαυσης, καὶ μᾶς στεροῦν τὸν χρόνο νὰ ζήσουμε λίγες στιγμὲς μαζὶ ως οὐκογένεια. Ό κατήφορος, ἀγαπητοί μου, φαίνεται πὼς δὲν ἔχει τελειωμό. Οὗτε καὶ ὁ παραλογισμὸς δρια. «Μωραίνει Κύριος δν βούλεται ἀπολέσαι».

. Ἡδη φτιάχνεται ἔνας λαὸς ποὺ ἐνοχλεῖται ἀπὸ τὴν θέα τῶν ναῶν καὶ τοὺς ἥχους

τῶν καμπανῶν. Οἱ ἀγιασμοὶ καὶ οἱ εὐλογίες περιορίζονται. Τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν εἴτε διαστρέφεται εἴτε ἀποβάλλεται ἀπὸ τὴν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν ὡς ἀνεπιθύμητο. Μέχρι σήμερα, οἱ γιορτές μας ὅλες εἶναι θρησκευτικές, ἐκκλησιαστικές. Θὰ μᾶς τὶς ἀλλάξουν. Καταβάλλεται προσπάθεια νὰ ἀποβληθεῖ ἀπὸ τὴν ζωὴ μας κάθε τι ποὺ θυμίζει τὸν Θεό. Καὶ τὸ ὄνομά Του ἐνοχλεῖ. Αὐτὸς εῦκολα βλασφημεῖται καὶ πολὺ δύσκολα ὁμολογεῖται.

Τὸ μόνο ποὺ μᾶς μένει εἶναι νὰ ἀφυπνισθοῦμε καὶ νὰ ἀντιδράσουμε. Ὁχι βέβαια μὲ ἐμπαθεῖς καὶ κοσμικοὺς τρόπους, οὔτε πάλι γιὰ νὰ ἀναχαιτίσουμε τὸν ἐγκληματικὸν κατήφορο. Αὐτὸς δὲν θὰ τὸ καταφέρουμε. Αὐτὸς ποὺ μᾶς μένει καὶ μποροῦμε νὰ καταφέρουμε εἶναι νὰ κρατήσουμε τὴν μαγιὰ τῆς πίστης καὶ τοῦ αὐτοσεβασμοῦ μέσα μας καθαρὴ καὶ τὴ φλόγα τῆς ὁμολογίας ἀναμμένη.

Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἔρχόμαστε στὶς Παρακλήσεις. Η προσευχὴ μας στὴν Παναγία Μητέρα μας καὶ γιὰ τὰ προβλήματά μας καὶ γιὰ τὴ ζωὴ μας, κυρίως ὅμως γιὰ τὸ ἔθνος καὶ τὴν πίστη μας πρέπει νὰ βγεῖ καὶ φέτος πύρινη ἀπὸ τὸ βάθος τῆς ψυχῆς μας. Αὐτὸς εἶναι τὸ πρῶτο.

Αλλὰ καὶ ἡ ἀπάντησή μας στὴν προσπάθεια κατάργησης τῆς Κυριακῆς ἀργίας πρέπει νὰ εἶναι δυναμικὴ καὶ πνευματική.

a. Μὲ περισσότερο ζῆλο ἐφ' ἔξῆς νὰ ἀγιάζουμε τὴν Κυριακή μας. Μὲ προθυμίᾳ, ἀνελλιπῶς κάθε Κυριακή, νὰ προσερχόμαστε στοὺς ναοὺς μας, μάλιστα πιὸ νωρὶς τώρα. Η κατάνυξη καὶ ἡ εὐλάβεια, ἡ μυστηριακή συμμετοχή, ἡ τάξη καὶ εὐπρέπεια, εἶναι ἀνάγκη ὅσο ποτὲ ἄλλοτε νὰ ἐπιβληθοῦν στὶς ἀκολουθίες μας. Ἐπίσης, ἡ παρακολούθηση ὅμιλῶν ποὺ καλλιεργοῦν καὶ ἐνισχύουν τὴν πίστη, ἡ πνευματικὴ μελέτη, ἡ τόνωση τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου, ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι δράσεις ποὺ ἀγιάζουν τὴν Κυριακή, ποὺ τὴν καθιστοῦν μέρα ξεχωρισμένη γιὰ τὸν Κύριο καὶ τὴν ψυχή μας.

β. Ὅσοι ἔχουμε μαγαζὶα δὲν πρέπει ἐπ' οὐδενὶ νὰ ὑποχωρήσουμε στὸν πειρασμὸν νὰ τὰ ἀνοίγουμε. Νὰ μὴν τὸ κάνετε, ἀδελφοί μου. Οὔτε μετὰ τὴν ἐκκλησία. Η Κυριακὴ εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου. Τοῦ ἀξίζει ὀλόκληρη. Η ἀργία τῆς Κυριακῆς εἶναι ιερή. Καὶ νὰ εἰστε σίγουροι ὅτι ἀν αὐτὸς τὸ κάνετε γιὰ τὸν Θεό, δὲν θὰ σᾶς ἀφήσει. Θὰ ἀπαντήσει στὴ ζωὴ σας μὲ σημεῖα καὶ εὐλογίες ποὺ δὲν μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε. Δοκιμάστε καὶ θὰ δεῖτε.

γ. Κανένας ἀπὸ μᾶς δὲν θὰ πρέπει νὰ κάνει τὰ ψώνια του τὴν Κυριακή. Ὅπως ζήσαμε μέχρι τώρα, ἔτσι θὰ συνεχίσουμε νὰ μὴ συμμετέχουμε στὴν ἀσέβεια. Η ἀργία καταργεῖται ὅχι μόνον ἀπὸ τὸν ἔμπορο ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν πελάτη. Καὶ

δ. Ὄλοι μαζὶ σὰν ἔνα σῶμα θὰ πρέπει νὰ στηρίξουμε τοὺς ἐμπόρους ποὺ σέβονται τὸν Θεό καὶ δὲν παραβιάζουν τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς. Ἀπὸ αὐτοὺς νὰ ψωνίζουμε. Μὲ τὸν τρόπο αὐτόν, καὶ αὐτοὶ θὰ βοηθηθοῦν καὶ ἐμᾶς θὰ εὐλογήσει ὁ Θεός.

Τέλος, ἐλπίζω ἡ κυρία ἀντιπεριφερειάρχης μας, γνωστὴ γιὰ τὸν σεβασμὸν τῆς στὰ ιερὰ καὶ τὰ αὐτονόητα, νὰ κάνει αὐτὸς ποὺ τῆς ἀναλογεῖ, πειθαρχῶντας περισσότερο στὸν Θεό καὶ τὴ λογικὴ τῶν ιερῶν ἀξιῶν παρὰ στὶς κομματικὲς ἐπιλογές ποὺ ἵσως τῆς προτείνουν. Καλὸς εἶναι νὰ ἀκούσει ὅχι μόνο τὴ φωνὴ τῶν ἀχόρταγων καταναλωτῶν ἀλλὰ καὶ τὸν στεναγμὸ τῶν μικρῶν καὶ ἀνίσχυρων ἐργαζομένων καὶ ἔτσι ἀπὸ τὰ γραφεῖα τῆς Περιφέρειας νὰ βρεθεῖ στὸ κέντρο τῆς ζωῆς μας. Ἐξ ἄλλου αὐτὸς τὸ δικαίωμα τῆς δίνει καὶ ὁ νόμος. . Ο Θεὸς μαζί μας καὶ βοήθειά μας ἡ Παναγία μας.

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† 'Ο Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μητροπολίτης Σερρών: «Σεβασμός στην αργία της Κυριακής»



ROMFEA.GR | «Δεν πρέπει να καταργηθεί η κυριακάτικη αργία», τόνισε από άμβωνος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος, απευθυνόμενος προς τους πιστούς.

Σύμφωνα με τον κ. Θεολόγο η Κυριακή αποτελεί αργία και μέρα ξεκούρασης και έτσι θα πρέπει να παραμείνει, καθώς, ακόμη κι αν αλλάξει αυτό, δεν θα λυθεί το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα.

«Όλοι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να καταργήσουν και δια νόμου την ημέρα της Κυριακής, που είναι ημέρα αργία, αυτοί δεν θα έχουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Το κέρδος που βγαίνει Κυριακή μέρα, εγώ σας λέγω ότι είναι κέρδος κατηραμένον. Ότι βάζετε φωτιά στα σπίτια σας, διότι αυτό το κέρδος το οποίο βγαίνει την Κυριακήν επισωρεύει επί των ψυχών σας την οργήν του Θεού. Αυτά λέγει ο Πατροκοσμάς ο Αιτωλός, θέλοντας να καλλιεργήσει και να παιδαγωγήσει, ως πνευματικός πατέρας, τις ψυχές των ανθρώπων. Πόσο περισσότερο σήμερα ισχύουν αυτοί οι λόγοι, εις καιρούς μάλιστα όπου η κρίσις η οικονομική έχει πλήξει τους πάντας, ωσάν εάν εργαστούν οι άνθρωποι και την Κυριακή μέρα, θα λυθούν τα προβλήματα τα οικονομικά της πόλεως αλλά και της πατρίδος μας ολοκλήρου», πρόσθεσε ο Μητροπολίτης Σερρών.

Σε άλλο σημείο ο κ. Θεολόγος τόνισε: «Θα πρέπει να τιμούμε την Κυριακή ως αγία ημέρα. Όπως ακριβώς το λέγει η ετυμολογία της λέξεως, είναι η μέρα του Κυρίου, δηλαδή είναι η μέρα του Θεού. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να την αγιάζουμε, όπως είναι εντολή του Θεού, με έργα αγιότητος, πίστεως, ευλαβείας και αγάπης».

Ο Μητροπολίτης Σερρών διευκρίνισε στις δηλώσεις του ότι δεν παίρνει θέση για το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, που προωθεί η κυβέρνηση, τονίζοντας ωστόσο ότι, και να συμβεί αυτό, δεν θα επιλυθούν τα οικονομικά προβλήματα:

«Ο λόγος ο δικός μου είναι εκκλησιαστικός και πνευματικός, πώς δηλαδή η Εκκλησία ορίζει να τιμούμε και να αγιάζουμε την ημέρα του Κυρίου, την Κυριακή μέρα, δίδοντας παράλληλα και την κοινωνική και την ανθρώπινη διάσταση. Ασφαλώς και δεν θα λυθούν τα προβλήματα της πατρίδος μας με το ν' ανοίξουν τα μαγαζιά την Κυριακή. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από ξεκούραση και επιτέλους πρέπει να μπει μια τελεία εκεί όπου υπάρχουν δείγματα απληστίας. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να δουλεύει, ούτε όλο το 24ωρο ούτε συνεχώς, αυτό είναι απάνθρωπο. Και ούτε νομίζω ότι θα συνεισφέρει και κάτι το ουσιαστικό στην επίλυση των οικονομικών προβλημάτων», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτας.

Κληθείς να απαντήσει στο κατά πόσον εισακούγεται η Εκκλησία από τους κυβερνώντες, ο Μητροπολίτης επισήμανε την ανάγκη να ακούγεται έστω ο λόγος της, τονίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα επιβολής της άποψής της.

Παράλληλα, επέρριψε ευθύνες και στους ίδιους τους πιστούς, που έχουν γυρίσει την πλάτη στην Ορθοδοξία, καθώς δεν γεμίζουν πια τις Εκκλησίες όπως παλαιότερα:

«Η Εκκλησία μας είναι εντελώς αντίθετη, έστω κι αν ο λόγος της δεν εισακουστεί. Ο λόγος της Εκκλησίας είναι λόγος παρακλήσεως αλλά και λόγος αληθείας. Έστω και δεν εισακουστεί ο λόγος μας, εμείς δεν θα πάψουμε να λέγομεν την αλήθεια. Η Εκκλησία λέει τον λόγο της και καταθέτει την θέση της και άλλοι πια έχουν την ευθύνη ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων εάν θα σεβαστούν την θέση της Εκκλησίας. Δεν διεκδικεί, ούτε έχει τρόπο να την επιβάλλει την θέση της η Εκκλησία και πολλές φορές η φωνή της μοιάζει σαν την φωνή του Τιμίου Προδρόμου, “φωνή βιώντος εν τη ερήμῳ”», υπογράμμισε ο κ. Θεολόγος.

Κλείνοντας ανέφερε ότι «αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να πάψουμε να λέμε την αλήθεια και το σωστό. Το αν θα την υιοθετήσουν αυτήν τη θέση, είναι δική τους ευθύνη και ευθύνη όλων μας – διότι δεν είναι μόνο των κυβερνώντων. Πού είναι οι χριστιανοί μας σήμερα Κυριακή; Είναι καθήκον τους να εκκλησιαστούν, προερχόμενο απ' την ιδιότητά τους ως χριστιανών. Είδατε σήμερα, η εκκλησία ήταν γεμάτη, αλλά υπάρχουν πολλαπλάσιοι χριστιανοί που είναι στα σπίτια τους και κοιμούνται».

Μητροπολίτης Χίου: "Η αργία της Κυριακής"



Του Σεβ. Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκου Ἐκκλησία εἰς τό πλαίσιον τῆς πομαντικῆς μερίμνης Της δι' ὅλον τόν πιστόν Λαόν, παρακολούθει μέ ιδιαίτερον ἐνδιαφέρον καί βαθύτατον αἴσθημα εὐθύνης καί τά ζητήματα τά ὅποια καθημερινῶς ἀντιμετωπίζει τό εὐλαβές ποίμνιόν Της.

Εἰς τά ζητήματα αὐτά πρωταρχικήν θέσιν κατέχει ἐκεῖνο τῆς ἐργασίας, καθ' ὅσον εἶναι συνδεδεμένον, κατά τρόπον ἄμεσον, μέ τό δικαίωμα τῆς δημιουργικότητος, ἀλλά καί τοῦ βιοπορισμοῦ τῶν πολιτῶν.

Ἡ εὐαισθησία τῆς Ἐκκλησίας εἰς τόν τομέα αὐτόν στηρίζεται εἰς τό θεόπνευστον βιβλίον τῆς Αγίας Γραφῆς, κατά τήν ὁποίαν ὁ Κύριος καί Θεός ἔδωσεν εἰς τόν ἄνθρωπον τήν ἐντολήν τοῦ ἐργάζεσθαι καί συγχρόνως κατωχύρωσεν τά ἐκ τῆς ἐργασίας δικαιώματά του : «εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδέ ἐσθιέτω» (Β΄ Θεσσαλ., γ΄ 10).

Ως ἐκ τούτου διά τήν ἀνάπαυσιν τῶν ἐργαζομένων ἐκ τῶν κόπων των, ἀλλά καί διά τήν ἐλεύθεραν ἄσκησιν τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων των καθιερώθη ἀπό τόν Μάρτιον τοῦ 321 μ.Χ. ύπό τοῦ Αὐτοκράτορος καί Ἀγίου τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου ἡ ἡμέρα τῆς Κυριακῆς, ως ἡμέρα ἀργίας (Αἰκ. Χριστοφιλοπούλου, Βιζαντινή Ἰστορία, τόμος Α΄, σελ. 135).

Ἡ καθιέρωσις αὐτή ἔξυπηρετεῖ τούς ως κάτωθι σκοπούς :

- Συνιστᾶ τήρησιν τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ διά τήν ἀφιέρωσιν μᾶς ἡμέρας τῆς ἐβδομάδος ἀποκλειστικῶς εἰς τόν Θεόν: «ἔξ ἡμέρας ἐργᾶ καί ποιήσης πάντα τά ἔργα σου, τῇ δέ ἡμέρᾳ τῇ ἐβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου» (Ἐξόδου κ΄ 10). Διά τόν Χριστιανικόν κόσμον ως ἡμέρα ἀφιερωμένη εἰς τόν Θεόν ὠρίσθη «ἡ μία τῶν Σαββάτων», ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ἡ Κυριακή ἡμέρα.
- Ἀποτελεῖ κεκτημένον δικαίωμα τῶν ἐργαζομένων, τό ὅποιον κατεκτήθη μέ μακροχρονίους ἀγῶνας διά τήν βελτίωσιν τῆς ποιότητος τῆς ζωῆς των.

– Διδει τήν εύκαιρίαν ἐνισχύσεως τῆς συνοχῆς τῆς οἰκογενείας. Τά μέλη τῆς οἰκογενείας ἔχουν τήν δυνατότητα διά περισσοτέραν ἐπικοινωνίαν εἴτε κατά τήν διάρκειαν τοῦ Κυριακάτικου γεύματος, εἴτε κατά τάς διαφόρους οἰκογενειακάς ἐκδηλώσεις, τάς όποιας πραγματοποιοῦν κατά τήν ήμέραν αὐτήν.

Συμφώνως πρός τά προαναφερθέντα, ισχύει σήμερον καί εἰς τήν Χώραν μας ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς δι' ὅλον τόν ἐργαζόμενον κόσμον.

Ἡ κατά τήν ήμέραν τῆς Κυριακῆς ἐβδομαδιαίᾳ ἀνάπαυσις τῶν ἐργαζομένων καθιερώθη νομοθετικῶς παλαιόθεν, καί μάλιστα ἀπό τοῦ ἔτους 1909, διά τοῦ νόμου ΓΥΝΕ/1909. Μεταγενεστέρως κατωχυρώθη καί ὑπό τῆς Διεθνοῦς Συμβάσεως τῆς Γενεύης, ἡ ὅποια ἐκυρώθη εἰς τήν Ἑλλάδα διά τοῦ Ν. 2990/1922.

Ἡ ἐν λόγῳ Διεθνῆς Σύμβασις ἔχει σήμερον ἰσχύν νομοθετικήν, βάσει τοῦ ἄρθρου 28 τοῦ Συντάγματος, καί ως ἐκ τούτου φρονοῦμεν ὅτι δέν εἶναι δυνατή οὐδέ ἡ διά νόμου κατάργησίς της.

Ἐπίσης, ἂν καί ἡ Κυριακή ἀργία ἐθεωρήθη ἀρχικῶς ως ἀργία διά λόγους ἀφορῶντας εἰς τήν ἐβδομαδιαίαν σωματικήν ἀνάπαυσιν τοῦ ἐργαζομένου, δέν εἶναι ἐντούτοις ἐκτός πραγματικότητος καί ἡ ἀποψις κατά τήν ὅποιαν, εἰς μίαν Χώραν κατοικουμένην κατά τήν συντριπτικήν πλειονότητα τῶν κατοίκων τῆς ἀπό Χριστιανούς Ὀρθοδόξους (ἄρθρον 3 τοῦ Συντάγματος), ἡ Κυριακή ἀργία ἀποσκοπεῖ καί εἰς τήν παροχήν εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους τῆς δυνατότητος ἀνεμποδίστου ἀσκήσεως τῶν θρησκευτικῶν των καθηκόντων καί εἰδικότερον τῆς λατρείας πρός τόν Θεόν κατά τάς ἀρχάς τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως, γεγονός τό ὅποιον ἀποτελεῖ εἰδικήν, τήν σπουδαιοτέραν, ἵσως, ἐκδήλωσιν τοῦ δικαιώματος θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Καί τό δικαίωμα τοῦτο κατοχυρώνεται, ως γνωστόν, διά τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Συντάγματος, τό ὅποιον ὁρίζει, εἰς τήν παράγραφον 2 ὅτι ἡ λατρεία πρέπει νά τελῆται «ἀνεμπόδιστα».

Ἐπομένως, ἡ Κυριακή ἀργία κατοχυρώνεται, διά τήν πλειονότητα καί μάλιστα τήν συντριπτικήν τῶν κατοίκων τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου καί ως ἀτομικόν δικαίωμα, ἡ προσβολή τοῦ ὅποιου εἶναι ἀντισυνταγματική καί ἀνεπίτρεπτος, μή συντρέχοντος λόγου, ἐξ ὅσων ἀπό τό Σύνταγμα (ἄρθρον 13 παράγραφος 2) προβλέπονται (δημοσία τάξις, χρηστά ἥθη), ὁ ὅποιος θά ἐδικαιολόγει τήν κατάργησίν της.

Ἀντιθέτως ἐπιβάλλεται ἡ διατήρησίς της καί ἀπό τό ἄρθρον 21 παράγραφος 3 τοῦ Συντάγματος, τό ὅποιον ὁρίζει ὅτι : «Τό Κράτος μεριμνᾶ γιά τήν ὑγεία τῶν πολιτῶν...», ἡ δέ Κυριακή ἀργία ἔχει θεσπισθή καί διά τήν διατήρησιν τῆς σωματικῆς καί πνευματικῆς ὑγείας τοῦ ἐργαζομένου.

Ἄν καί ἡ Κυριακή ως ἀργία τῶν ἐργαζομένων κατοχυρώνεται ως ἀτομικόν δικαίωμα, ἀνεκοινώθη ἡ κατάργησίς αὐτοῦ, διά ἐπτά Κυριακάς τοῦ ἔτους.

Ἡ Ἐκκλησία ἐνδιαφερομένη ζωηρῶς, ἐν τοῖς πλαισίοις τῆς ἀδιαπτώτου ποιμαντικῆς μερίμνης αὐτῆς διά τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα, περί τοῦ ἐν λόγῳ θέματος καί κυρίως ἐνδιαφερομένη, ὅπως παρέχηται εἰς τούς ἐν τῇ Χώρᾳ ἡμῶν ἐργαζομένους ὁ ἀπαιτούμενος χρόνος πρός ἀνάπαυσιν καί πρός ἐκτέλεσιν τῶν θρησκευτικῶν αὐτῶν καθηκόντων, ἀπευθύνεται πρός πάντα ἀρμόδιον μέ τήν ἐλπίδα ὅτι θέλει ἐνδιαφερθῆ διά τό θέμα τοῦτο καί περιφρουρήσει τό ἐκ τῶν πρώτων ἀλλά καί σπουδαιοτέρων κατακτήσεων τῶν ἐργαζομένων ἀτομικόν δικαίωμα, ἥτοι τό δικαίωμα τῶν ἐργαζομένων νά ἀπολαύσουν τήν ἀργίαν τῆς Κυριακῆς.

Ἐλπίζομεν ὅτι μέ τήν διακρίνουσαν τούς ἀρμοδίους σύνεσιν καί εὐθυκρισίαν, τόν σεβασμόν καί τήν εὐπείθειαν εἰς τάς διδασκαλίας τῆς Άγιας ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἡ ὅποια ἀποτελεῖ πυλῶνα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, θά ἀποτραπῇ πᾶσα παρέκκλισις ἐκ τῶν τεθεσπισμένων καί παγιωθέντων.

**ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ... ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Η
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ!!!**

10:36 π.μ. ΣΤΟΧΟΣ Δεν εχει σχολια



Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες μιας ολομέτωπης προσπάθειας αποχριστιανοποίησης της ελληνικής κοινωνίας. Η προσπάθεια αυτή γίνεται μεθοδευμένα και σταδιακά, όπως φάνηκε ιδιαίτερα στην περίπτωση της κατάργησης της αργίας της Κυριακής, 1700 χρόνια μετά τη θεσμοθέτησή της από τον Άγιο Ισαπόστολο Κωνσταντίνο τον Μέγα. Ενώ δηλαδή αρχικά παρουσιάστηκε ως πιλοτική εφαρμογή στην πόλη της Θεσσαλονίκης και μόνο για μία Κυριακή, σήμερα η κυβέρνηση, προωθεί την πλήρη κατάργηση της αργίας της Κυριακής σε δέκα περιοχές, αλλά, ας μη γελιόμαστε, αποσκοπεί στο να επεκτείνει το μέτρο σε ολόκληρη τη χώρα.

Πλήθος επαγγελματικών φορέων έχει αντιδράσει εις μάτην. Φαίνεται πως αφού άδειασαν οι τσέπες του λαού με εξοντωτικά οικονομικά μέτρα, τώρα στοχεύεται και το άδειασμα της ψυχής του. Γιατί η αργία της Κυριακής είναι κάτι το ιερό για τον Έλληνα ακόμη από τα αρχαία χρόνια. Δεν θεσπίστηκε μόνο για την ανάπτυξη από τον κόπο της εβδομάδας, αλλά δίνει και την ευκαιρία να μαζευτεί η οικογένεια γύρω από το επίσημο Κυριακάτικο τραπέζι, να ζήσουμε όχι ως μεμονωμένα άτομα αλλά ως οικογένεια, ως παρέα με γείτονες και φίλους, να ξαναβρούμε τον εαυτό μας.

Η Κυριακή αργία επίσης μας δίνει την ευκαιρία να γιορτάσουμε τη μέρα αυτή όπως επιτάσσει το όνομά της: ως ημέρα Κυρίου, αφιερωμένη στη δικιά Του λατρεία, με τον εκκλησιασμό και τη συνάντηση με τους φίλους για καφέ μετά τη Θεία Λειτουργία, με μία εκδρομή σε ναούς της υπαίθρου, με το να επισκεφθούμε τους γέρους γονείς μας στο χωριό, να ξαναβρούμε τις ρίζες μας.

Ο αδηφάγος καπιταλισμός λατρεύει ως Θεό του μόνο το κέρδος και θυσιάζει στον Μολώχ του χρήματος πρόσωπα και κοινωνίες ολόκληρες. Εδώ εντοπίζεται και η ευθύνη μας, όλων όσων θέλουμε όχι μόνο να ονομαζόμαστε, αλλά και να είμαστε χριστιανοί. Πρέπει να ομολογήσουμε με ειλικρίνεια ότι εμείς πρώτοι, απέχοντας από τον Κυριακάτικο εκκλησιασμό αφαιρέσαμε από την Κυριακή την ιερότητά της. Όμως ότι χάνει την ιερότητά του είναι καταδικασμένο σε θάνατο. Αφού σμικρύναμε την Κυριακή από ημέρα Κυρίου σε ημέρα ξεκούρασης, τώρα κινδυνεύουμε να την χάσουμε εντελώς.

Έτσι τα ίδια τα πράγματα μας δείχνουν ποιά μπορεί να είναι η λύση. Αν δεν ψωνίζουμε την Κυριακή, τότε δεν θα ανοίγουν και τα καταστήματα Αν όλοι οι χριστιανοί γεμίσουμε τις Εκκλησιές μας κάθε Κυριακή, τότε, θα αποσυρθεί και το ανθελληνικό αυτό μέτρο. Η Κυβέρνηση και η Βουλή που εξακολουθούν να ορκίζονται εις το Όνομα της Αγίας Τριάδος, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι εκπροσωπούν ένα λαό που είναι ορθόδοξος στα βάθη της ύπαρξής του και να μην τον εξανδραποδίζουν υποβιβάζοντας τη χώρα στο επίπεδο εξωτικών τουριστικών «παραδείσων», που είναι «παράδεισος» μόνο για τους αλλοδαπούς τουρίστες και γίνονται κόλαση ανυπόφορη για τους πολίτες τους. Το μέλλον που μας ετοιμάζουν μοιάζει ολοσκότεινο. Ας ανάψουμε εμείς οι χριστιανοί ο καθένας το δικό του κεράκι ελπίδας, ανάστασης και ζωής. Ας αντισταθούμε με το παράδειγμά μας στους ψεύτικους «παραδείσους» που μας υπόσχονται, αναζητώντας τον αληθινό παράδεισο της αγάπης του Θεού, που βιώνεται κατ' εξοχήν στην Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία.

Λάβρος ο Μητροπολίτης Πειραιώς κατά της κυβέρνησης για την αργία της Κυριακής

Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014 21:56 - Newsbomb



-Κάνει λόγο για «πονηρή» υπουργική απόφαση, σε εξάρτηση από ξένους εντολείς -
Δριμύτατη επίθεση κατά Σαμαρά, Βενιζέλου

Για «αήθη, προκλητική, ασεβή και αντιχριστιανική ποδοπάτηση από την συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου της εντολής του Θεού για την ιερότητα της ημέρας Κυρίου (Κυριακής)» κάνει λόγο σε νέα καταιγιστική ανακοίνωσή του ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ.

Συν τοις άλλοις κάνει λόγο «πονηρή» υπουργική απόφαση, σε εξάρτηση από ξένους εντολείς, αμφισβητεί ευθέως τις δήθεν πατριωτικές αντιλήψεις της ΝΔ και προειδοποιεί τους γαλάζιους «καρεκλοκένταυρους».

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Τώρα πού τό προσωπεῖο τῶν συγκυβερνώντων ἔπεσε.

Τώρα πού ἀπεδείχθησαν οἱ «διατάκται καὶ ὑπεργολάβοι» τῶν διεθνῶν ἐντολέων τους.

Τώρα πού δικαιώθηκαν πλήρως ὅλοι ὅσοι εἶχαν προείδει τό ψέματα καί τίν καταδολίευση μέσα ἀπό τό προκάλυμμα καπνοῦ πού μέσα στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων ἔριχνε τό «δίδυμο τῆς ἐπιτυχίας» !!! κ.κ. Χατζηγάκη –Σκορδᾶ, πού τώρα ὑπέστη τά ἐπίχειρα τῶν πράξεών του καί

ύπενθυμισε μέ τήν περιθωριοποίησή του τήν ρήση τοῦ Νοροντόμ Σιχανούκ γιά τήν μεταχείρησή του ἀπό τούς ἔρυθρους Χμέρ καί τόν αἰμοδιψῆ ἡγέτη τους Πόλ Πότ, στήν μαρτυρική Καμπότζη: «Αἰσθάνομαι σάν τόν εύχυμο καρπό τῆς κερασιᾶς πού τρῶς τήν εὐώδιαστή σάρκα του καί φτύνεις τό κουκούτσι» γιατί ἐνῶ ἐψηφίσθη τό ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων γιά 7 Κυριακές τό χρόνο καί μόνο γιά τήν μικρομεσαία ἐπιχειρηματικότητα μέ καταστήματα ἔως 250 τ.μ., ἡ πονηρά ύπουργική Ἀπόφασις τοῦ δῆθεν ἐκπροσώπου τῆς λαϊκῆς Δεξιᾶς κ. Γιακουμάτου δῆθεν πιλοτικά ὑλοποιεῖ τόν ἀρχικό ἀθλιό σχεδιασμό γιά τήν πλήρη καταστρατήγηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς, ἐκχωρώντας τήν ἐπιχειρηματικότητα στίς πολυεθνικές καί τά πολυκαταστήματα καί ὁδηγώντας ἀναπόδραστα τούς μικρομεσαίους ἐμπόρους στόν ἀφανισμό καί τό λουκέτο.

Ως ἔσχατος τῶν Πειραιωτῶν, θέλω δημόσια νά συγχαρῶ τόν συμπολίτη μας κ. Βασίλη Κορκίδη, Πρόεδρο τῆς Ἐθνικῆς Συνομοσπονδίας Ἐλληνικοῦ Ἐμπορίου γιά τήν πεπαρρησιασμένη ἀπόφασή του διαμαρτυρόμενος γιά τά παραπάνω, νά παραιτηθεῖ ἀπό ὅλες τίς κομματικές του ἰδιότητες στό συγκυβερνόν κόμμα τῆς Νέας Δημοκρατίας. Εἶναι τραγελαφικό τό γεγονός, δτι τό κόμμα τῆς Ν. Δημοκρατίας πού ἐνῶ θεωρητικά ἐμφορεῖται ἀπό πατριωτικές ἀντιλήψεις στήν πρᾶξι φαλκιδεύει τά προτάγματά του καί ἀποδεικνύεται, ὅπως ἐν προκειμένῳ, διώκτης τῆς ἰδιοπροσωπείας τοῦ Γένους.

Ἡ ἀήθης, προκλητική, ἀσεβής καί ἀντιχριστιανική ποδοπάτηση ἀπό τήν συγκυβέρνηση Σαμαρᾶ-Βενιζέλου τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἵερότητα τῆς ἡμέρας Κυρίου (Κυριακῆς) δυστυχῶς εἶναι προάγγελος ἐπερχομένων δεινῶν καί ἐπαναλαμβάνει τό ἔγκλημα τοῦ Τουρκαλβανοῦ Κούρτ Πασᾶ τοῦ Βερατίου, πού ἀπηγχόνισε τόν διδάχο τοῦ Γένους καί Ἰσαπόστολο Ἀγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, ὑπερασπιζόμενο ἐκτός τῶν ἄλλων τήν ἵερότητα τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς, χρηματισθείς ἀπό τούς προγόνους τῶν σημερινῶν διεθνῶν οἰκονομικῶν διευθυντῶν, γεγονός γιά τό δόποιο πανηγυρίζει ὁ σοφολογιώτατος τ. Ραβίνος Θεσσαλονίκης καί νῦν κάτοικος Ἰσραὴλ κ. Μαρδοχαῖος Φριζῆς. Γιά τούς τυχόν ἀμφισβητούντας ἵσως καί γιά τόν ἀρθρογραφούντα πατέρα τοῦ λαμπροῦ αὐτοῦ νέου κ. Ιάκωβο Φριζῆ, παρατίθεται ὁ συγκεριμένος σύνδεσμος (http://www.youtube.com/watch?v=HjilgNu_IP0) γιά νά καμαρώσουν τό ὄντως φονταμενταλιστικό παραλήρημα τοῦ κ. Ραβίνου, διαδόχου τῶν φονευτῶν τοῦ μεγάλου ὁσίου καί θεοφόρου ἀνδρός.

Ο ἔορτασμός μιᾶς ἡμέρας ἀναπαύσεως τῆς ἐβδομάδος, ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ ἀνθρώπινη φύση βασίζεται στό βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης «Γένεση» (β', 2-3), ἔτσι τό Σάββατο διά τοῦ Νόμου τῆς Π.Δ. εἰσῆλθε ως «ἡμέρα Κυρίου» στήν Καινή Διαθήκη μέ τά δύο βασικά στοιχεῖα, δηλ. ἀποχή ἀπό τίς ἐργασίες καί ἴδιαίτερη λατρεία τοῦ Θεοῦ. Τή θέση τοῦ Σαββάτου στόν Χριστιανισμό κατέλαβε ἡ Κυριακή (Ἀποκαλ. α', 10) σάν πρώτη ἡμέρα τῆς ἐβδομάδος κατά τήν ὅποια ἀνεστήθη ὁ Κύριος ἐκ τοῦ Τάφου, δημιούργησε τό ἀναστάσιμο φῶς καί ἀπέστειλε τό Πανάγιο Πνεῦμα νά ἐπιφοιτήσῃ στούς Αποστόλους. ቩ Κυριακή σάν κατ' ἔξοχήν «ἡμέρα τοῦ Κυρίου» ὑπενθυμίζει τόν ἐρχόμενο Χριστό σάν ἀνατέλλοντα ἥλιο, ὁ Όποιος θά ἔλθῃ νά ἀποκαταστήσῃ τήν χειμαζομένη δικαιοσύνη καί νά καταργήσῃ τήν ἀφόρητη ύποκρισία. ቩ ἀνάσταση τοῦ Κυρίου λέγει ὁ Ἱ. Αὐγοντίνος ὑπόσχεται σέ ὅλους μας τήν αἰώνια ἡμέρα καί τῆς δικῆς μας ἀναστάσεως (Serm 15 de verb apost). ቩ Κυριακή εἶναι ἡ ἀρχαιοτάτη ἔορτή τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ ὅποια ἀποκαλεῖται στό Εὐαγγέλιο, ως ἡ «μία τῶν Σαββάτων» (Ματθ. κη' 1, Μαρκ. ιστ' 2, Α' Κορ. ιστ' 2, Πραξ. κ' 7), στήν δέ Αποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου ὄνομάζεται Κυριακή ἡμέρα (Ἀποκαλ. α' 10).

Οἱ μαρτυρίες γιά τόν ἔορτασμό τῆς Κυριακῆς συνεχίζονται καί μετά τήν Καινή Διαθήκη. Στήν ἐπιστολή Βαρνάβα ὄνομάζεται «8η ἡμέρα», ὁ δέ ἄγιος Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας καταδικάζει τούς σαββατίζοντες καί μή συμμορφουμένους στήν καθολική πράξη τῆς Ἐκκλησίας γράφοντας: «Κατά Κυριακήν Κυρίου ζῶντες ἐν ἡ καί ἡ ζωή ἡμῶν ἀνέτειλε δι' Αὐτοῦ» (Μαγν. κεφ. 9). Κατά τά μέσα τοῦ 2ου αι. ὁ ἄγιος Ἰουστίνος ὁ φιλόσοφος καί μάρτυς γράφει στήν Ἀπολογία του πρός τόν Ρωμαῖο Αὐτοκράτορα (Κεφ. 67) «Τήν δέ τοῦ ἥλιου ἡμέραν

κοινήν τήν συνέλευσιν ποιούμεθα» χρησιμοποιῶν γιά τήν Κυριακή τόν ὅρο «ἡλίου ἡμέρα», ό δοποῖς παρέμεινε σέ όρισμένες Εύρωπαικές γλώσσες ὅπως στήν Ἀγγλική Sunday, στήν Γερμανική Sonntag κλπ. Μετά τήν εἰρήνη τοῦ Μ. Κων/νου μέ τό διάταγμα τῶν Μεδιολάνων (313) καθορίζεται μέ τόν πρῶτο νόμο του στίς 7/3/321 ὡς ἡμέρα ἀναπαύσεως, ἀγαλλιάσεως, θείας λατρείας καί ἀγαθοεργίας ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς, ἡ «σεβαστή ἡμέρα τοῦ ἡλίου» ὅπως τήν ἀποκαλοῦσε, ἡ δέ ἐν Λαοδικείᾳ Σύνοδος μέ τόν 29ο Κανόνα της ὥρισε «οὐ δεῖ χριστιανούς ιουδαΐζειν, τήν δέ Κυριακήν προτιμῶντες σχολάζειν ὡς χριστιανοί». Τό νόμο τοῦ Μ. Κων/νου «Omnes judices urbanaeque pledes et atrium officia cunctarum venerabili die solis quiescant» ἐπεκύρωσε καί ὁ διάδοχός του Μ. Θεοδόσιος, μέ τόν κωδ. VIII 8, 3 καί XV 5, 2.

Εἶναι ἐνδεικτικό τῆς πολυειδοῦς συγχύσεως τῶν καιρῶν ὅτι τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς ὑπερασπίζονται μετά πολλῆς δυνάμεως οἱ κομματικοί σχηματισμοί τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τοῦ ΚΚΕ πού ἐκκινοῦν βέβαια ἀπό ἄλλη ἀφετηρία. Αὐτό ὅμως τό γεγονός ἐπιρρωνύει τήν βεβαιότητα γιά τήν πλήρη ἔξαρτησι τῶν συγκυ-βερνώντων ἀπό τό διεθνιστικό λόμπι.

Τό συγκυβερνόν κόμμα τῆς Ν. Δημοκρατίας ἀποδεικνύεται ὅτι δέν διδάσκεται ἀπό τό παρελθόν του. Τό πολιτικό τέλος τοῦ διδύμου Μ. Γιαννάκου-Γ. Καλοῦ δέν φρονηματίζει τούς σημερινούς «καρεκλοκένταυρους». Φαίνεται ὅτι εἶναι τόση ἡ δέσμευση καί ἡ ἔξαρτησή τους ἀπό τούς διεθνεῖς ἐντολεῖς των ὥστε δέν μποροῦν νά ἐνωτισθοῦν τῆς φωνῆς τῆς λογικῆς καί τοῦ χρέους, ποδοπατώντας μέ περισσή ἀσέβεια τόν αἰώνιο καί ἀφθιτο νόμο τοῦ Παναγίου Θεοῦ καί ἐκχωρώντας τά πρωτοτόκια τῆς ὑπάρξεώς τους στήν τρομακτικά ἐφήμερη καί παροδική ἔξουσία τους !!!

**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ**

Καταπέλτης και ο Μητροπολίτης Πατρών για την αργία της Κυριακής και το χρέος της Εκκλησίας

- Παρασκευή, 11 Ιούλιος 2014 13:59
- Από desk agoritikovima



**Λάβρος για το θέμα της αργίας της Κυριακής και ο Μητροπολίτης Πατρών
Χρυσόστομος σε νέα ανακοινωσή του με τίτλο "«ΠΛΟΤΙΚΑ» ΚΑΙ ΤΙΣ 52 ΚΥΡΙΑΚΕΣ...
(ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ... !) ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΤΙΠΟΤΕ
ΟΡΘΙΟ".**

Διαβάστε τι αναφέρει:

Δυστυχώς επαληθευόμεθα όσοι εκφράσαμε την έντονη ανησυχία μας προφορικώς και γραπτώς, ότι δηλαδή είναι προδιαγεγραμμένο το σχέδιο να καταργηθή η αργία της Κυριακής, κατόπιν της λυσσαλέας πιέσεως των καταχθονίων δυνάμεων που μάχονται εναντίον της Ορθοδοξίας και του Γένους μας. Ήδη διαβάσαμε ότι περνάμε πλέον στην πιλοτικά «προαιρετική» λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τις 52 Κυριακές του χρόνου σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας (ΦΕΚ Β' 1859/08-07-2014). Προσθέτομε λοιπόν σε όσα έχομε γράψει επί του θέματος μέχρι τώρα και τις παρακάτω σκέψεις.

Η μέθοδος που εφαρμόστηκε πάνω στο θέμα αυτό και που εφαρμόζεται γενικώς ως προς την λήψη παρομοίων αποφάσεων, είναι συγκεκριμένη και... αποτελεσματική. Κατ' αρχάς «ρίχνεται» η ιδέα, ώστε να διαπιστωθή εάν υπάρχουν αντιδράσεις. Στην συνέχεια προχωρούν σταδιακά στην εφαρμογή των αποφάσεων, ώστε να ελέγχωνται οι όποιες αντιδράσεις. Επιστρατεύεται ο τύπος και γενικώς τα Μ.Μ.Ε., ώστε να «ετοιμάσουν» με τον γνωστό τρόπο τον Λαό. Προβάλλονται τεχνητώς και συστηματικά κάποιοι που υποστηρίζουν τις αντορθόδοξες και ανθελληνικές απόψεις, και ήδη έχει αρχίσει το ξήλωμα. Κατόπιν μπαίνουν σε πλήρη εφαρμογή τα σχέδια αποιεροποίησεως της ζωής μας και αλώσεως των πνευματικών κάστρων, αφού καμφθούν όλες οι πνευματικές αντιστάσεις.

Ο Λαός χρησιμοποιεί την γνωστή φράση, προκειμένου να χαρακτηρίσῃ τέτοιου είδους καταστάσεις, «η μέθοδος του σαλαμιού», το οποίο δηλαδή τεμαχίζεται και καταναλώνεται σταδιακά. Υπάρχει όμως και άλλη εύστοχη παρομοίωση: «η μέθοδος του βατράχου». Τι συμβαίνει δηλαδή; Όταν θέλησε να ζεματίσης τον βάτραχο, δεν το επιτυγχάνεις ρίχνοντάς τον κατευθείαν στο βραστό νερό, διότι αντιδρά αμεσώτατα και φεύγει. Είναι αποτελεσματικότερο να τον βάλης στο χλιαρό νερό, το οποίο του δημιουργεί ωραία αίσθηση, και στην συνέχεια ενώ το νερό θερμαίνεται, βράζει ο βάτραχος και πεθαίνει λέγοντάς σου και «ευχαριστώ».

Αυτός ο τόπος ο ξεχωριστός για την ιστορία και τα παιδιά του, έφτασε σε σημείο να είναι πλέον αγνώριστος, όχι μόνο ως προς την φυσική του κατάσταση, αλλά κυρίως ως προς την πνευματική του ταυτότητα και υπόσταση. Επί δεκαετίες συνετελέσθη και συντελείται αυτή η καταστροφή, αυτό το ξεθεμέλιωμα, και μάλιστα χωρίς να ανοίξη ρουθούνι.

Δεν έμεινε τίποτε όρθιο. Μας κατέστρεψαν πνευματικά, μας κουρέλιασαν ηθικά, μας εξευτέλισαν διεθνώς, μας ήπιαν το αίμα οικονομικώς, μας έκαναν ζητιάνους στις αυλές των ξένων και μας κατάντησαν πρόσφυγες μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Άλλοιώσαν την γλώσσα μας. Παραχάραξαν την ιστορία μας. Διέλυσαν το θεσμό της οικογενείας. Χτύπησαν ανελέητα την πίστη μας και την χτυπούν, δηλητηριάζοντας τα παιδιά μας μέσα από το νεοποχίτικο πνεύμα του θρησκευτικού συγκρητισμού.

Σε λίγο θα ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια τα τζαμιά και οι χώροι λατρείας των άλλων θρησκειών, από την πρωτεύουσα μέχρι την τελευταία γωνιά της Ελλάδος. Άλλοιώσαν τον πληθυσμιακό χάρτη της Πατρίδος μας, με σκοπό να καταστήσουν τους Έλληνες μειονότητα στον ίδιο τους τον τόπο. Παρέσυραν τους νέους μας σε έναν εξευτελιστικό και υλιστικό τρόπο ζωής. Μεθόδευσαν την έκλυση των ηθών, και συνελόντ' ειπείν διέλυσαν τον πνευματικό και κοινωνικό ιστό της Ελλάδος.

Όμως όλα τελείωσαν; Όχι. Θα ήταν μεγάλη αμαρτία να πιστέψωμε κάτι τέτοιο.

– Υπάρχει πάνω απ' όλους και απ' όλα ο Θεός. «Άλλαι μεν βουλαί των ανθρώπων, άλλα δε Θεός κελεύει».

– Υπάρχει η Παναγία μας και οι Άγιοι μας στον ουρανό και στην γη, που αγάπησαν και αγαπούν αυτό τον μαρτυρικό τόπο και μεσιτεύουν για μας. Γι' αυτό και ο Θεός μακροθυμεί και μας ανέχεται παρά τις αμαρτίες μας.

– Υπάρχει ο Λαός μας, του οποίου η καρδιά είναι ηφαίστειο που κρύβει μέσα του τεράστια δύναμη, η οποία κάποια στιγμή ως λάβα θα κατακαύσῃ κάθε τι το σαπρό. Αυτό είναι επιβεβαιωμένο από την ιστορία. Άλλιως δεν θα υπήρχε η Ελλάδα. Πρέπει να μάθουν ίσως για μια ακόμη φορά οι ξένοι και όσοι υπηρετούν τα σχέδιά τους, ότι σ' αυτό τον τόπο δεν ευδοκιμούν τα υβρίδια. Προς καιρόν επιβιώνουν, αλλά εύκολα ξηραίνονται και πεθαίνουν, γιατί ο γνήσιος σπόρος επικρατεί.

Το χρέος μας είναι να αφυπνίσωμε τον Λαό, με τον λόγο και την διδαχή μας, με την γραφίδα μας, και γενικώς την αγάπη μας. Γι' αυτό λοιπόν ας αρχίση ή καλύτερα ας συνεχισθή η αντίσταση από όλες τις υγιείς δυνάμεις του τόπου μας. Από όσους απομείναμε πιστοί στην μαρτυρική και ένδοξη πορεία της χώρας μας.

Εν προκειμένω, το πρόβλημα της επιχειρούμενης καταργήσεως της Κυριακής αργίας είναι πρωτίστως πνευματικό, είναι όμως και κοινωνικό και εθνικό, και τέλος έχει και την οικονομική του διάσταση, αφού καταστρέφονται έτσι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προς όφελος των πολυεθνικών.

Στούς θιασώτες του μέτρου απαντάμε με παρρησία: Ανοίξτε λοιπόν τα καταστήματα όσες Κυριακές θέλετε. Το κέρδος θα είναι του διαβόλου (Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός). Πιστεύομε

ότι ουδείς συνειδητοποιημένος Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός θα μπη σε κατάστημα να ψωνίσῃ ημέρα Κυριακή, έστω και αν πεινάσῃ. Κουβαλήστε ξένους και επιτάξατε «οικείους» για να κάνουν την κατανάλωση των όποιων προιόντων σας.

Προχωρήστε. Μην αφήσετε τίποτε όρθιο. Υπακούσατε πιστά και σε όλες τις άλλες εντολές που λαμβάνετε.

Σας θυμίζομε, όμως, ο, τι είπε ο ποιητής, που πάνω στο φέρετρό του σε ώρες εθνικά δύσκολες ακούμπησε η Ελλάδα:

«Κι αν είναι πλήθος τ' άσχημα,
κι αν είναι τ' άδεια αφέντες,
φτάνει μια σκέψη, μια ψυχή,
φτάνεις εσύ, εγώ φτάνω,
να δώσῃ νόημα στων πολλών την ύπαρξη
ένας φτάνει»
(Κ. Παλαμάς)

Αυτό σας συνιστώμε, μη το λησμονήσετε ποτέ... μα ποτέ!