



Π.Α.Σ.	1002
06 ΑΥΓ. 2014	

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ

Κ.Ο. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

Θέμα: «Εδώ... Δρομοκαίτειο»

Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΑΛΦΑΕΝΑ» (19 Ιουλίου 2014) γράφει η Φρόσω Σιδηροκαστριτη ότι η είσοδος της ψυχιατρικής κλινικής του Δρομοκαιτείου είναι ελεύθερη και τα πάντα αφύλακτα.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

Εδώ... Δρομοκαΐτειο!

Γράφει η Φροσω Σιδηροκαστριτη

Το να μπεις τελικά στη ψυχιατρική κλινική του Δρομοκαΐτειου δεν είναι και τόσο δύσκολο. Η είσοδος ελεύθερη και τα πάντα αφύλακτα. Κανείς δεν μας σταμάτησε, κανείς δεν αναρωτήθηκε τι κάνουμε εκεί. Με μεγάλη ευκολία, είχαμε πρόσβαση στα ελάχιστα κτίρια που λειτουργούν, αφού τα υπόλοιπα είναι κλειδωμένα και εγκαταλελειμμένα.

Στα ψυχρά λευκά δωμάτια των ασθενών όλα είναι διαλυμένα, στρώματα βρώμικα, σεντόνια κουλουριασμένα πάνω στα κρεβάτια και σκουπίδια πεταμένα παντού. Κάτω από ένα κρεβάτι πεταμένο ένα παπούτσι, εικόνα ντροπής και εξα-

θλίωσης Κατεβαίνοντας στην τραπεζαρία, μια αίθουσα που η κατάσταση είναι αποπνιχτική λόγω ζέστης, τα τραπέζια είναι στρωμένα και το φαγητό περιμένει τους τροφίμους σε θερμοκρασία θερμοκηπίου.

Με μεγάλη ευκολία μπήκαμε σε ένα ακόμα δωμάτιο, στα κάγκελα ενός κρεβατιού κρέμεται το σύνεργο που κρατάει δέσμιους τους ατί-

θασους ασθενείς. Στο διπλανό κρεβάτι κάθεται ήσυχος ένας άνθρωπος, δεν ενοχλεί κανέναν, και δείχνει να μην τον ενοχλεί ούτε η δική μας παρουσία.

Αλλά αλήθεια πως γίνεται να μπαίνουμε σε ένα τέτοιο χώρο, να ερχόμαστε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους και κανείς να μην μας εμποδίζει?

Στο διπλανό κρεβάτι κάθεται ήσυχος ένας άνθρωπος, δεν ενοχλεί κανέναν, και δείχνει να μην τον ενοχλεί ούτε η δική μας παρουσία.