



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ

Κ.Ο. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Θέμα: Τι πρόκειται να κάνει η κυβέρνηση για τα προαπαιτούμενα

Πριν τις Ευρωεκλογές ακούγαμε τον Πρωθυπουργό να λέει και να ξαναλέει, ότι καθημερινά σχίζει μνημόνια, ότι καθημερινά σχίζει μνημόνια, ότι πέτυχε πρωτογενές πλεόνασμα, ότι βγήκαμε στις αγορές και ότι δεν αναμένονται άλλα επώδυνα οικονομικά μέτρα.

Τα κυβερνητικά οικονομικά επιτελεία, που επιβλήθηκαν μετά το 2009 από τους πιστωτές και της τρόικα, δηλαδή οι golden «καρεκλοκένταυροι» των μνημονιακών κυβερνήσεων της συμφοράς, διακατέχονται από μονεταριστικές εμμονές, ότι δηλαδή «η πραγματική οικονομία προσομοιάζει με χρηματιστηριακό ασανσέρ και είναι Ελντοράντο γρήγορου πλουτισμού».

Οι άνθρωποι είναι επιφανειακοί και δεν πιάνουν το σφυγμό της πραγματικής οικονομίας. Το πραγματικό δημόσιο χρέος της Ελλάδος εκτιμάται γύρω στα 510 δις ευρώ(€).

Το χρέος των ελληνικών τραπεζών εκτιμάται σε 210 δις €.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (κόκκινα δάνεια) νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ανέρχονται σήμερα σε 77 δις € και αποτελούν το 36% των συνολικών χορηγηθέντων δανείων.

Νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν ανεξόφλητους φόρους προς το κράτος ύψους 67 δις ευρώ.

Δηλαδή, το δημόσιο χρέος, τα κόκκινα δάνεια, το τραπεζικό χρέος που στο σύνολο του είναι με την εγγύηση του ελληνικού κράτους και οι ανεξόφλητοι φόροι νοικοκυριών και επιχειρήσεων, μας δίνουν ένα κολοσσιαίο χρέος, της τάξης των 864 δις ευρώ (510+210+77+67= 864).

Επειδή οι προτεραιότητες της τρόικας για τον έλεγχο του Σεπτεμβρίου είναι συγκεκριμένες κατόπιν των ανωτέρω ο κοινός νους ρωτά τον Πρωθυπουργό:

1. Με ποιο τρόπο κράτος, τράπεζες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα εξοφλήσουν το εθνικό φέσι των 864 δις ευρώ όταν οι προτεραιότητες της τρόικας για τον έλεγχο του Σεπτεμβρίου είναι πολύ συγκεκριμένες;
2. Τι θα πείτε σε κάποιους άλλους που γελάστηκαν και ξανάδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στη συγκυβέρνηση;

3. Διαμόρφωση του νέου ασφαλιστικού συστήματος. Στο μνημόνιο προβλέπεται η κατάρτιση νέας αναλογιστικής μελέτης για να διαπιστωθεί ποιες παράμετροι του πρέπει να αλλάξουν, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του.
4. Η αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα με επίκεντρο τις αναπροσαρμογές του ενιαίου μισθολογίου, αλλά και το θέμα των απολύσεων δημόσιων υπαλλήλων.
5. Η συνέχιση της μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας.
6. Η φορολογική μεταρρύθμιση. Μετά την παραίτηση του Χ. Θεοχάρη και από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Εσόδων και την τοποθέτηση της Αικατερίνης Σαββαΐδου, θέλουν να διαπιστώσουν εάν θα συνεχιστούν οι αλλαγές για την ενίσχυση του φοροεισπρακτικού και φοροελεγκτικού μηχανισμού. Στο σημείο αυτό, πρέπει να επισημανθεί ότι και ο κ. Γκίκας Χαρδούβελης έχει θέσει ως προτεραιότητα του την ουσιαστική πάταξη της φοροδιαφυγής για να εξευρεθούν οι πόροι που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν μια δικαιότερη κοινωνική πολιτική.
7. Η κατάρτιση του νέου προϋπολογισμού. Η τρόικα επιμένει ότι για το 2015 θα χρειαστούν νέα μέτρα ύψους 2δισ όταν η κυβέρνηση τα υπολογίζει επισήμως σε κάτι παραπάνω από 900 εκατ. και ανεπισήμως κοντά στο... μηδέν. Η τρόικα θέλει στο πλαίσιο αυτό να ακούσει τώρα από το Υπ. Οικονομικών πρώτον, ποια είναι η εκτιμώμενη επιπλέον δαπάνη που δημιουργείται από τις δικαστικές αποφάσεις για τις αποδοχές των ένστολων και δεύτερον, με ποια μέτρα θα καλύψει τα κενά η κυβέρνηση.

Ο ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος