

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ.Σ.

852

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ

Κ.Ο. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Θέμα: «Η εισαγγελέας Στρατοδικείου ταράζει τη Σχολή Ευελπίδων»

Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» (15 Ιουνίου 2014) αναφορικά με την παρέμβαση της στρατιωτικής Δικαιοσύνης στη Σχολή Ευελπίδων στη μεθόδευση της πλήρωσης της θέσεως του καθηγητή Στρατιωτικής Ιστορίας.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Η εισαγγελέας Στρατοδικείου ταράζει τη Σχολή Ευελπίδων

Παρεμβαίνει στη μεθόδευση για την εκλογή καθηγητού και ψηφεί να ριχθεί φως σε όλη τη σχετική διαδικασία

Από τον
Ευθύμιο Π. Πέτρον
e.p.petrou@gmail.com

Παρέμβαση της στρατιωτικής Δικαιοσύνης ταράζει τα νερά στη Σχολή Ευελπίδων και αποκαλύπτει το έωλο των μεθοδεύσεων στην πλήρωση της θέσεως του καθηγητή Στρατιωτικής Ιστορίας, στις οποίες για μυστηριώδεις λόγους συνεργούν τόσο ο διοικητής της Σχολής υποστράτηγος Καρυώτης όσο και το ΓΕΣ, το οποίο, παρά τις διαβεβαιώσεις που έχει δώσει ο εκπρόσωπός του, εξακολουθεί να ολιγωρεί στη συγκρότηση της επιταμελούς επιτροπής που πρέπει να εξετάσει την ένσταση που υποβλήθηκε.

Ειδικότερα, η εισαγγελέας του Στρατοδικείου με παραγγελία την οποία εξέδωσε διέταξε να γνωστοποιηθεί στον απορριφέντα και ενιστάμενο υπουργού το όποιο κατατεθέν «ερευνητικό επιστημονικό έργο» του επλεγέντος υπουργού, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο του φακέλου του τελευταίου σχετικό με την προ πλήρωση δημόσια θέσην.

Ετοι, τίθεται τέλος στην τρίμηνη πρωτοφανή όσο και σκανδαλώδη τακτική της αρνίσεως να γνωστοποιηθεί το επιστημονικό έργο του εκλεγέντος, την οποία προέβαλαν ο κοσμήτορας και ο διοικητής της Σχολής οχυρώμενοι πίσω από το αστείο επιχείρημα ότι κάτι τέτοιο προσκρούει στην προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων! Και τούτο παρά το γεγονός ότι δύο φορές η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ασχολήθηκε με το θέμα διευκρινίζοντας με απόλυτη σαφήνεια ότι, όταν πρόκειται για δημόσια διαγωνιστική διαδικασία για την κάλυψη προκηρυχθείσης δημοσίας θέσεως, τότε ασφαλώς δικαιούται κάθε υπουργός να λάβει γνώση του φακέλου του συνυπουφγίου του, καθώς οτιδήποτε σχετίζεται με την κρίση (βιβλία, επιστημονικές δημοσιεύσεις, βιογραφικό, τίτλοι σπουδών) δεν συγκαταλέγεται στα «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα.

Οι αναγνώστες της «δημοκρατίας» έχουν ενημερωθεί πληρέστατα για το ποιοι είναι οι καθηγητές της «σχολής Ρεπούόν»,



Η Σχολή Ευελπίδων στη διάρκεια ορκωμοσίας. Δεξιά: Το πρωτοσέλιδο της «δημοκρατίας» στις 12 Μαΐου

οι οποίοι συγκρότησαν το εκλεκτορικό σώμα και συντίγησαν στην εκλογή Ως εκ τούτου, μπορούν εύκολα να βγάλουν τα συμπεράσματά τους όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους δεν θα ήθελαν να γνωστοποιηθεί το «ερευνητικό επιστημονικό έργο» του εκλεγέντος υπουργού.

Ανεξίγυπτη αδράνεια

Παραμένει όμως ανεξίγυπτη η αδράνεια της στρατιωτικής πνευματικότητας, η οποία συμπεριφέρεται σαν να μην την ενδιαφέρει ποιοι θα διδάξουν και θα διαμορφώσουν τους αυριανούς αξιωματικούς του Ελληνικού Στρατού. Ακόμη χειρότερα δε, φαίνεται να συντάσσονται με τις θέσεις εκείνων που έχουν ανοικτά υποστηρίξει ότι οι στρατιωτικοί δεν πρέπει να έχουν λόγο στη μόρφωση των υπουργών αξιωματικών και ότι «το Σύνταγμα των Ευελπίδων είναι κάτι ανάλογο προς τη φοιτητική εστία» ενώς άλλου πανεπιστημίου!

Οι άνθρωποι που έχουν αυτή την άποψη για τους στρατιωτικούς έχουν αποδυθεί

σε μια προοπάθεια να πείσουν το ΓΕΣ ότι δεν υπάρχει λόγος να συγκροτηθεί επιταμελής επιτροπή για να εξετάσει την υποβληθείσα ένσταση, η οποία δίθεν σε τυπικό μόνο έλεγχο μπορεί να προβεί χωρίς να έχει αρμοδιότητα να μπει σε βάθος στην ουσία της υποθέσεως. Ο νόμος βέβαια προβλέπει άλλα...

Από την άλλη πλευρά, διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι δίθεν ο ενιστάμενος υπουργός δεν είναι εκλόγιμος, επειδή, λέει, δεν κατέθεσε το «σώμα» της διδακτορικής διατριβής του. Η σχετική προκήρυξη όμως πουθενά δεν αναφέρει ότι αυτό περιλαμβάνεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ούτε βεβαίως το προβλέπει ο σχετικός νόμος. Είναι προφανές ότι πρόκειται για κατασκευή η οποία αποβλέπει στο να διευκολύνει αυτούς που φοβούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και όμως, τέτοιοι άνθρωποι πηγούνται σήμερα του Ελληνικού Στρατού. Και αν αναλογιστούμε ότι αυτοί δεν έβγαλαν τη ΣΣΕ σε «εποχές Ρεπούση», το μέλλον του Στρατού μας διαγράφεται πολύ ζοφερό.