

1460  
28.7.14  
**ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ  
ΑΡΙΣΤΕΡΑ**

Νίκη Φούντα  
Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας  
28.7.2014

## ΕΡΩΤΗΣΗ

προς τον κ. Υπουργό Υγείας

**Θέμα: «Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και ιατροτεχνικό εξοπλισμό στο Κέντρο Υγείας Αστακού»**

Επανερχόμαστε στο ζήτημα των σοβαρών ελλείψεων που παρουσιάζει το Κέντρο Υγείας Αστακού, όχ. γιατί στην από 5-4-2013 με αρ. πρωτοκ. 9238 Ερώτησή μας δεν υπήρξε ποτέ καμία ουσιαστική απάντηση –δεν μας ξαφνιάζει πλέον αυτή η αντιμετώπιση-, αλλά γιατί από πλευράς του Υπουργείου δεν προωθήθηκε καμία λύση, δεν έγινε καν κάποια ενέργεια, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ασθενείς και εργαζόμενοι στην εν λόγω δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Αντιθέτως αυτά φαίνεται να οξύνονται δραματικά.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι το σύνολο των Κέντρων Υγείας του Νομού Αιτωλ/νίας αντιμετωπίζει σοβαρές και επικίνδυνες για την δημόσια υγεία ελλείψεις (αναμένουμε και την απάντησή σας για το Κέντρο Υγείας Βόνιτσας στην από 7-7-14 ερώτηση, με αρ.πρωτ. 832 ), σας εφιστούμε και πάλι την προσοχή για το Κέντρο Υγείας Αστακού, που δυστυχώς παρουσιάζει εικόνα πραγματικής εγκατάλειψης.

Μετά από επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας και επιτόπιο έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι η στελέχωση είναι ελλιτής σε κρίσιμες ειδικότητες για την σωστή λειτουργία ιατρικών τμημάτων, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να παρασχεθούν βασικές παροχές υπηρεσιών υγείας. Συγκεκριμένα τον τελευταίο χρόνο έχουν αποχωρήσει από το Κ.Υ. έξι (6) συνολικά άτομα και αυτή την στιγμή καλύπτεται από μόλις δύο γιατρούς, οι οποίοι καθημερινά καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των κατιούκων, ενώ παράλληλα, λόγω της υπολειτουργίας του Κέντρου Υγείας Μύτικα, καλούνται να καλύψουν υγειονομικά και την ευρύτερη περιοχή, όσον αφορά σε ανάγκες συνταγογράφησης και επειγόντων περιστατικών.

Κατ' επέκταση, υπάρχει μείζον ζήτημα για την πλήρη κάλυψη των εφημεριών, με το ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας εδώ και μήνες να εφημερεύει πέραν των προβλεπομένων από τον σχετικό νόμο, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Την διαμορφωμένη κατάσταση επιδεινώνει και η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού –στο νοσοκομείο απασχολούνται θεωρητικά μόλις δύο νοσηλεύτριες, εκ των οποίων η μια έχει μετακινηθεί στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Επιπλέον την εμφάνισή τους έχουν κάνει σοβαρά κτιριακά προβλήματα, που σε συνδυασμό με την έλλειψη υγειονομικού υλικού, καθιστούν αδύνατη την ομαλή λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αστακού.

Μοναδική ευχάριστη είδηση η δημιουργία ακτινολογικού κέντρου που θα λειτουργεί με σύστημα τηλειατρικής, η οποία έγινε με δωρεά ιδιώτη.

Επειδή στις ιδιαιτερότητες του Κ.Υ. καταγράφονται:

- Η γεωμορφολογία της περιοχής που καλύπτει (ορεινή και δύσβατη),

- η μεγάλη απόστασή του από τα κέντρα της δευτεροβάθμιας-τριτοβάθμιας περίθαλψης (το κοντινότερο νοσοκομείο βρίσκεται σε απόσταση 50 χλμ),
  - ο πληθυσμός του Δήμου ( όσον αφορά στον αριθμό και τον υψηλό μέσο όρο ηλικίας κατοίκων),
  - οι επισκέπτες που αυξάνονται κατά πολύ τους καλοκαιρινούς μήνες,
  - το κάκιστο οδικό δίκτυο που «εξυπηρετεί» τους πολίτες της περιοχής,
- το συγκεκριμένο Κ.Υ. χρήζει ακόμη πιο ιδιαίτερης σημασίας και μεταχείρισης.

Επειδή η σημερινή οικονομική συγκυρία δεν επιτρέπει -και- την αβεβαιότητα στον χώρο της υγείας,  
Επειδή δεν μπορεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να επαφίεται στο φιλότιμο και στην αυτοθυσία των λειτουργών της υγείας,

Επειδή η υγεία των πολιτών και άρα η ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας, κέντρων υγείας, περιφερειακών ιατρείων και νοσοκομείων, πρέπει να αποτελεί αυτονόητο πρώτιστο μέλημα όλων μας,

**ερωτάται ο κ. Υπουργός:**

- Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στο Κ.Υ. Αστακού, προκειμένου να καλύπτονται ικανοποιητικά οι ανάγκες για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής;

Ως τώρα το Υπουργείο Υγείας αρνείται συστηματικά να απαντήσει μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου στα κρίσιμα ερωτήματα που τίθενται για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Νομού Αιτωλ/νίας.

- Θεωρεί και η νέα ηγεσία του Υπουργείου δευτερεύουσας σημασίας την παροχή υπηρεσιών υγείας στα μικρότερα περιφερειακά κέντρα; Θεωρεί και η νέα ηγεσία του Υπουργείου δευτερεύουσας σημασίας την απαξίωση του ιατρικού επαγγέλματος (λειτουργήματος) και άρα θα συνεχίσει να επιτρέπει την λειτουργία των ΚΥ στον όποιο αυτόματο πιλότο; Πώς προτίθεται να διορθώσει τα κακώς κείμενα;
- Θα γίνει εφαρμογή του Νόμου και άρα επιστροφή του ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στις οργανικές τους θέσεις;  
Πότε προτίθεται ο Υπουργός να εφαρμόσει τον Νόμο πανελλαδικά;

**Η ερωτώσα βουλευτής**

**Νίκη Φούντα**