



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ



**ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ**  
**ΕΡΩΤΗΣΗ**

Προς: Τον Υπουργό Οικονομικών

**Θέμα: «Ότι κάνατε με τις Τράπεζες, πρέπει να γίνει και με τα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»**

Το Δημόσιο, δηλαδή όλοι εμείς, έχει βάλει το χέρι βαθιά μέσα στην τσέπη και έχει καλύψει τα τεράστια ελλείμματα των Τραπεζών, τα οποία ανέρχονται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Ακόμη και εάν κάποιες από τις Τράπεζες δεν τα καταφέρουν και δεν ανταποκριθούν, το λογαριασμό θα πληρώσει και πάλι το μόνιμο και διαχρονικό κορόϊδο, ο λαός. Και μάλιστα οι φτωχοί και οι μικρομεσαίοι. Ποτέ το μεγάλο κεφάλαιο.

Στον αντίποδα, οι Υπουργοί της Συγκυβέρνησης δεν προβλέπουν τίποτα ανακουφιστικό ή κάτι ανάλογο και για τα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι αναντίρρητο ότι αυτές οι επιχειρήσεις είναι που κρατάνε ζωντανή την αγορά. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι οι περισσότερες χαροπαλεύουν. Διότι οι υγιείς κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις ρημάχτηκαν από την ύφεση και τις μειώσεις του εισοδήματος των πολιτών, και εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να μην έχουν καμία προστασία από την επίσημη Πολιτεία.

Ίσα ίσα που το Κράτος συνεχώς τους επιβάλλει νέα χαράτσια, πρόστιμα και δυσανάλογες προσαυξήσεις, ώστε ακόμη και εάν ήθελαν δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Επιπλέον, εφαρμόζεται η διαδικασία του αυτοφώρου, παρότι στις πλείστες των περιπτώσεων το αυτόφωρο έχει παρέλθει προ πολλού. Έτσι οδηγούνται σιδεροδέσμιοι στα δικαστήρια, αντιμετωπίζομενοι ως ληστές, ή φονιάδες. Από τη Δικαιοσύνη αντιμετωπίζονται συνήθως με μεγάλη αυστηρότητα. Δεν εξετάζεται η συνδρομή του δόλου και οδηγούνται στις φυλακές ευսπόληπτοι πολίτες, οι οποίοι δεν πληρώνουν τα χρέη τους όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά γιατί δεν μπορούν. Λεφτά στους μικρούς και μικρομεσαίους πλέον δεν υπάρχουν κύριοι της Συγκυβέρνησης. Ψάχτε τα αλλού. Είναι τουλάχιστον αφελές να υπολογίζετε ότι θα εισπράξετε τα δισεκατομμύρια χρεών που υπολογίζετε από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παραπαίουν. Τα έσοδα αυτά δεν θα εισπραχθούν. Επομένως, και κενό θα δημιουργηθεί στους Προϋπολογισμούς σας και οι επιχειρηματίες θα οδηγηθούν να βάλουν λουκέτο σε ό,τι με μόχθο

δημιούργησαν. Αναλογιστείτε, συνεπώς, πόσες χιλιάδες εργαζόμενοι θα προστεθούν στην πολυσέλιδη λίστα της ανεργίας; Πόση ακόμη απελπισία θα δημιουργηθεί.

Μοναδική λύση είναι να εφαρμόσετε αυτό που πράξατε με τις Τράπεζες. Να κουρέψετε τα δάνεια και τα θεόρατα πρόστιμά τους και να δοθεί επιμήκυνση με χαμηλότοκα δάνεια από τις Τράπεζες. Να συμμετέχει εν πάσει περιπτώσει το Δημόσιο στη διάσωση των υγιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Διαφορετικά, σε περίπτωση λουκέτου τους, η καταστροφή στην οικονομία της χώρας και στην αγορά θα είναι ολέθρια.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο Υπουργός:

- 1) Τί σκοπεύετε να πράξετε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα χρέη τους; Θα προκρίνετε τη λύση που εφαρμόσατε και για τη διάσωση των Τραπεζών;
- 2) Πώς αλλιώς πιστεύετε ότι μπορούν να βοηθηθούν οι υγιείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις; Πώς θα διαφυλάξετε τις θέσεις εργασίας, ώστε να μην εκτοξευθούν κι άλλο τα ποσοστά ανεργίας;
- 3) Ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας είχε δηλώσει ότι ανάπτυξη και θέσεις εργασίας δημιουργούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι οι μεγάλες επενδύσεις. Συμμερίζεστε την άποψή του; Και εάν ναι, τί άλλο προτίθεστε να κάνετε ώστε να υλοποιήσετε αυτήν την άποψη;

**Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014**

**Η ερωτώσα Βουλευτής**

**Χρυσούλα-Μαρία Γιατσιγάνα**

**Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί Βουλευτές**