



ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

8416
3.6.14

Ερώτηση

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

- Οικονομικών
- Εσωτερικών
- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής
- Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

03/06/2014

Θέμα: «Έλλειψη σχεδιασμού και αδιαφάνεια στην διαχείριση των αδρανών υλικών στις κοίτες των ποταμών και χειμάρρων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας»

Μετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2007 και για λόγους αντιπλημμυρικής προστασίας στους ποταμούς και τους χείμαρρους της Περιφερειακής Ενότητας (πρώην νομού) Ηλείας, έγινε αθρόα εξόρυξη και απόληψη αδρανών υλικών από τις κοίτες των ποταμών και των χείμαρρων και αποθήκευση αυτών σε διάφορα σημεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες και καταγραφές της εποχής εκείνης, η εξόρυξη αφορούσε εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2336-2469/19-05-2009 έγγραφο της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας, προκύπτει μετά από υπόδειξη της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας του νομού Ηλείας εξόρυξη και αποθήκευση σε διάφορες τοποθεσίες ποσότητας 688.424,70 κ.μ. αδρανών υλικών. Στο εν λόγω έγγραφο, συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι έχει πραγματοποιηθεί από την Κτηματική Υπηρεσία του νομού Ηλείας αυτοψία, αποτύπωση, εμβαδομέτρηση και ογκομέτρηση της ποσότητας των αδρανών υλικών που υπάρχουν από την εξόρυξη που έχουν πραγματοποιήσει τεχνικές εταιρείες σε κοίτες ποταμών του εν λόγω Νομού.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η λεκάνη απορροής του ποταμού Αλφειού, συνολικής έκτασης 3.660 τετραγωνικών χιλιομέτρων, είναι μία από τις βασικότερες υδρολογικές λεκάνες καθώς αποστραγγίζει σχεδόν ολοκληρωτικά την κεντρική και δυτική Πελοπόννησο.

Οι ποτάμιες αποθέσεις αδρανών συνιστούν ένα ιδιαίτερα επικερδές εμπορικό προϊόν, καθώς δύναται να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος κατασκευαστικών εργασιών και εν γένει σε τεχνικές εργασίες υποδομής. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι αξιοποιείται για την παραγωγή σκυροδέματος, για οδοποιία, ως ά' ύλη στον βιομηχανικό τομέα κ.α., λόγω του συγκριτικού πλεονεκτήματος ως προς το μοναδιαίο κόστος εργασίας, το κόστος ενέργειας και τυχόν περιβαλλοντικών όρων έναντι των αδρανών υλικών που προέρχονται από λατομεία.

Επειδή και σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο την ευθύνη της παρακολούθησης, εξόρυξης και απόληψης είχε η αρμόδια κτηματική υπηρεσία.

Επειδή τα αδρανή υλικά αποτελούν δημόσια περιουσία.

Επειδή η μη αξιοποίηση τόσο σημαντικών πόρων για τη βιομηχανία και τις κατασκευαστικές εργασίες και η αδιαφανή καταγραφή και φύλαξη τους και από τη μεριά του ελληνικού δημοσίου αναδεικνύει ένα ακόμη τέλμα της μνημονιακής διαχείρισης.

Επειδή από τον επισυναπτόμενο πίνακα στο έγγραφο προκύπτει αποθήκευση στις θέσεις Επιτάλιο, Καλλίκωμο Α!, Καλλίκωμο Β!, Φλόκα Α! και Φλόκα Β! και Φράγμα Αλφειού, Λούβρο, Κάμενα Α!, Κάμενα Α1, Κάμενα Β, Κάμενα Γ και Κάμενα Δ που αφορούν όμορες περιοχές του ποταμού Αλφειού, Πρασιδάκι (ΝΕΔΑ Α), Πρασιδάκι (ΝΕΔΑ Β) και Πρασιδάκι (ΝΕΔΑ Γ) που αφορούν την κοίτη του ποταμού ΝΕΔΑ.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- Πόσες ποσότητες αδρανών υλικών συνολικά εξορύχτηκαν από τις κοίτες των ποταμών;
- Υπάρχουν άλλες τοποθεσίες πέρα από τις αναφερόμενες στο έγγραφο υπ' αριθμ. Πρωτ. 2336-2469/19-05-2009 της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας που έχει γίνει αποθήκευση;
- Ποιος έχει την ευθύνη της διαφύλαξης των αδρανών υλικών που αποτελούν δημόσιο πλούτο;
- Έχει καθόλου εκποιηθεί ποσότητα αδρανών υλικών μέχρι σήμερα;
- Τι προτίθενται να κάνουν για τις ποσότητες αυτές;
- Έγινε εξόρυξη και απόληψη από κοίτες άλλων ποταμών και χείμαρρων όπως π.χ. αναφέρονται οι Πηνειακός Λάδωνας, Ιάρδανος, Ενιπέας, Κλαδέος κλπ;

Η ερωτώσα βουλευτής

Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη