

**ΕΡΩΤΗΣΗ**

**Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών**

**Θέμα: 'Success story' ή εθνική τραγωδία**

Υπέρογκο δημόσιο χρέος, καταβράθρωση του ΑΕΠ, έλλειψη ρευστότητας, μείωση επενδύσεων, υψηλή ακόμα ύφεση και αποπληθωρισμός, υπερφορολόγηση, τεράστια ανεργία, μείωση μισθών και συντάξεων, το ένα τρίτο του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας.

**Ερωτάται ο κ. Υπουργός:**

Με ποιους παραμορφωτικούς φακούς βλέπετε την πραγματικότητα, ώστε να αποκαλείτε επιτυχία την καταστροφή που γέννησε η πολιτική σας;

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την επιστροφή στις χρηματοπιστωτικές αγορές ως ένδειξη ότι η κρίση έχει τελειώσει. Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 28%, τα συστήματα εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης έχουν αποδεκατιστεί, 1 στους 3 συμπολίτες μας ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, το χρέος θα μπορούσε να αυξηθεί ακόμη και κοντά στο 190% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2015.

Τι μαρτυρούν αυτοί οι αριθμοί: οικονομικό «success story» ή εθνική τραγωδία;

Γιατί να ωραιοποιούμε την κατάσταση;

Κάθε επιτυχία που πανηγυρίζετε είναι η άλλη όψη ενός εγκλήματος. Πώς προέκυψε το περίφημο «πλεόνασμα»; Η ΕΛΣΤΑΤ το συνδέει με τη μείωση μισθών, συντάξεων και κοινωνικών δαπανών σε σχέση με το 2011 και 2012. Υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ λέει, ότι οφείλεται σε συμφωνία Σαμαρά - τρούκας για τον τρόπο υπολογισμού των οφειλών προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, τους δήμους και κάποιες δημόσιες επιχειρήσεις.

Τελειώνουν πράγματι τα μνημόνια; Το Μεσοπρόθεσμο που ψηφίσατε λέει ότι τελειώνουν, μεταξύ άλλων, με τέτοιου είδους «πλεονάσματα» έως και το 2018 - άρα τα Μνημόνια (με όποιο όνομα) συνεχίζονται έως τότε.

Για ποια ανάπτυξη πανηγυρίζετε; Από το 2012 μέχρι σήμερα, 500 συμπατριώτες μας αύξησαν την περιουσία τους κατά 10 δισεκατομμύρια. Την ίδια στιγμή, στις αγγελίες προσφέρονται δουλειές με 90 ευρώ το μήνα, προωθείται η εργασία του ενός ευρώ την ώρα ή της μιας μέρας ανά εβδομάδα, για να λέτε, ότι μειώνεται η ανεργία. Ποιοι κερδίζουν από την κρίση και ποιοι χάνουν; Αυτά εννοείτε μιλώντας για «ανάπτυξη» και «σταθερότητα»;

Λέει ο πρωθυπουργός, ότι «η κρίση θα φύγει», δεν εξηγεί όμως για ποιους θα φύγει. Π.χ. θα φύγει για τους ανέργους; Σύμφωνα με τις μελέτες του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, αυτό θα πάρει πάνω από 20 χρόνια. Η νέα έκθεση της Κομισιόν ανέφερε ότι η ανεργία θα μειωθεί το 2015, αλλά εννοούσε ότι θα πάει στο 25%. Έχετε άραγε υπόψη σας τι σημαίνει ανεργία 25%, για επτά συνεχόμενα χρόνια;

Τα δομικά προβλήματα της οικονομίας παραμένουν. Οι εξαγωγές παραμένουν στάσιμες. Η βιομηχανική παραγωγή συρρικνώνεται. Οι ιδιωτικές επενδύσεις υποχωρούν. Η ανταγωνιστικότητα βρίσκεται στο βυθό.

Χρόνο με το χρόνο δημιουργούμε περισσότερα χρέη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το κρατικό έλλειμμα ήταν στο 13% του ΑΕΠ, παρόλο που επιτρέπεται να είναι το πολύ 3%. Μειώσατε τις κρατικές δαπάνες, αλλά αυτό ήταν εις βάρος των δημοσίων υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των κοινωνικά αδυνάμων. Μέσω της περικοπής των εξόδων η οικονομία κατέρρευσε και μαζί της τα κρατικά έσοδα. Το αποτέλεσμα είναι ένα τεράστιο κρατικό έλλειμμα.

Πάει άραγε καλύτερα η χώρα;

Ποιος λογικός άνθρωπος δεν θα ήθελε να είναι αισιόδοξος για την πορεία της χώρας; Ποιος ρεαλιστής όμως μπορεί να εξωραΐζει τη σκληρή πραγματικότητα; Η πραγματικότητα είναι ωμή. Το λεγόμενο «πρωτογενές πλεόνασμα» δεν είναι το κοσμογονικό δημοσιονομικό επίτευγμα που μας παρουσιάζετε. Ο έγκυρος Γκάρντιαν κάνει λόγο για «στατιστικά μαγειρέματα». Ταυτόχρονα, και τα δικά μας στοιχεία δείχνουν,

**ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ**  
**ΣΤ' Αντιπρόεδρος Βουλής των Ελλήνων**

πως οι οφειλές σε ιδιώτες συν οι «λευκές τρύπες» σε νοσοκομεία, Ταμεία και οι καθυστερήσεις συντάξεων, υπερβαίνουν αισθητά το «πλεόνασμα».

Το 2014 προβλέπεται μεγέθυνση 0,6%, το 2015 2,5% και στη συνέχεια ρυθμοί μεγαλύτεροι από το 3,3%. Σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο, η Ελλάδα θα αναπτύσσεται με ρυθμούς μεγαλύτερους από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Θα μας εξηγήσετε πως θα γίνει αυτό;

Τα πρωτογενή πλεονάσματα θα είναι υγιή, βιώσιμα και διατηρήσιμα, οικονομικά και κοινωνικά, αν προέρχονται από την ανάπτυξη. Για ποια ανάπτυξη μιλάμε, όταν το Μεσοπρόθεσμο μειώνει το ΠΔΕ μεταξύ 2014 και 2015 κατά 400 εκατομμύρια ευρώ (φθάνοντας στα 6,4 δις) ενώ στη συνέχεια επανέρχεται στα σημερινά χαμηλά επίπεδα;

Για τι πλεόνασμα μπορούμε να μιλάμε, και μάλιστα υπεραισιόδοξο, εάν δεν έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη και τολμηρή αναδιάρθρωση του χρέους και συγκεκριμένο σχέδιο και πόρους χρηματοδότησης της ανάπτυξης; Ή όταν μειώνουμε τις δημόσιες επενδύσεις, βασικό εργαλείο μια αναπτυξιακής διαδικασίας;

Επαίρεστε για τις «επιτυχίες» της πολιτικής σας. Ποιες είναι ακριβώς αυτές οι «επιτυχίες»; «Πρωτογενές πλεόνασμα» την ώρα που ομολογημένα το κράτος οφείλει πάνω από 4 δις σε ιδιώτες επιχειρηματίες και άγνωστο ποσό σε προμηθευτές και εργολάβους; Που υπόσχεστε τέλος στα Μνημόνια, αλλά ουδείς αμφισβητεί πως μετά τις εκλογές θα πρέπει να βρεθούν πάνω από 10-12 δις για τα επόμενα δύο χρόνια;

Σε ό,τι αφορά την πορεία του προϋπολογισμού, το ΔΝΤ, όποτε και εάν εκδώσει την αξιολόγησή του, είναι βέβαιο, πως δεν θα αποκλίνει από εκείνη της Κομισιόν, περί δημοσιονομικών κενών στα έτη 2015 και 2016. Οι συνειρμοί, που άμεσα προκαλεί ο όρος δημοσιονομικό κενό, είναι νέα μέτρα. Θα μπορέσουμε να τα αποφύγουμε;

«Σώσαμε τις τράπεζες» μας λέτε, έμπλεοι ενθουσιασμού. Αποφεύγετε όμως να μας πείτε, ότι αυτό έγινε με τα χρήματα των φορολογουμένων και ότι στη συνέχεια οι τράπεζες παραδόθηκαν πάλι στα χέρια των μεγαλομετόχων τους. Κοινωνικοποιώντας τις ζημιές και ιδιωτικοποιώντας τα κέρδη θα δημιουργήσετε τη Νέα Ελλάδα;

Το μνημόνιο δεν είναι κάτι περαστικό, ούτε έχει κλείσει τον κύκλο του.

Ποιος είναι ο βασικός στόχος του μνημονίου, από τον οποίο προκύπτει ότι είναι καθεστώς; Είναι να έχουμε για όλα τα επόμενα χρόνια μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα, που ολοένα και θα αυξάνονται. Από 4,2 δις το 2014, στα 7 δις το 2016 και στα 11,5 δις το 2018.

Είναι αυτό εφικτό;

Το Γραφείο Προϋπολογισμού επισημαίνει, ότι η μόνη χώρα που κατάφερε αυτό το επίτευγμα, της ύπαρξης για πολλά χρόνια πλεονάσματος, είναι η Νορβηγία, μια πλούσια πετρελαιοπαραγωγός χώρα.

Είναι εφικτά αυτά τα πλεονάσματα συγχρόνως με τους στόχους της ανάπτυξης άνω του 3% που θέτετε στο Μεσοπρόθεσμο;

Με τα στοιχεία του 2000-2012, οι ευρωπαϊκοί πόροι κατά μέσο όρο ετησίως ήταν 4,5 δις, ενώ παίρναμε περίπου 1 δις από άμεσες ξένες επενδύσεις. Άρα, οι πόροι που φεύγουν, που θα φτάσουν 11 δις το 2018 από τα πλεονάσματα, είναι μεγαλύτεροι από το μέσο όρο των άμεσων ξένων επενδύσεων και των ευρωπαϊκών πόρων. Τα πλεονάσματα στερούν βασικούς πόρους που έχει ανάγκη η κοινωνία μας, για να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση και το θέμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Παίρνοντας, λοιπόν, τους πόρους από τα πλεονάσματα που τα δίνουμε στους πιστωτές, πως θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα δύο προβλήματα;

**Αθήνα, 22 Μαΐου 2014**

**Η Ερωτώσα Βουλευτής**

**Μαρία Κόλλια Τσαρουχά**  
**ΣΤ' Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων**  
**Βουλευτής Ν. Σερρών**