

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: 1) Τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

2) Τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Ασθενείς και νήπια θα μείνουν στο δρόμο, εάν δεν κάνετε άμεσα αυτό που πρέπει. Να τους χρηματοδοτήσετε.»

Σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν δημοσιευθεί στα ΜΜΕ, πολλοί φορείς εκπέμπουν σήμα κινδύνου εξαιτίας της υποχρηματοδότησης από το κράτος, αλλά και της υψηλής φορολόγησής τους.

Πολλοί εργαζόμενοι και υπεύθυνοι φιλανθρωπικών ιδρυμάτων κραυγάζουν εναγωνίως για το μέλλον που ξημερώνει εξαιτίας της αναλγησίας των αρμοδίων Υπουργείων. Ζητούν απεγνωσμένα από την επίσημη Πολιτεία, να ενσκύψει στο πρόβλημά τους και να τους συμπαρασταθεί εμπράκτως στη δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουν. Παράλληλα, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και διατυπανίζουν με κάθε δυνατό τρόπο ότι πολλά ιδρύματα απειλούνται με λουκέτο λόγω των τεράστιων οικονομικών προβλημάτων που καλούνται πλέον μόνοι να αντιμετωπίσουν.

Μέσα σε όλα τα οικονομικά προβλήματα πρέπει να προστεθεί ότι δεκάδες εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι για μήνες και στην ουσία προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους. Οι άνθρωποι όμως αυτοί έχουν να ζήσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, γι' αυτό και επιβάλλεται να αμείβονται.

Είναι απολύτως κατανοητό ότι σε περίπτωση που κλείσουν τα ιδρύματα και οι φορείς αυτοί, όλοι οι περιθαλπόμενοι θα μείνουν αβοήθητοι και πολλοί στο δρόμο, αφού δεν έχουν πού να πάνε. Ούτε καν σε αντίστοιχες διομές της Πολιτείας δεν θα μπορούν να βρουν στέγη και παρηγοριά, καθώς πολύ απλά δεν διαθέτει άλλες ανάλογες το Κράτος.

Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα φορέων που κινδυνεύουν άμεσα με λουκέτο, και που δεν πρέπει επ' ουδενί να το επιτρέψετε, είναι το Άσυλο Ανιάτων στην Κυψέλη και το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο στην Καλλιθέα. Στο πρώτο φιλοξενούνται ασθενείς με βαριές νευρολογικές ασθένειες. Στο δεύτερο φιλοξενούνται νήπια από 2,5 έως 5,5 ετών, των οποίων οι γονείς δεν μπορούν πλέον κάποια ούτε να τα συντηρήσουν. Γι' αυτό και αρκετά, τα παραλαμβάνουν μόνο τα Σαββατοκύριακα. Τα παιδάκια αυτά τα έχετε εγκαταλείψει σε ένα κτίριο, που συνεχώς παρουσιάζει προβλήματα, χωρίς χρήματα για τη σίτισή τους και το ρουχισμό τους. Οι δε εργαζόμενοι μένουν μήνες απλήρωτοι. Έχουν λοιπόν εκπέμψει σήμα κινδύνου και επί της ουσίας ψευτοσυντηρούνται από τις προσφορές των περιοίκων σε φαγητό, ρούχα και παπούτσια. Ενώ καταγγέλλεται ότι αργεί εγκληματικά η έγκριση των

επιχορηγήσεων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Κατά τα άλλα, το success story καλά κρατεί! Αν πράγματι έχετε πρωτογενές πλεόνασμα, γιατί δεν χρηματοδοτείτε τις δομές ώστε να εξασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας τους;

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι ο κίνδυνος είναι άμειος και πραγματικός, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- 1) Πότε θα εγκριθεί η χρηματοδότηση για το Άσυλο Ανιάτων;
- 2) Πότε επακριβώς θα ελευθερωθούν τα κονδύλια για το Νηπιοτροφείο της Καλλιθέας; Γιατί περικόψατε κατά 30% την επιχορήγησή του; Έχετε αναλογιστεί ότι καταδικάζετε σε θάνατο από εξαθλίωση και πείνα τα μωρά αυτά και τα νήπια με την αναισθησία σας, εάν επιτρέψετε να κλείσει;
- 3) Τί προτίθεστε να πράξετε και πώς σκοπεύετε να προστατέψετε τη λειτουργία και το έργο των άλλων φορέων και ιδρυμάτων που απειλούνται επίσης με λουκέτο εξαιτίας της υποχρηματοδότησής τους;
- 4) Πότε επιτέλους θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι όλων των ανωτέρω φιλανθρωπικών ιδρυμάτων ή των δομών που παράσχουν σημαντικότατο και ανθρωπιστικό έργο;
- 5) Πότε επιτέλους θα κατανοήσετε ότι η βιόθεια και η συμπαράσταση στο έργο αυτό δεν εναπόκειται στην ευχέρεια του εκάστοτε Υπουργού, αλλά αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους Πολίτες της;

Αθήνα, 5 Απριλίου 2014

Η ερωτώσα Βουλευτής

Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνα
Ανεξάρτητη Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης