



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ

Ανεξάρτητος Βουλευτής Β' Αθηνών

7417
24.11.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον
ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ιατροί στα Νησιά μας.

Συχνά ακούγεται η εξής απολογητική απάντηση, όπως π.χ. από τον κ. Α. Μπέζα, υφυπουργό Υγείας, σε επίκαιρη ερώτηση της κ. Τσαμπίκας Ιατρίδου, βουλευτού Δωδεκανήσου (31.3.14):

«Τί να κάνουμε; Προκηρύξαμε 3, 5, 7 ή 10 φορές τη θέση γιατρού (παιδιάτρου ή παθολόγου) για τους Λειψούς ή για κάποιο άλλο απομονωμένο και απομακρυσμένο νησί, και δεν υπήρξε ενδιαφέρον». Κανένας επιστήμονας δεν εξεδήλωσε την επιθυμία να πάει στα νησιά, να προσφέρει τις καλές του υπηρεσίες κ.λ.π. Προφανώς για οικονομικούς λόγους ή και για κοινωνικούς π.χ. έλλειψη «օρθαδίκων» ή ποικιλίας και πολλαπλότητας καφετεριών ή μοναξιάς στο νησί ή στο χωριό κ.ο.κ.

Αλλά πέραν της ερμηνείας των λόγων άρνησης των γιατρών, αυτό που είναι λυπηρό και απαράδεκτο για μια ευνομούμενη ή έστω στοιχειωδώς λειτουργούσα Πολιτεία, είναι η παραίτηση από τον στόχο της στελέχωσης των ακριτικών νησιών μας για λόγους... γραφειοκρατίας. Μπροστά στο ενδεχόμενο τραγικό συμβάν του θανάτου – ο μη γένοιτο – ενός ανθρώπου, η Πολιτεία ανασηκώνει τους ώμους λέγουσα αφοπλιστικά όσο και προκλητικά : «Τί να κάνουμε;».

Είναι δυνατόν το κράτος να αρνείται ή να ομολογεί πως αδυνατεί να στελεχώσει τις υπηρεσίες του και να εγκαταλείπει έτσι τις πιο ευαίσθητες περιφέρειές του, όπως είναι η νησιωτική και ακριτική Ελλάδα στο έλεος του Θεού ή στη μεγαθυμία του Τούρκου; Με τίποτα τέλος πάντων δεν συγκινείται, δεν ευαισθητοποιείται η Κυβέρνηση; Δεν αντιλαμβάνεται ότι έτσι πράττουσα η ολιγωρούσα Κυβέρνηση διαπράττει εθνικά απεχθείς και κακουργηματικές – πλέον του ηθικού μέρους – πράξεις, όπως την εγκατάλειψη εθνικού εδάφους με την «καθοδήγησή» του σε αναγκαστική απερήμωση με υπαιτιότητά του;

Υπενθυμίζω, για λόγους ιστορικούς πως όταν υπήρχε Κράτος, στις δεκαετίες '50 και '60, που τόσο αβασάνιστα υποτιμούν ίσως και λοιδορούν κάποιοι μοντερνίζοντες

«λογοκριτές» της ιστορίας, τότε το Κράτος συνεργάζονταν με τους δήμους ή τις κοινότητες ή τους οικισμούς – όχι φυσικά με τους πολυτελείς και σχεδόν φαραωνικούς Καποδιστριακούς ή Καλλικρατικούς Δήμους – και εύρισκε δωρεάν καταλύματα για τον δάσκαλο, τον αγροτικό γιατρό ή ίσως και τον παπά, παρέχοντάς τους την αναγκαία οικονομική βοήθεια σε «είδος», μα περισσότερο την ηθική του αναγνώριση και προστασία. Σήμερα; Ζούμε στις «κοινωνίες» των εγωϊσμών της διεκδίκησης και της κατά φαντασίαν «υπεροχής»! Με συνέπεια την ομαδική καταβύθιση!

Κατόπι των ανωτέρω, ερωτάται ο Υπουργός Υγείας:

- 1) Τί σκέφτεται να πράξει σχετικώς η Κυβέρνηση, προκειμένου να σπάσει αυτή τη γραφειοκρατική άρνηση και την ομολογημένη αδυναμία της, με στόχο να καλύψει τα κενά ιατρών το ταχύτερο δυνατό στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλαδες, στα νησιά του Β. Αιγαίου και όπου τέτοιες τραγικές ελλείψεις;
- 2) Ως πότε θα διαρκεί αυτή η εγκατάλειψη των νησιών του Αιγαίου ή των διαποντίων νησιών του Ιονίου, πράγμα που συνιστά εγκληματική παράλειψη που εκθέτει ανθρώπους σε δημόσιο κίνδυνο;

Αθήνα, 2 Απριλίου 2014

Ο Ερωτών Βουλευτής

Βύρων Γ. Πολύδωρας

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, 100 21, Αθήνα, Τηλ.:210 370 8411-13, Φαξ: 210 370 8410
Υμηττού 122, Παπάγου 156 69, Τηλ. 210 65 28 000, 210 6514 269, Φαξ: 210 6561 419
e-mail : vpolydoras@yahoo.gr