



2343
28.03.14

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους υπουργούς

- Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη,
- Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
- Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα: Τριακόσιες λιγότερες προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών

Η πυροπροστασία μαζί με την πυρόσβεση αποτελούν ένα δεδομένο κοινωνικό αγαθό που άπτεται πρωτίστως της ασφάλειας του πολίτη και του περιβάλλοντος. Είναι εύκολα αντιληπτό ότι οποιαδήποτε αδυναμία ή πρόσκομμα στην παροχή των υπηρεσιών της πυρασφάλειας, στην καλύτερη περίπτωση ενδέχεται να κοστίσει την υλική καταστροφή μέρους του αστικού χώρου ή της φύσης και στη χειρότερη να απειλήσει ή ακόμη και να κοστίσει την ίδια τη ανθρώπινη ζωή. Οι υπηρεσίες λοιπόν που προσφέρουν οι εργαζόμενοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι όχι μόνο αναντικατάστατες, αλλά και οποιαδήποτε απόπειρα «έκπτωσης» των παροχών αυτών όσο αφορά το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται ή την υλικοτεχνική υποδομή, αρκούν να απειλήσουν άμεσα την ίδια τη ζωή των πολιτών. Συμπεραίνουμε από το προαναφερθέντα ότι η επάρκεια της πυροπροστασίας ως κοινωνικό κεκτημένο είναι κάτι που δεν μπορεί να μπει στη ζυγαριά των νόμων της αγοράς· οποιαδήποτε αντιπαραβολή που θα επαφίεται της λογικής «όσα παράγει τόσο να αποκομίζει» θα ήταν άτοπη και επικίνδυνη.

Η χώρα μας στον τομέα αυτό παρουσιάζει και κάποιες επιπλέον ιδιομορφίες: Οι υψηλές θερινές θερμοκρασίες, οι ισχυροί άνεμοι, η γεωγραφική ιδιαιτερότητα με το μεγάλο αριθμό των νησιών και δυστυχώς οι ήδη πολλές αδυναμίες και ελλείψεις που απαντούμε στην πυροσβεστική υπηρεσία. Κάθε χρόνο δυστυχώς γινόμαστε μάρτυρες των συνεπειών αυτών των προβλημάτων και δεν χρειάζεται καν να τα απαριθμήσουμε και να τα κατονομάσουμε ως απόδειξη.

Σύμφωνα με τα παραπάνω θα περιμέναμε από τη σημερινή κυβέρνηση να ενισχύσει τα λιγότερο σε επαρκή (αν όχι σε ικανοποιητικό) βαθμό την πυροσβεστική υπηρεσία, τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό, όσο και καλύπτοντας τις όποιες ελλείψεις υλικοτεχνικής φύσης. Η κυβέρνηση όμως κάνει αυτή την στιγμή το ακριβώς αντίθετο! Αποδυναμώνει το πυροσβεστικό σώμα περικόπτοντας 300 εποχικές προσλήψεις – κι αυτό ενάντια της εισήγησης του Αρχηγείου των Πυροσβεστικού Σώματος – κι έτσι μειώνεται ο αριθμός των συμβασιούχων που θα προσληφθούν από 1.500 που προγραμματίστηκε αρχικά σε 1.200! Το κίνητρο για αυτή την περικοπή προφανώς θα είναι η προέκταση του λογιστικού πλεονάσματος το οποίο κάποια στιγμή θα μοιραστεί ως ελεημοσύνη στους ψηφοφόρους της χώρας μας. Μπορεί και κάποιος άλλος 'σοφός' οικονομικός υπολογισμός, από αυτούς που διαψεύσθηκαν πολύ γρήγορα τόσο θεωρητικά, όσο και στην πράξη. Το αποτέλεσμα από αυτές τις περικοπές: Αδυναμία να αντιμετωπιστούν οι φωτιές που θεξεπάσουν φέτος όπως και κάθε άλλο χρόνο, με ανυπολόγιστες συνέπειες για το περιβάλλον και για τη ζωή των πολιτών. Υπάρχει όμως και μια απόλυτα υπολογίσιμη επίπτωση: οι 300 οικογένειες των ισάριθμων συμβασιούχων πυροσβεστών που μοιραία θα γεντούν μέσω της ανεργίας και της

φτώχειας που έπεται, άλλο ένα αρνητικό success story της κυβέρνησης.

Φαινομενικά το έλλειμμα των 300 εποχικών πυροσβεστών φαίνεται να καλύπτεται από τον επικείμενο διορισμό 225 μονίμων και άλλων 500 που ενδέχεται να απορροφηθούν στο σώμα. Εδάχθη όμως αναδύεται μια άλλη προβληματική πτυχή του θέματος: Εργαζόμενοι στον ίδιο χώρο με ίδια ουσιαστικά μόρφωση (4μηνη εκπαίδευση στη σχολή) χωρίζονται σε 3 διαφορετικές κατηγορίες χωρίς να διαφαίνεται κάποιο όφελος! Μόνιμοι, Συμβασιούχοι, Σετής κατόπιν σύμβασης και επιπλέον διαφορετικοί πίνακες διορισμών με επιμέρους ποσοστά απορρόφησης, πίνακες μη καθορισμένη διάρκεια ισχύως η οποία παρατείνεται με ρυθμίσεις εκ των υστέρων κ.ο.κ. Προοανώνηση η εφαρμογή μιας τέτοιας δαιδαλώδους γραφειοκρατίας συνεπάγεται τώρα και στο διηνεκές τη διαιώνιση αντίστοιχων προβλημάτων και την αδυναμία αντιμετώπισης των αδικιών που μοιραία θα προκύπτουν.

Επειδή η κριτιμότητα και η σπουδαιότητα του θέματος που αναπτύχθηκε πιο πάνω είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

1. Με ποιά οικονομικά κριτήρια αποδυναμώνουν τα δασικά περιπολικά, που κύριο μέλημα τους, είναι η εποπτεία δασικών εκτάσεων και η άμεση επέμβαση τους όταν αυτή απατηθεί;
2. Με ποιά οικονομικά κριτήρια γίνονται εκπτώσεις στον τομέα της πρόληψης, όταν στο παρελθόν έχουμε πληρώσει ως χώρα τεράστια ποσά για την καταστολή δασικών πυρκαγιών και αποκατάσταση ζημιών από αυτές;
3. Πώς σκέφτονται να αντικαταστήσουν τις υπηρεσίες που θα παρείχαν οι 300 αυτοί πυροσβέστες που δεν θα προσληφθούν;
4. Έχουν προνοήσει για την εργασιακή αποκατάσταση των 300 αυτών εργαζομένων και μη ποιο τρόπο;
5. Γιατί δεν έχουν προβλεφτεί προσλήψεις μέσω ποσόστωσης για τους αιτούντες από τη μειονότητα της Θράκης; Γιατί το άρθρο 23 νόμος 3647 ΦΕΚ 37/29.2.2003 που καθορίζει τη διαδικασία της ποσόστωσης την περιορίζει στους πανελλαδικούς διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από τον ΑΣΕΠ και δεν επεκτείνεται και σε αυτούς στους οποίους; εμπλέκεται ο ΑΣΕΠ κε κάθε τρόπο;

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014

Οι ερωτώντες βουλευτές

Καρά Γιουσούφ Αϊχάν

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Καραγιαννίδης Χρήστος

Καφαντάρη Χαρά