

**ΕΡΩΤΗΣΗ**

6868  
11.3.14.

**Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών**

**Θέμα:** Κεφαλαιακή ενίσχυση τραπεζών και ο ρόλος του ΔΝΤ

Για πάνω από δύο μήνες το ΔΝΤ, αμφισβητώντας τα αποτελέσματα των ελέγχων προσομοίωσης της Μπλάκροκ, επέτυχε να εγκλωβίσει το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, να περιορίσει την εισροή ξένων επενδυτικών κεφαλαίων και να προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου κωλυσιεργία στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις.

Αμφισβητώντας την ΤτΕ, αμφισβητούσε εμμέσως και την ΕΚΤ, ενώ μπόρεσε και μπλόκαρε πρακτικά όσα σχέδια γίνονταν για τη χρηματοδότηση μέρους της οικονομίας.

Η τακτική του ΔΝΤ υποχρεώνει τις ελληνικές τράπεζες να επισπεύσουν τη διαδικασία κεφαλαιακής ενίσχυσής τους έξι μήνες πριν τα πανευρωπαϊκά στρες τεστ, εξέλιξη, που ανοίγει τις θύρες για την είσοδο ξένων κεφαλαίων που θα καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων κεφαλαίων των τραπεζών.

**Ερωτάται ο κ. Υπουργός:**

Οι πιστώτριες δυνάμεις, πρωτοστατούντος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έθεσαν ξαφνικά θέμα εξεύρεσης κεφαλαίων από πλευράς ελληνικών τραπεζών, ώστε να συνεχίσουν να είναι λειτουργικά βιώσιμες στο μέλλον. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ανταποκρινόμενη στο αίτημα, ζήτησε από τις τράπεζες να υποβάλλουν άμεσα προς αυτήν σχέδια κεφαλαιακής ενίσχυσής τους. Δέσμευση όμως των Ευρωπαίων προς αντιμετώπιση από κοινού της χρηματοπιστωτικής κρίσης ήταν ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα γίνει σταδιακά με ορίζοντα το έτος 2019 και εφόσον η οικονομία του κράτους, στο οποίο οι τράπεζες εντάσσονται, βρίσκεται σε φάση σταθεροποίησης.

Γιατί τώρα ανακινείται ένα τέτοιο θέμα και ειδικά για τις ελληνικές τράπεζες;

Γιατί δεν αναμένουν όλοι τους μια τέτοια φάση σταθεροποίησης της οικονομίας μας, αφού υπάρχει και χρονικός ορίζοντας με βάθος πενταετίας;

Πως κρίνετε τη στάση του ΔΝΤ στο θέμα των τραπεζών;

Όταν τα 5 από τα συνολικά 6,4 δις ευρώ, που απαιτούνται για την νέα ανακεφαλαιοποίηση, αναμένεται να εισφερθούν από ξένους επενδυτικούς ομίλους, τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Δεν σας ανησυχεί που η επικείμενη αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτών στις ελληνικές τράπεζες θα γίνει επ' ωφελεία των ξένων κεφαλαίων (με ό,τι αυτό προοιωνίζεται για τη συνέχεια);

Πως κρίνετε όσα εκβιαστικά διαδραματίζονται στον τραπεζικό κλάδο αλλά και τη μεθόδευση των δανειστών στον εναπομείναντα ελληνικό βιομηχανικό χώρο;

Ποιες οι - πραγματικές - επιδιώξεις των δανειστών και τι μεθοδεύουν;

Μήπως σκοπεύουν δια της ανακεφαλαιοποίησεως να επιτύχουν μια άμεση και ισχυρή διείσδυση ξένων κεφαλαίων - συμφερόντων σ' αυτές, ώστε να αλωθεί το κομβικό αυτό εργαλείο, που αποτελούν οι τράπεζες για κάθε εθνική οικονομία;

Ο εντός της χώρας μας έλεγχος της κίνησης του χρήματος, της διαχείρισης των καταθέσεων, της επιλογής και ροής δανεισμού, των κατασχέσεων επιχειρήσεων και ακινήτων, να περιέλθει σε συμφέροντα που η εντοπιότητα και οι λοιποί δεσμοί της κοινωνίας δεν σημαίνουν τίποτε γι' αυτά;

Όμως, αν η στάση τουλάχιστον του ΔΝΤ απέναντι στις ελληνικές τράπεζες χαρακτηρίστηκε ακατανόητη (ακόμη και από τη διοίκηση του ΤΧΣ), ενώ πολλοί έκαναν λόγο για εκβιασμό της τρόικας εις βάρος της Αθήνας, εξίσου παράλογη δεν φαίνεται και η στάση των Βρυξελλών;

**ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ**  
**ΣΤ' Αντιπρόεδρος Βουλής των Ελλήνων**

Ενστάσεις φέρεται να εγείρει η Κομισιόν για τα μέτρα , που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση για την ενεργοβόρο βιομηχανία, μέτρα που ως γνωστόν εγκρίθηκαν από τη γενική συνέλευση μετόχων της ΔΕΗ. Μετά από όσα έπραξε η κυβέρνηση (αναθεώρηση της τιμολόγησης της Gazprom, απόφαση μείωσης της τιμής από τη ΔΕΗ, κίνητρα από τα αρμόδια υπουργεία), οι δανειστές επιμένουν να εγείρουν ερωτήματα για μέτρα της κυβέρνησης, να βάζουν συνεχώς εμπόδια σε όσες προσπάθειες γίνονται για τον εξορθολογισμό του κόστους παραγωγής.

Τα μέτρα για τη μείωση του κόστους ρεύματος αποτιμήθηκαν θετικά από τη βιομηχανία, ενώ ήδη μία επιχείρηση ανακοίνωσε ότι προχωράει σε νέα επένδυση 10 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιό της στη Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, η απόφαση αυτή ελήφθη με αφορμή την απόφαση της ΔΕΗ, που κινείται σε θετική κατεύθυνση για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητάς της.

Γιατί λοιπόν η Κοινότητα συνεχίζει να θέτει προσκόμματα και αντιτίθεται στη λήψη μέτρων αναπτυξιακής λογικής, φτάνοντας μάλιστα σε σημείο να αμφισβητεί μέχρι και κυβερνητικές αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί, όπως συμβαίνει τελευταία;

Άραγε οι Βρυξέλλες, οι δανειστές, η Γερμανία, που τόσο κόπτονται για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, είναι δυνατόν να μη βλέπουν , πως ως τώρα επιτυγχάνεται ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα;

Μήπως άραγε τα επιχειρηματικά μεγαλοσυμφέροντα των πιστωτών επιδιώκουν ακριβώς αυτή την αφαίμαξη των οικονομιών του Νότου, της Ελλάδας, ο πραγματικός στόχος τους είναι η ποδηγέτηση και του επιχειρηματικού ιστού της κάθε χώρας, η άλωσή του μέσω των υπερχρεωμένων τραπεζών (που συντηρούνται με κεφάλαια των δανειστών) ή μήπως η εξουθένωση υγιών - ακόμη - επιχειρήσεων , που επειδή επιμένουν να λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τις δικές τους, θα πρέπει να κλείσουν;

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2014

**Η Ερωτώσα Βουλευτής**

**Μαρία Κόλλια Τσαρουχά**  
**ΣΤ' Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων**  
**Βουλευτής Ν. Σερρών**