

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2014

**ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ**

**Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής**

**Θέμα: Κατάργηση Δασικών Υπηρεσιών**

Η προτεινόμενη αναδιοργάνωση των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών –με πρόσχημα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τις διαρθρωτικές αλλαγές– οδηγεί ουσιαστικά στην κατάργηση υπηρεσιών απολύτως απαραίτητων για την προστασία και ορθολογική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.

Οι Δασικές Υπηρεσίες, παρά τις μειώσεις προσωπικού και χρηματοδότησης που έχουν υποστεί, εξακολουθούν να επιτελούν ένα σημαντικότατο έργο, σε μια εποχή που το φυσικό περιβάλλον δέχεται ασφυκτικές πιέσεις λόγω των μνημονιακών πολιτικών που υποβαθμίσουν το περιβάλλον σε αναλώσιμο προϊόν. Πέρα από την παράνομη υλοτομία, τις καταπατήσεις δασικών εκτάσεων και τις πυρκαγιές, η κατάσταση χειροτερεύει με νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούν την αλλαγή του νομικού χαρακτήρα των δασών, το δικαίωμα εξαγοράς καταπατημένης γης, τον κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων και τη συνεχή υποβάθμιση των δασικών υπηρεσιών.

Η περίπτωση των Δασαρχείων είναι χαρακτηριστική. Ενώ η κύρια αρμοδιότητά τους είναι η προστασία και διαχείριση των δασών καθώς και η περάτωση των απαραίτητων τεχνικών έργων, υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι θα αξιολογηθούν ως γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών. Με δεδομένη την υποβάθμιση, αποστελέχωση και υποχρηματοδότηση των Δασαρχείων –με ευθύνη της Κυβέρνησης– η ποιότητα των παρεχόμενων στους πολίτες υπηρεσιών, μπορεί να αξιολογηθεί αρνητικά με άμεση συνέπεια την κατάργησή τους.

Τα Δασαρχεία, όμως, είναι τεχνικές υπηρεσίες και η αποτελεσματικότητα του έργου τους εξαρτάται άμεσα από τη φυσική τους παρουσία κοντά στο αντικείμενο εργασίας τους – τους ορεινούς όγκους και τα δάση. Η κατάργησή τους και η συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων τους σε κεντρικά σημεία –τύπου Διευθύνσεων Δασών– αναιρεί την έννοια προστασίας και διαχείρισης των δασών και μετατρέπει τις δασικές υπηρεσίες σε γραφεία εξυπηρέτησης “επενδυτών”. Ουσιαστικά περιβάλλον θυσιάζεται στο βωμό του άπληστου κέρδους ιδιωτικών εταιρειών και εργολάβων.

**Επειδή**, το φυσικό περιβάλλον αποτελεί βάση ζωής και υπόβαθρο οικονομικής ανάπτυξης, είναι κοινή κληρονομιά και συγκριτικό πλεονέκτημα,

**Επειδή**, η προστασία και ορθολογική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων – και του φυσικού περιβάλλοντος γενικά – είναι συνταγματική επιταγή, ηθική υποχέρωση αλλά και εργαλείο για μια αειφόρο ανάπτυξη,

**Επειδή**, τα Δασαρχεία αποτελούν τον πυρήνα προστασίας και διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων,

**Ερωτάται ο κ. Υπουργός:**

1. Σκοπεύετε να καταργήσετε τα Δασαρχεία που αποτελούν το κύτταρο προστασίας και διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων;
2. Σκοπεύετε να συνεχίσετε στην πολιτική κατεύθυνση που επιδιώκει την αποδιοργάνωση/κατάργηση δομών και υπηρεσιών προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα τα επιχειρηματικά συμφέροντα που επιβούλεύονται το φυσικό περιβάλλον;

**Η ερωτώσα βουλευτής  
Κατερίνα Ιγγλέζη**